



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juli en augustus

Alle ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur

In de maanden juli en augustus worden de diensten in de regel gehouden in het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog (COS)

Hierop zijn dit jaar twee uitzonderingen in verband met de verhuur van het COS aan anderen.

- 1 Ds. N.J. van Rijswijk
- 8 Ds. N.J. van Rijswijk in Got Tjark
- 15 Ds. N.J. van Rijswijk
- 22 Ds. N.J. van Rijswijk in Got Tjark
- 29 Ds. J.T. Vos-Butijn uit Bilthoven

Augustus

- 5 Ds. N.J. van Rijswijk
- 12 Ds. N.J. van Rijswijk
- 19 Ds. N.J. van Rijswijk
- 26 Ds. L.J.Th. Heuvelman uit Naarden

Zomerzondagavondvieringen

De vieringen beginnen om 19:15 uur

22 juli in de St. Egbertkapel aan de Badweg

29 juli in de Got Tjark

5 augustus Taizé-viering in de Got Tjark

12 augustus in de St. Egbertkapel aan de Badweg

19 augustus in de St. Egbertkapel aan de Badweg

Wat maakt thuis tot thuis?

Het huis? Degenen die er wonen?

Soms ontdek je wat 'thuis' betekent als je een tijdje weg gaat. Tijdens een vakantie bijvoorbeeld.

In vijf zomerzondagavondvieringen laten we onze gedachten gaan over wonen, weg zijn, thuis komen, het fundament van het huis, de deur, de kamer, gastvrijheid .

Moment op de middag - Middaggebed

Op woensdagmiddag 25 juli, 1,8, 15 augustus.

Om 12:00 uur in de Got Tjark

Op de middag tot rust komen, even uit handen leggen van hetgeen waarmee we bezig zijn. Om ons opnieuw te binnen te brengen in welk verband ons werken en rusten staat en met wie het verbonden is: met God, gezins- en familieleden, collega's, burens en vrienden, vacatiegangers en eilanders, bekenden en onbekenden. Iedere dag is een geschenk aan ons, tijd om er te mogen zijn, voor God en voor anderen. Daarom midden op de dag een moment dat ons helpt dit te binnen te brengen.

De Orde is als volgt.

- 1) Muziek
- 2) Psalmengebed (Psalmen in wisselspraak gezegd.)
- 3) Korte Schriftlezing en overdenking
- 4) Stilte
- 5) Onze Vader
- 6) Slotgebed
- 7) Zegen

Gewoon fijn samen zingen!

Twee zangavonden. Op 25 juli en op 15 augustus.
20:15 uur in de Got Tjark.

Mensen die een geliefd lied graag samen zouden willen zingen op zo'n avond mogen de titel opgeven bij Garda Meerdink, Langestreek 100.



Agenda: 7 juli 09:00 - 10:00 uur Lectio divina; met een van de cisterciënzer Broeders: **Oecumenische meditatie in de Got Tjark.**

Schrijvend van het ziekbed

In onze dorpsgemeenschap zijn op dit moment veel mensen met een ernstige ziekte. Ik zou zo graag iets voor hen schrijven dat hen bemoedigt maar het schrijven stopt want ik ben niet ziek. En dat maakt een groot verschil. Eind mei kreeg ik van een gemeentelid een boekje mee, 'Afgaande op het Koninkrijk - Herinneringen aan-, artikelen, lezingen en een levensschets van Dr. J. van der Werf.'

Dr. van der Werf was dominee van de Dom in Utrecht. Op 2 oktober 1979 overleed hij, 52 jaar oud. In de periode van zijn ziek zijn- het laatste jaar van zijn leven- schreef hij onder andere drie grote artikelen, *geschreven van het ziekbed* .

Iets uit deze artikelen wil ik aan u doorgeven want misschien kunt u er iets aan hebben nu u gezond bent, of nu u ziek bent, of nu u zo nu en dan een ziek familielid of zieke vriend ontmoet. Misschien kunt u hen dit artikel laten lezen.

Dominee Van der Werf schrijft in het blad *Hervormd Utrecht* openhartig over zijn omgaan met de ongeneeslijke ziekte en de vragen die mensen hem stellen.

Om te beginnen iets over nuchterheid, hoop en 'wonderen'.

Wie ongeneeslijk ziek is verklaard, maakt het mee, dat hij of zij al spoedig benaderd wordt door allerlei mensen, die een adres tevoorschijn halen van iemand, die al of niet medisch bevoegd is, maar in elk geval vanwege bijzondere gaven bij veel patiënten resultaten geboekt heeft, nadat 'de medische wereld' eigen onvermogen had erkend. Het is duidelijk, dat er tussen hemel en aarde heel wat gaande is. Het is ook duidelijk dat er bijzondere gaven bestaan en dat sommige mensen meer kunnen dan wij vaak denken. Nog anders: ieder mens heeft zèlf mogelijkheden. Bij de verwerking van een ziekte speelt onze geestelijke instelling een grote rol. Wat stellig wordt toegeschreven aan een bepaalde oorzaak kan ook heel andere oorzaken hebben. En, het is op zijn minst eenzijdig dat de medische wetenschap van dit bijzondere veld van mogelijkheden niets zou willen weten.

Waar het mij (van der Werf) om gaat, is u uit te nodigen om toch vooral nuchter te blijven denken. Als het om ziekten gaat, waarvan de doktoren op grond van uitgebreid onderzoek zonder meer hebben vastgesteld, dat op dit ogenblik geen middelen voorhanden zijn om de kwaal te bestrijden, dan hebben we daarmee een bikkelhard feit in handen, waar niet aan te tornen valt.

En dan is het ronduit gevaarlijk om met de gedachte te spelen om naar een bijzondere figuur te zoeken, onder het mom van ‘baat het niet dan schaadt het ook niet.’ Men vergeet dan totaal de patiënt in kwestie, die van zijn of haar ongeneeslijke ziekte weet en vrijwel nooit in staat is om zo afstandelijk te denken.

Hij krijgt nieuwe hoop en als dat valse hoop blijkt te zijn, moeten we constateren dat degenen die hem op dit spoor brachten, met al hun goede bedoelingen onbarmhartig zijn geweest. Ik schrijf het zo maar eens neer, juist omdat ik nu ‘insider’ ben. Er wordt op dit gebied vanuit de meest sympathieke overwegingen ook veel en vaak geblunderd en daarom waarschuw ik maar.

Inmiddels zullen er lezers zijn, die het bovenstaande misschien met een zekere glimlach hebben gelezen. Want, zo zullen zij zeggen, het voornaamste wordt maar steeds niet aangehaald. Er is toch het gebed en wij hebben toch ons geloof dat bergen kan verzetten.

Wij hebben toch een Heer, die machtig is.

Dit wordt dan het moeilijkste punt in dit artikel.

Laten we beginnen eens rustig aandacht te besteden aan wat in de evangeliën over Jezus’ wonderen wordt verteld.

Om te beginnen wordt het dan onmiddellijk duidelijk, dat Jezus’ inzet de verkondiging van het Rijk van God is.

Wij horen niets over een bepaalde ‘planning’ inzake het genezen van zoveel zieken per dag.

We horen alles over de komst van het Rijk, dat de mensen moet worden aangezegd. en het blijkt vervolgens dat alle wonderen in dát kader functioneren.

Er wordt geen wonder verricht omwille van het wonder of de daaruit voortvloeiende propaganda of wat ook; elk wonder is dienstbaar aan de verkondiging van het Rijk.

Die verkondiging is het centrale punt, het wonder verwijst naar die verkondiging, maakt die verkondiging hard.

De mensen moeten horen, dat Gods Rijk doorbreekt. Geen moment horen we dat Jezus een ziekenhuis sticht, onderhandelt met het ministerie van volksgezondheid. Scherper geformuleerd: hij hangt niet de wonderdokter uit, ja we moeten zelfs zeggen dat het er (nog) niet om gaat dat alle zieken worden genezen. Dat is juist één van de punten waarover je zou kunnen struikelen, dat deze man - die zoveel blijkt te kunnen - reeksen zieken laat liggen. Palestina wordt niet opeens het paradijs op aarde. Dan zou het wèl om de wonderen op zichzelf gegaan zijn. Maar het gaat om de verkondiging, om de profetie, die over de wereld wordt uitgesproken dat in Gods Rijk ziekte zonde en dood hun kracht hebben verloren. Dat in Gods Rijk de mens verlost wordt uit de slavernij en de ellende. Dat in Gods Rijk het lijden wordt uitgebannen en de tranen van de ogen afgewist. Nog anders gezegd: in de wondertekenen, die Jezus doet, wordt nog eens duidelijk gemaakt hoe God niet de God is die de keelkanker voor mensen uitgevonden heeft, maar de God is van het erbarmen, wat Hij in zijn daden bewezen heeft en bewijst, wat we op Pasen vieren, waar elke zondag vol van is.

Geloven is niet geloven in almachtsmirakelen. Geloven vindt zijn kwaliteit als we moedig volhouden in de woestijn, ook al gaan we te gronde. Geloven is dan nog zeker weten dat de Heer heeft gewonnen.

Als iemand lijdt aan een vreselijke ziekte en hij moet geopereerd worden, en men zegt dat er dan een kans is dat men deze ziekte òf volledig overwint òf voor jaren terugdringt, dan kan men zich voorstellen dat een mens God bidt om zijn zegen over het werk van doktoren en verpleegkundigen. en als de operatie dan gelukt blijkt, dan heb ik er niets tegen als mensen voor zichzelf belijden: nu is er een wonder gebeurd. Als ze dan maar

niet doen alsof dat wonder een of andere bijkomende genadekracht is, die haast het urenlange werk van de operatie overbodig heeft gemaakt. Het wonder sluit het deskundige ploeteren niet uit, maar juist in.

Wij willen bij het woord ‘wonder’ altijd weer de richting op van het abnormale, van het mirakel dus. Maar er wordt in het wonder gebruik gemaakt van het gewone deskundige bezig zijn van mensen. Dit maakt het wonder niet van een mindere kwaliteit, integendeel. En laten we er vooral op letten, dat wonder niet gelijk te stellen is met *succes*. Tegenover God maken we ons vaak schuldig aan een grote mate van ‘vrome’ dwingelandij.

Wij willen dan een wonder voor onszelf forceren. Dat is de weg niet.

Ik gaf een voorbeeld van een geslaagde operatie.

Maar mensen, die een operatie ondergaan, waarvan het resultaat alleen maar de ongeneeslijke staat bevestigt, zijn niet uitgesloten van het wonder. Want het wonder heeft altijd zijn verbinding met de komst van het Koninkrijk van God. En terwijl zaken voor onszelf mis lopen, kunnen we toch het wonder wel beleven, bijv. heel concreet in de wijze waarop in het ziekenhuis of thuis een verpleegkundige aandacht voor ons heeft. Of doordat brieven en kaarten op onze tafel komen, waardoor we het perspectief weer gaan ontdekken. Of doordat we buiten lopen en opnieuw zien hoe wonderschoon de zomer en hoe ongelooflijk rijk het leven is. Maar we moeten voor ogen houden: niet ons succes staat centraal, maar de komst van het rijk, de overwinning van de opgestane Heer straks. En dat vieren we zondag aan zondag. En dat laatste is een wonder!

Wanneer u naar aanleiding van dit artikel iets kwijt wilt, iets vragen, of er over doorpraten neemt u dan gerust contact met mij op: N. van Rijswijk, telefoon 531269 of per e-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

Vacantie...

‘Als ik zeg dat ik op reis ga’, vroeg de mier aan de eekhoorn, ‘word jij dan verdrietig?’ Ze zaten aan de oever van de rivier en keken naar de overkant. Het was zomer, de zon stond hoog in de lucht en de rivier glinsterde. ‘Ja’, zei de eekhoorn, ‘dan word ik verdrietig’. Maar, als ik dan zeg dat je niet mag gaan, word jij dan boos?

Enkele regels uit het prachtige boekje dat Toon Tellegen schreef: *Zorg goed voor jezelf* - verhalen voor iedereen die op reis gaat of thuis blijft. Aanbevolen om aan te schaffen, mee op vakantie te nemen, zelf te lezen of aan anderen voor te lezen.

Onderweg.

Wij hadden het voorrecht om met de KLM een vliegreis te maken. Elf uur heen en elf uur terug. De verzorging van de reizigers was heel attent, buitengewoon vriendelijk! Bij het verlaten van het vliegtuig liep ik langs de rijen stoelen. Daar hadden mensen gezeten. En het leek er op een zwijnenstal. In de stoelen, onder de stoelen lag overal afval. Terwijl je dat mee kunt nemen en ergens in een van de vele afvalbakken doet. Bovendien, de bemanning van het vliegtuig komt voortdurend langs om afval in te zamelen. De dekens die verstrekt waren om zich mee toe te dekken voor het slapen lagen achteloos op de grond in plaats van opgevouwen op de stoelen. Ik schaamde mij voor de achteloosheid van mijn mede passagiers, voor de minachting die zij uitdrukken voor degenen die hun troep en vuil maar moeten opruimen. Wij bezochten een land, een eilandenrijk waar mensen er van jongs af aan in worden opgevoed om de ander niet in verlegenheid te brengen. Daar is hen alles aan gelegen. Iets daarvan zou een westerse ‘geciviliseerde’ vacantiëganger daarvan in praktijk kunnen brengen. Je toont er respect mee voor de

mensen die voor je werken. Je wilt zelf ook gerespecteerd worden. Als je jezelf respecteert als mens (en jezelf niet verlaagt tot zwijn), respecteren anderen je ook.

Door te bedenken hoe je zelf behandeld wilt worden, of aangesproken worden, hoe je wilt dat anderen met je spullen en privacy omgaan, geef je ook anderen het respect dat hen toekomt. Dan wordt het voor iedereen een *fijne vakantie* !

Kerkeraad

Veilige kerk. Grensoverschrijdend gedrag is dagelijks in het nieuws. Steeds meer verhalen komen naar buiten over situaties waarin mensen, kinderen en volwassenen, te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, misbruik van vertrouwen en macht, op momenten dat ze kwetsbaar waren en veiligheid zochten. In de verhalen die naar buiten komen klinkt ook de onmacht en onkunde van organisaties en kerken om op een goede manier om te gaan met grensoverschrijdingen.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een ding. Maar daarmee is het natuurlijk niet gedaan.

Het gaat vooral om het scheppen van een veilig klimaat waarin kwetsbare mensen kunnen rekenen op betrouwbare aandacht. Nabij, persoonlijk, integer.

Hoe zit dat in onze gemeenten? Met al die vrijwilligers in pastoraat en jeugdwerk, dirigenten, koster, organisten, en met de beroepskrachten? Waar liggen eigenlijk grenzen. Wat mag wel en wat kan niet? Hoe maken we dat bespreekbaar? En wat spreken we erover af? en als er iets misgaat, of je krijgt een signaal, hoe pak je het dan aan?

Aan de hand van een aantal voorbeelden gingen predikanten en kerkelijk werkers in de regio Dokkum hierover op 5 juni in gesprek met Mevr. Els Deenen. Zij werkt met Else Rosa in 'Met andere ogen'- specialisten waarderende gemeente opbouw, advies en begeleiding; en is gemeentebegeleider bij het meldpunt voor seksueel misbruik in pastorale relaties (SMPR).

Er is een Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Een kerkeraad wordt geacht dit protocol te kennen en er naar te kunnen handelen. Op een volgende kerkeraadsvergadering zullen we spreken over *Een veilige kerk/ een veilige kerk bouw je samen*, en de opgedane vaardigheid van tijd tot tijd opfrissen.

Privacyverklaring

Hartelijk dank aan alle gemeenteleden die tot dusver de moeite hebben genomen om een privacyverklaring in te vullen. Er waren mensen die gebruik hebben gemaakt van het model op de achterkant van het vorige Konvooi en er waren ook mensen die gebruik hebben gemaakt van het model op de website van onze gemeente.

U kunt de verklaringen nog steeds afgeven, op de website, of via papier op aanvraag bij N. van Rijswijk . Wanneer u geen privacyverklaring hebt ingevuld gaat de redactie er in het vervolg vanuit dat u in voorkomende gevallen niet vermeld wilt worden in Konvooi.

In de onderstaande rubriek staan alleen de namen vermeld van diegenen die toestemming hebben gegeven om hun naam te vermelden in publicaties die openbaar zijn. Het kerkblad is zo'n openbaar middel om met elkaar in verbinding te blijven.

Verjaardagen in juli en augustus

Juli

- 09 Mevr. J. Folmer. Reddingsweg 7
- 20 Mevr. A. Westerhof-Pompstra. Burg. vd Bergstr. 3
- 21 Dhr. S. Rozendal. Ds. Hasperstraat 2
- 27 Dhr. A. Holwerda. Ds. Hasperstraat 15
- 30 Mevr. G. Kremer- Haayer. Reeweg 13
- 29 Mevr. D. Holwerda-Colenbrander.
Gratia Susannastraat 6

Augustus

- 01 Mevr. S. Heeringa- Braaksma. Kerkelaantje 14
- 05 Mevr. R. Rozendal-Stavasius. Ds. Hasperstraat 2
- 10 Mevr. G. de Pater- Hooghart. Reddingsweg 11
- 13 Mevr. C.F. Elles.
- 15 Dhr. R.P. Visser. Willemshof 9
- 16 Dhr. M. Kok. Middenstreek 51
- 19 Dhr. R. Westerhof. Burg. vd Bergstraat 3
- 20 Mevr. R. Nieuwenhuis-Schuurman. Buterblom 5
- 28 Dhr. C. Hogervorst. Karrepad 9A

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Verhuisd

Begin juni verhuisden Sieger en Riekje Rozendal van de Pathmosstraat 3 naar de Ds. Hasperstraat 2. Wij wensen u toe dat u daar met genoeg kunt wonen!

Overlijden

Op 13 juni overleed Mevrouw Aleida Hermine van Dijk- van Duuren (Lidy) in de leeftijd van 93 jaren.

De herdenkingsbijeenkomst voor haar leven werd gehouden in de Got Tjark, op 19 juni, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden. Mevrouw van Dijk was echtgenote van Johannes van Dijk, die op 18 juni 1981 overleed. Wij zullen Mevrouw van Dijk herinneren als een wijze en humoristisch vrouw, en zijn dankbaar voor de hartelijke vriendschap die van haar naar velen is uitgegaan. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte en troost toe in dit verlies.



Aan de overkant

Mw. Pieke Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Wijziging e-mailadres van de redactie !

Door het vervallen van het abonnement bij Online heeft de redactie van Konvooi een nieuw e-mailadres gekregen.

Nieuw: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Het adres konvooi_sowschier@online.nl zal half juli vervallen.

Kopij voor het volgende nummer kunt u vóór of op zaterdag 25 augustus insturen op het nieuwe adres.

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 25 augustus.

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)

Privacyverklaring

In verband met het inwerking treden van de wet op de privacy heeft de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog een 'privacyverklaring' opgesteld.

Naam:

Voorletters of voornaam:

E-mailadres:

Telefoon:

verklaart hierbij (aanvinken wat van toepassing is a.u.b.):

De privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog te hebben gelezen;

De Protestantse Gemeente Schiermonnikoog toestemming te geven voor het verwerken van zijn/haar persoons- c.q. contactgegevens.

Datum :

Handtekening:

Deze verklaring kunt u bezorgen of laten bezorgen op
Middenstreek 53 / 9166 LM Schiermonnikoog