



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in november - in de Got Tjark

Alle ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur

- 4 Ds. N.J. van Rijswijk
- 7 Ds. N.J. van Rijswijk 19:30 u.
Dankstond Gewas en Arbeid, aansluitend
Gemeenteavond. Zie meer hierover bij
onderstaande aankondiging
- 11 Ds. M. Schoonderbeek uit Amersfoort
- 18 Ds. N.J. van Rijswijk
- 25 Ds. N.J. van Rijswijk
- 25 ‘Herdenken’ 19:30 u. Zie: ‘Vespers’.

Bij de diensten.

Dankstond voor Arbeid en Gewas -

woensdag 7 november - 19:30 uur in de Got Tjark.

Aansluitend najaarsgemeenteavond met **Henk Pietersma** en zijn verbeelding van het hele Psalter. Wie denkt dat psalmen alleen te lezen of te zingen zijn moet naar deze avond komen. Henk Pietersma uit Leeuwarden schilderde in de afgelopen vijf tot zes jaar alle 150 psalmen. ‘Schilderen is een merkwaardig avontuur’, zo laat Pietersma zich ontvallen’. Dat moet ook wel als je al die psalmen van klacht, lof, wraak, boete, troost en dank in de verf zet.

Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Dankstond en deze gemeenteavond bij te wonen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

18 november 10:00 uur in COS, **Bediening van de Heilige Doop aan Suze Visser**. Zij werd geboren op 10 juli, dochter van Erik en Detty Visser. Suze is het zusje van Macy, Jinke en Markus.

Vespers. (Avondvieringen) De vespergroep bereidt een viering voor die gehouden wordt op zondagavond 25 november, waarin de mensen worden herdacht die tussen advent vorig jaar en advent dit jaar zijn overleden. De Cantorij verleent medewerking aan deze viering.

Op zaterdagavond 22 december de **Volkskerstzang**. Beide vieringen worden gehouden in de Got Tjark.
Aanvang 19:30 uur.



Agenda

De kerkeraad vergadert op de tweede dinsdag van de maand- 13 november- om 20:00 uur aan de Middenstreek 53. Op 28 november om 14:00-15:40 uur, in COS, een kerkeraadvergadering met de nieuwe Classispredikant, Ds. W. Beekman.

Wijkcontact

Op 18 oktober waren de wijkcontactpersonen en kerkeraadsliden bij elkaar in de foyer van het COS. Onze gemeente is verdeeld in vier wijken waarin twee of drie mensen namens de kerkelijke gemeente contact onderhouden met mensen in die wijk, en daarmee iets van *Gods toewending naar mensen* weerspiegelen. Mevrouw T. Blom-Faber die dit bezoekwerk vele jaren deed, heeft aangegeven ermee te willen stoppen en haar teamgenoot C. Hogervorst stopt eveneens. U beide en de mensen die in de wijkteams werkzaam zijn, hartelijk dank !

De Fancy-Fair, gehouden op woensdag 24 oktober werd een bijzonder gezellige middag voor jong en oud, herfstvacantiegangers en eilanders. Hartverwarmend was de betrokkenheid van mensen met bedrijven, winkels en

horecagelegenheden, particulieren en bezoekers om in natura of financieel een bijdrage aan de kerk te geven. Wij danken hen en de mensen die in de voorbereiding, en op de middag zelf, en bij het opruimen zich hebben ingezet. U hebt mee bijgedragen aan een fijne middag voor veel mensen. Spelenderwijs is ook nog eens 1365 euro bijeengebracht. En met dat geld willen we in ieder geval een andere loper in de Got Tjark aanschaffen.



Film. Met nabespreking

Film. Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring (Lente, zomer, herfst, winter... en lente. (duur: 99 minuten)
Op maandag 19 november in de Aude Schúele om 19:30 uur. Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet voor de twee monniken die een kluzenaarshutje delen dat op een vijvertje drijft midden tussen de bergen. Met het ontvouwen van de seizoenen wordt ieder aspect van hun beider levens doordrongen van een intensiteit die leidt tot een nog grotere spiritualiteit - en tragedie. Want ook zij ontkomen niet aan de wensen van het leven, de verlangens, het lijden en de passie die ieder van ons in hun greep houdt. Onder toeziend oog van de Oude Monnik ervaart de Jonge Monnik het verlies van de onschuld wanneer een spel een gruwelijke wending neemt; ervaart hij het ontwaken van liefde wanneer een vrouw hun beschermde leven binnendringt; voelt hij de dodelijke kracht van jaloezie en obsessie, de prijs van verlossing en de verlichting van ervaring. Net als de seizoenen voortdurend aan verandering onderhevig zijn, zal het kluzenaarshutje voor altijd een thuis voor de geest zijn.

Van de boekhouder.

Begroting 2019 Zoals gebruikelijk wordt in de maand november de ontwerp-begroting voor het daarop volgende jaar gepresenteerd. De begroting is opgesteld door het college van kerkrentmeesters en aangeboden aan de kerkenraad. Onderstaand ziet u een populaire versie hiervan. In vergelijking met de begroting van 2018 is het tekort toegenomen met ca € 4000. De stijging is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere rente in combinatie met de jaarlijkse kostenstijging van de uitgaven. Wilt u een volledig uitgewerkt exemplaar dan kunt contact opnemen met de boekhouder, telefoon 0519-531417 of via t.devries50@outlook.com.

Hieronder staat ook de begroting van de Diaconie. Deze sluit zoals gewoonlijk met een klein saldo omdat de meeste collecten worden doorbetaald aan de betreffende instanties.

Begroting 2019

Omschrijving	Bedrag
Inkomsten	
Inkomsten kerkgebouwen	5.500,00
Rente spaargelden	7.000,00
Bijdragen gemeenteleden	30.500,00
Collecten	9.500,00
Giften	500,00
Bloemenfonds	900,00
Doorzendcollecten	1.000,00
Bijdragen andere organen	7.620,00
Tekort	34.030,00
Totaal	96.550,00

Uitgaven

Onderhoud kerkgebouw (incl. energie belastingen, verzekeringen en orgel)	6.350,00
Kosten Pastorie	2.100,00
Pastoraat incl. preekvoorziening	77.850,00
Kosten kerkdiensten	3.150,00
Verplichtingen andere organen	3.400,00
Overige kosten	2.700,00
Doorzendcollecten	1.000,00
Totaal	96.550,00

Diaconie 2019

Inkomsten

Bijdragen gemeenteleden	1.600,00
collecten	600,00
Doorzendcollecten	2.400,00
Totaal	4.600,00

Uitgaven

Lasten kerkdiensten	500,00
Verplichtingen andere organen	250,00
Administratie/bankkosten	75,00
Diaconaal werk plaatselijk	1.000,00
Diaconaal werk prov/landelijk	650,00
Diaconaal wereldwijd	2.100,00
Batig saldo	25,00
Totaal	4.600,00

Collectes

Augustus

Kerk € 954,70

Diaconie - 108,85

Kerk in Actie (Kameroen) - 168,74

Vrijwillige bijdragen

Mag ik aandacht vragen voor het betalen van de vrijwillige bijdragen. Verschillende gemeenteleden dienen de door hen toegezegde bijdragen nog te betalen.

Alvast dank.

Th. de Vries

Jarigen in november

15 Mevr. H. Berends-Hulsegge, Badweg 14

19 Mevr. T. Steendam, Van Starckenborgstraat 13

25 Mevr. W. Kolstein-Hepping, Middenstreek 29

29 Mevr. A.F. Taekema, Langestreek 36

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



“Het echte geluk is houden van het leven.
we moeten daarvan geen afscheid nemen
alleen vanwege de nare dingen”

Citaat uit de film ‘London River’

zieken

Mw. R.J. Bakker-Steendam is op 29 oktober teruggekomen uit het ziekenhuis na een knie-operatie, en zal de komende weken revalideren. Mw. J. Kok-Graaf onderging op 1 november een operatie. U beide, een voorspoedige revalidatie toegewenst. En dhr. S. Rozendal die na 'een kleine storing' enkele weken geleden een paar dagen in het ziekenhuis verbleef, gaat het gelukkig weer goed.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Kerk in Nederland

Jolanda Tuma (Winsum), kerkelijk werker, en dorpskerkenambassadeur voor de Protestantse Kerk schreef over de vraag 'Wanneer is een kerk te klein?'

'Wanneer is een kerk te klein?', was de vraag (ND- Zeven 29 september) naar aanleiding van een kerksluiting in het Groningse Ulrum. Een kleine week eerder, 24 september, vond de dorpskerkendag plaats, van de dorpskerkenbeweging, pas opgezet door de Protestantse Kerk Nederland. Daar werd een andere vraag gesteld: hoe kun je als kleine geloofsgemeenschap kerk zijn in het dorp?

De vraag 'wanneer is een kerk te klein?' roept aantallen op: hoeveel gemeenteleden, hoeveel kinderen, hoeveel doopleden, hoeveel kerkgangers zijn er?

En het antwoord op die vragen is binnen de traditionele kerken al vele jaren bekend: die aantallen worden steeds kleiner. De dorpskerkenbeweging stelt daarom niet de vraag naar aantallen, maar draait het perspectief om. Probeer niet krampachtig te behouden wat je had, maar denk erover na hoe je kerk bént. Het gaat niet om hebben, maar om zijn.

Relaties en diepgang

Dat is een wezenlijk andere manier van naar de kerk kijken. Het gaat niet om hoeveel mensen er worden geteld. Het gaat om hoe je kerk kunt zijn in je dorp. En daarbij gaat het, zoals predikant Jelle de Kok in dat artikel zo mooi verwoordt, om relaties en om diepgang. ‘Hoe is de kwaliteit van de relaties onderling, hoe diep wil je in de geloofsbeleving met elkaar gaan?’ Dat is de basis van een gemeenschap en vanuit die basis ontstaat vitaliteit. Dat die vitaliteit er is, bleek uit de grote belangstelling voor de dorpskerkendag en het enthousiasme waarmee mensen met elkaar ervaringen deelden. Het bleek dat je niet kunt spreken van ‘de’ dorpskerk. Die bestaat niet. Ieder dorp is anders, iedere kerk is anders, iedere geloofsgemeenschap is anders. Het is goed om je daarvan ook bewust te zijn.

Eigen context

De Protestantse Kerk zet zich met de dorpskerkenbeweging in om de dorpskerk onder de aandacht te brengen en streeft ernaar dat in elk dorp een kerk is. Hoe dat vorm krijgt, kan heel verschillend zijn. In de ene dorpskerkgemeenschap past een hoog-liturgische viering, in de andere een meer evangelicale dienst met beamer en band. De ene kerk is zeer op het dorp betrokken, de andere kerk is meer naar binnen gericht. Maar het gaat

vooral om het feit dat je er bent. Een kerkenraadslid vertelde me met tranen in de ogen over de paasviering die de school in zijn kerk had georganiseerd. De juf die het verhaal zou vertellen, was niet-kerkelijk, maar ze had heel goed de Mattheüs-passion bestudeerd om het verhaal van de Stille Week en Pasen aan de kinderen te kunnen vertellen. Na afloop had ze hem gevraagd of het goed genoeg was, waarop hij had geantwoord: 'Nooit eerder heeft dit verhaal me zo geraakt.' Hij zei tegen mij: 'Het feit dat we kerk-zijn in het dorp, inspireerde deze juf om op haar wijze het paasverhaal te vertellen. Zo bijzonder. Er gewoon zijn, dat is al een kracht in zichzelf!'

Altijd oplossingen

Een kerk is nooit te klein, zolang er geloof in de ontmoeting blijft bestaan. Als de kern sterk is, zijn er altijd oplossingen voor praktische problemen. Vanuit de ontmoeting op de zondagmorgen kun je deuren openen naar buiten. Verwacht niet dat mensen massaal naar de kerkdienst zullen komen, maar vraag eens een dorpsgeenoot naar wat hem of haar inspireert; misschien zijn er wel meer raakvlakken dan je denkt. Zoek eens contact met het dorpsbestuur: hoe kun je als kerk aansluiten bij een activiteit in het dorp? Of zet de kerkdeuren open op Allerzielen, zodat mensen een kaarsje kunnen aansteken voor iemand die ze missen.

Nee, de kerk stroomt echt niet vol op zondagmorgen en de ledenaantallen zullen niet opeens groeien. Maar alleen het feit dat de kerk er is, dat de deur open is, zodat je even die andere wereld in kunt stappen - dat maakt al het verschil. Vanuit de ontmoeting ontstaat nieuw leven, ook al kun je de mensen op één hand tellen. Een kerk is nooit te klein, als je gelooft in de ontmoeting met de ander en de Ander. Pas wanneer dat geloof verdwijnt, heeft de kerk geen bestaansrecht meer." (ND 10 10 2018)

Aan de overkant

Mw. Pieke Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving
is *aan de wal* - in de Waadwente te Dokkum- in afwachting
van een geschikte woonruimte en daarom kunt u kaarten
aan haar sturen op het vorig woonadres :
Westerburenweg 8
9166 LS Schiermonnikoog

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 24 november.

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)