

Jaargang 38 - nummer 10  
december 2018/ januari 2019



# Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

## Dit Konvooi.

Deze uitgave van Het Konvooi is voor de maanden december en januari en bevat naast aankondigingen van dagen en uren ook een paar korte bijdragen om tijdens of tussen de feestdagen te lezen. In een bezinningsmoment. Zulke momenten dienen zich meestal niet spontaan bij u of mij aan, we zullen er tijd voor moeten máken. Maar wie dat zal hebben gedaan, zal ook de voldoening ervan hebben ervaren.

*Alle lezers, dank voor uw meeleven en meelezen met de  
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog  
in het voorbije jaar  
van harte een gezegende viering van het Kerstfeest  
toegewenst  
en moge het nieuwe jaar voor u worden als  
één van de goede jaren!*

De redactie van Het Konvooi



## Kerkdiensten in December

- 2 Ds. N.J. van Rijswijk
- 9 Ds. H.J. Meijer uit Roden
- 16 Ds. N.J. van Rijswijk
- 23 zondag Ds. N.J. van Rijswijk **Viering H.A.**
- 24 maandag Ds. N.J. van Rijswijk 19:30 u. COS  
met medewerking van De Cantorij
- 25 dinsdag Ds. N.J. van Rijswijk 10:00 u. COS  
met medewerking van De Cantorij
- 26 woensdag Kinderkerstfeest. 16:00 uur Got Tjark
- 30 zondag Ds. N.J. van Rijswijk
- 31 maandag Ds. N.J. van Rijswijk 19:30 u. Got Tjark

## Kerkdiensten in Januari

- 1 dinsdag, Ds. N.J. van Rijswijk 11:00 uur  
Ochtendgebed en Nieuwjaarsontmoeting
- 6 Ds. H. Procee uit Vledder
- 13 Ds. N.J. van Rijswijk
- 20 Ds. N.J. van Rijswijk
- 27 Ds. N.J. van Rijswijk

In de maand december is er ruim gelegenheid om ter kerke te gaan. Op de vierde adventszondag, 23 december, viering van het Heilig Avondmaal.

De dienst op Kerstavond wordt gehouden in het COS en De Cantorij zal hieraan medewerking verlenen. Ook in de dienst op Kerstmorgen zal De Cantorij zingen.

Tijdens de kerkdiensten in de adventstijd- met uitzondering van 9 december- en op de Kerstmorgen zullen wij gedeelten lezen in de Jozef-verhalen. Een reeks verhalen in het boek Genesis. Zonder deze verhalen is van Jozef, de man van Maria, de vader van Jezus, niet veel te begrijpen. En van Jezus zelf ook niet trouwens. Daarom is het aan te raden heel de reeks te volgen om- als het ons gegeven wordt- de vreugde over de zoon van Jozef vernieuwd of verdiept te mogen ontvangen. Wij lezen  
op 2 december Genesis 37 : 1 - 11  
op 16 december Genesis 41 : 1 - 16, 25 - 32  
op 23 december Genesis 42 : 1 - 24  
op 25 december Genesis 45 : 1 - 15

## Agenda

**13 december** (donderdag) De Kerstmiddag voor Senioren in de foyer van het COS. 15:00 uur.  
Verzorgd door de Diaconie en Zendingscommissie.

**17 december** (maandag) Film - met nabespreking en glas wijn- in de oude school aan de Badweg. 19:30 uur. *The Hundred-Foot Journey* is een Amerikaanse film uit 2014 onder regie van Lasse Hallström. Een Indiase familie verhuist naar Zuid-Frankrijk en wil er een restaurant beginnen, op 30 meter (100 foot) van een prestigieus Frans restaurant. Als dat maar goed gaat. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Richard C. Morais uit 2010, over twee rivaliserende restaurants in Frankrijk. Koken, eten, werelden van verschil tussen volken en mensen, ambitie en koppigheid, hoeven uiteindelijk verbondenheid tussen mensen niet in de weg te staan. Het is een romantisch verhaal met een knipoog naar de vooroordelen die wij hebben over elkaars culturele en maatschappelijke verschillen.

**20 december.** Kerstviering voor de schoolkinderen van Yn de Mande, 19:00 uur in de Got Tjark. O.a. uitvoering van de kerstmusical 'Het familieportret'.

**23 december.** De Volkskerstzang begint om 20:00 uur, in de Got Tjark.

**26 december.** Kinderkerstfeest om 16:00 uur in de Got Tjark.



## **Kerst: over de engelen**

‘Niet de reclamejongens, die de zenuwknopen van de massa aftasten, hebben in de Kerk de toon aan te geven, - de engelen hebben dat al gedaan.’

Willem Barnard, in : Een zoon diep in de nacht.

## ... en uw naaste als uzelf

Kerstfeest wordt door veel mensen gezien als een aanleiding en aansporing om lief voor elkaar te zijn, om geschillen bij te leggen of daaraan niet langer meer zo'n groot gewicht te geven. Gewoon *lief* zijn, wat is daar verkeerd aan? Niets. Helemaal niets.

Je zult de Heer jouw God liefhebben, en jouw naaste als jezelf. Sommigen leggen het deel na de komma uit als een aansporing voor zelfliefde. Als je jezelf niet liefhebt kun je ook anderen niet liefhebben, is de redenering. Daar ben ik het radicaal mee *oneens*. Dat zou een uiting zijn van doorgesloten eenzijdige gerichtheid op zichzelf. Je kunt nooit over jezelf praten alsof jij alleen op de wereld bent. Je bent wie je bent altijd temidden van anderen. Als je naaste ontbreekt, ontbreekt er iets aan *jou*. Naasteliefde gaat altijd over iets dat concreet tussen mensen gebeurt, tussen twee mensen, tussen tien mensen, tussen tweehonderd mensen. Het gaat altijd over iets dat tussen mensen gebeurt, nooit alleen maar over een emotie. Het zijn concrete daden van solidariteit waarmee mensen voor elkaar instaan en elkaar helpen. De tekst 'Je zult de Heer jouw God liefhebben en je naast als jezelf' is aangehaald uit het Oude Testament. Van die Hebreeuwse tekst is een betere vertaling te geven dan de vertaling die ons zo bekend is. 'Heb je naaste lief, hij is als jij'. Het is net zo iemand als jij, óók een door God beminde mens. Houd daar rekening mee. Over de donkere kant van het liefhebben van jezelf heeft de filosoof Plato een mooi stuk geschreven las ik (Nomoi V, 731 v) 'Van alle slechte eigenschappen is er één die bij velen in hun zielen is ingeplant en waarvoor iedereen wel een excuus heeft, maar waar niemand wat aan doet. Het is de mening dat ieder mens van nature houdt van zichzelf *en dat dit ook zo hoort*.

In werkelijkheid is een overmaat aan zelfliefde juist voor iedereen de oorzaak van veel misstappen. Een minnaar is blind voor wat zijn beminde doet. Zo kan iemand die van zichzelf houdt, niet goed beoordelen wat rechtvaardig is en goed, of wat kwaad is.' Hij gaat er altijd van uit dat hij zelf belangrijker is dan de waarheid.

Dit zet in ieder geval een vraagteken achter de vaste overtuiging dat jij zelf altijd aan de goede kant staat in je gedachten, in je relaties.

Met dank aan Prof. Dr. R. Zuurmond, Emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn onlangs verschenen boek, God en de moraal / Een andere kijk op de bijbelse ethiek. Uitgegeven bij Skandalon Middelburg 2018



Het Kerstverhaal plaatst **een kind in ons midden**.

Zomaar ineens kan de aandacht voor dit Kind terugkaatsen op de kinderen om ons heen, in huis, in straat of dorp.

Een kind, een unieke schakel in de keten van generaties.

Stefan Paas (1969), Theoloog en publicist, zei in een vraaggesprek in EO-Visie iets over kinderen en ouders dat tot nadenken stemt: “Ik wil mijn kinderen de kansen geven die ik zelf had. Kerkgang is in die zin voor mij vergelijkbaar met sport of muzikles: of ze het nou leuk vinden of niet, later leer je dat allemaal niet zo gemakkelijk meer. Anders gezegd; het is gemakkelijker om af te haken dan om aan te haken. Dankzij mijn ouders ben ik opgegroeid met tweeduizend jaar traditie in mijn rugzak, en dat gun ik mijn kinderen ook.

Je maakt in je familie deel uit van een lange keten van generaties waarin lang geleden ook de eerste christenen verschenen. Voor zover ik terug kan kijken in mijn stamboom zie ik ouders die hun kinderen hebben laten dopen en het geloof hebben doorgegeven aan hun kinderen. Dat overziend besef ik hoeveel vanzelfsprekende trouw hiermee gemoeid was. Ik besef ook hoe kwetsbaar zo'n keten van generaties is. Vergelijk het met de opbouw van hoogveen: één millimeter per honderd jaar of zo. Je steekt er een schep of dragline in en je maakt duizenden jaren ongedaan. Zo is het ongeveer ook met de kerkgang: er is maar één generatie nodig die op zondag liever naar de koopgoot gaat dan naar de kerk, en je hebt het geloofspoor van je voorouders tot doodlopend spoor gemaakt. Ik wil niet degene zijn die de keten breekt. Ook dat is voor mij een reden om te gaan: simpele loyaliteit en dankbaarheid voor zoveel trouw.”



## KERKBALANS

In januari as. is het 2 jaar geleden dat onze gemeente heeft meegedaan aan de landelijke actie Kerkbalans, een actie die jaarlijks wordt gehouden.

Bij de komende oproep willen we weer van de partij zijn. Dat houdt in dat elk ingeschreven lid gevraagd zal worden de eigen vrijwillige bijdrage voor 2019 tegen het licht te houden. Daartoe worden begin volgend jaar de brief met daarin een omschrijving van het doel van de actie en nadere informatie plus de bijbehorende folder bij deze leden thuisbezorgd.

De kerkrentmeesters

### Van de boekhouder

Collecteopbrengst in september 2018.

Kerkcollecten	850,72
Diaconie	52,25
Zendingsbusje	35,60
Missionair werk	143,30
Jeugdwerk	97,45
Vredesweek	109,21

Collecteopbrengst in oktober

Kerkcollecten	832,67
Diaconie	106,95
Kerk&Israëlcollecte	102,10

### Giften

Aan giften is een bedrag ontvangen van 310 Euro.  
Alle gevers hartelijk dank.

## Vrijwillige bijdragen

Op het moment dat ik dit schrijf moet nog ongeveer Euro 7000 binnen komen.

Mag ik degenen die nog aan hun toezeggingen moeten voldoen vragen om hun bijdrage voor 15 december over te maken.

Alvast bedankt

Theo de Vries

## De zinvolle betekenis van Kerk en Bidden

Wij hebben telkens weer goede woorden nodig. Kijk naar wat mensen tentoonspreiden aan 'dwang, dwaling en bedrog.' Dáárom hebben we dus telkens weer 'goede woorden' nodig, omdat ons bestaan zo vervlochten is met zonde, omdat we steeds weer de rechte weg en het rechte woord kwijtraken. Kennelijk vergeten we almaar hoe God het ook weer bedoelde, dus moet het ons telkens weer worden aangezegd en uitgelegd.

Het wonder is dat er, waar het evangelie klonk, gemeenten ontstonden, en dat vervolgens in die gemeenten het evangelie werd en wordt doorgegeven, door de eeuwen heen. Geloven doen mensen niet op hun eentje. Ze komen tot geloof via anderen. En ze onderhouden en behouden het geloof door elkaar, binnen een gemeente, de dienst te bewijzen van het levend houden van de grote woorden, van het elkaar verkondigen van het evangelie, van het gaande houden van de lofzang en het gebed.

In het Bijbelboek Jesaja, in hoofdstuk 38, bidt koning Hizkia, wanneer hem een dodelijke ziekte heeft getroffen.

Het is een rampjaar, de stad Jeruzalem wordt belegerd door de Assyriërs en de koning wordt ziek. Hizkia bidt tot God. Het is niet de eerste keer dat hij bidt. Hizkia's gebed-in-slechte-dagen is 'ingebied'. Omdat hij gewend was te bidden in goede dagen was er inderdaad ook gebed, waren er woorden, in die slechte. Als in de betere dagen het gebed in onbruik en vergetelheid was geraakt, zou het er dan wel zijn geweest op die mindere momenten?

Zo geldt dat algemener: 'de grote woorden van dood en leven, zonde en genade, benauwdheid en bevrijding vormen de bedding van jouw leven. Die bedding moet worden onderhouden. Wij moeten met die woorden en verhalen eromheen bezig zijn juist als het leven goed gaat, willen ze ons op mindere momenten te binnen schieten en tot steun kunnen zijn.

N.a.v. Verlegen om een goed woord - *onderweg met Gerrit de Kruijf*, onder redactie van Maarten den Dulk, Gerben van Manen en Gea Smit. Uitgegeven bij Boekencentrum 2013



‘Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaarde had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.’

Uit: Kerstevangelie naar Mattheüs 1: 24,25

*Die naar menselijke gewoonte  
met een eigen naam genoemd werd  
toen hij in een ver verleden  
werd geboren, ver van hier*

*die genoemd werd: Jesjoe, Jezus  
zoon van Jozef, zoon van David  
zoon van Jesse, zoon van Juda,  
zoon van Jacob, zoon van Abram  
zoon van Adam, zoon van mensen*

*die ook zoon van God genoemd wordt,  
heiland, visioen van vrede  
licht der wereld, weg ten leven  
levend brood en ware wijnstok*

*die, geliefd en onbegrepen,  
werd bewaard in taal en teken  
als een eeuwenoud geheim  
als een wachtwoord doorgegeven  
als een vreemd vertrouwd verhaal  
die een naam in mijn geheugen  
die de stem van mijn geweten  
die mijn waarheid is geworden:  
hem gedenk ik hier en noem ik,  
als een dode die niet dood is  
als een levende geliefde  
die gekozen heeft te leven  
voor de armsten van de armen  
helpman, reisgenoot en broeder  
van de allerminste mensen*

*die, ten dage dat hij rondging  
door de dorpen van zijn landstreek,  
mensen aantrok en bezielde,  
hen verzoende met elkaar  
die niet steil en ongenaakbaar  
niet hooghartig, als een heerser,  
maar in knechtsgestalte leefde*

*die zijn leven voor zijn vrienden  
prijs gaf, door een vriend verraden,  
die, getergd tot op het kruis,  
voor zijn vijand heeft gebeden,  
die, van God en mens verlaten,  
is gestorven als een slaaf*

*die gestrooid is in de akker  
als het kleinste van de zaden,  
die daar wacht een lange winter  
in de stilte van de dood,  
die als graan geoogst zal worden  
die als brood gedeeld wil worden  
om in mensen mens te worden-*

*die, verborgen in zijn God,  
onze vrede is geworden,  
onze ziel tot rust gekomen,  
die ons groet vanuit zijn verte  
die ons aankijkt van dichtbij  
als een kind, een vriend, een ander  
hem gedenk ik hier, hem noem ik  
en beveel hem bij je aan  
als je levende geliefde  
als de mens die naast je is.*

(H. Oosterhuis, in 'Vriend voor het leven')

## Jarigen in December

02 Mevr. S. de Boer- de Vries  
11 Dhr. T. Vlasma.  
30 Mevr. G. Ritzema- van Haften.

Badweg 3  
F. Gasaustraat 17  
Langestreek 116

## Jarig in Januari

26 Mevr. T. Blom-Faber.

Middenstreek 14

*Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !*



## voor de Zieken

Een hartelijke groet aan allen die ziek zijn- herstellend of in afwachting op herstel-, en aan hen die kampen met 'gebreken die met de jaren kwamen'.

Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar Leontine van der Stoep- in haar ziek zijn- en naar hen die bij haar horen. Troost en moed.

## Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

## Aan de overkant

Mw. Pieke Roemers  
Verpleeghuis "Blauw Borgje"  
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk  
De Waadwente / Punter 16  
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma  
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536  
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles  
Lindestede afd. De Striepe  
Steenwijkerweg 49  
8471 KZ Wolvega  
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving  
per adres: De Skûle  
Stationswei 12  
9123 JZ Metslawier

## COLOFON: HET KONVOOI

### Redactie:

N. J. van Rijswijk  
Middenstreek 53 - Telefoon 531269  
E-mail: [n.vanrijswijk@knid.nl](mailto:n.vanrijswijk@knid.nl)

E. F. Valster  
Langestreek 108 - Telefoon 531286

### Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: [info@rekladruk.nl](mailto:info@rekladruk.nl) tel. (0511) 457 190

### Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)  
Bankrekening NL80RABO0346186668  
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'  
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

### Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog  
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953  
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres [schiermonnikoogkonvooi@gmail.com](mailto:schiermonnikoogkonvooi@gmail.com)

### Internetsite:

[www.kerkschiermonnikoog.nl](http://www.kerkschiermonnikoog.nl)

### Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 26 januari.

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark  
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)