



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in maart

- 3 Ds. H. van Noord uit Assen
- 10 Ds. J.T. Vos- Butijn uit Bilthoven
- 13 Ds. N.J. van Rijswijk 19:30 u.
Bidstond Gewas en Arbeid
- 17 Ds. N.J. van Rijswijk
- 24 Ds. N.J. van Rijswijk
- 31 Ds. N.J. van Rijswijk

Rectificatie !

In het vorig Konvooi las u dat de **Bidstond voor Gewas en Arbeid** gehouden wordt op 6 maart. Dat berust op een misverstand ! Er vanuit gaande dat het Muziekfestival voor Jong Talent in de tweede week van maart gebruik zou maken van de Got Tjark, vervroegden wij de Bidstond naar de eerste week. Maar, het Festival begint op zestien maart, dus kan de Bidstond gehouden worden op 13 maart, zoals in heel de rest van ons land. En zoals ook aangekondigd op de fraaie Schiermonnikogers Almanak 2019.

Bidstond voor Arbeid en Gewas op 13 maart
19:30 uur in de Got Tjark
Aansluitend Voorjaars Gemeente-avond.

Veertigdagentijd

Zondag 10 maart is de eerste van de zes zondagen voor Pasen. Op de woensdag daaraan voorafgaand- de Aswoensdag- begint de veertigdagentijd. Het getal veertig komt in de Bijbel veel voor om een periode van loutering en bezinning aan te geven. Het volk Israël zwierf veertig jaar in de woestijn voordat het Het Beloofde Land binnen ging, en Jezus verbleef veertig dagen vastend in de woestijn, door de duivel onder druk gezet, zonder er voor te zwichten. De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en grondige bezinning op de Weg die Jezus is gegaan: een weg waarop God en mensen voorkomen, liefde, haat, bloed, zweet, tranen, lijden en geweld, sterven en sterfelijkheid, eenzaamheid. Al deze dingen horen bij Zijn Weg, bij Zijn leven, en voor zover iemand Hem navolgt, hoort het in meerder of mindere mate ook bij zijn of haar leven.

Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,
in de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht.
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij uw heilig woord.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Diaconie en Zending,

40 dagentijd project 2019: EEN NIEUW BEGIN

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, PASEN. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk.
Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken,
je familie is vermoord door gewelddadige militieën,
of als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen.
In deze 40dagentijd zetten wij ons in het bijzonder in om
juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden
om een nieuwe start te kunnen maken.

Dit doen wij door Woord, Gebed en Giften.
Wij hopen dat U weer met ons mee doet.
U kunt uw bijdrage weer leggen in de Open Schaal
die tijdens de kerkdienst bij de deur staat.

10 maart: Een nieuw begin voor de Kerk in Cuba

17 maart: Een nieuw begin voor ex-gedetineerden in
Nederland

24 maart: Een nieuw begin voor kindslaven in India

31 maart: Een nieuw begin voor Kerken in Nederland

07 april : Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda

14 april : Een nieuw begin voor jongeren in de
Nederlandse Kerken

G. Schut- van Eerten,
namens Diaconie en Zending

Dinsdag 19 maart - 20:00 uur - in de Bibliotheek
een avond over leven met de gevolgen van de **ziekte van Alzheimer en dementie**.

“U staat op het punt om iemand te bellen, maar bent ineens kwijt wie u wilde spreken. Of u heeft moeite om op de juiste woorden of namen te komen. Wie ouder wordt, is vaker vergeetachtig. Meestal is dit onschuldig.

Toch kunnen geheugenproblemen een eerste teken van dementie zijn. Hoe herkent u symptomen? Wanneer is het vergeetachtigheid en wanneer is het beginnende dementie? Hoe ga je daar mee om? Wat kun jij zelf doen, wat voor hulp kan je inschakelen ?

En nog veel meer vragen komen op.

Jelte Pasma, psycholoog en al jaren bestuurslid van Alzheimer Friesland, komt naar het eiland om informatie en advies te geven en uw vragen te beantwoorden. Hij doet dit aan de hand van fragmenten van filmpjes van mensen die zelf te maken hebben met deze ziekte en natuurlijk door met u in gesprek te gaan.

Dementie ontwricht het dagelijkse leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Jelte zet zich vooral in voor een dementievriendelijke samenleving; een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.”
Entree: gratis

Film: Maandag 25 maart Yn de Aude Schúele, 19:30 uur.
(In de oude school aan de Badweg.)

Italian for beginners. (Italiaans voor beginners)

Een Deens/Zeedse film gemaakt met de sobere filmwijze van *Dogme 95*. Het verhaal gaat over zes alleengaande mensen in een voorstad van Kopenhagen, die met elkaar in aanraking zijn gekomen door op Italiaanse les gaan. Ieder heeft daarvoor zo zijn of haar eigen reden.

De Filmmaakster Lone Scherfig heeft een film gemaakt waarin diepe betrokkenheid bij de afzonderlijke karakters te zien is. Op heel natuurlijke wijze laat ze daarvan kleine stukjes zien, aan de hand van korte gesprekjes waarin een zorgzame, vertederende kant van mens-zijn getoond wordt. Elkaar gunnen en voorbijzien aan eigen belang raakt de kijker, maar ook medelijden, boosheid en frustratie geven aan elk karakter herkenbare menselijkheid.

Leeskring

Het boek *Wat op het spel staat*, van Philipp Blom hebben we gelezen en besproken. En uit de bespreking is het idee opgekomen om een volgend boek samen te lezen en te bespreken: ***China en de barbaren - het verzet tegen de Westerse wereldorde***. Geschreven door Henk Schulte Nordholt. Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. Andere volken werden gezien als barbaars. In de Eeuw van Vernedering (1839-1949) ging het land door een diep dal: het Westen en Japan degradeerden het tot een vazalstaat. Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de communistische leiders hiermee om? *China en de barbaren* schetst de invloed van de geschiedenis op China's zoektocht naar een nieuwe identiteit. Wij lezen de geactualiseerde editie van *China en de barbaren* waarin Schulte Nordholt de laatste wereldpolitieke ontwikkelingen duidt, waaronder de strijd tussen Donald Trump en Xi Jinping om de zeggenschap in Oost-Azië. Een boek dat ons misschien kan helpen om het huidige China en onszelf beter te begrijpen.

4 maart, 10:30 uur - 12:00 uur. Middenstreek 53.
Lezen tot en met Bladzijde 74.

De Zomertijd

In de nacht van 30 op 31 maart wordt de klok verzet.
Een uur vooruit, de zomertijd gaat in.



van de boekhouder

Opbrengst collecten in de maand januari 2019.

Kerkcollecten	528,63
Diaconiecollecten	67,55

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie zijn weer gereed. Onderstaand ziet U een populaire versie van de jaarrekeningen over 2018; wilt u een volledig uitgewerkte versie hiervan dan kunt U contact opnemen met de boekhouder. Telefoon 0519-531417 of via internet t.devries50@outlook.com

Ter vergelijking zijn ook de cijfers van 2017 vermeld. Zoals U ziet vermeld de jaarrekening over 2018 een tekort van ca 30.000 euro.

Jaarrekening 2018

Inkomsten	2018	2017
Inkomsten kerkgebouw (verhuur etc)	6514,05	6686,92
Inkomsten van COS (verz. Belastingen)	2999,92	2561,71
Rente Spaargelden	9096,07	11430,70
Bijdragen gemeenteleden	32816,88	31459,71
Kerkcollecten	9189,89	9192,47
Giften	1520,00	830,00
bloemenfonds	850,00	921,00
Doorzendcollecten	802,92	1180,24
Gordijnenfonds	5830,00	
Bijdragen van andere organen	7905,96	7323,48
Diversen (fancy fair)	1365,00	1784,35
Tekort	30291,51	22199,75
Totaal	103771,55	99.615,98

Uitgaven

Onderhoud kerkgebouw incl. belastingen, verzekeringen, energie en orgel	12472,70	6807,06
Kosten van de pastorie	1019,42	5054,17
Overige eigendommen (COS)	3057,12	2561,71
Pastoraat en preekvoorziening	77585,35	75955,54
Kosten van kerkdiensten	2644,51	2147,31
Verplichting aan andere organen	3176,40	3281,26
Overige kosten	3013,13	2628,69
Doorzendcollecten	802,92	1180,24
Totaal	103771,55	99615,98

Diaconie 2018

Inkomsten	2018	2017
Vaste bijdragen gemeenteleden	1546	1662
Diaconiecollecten	1027	633
Opbrengsten doorzendcollecten	2174	3102
Tekort	3	165
Totaal	4750	5562
Uitgaven		
Verplichtingen andere organen	290	240
Bankkosten	64	63
Diaconaal plaatselijk werk	1525	1917
Diaconaal werk provinciaal/ landelijk	549	898
Diaconaal wereldwijd	2322	2444
Totaal	4750	5562

Jarigen in maart

- 19 Dhr. M. Blom, Oosterreeweg 10
23 Mevr. G.T. Klontje-Valentijn, Langestreek 142
25 Mevr. M. Balk-Cleveringa, Willemshof 1
25 Dhr. H. Abma, Burg. vd Bergstraat 11

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !



voor de Zieken

Roel Westerhof keerde op 25 februari uit Assen terug naar huis. Van harte een voorspoedig verder herstel van krachten toegewenst. Op deze plaats groeten wij Sjoerd Blom en naar Mannie Hogervorst, en met hen allen die in de kring van onze dorpsgemeenschap ziek zijn.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Overleden

Leontine Huiberdina van der Stoep werd op 14 mei 1969 in Schiedam geboren en overleed op Schiermonnikoog, 18 februari 2019. Zij werd 49 jaar. Leontine was een dochter van Arie en Wil van der Stoep - Ketting. Na de HAVO in Dokkum volgde Leontine een opleiding tot bibliothecarisse. Ze liep stages in Groningen, Assen en op Schiermonnikoog, waar zij Simone de Boer assisteerde. Zij woonde in Groningen, en was nagenoeg elk weekeinde bij haar ouders op het eiland. In de jaren 80 en 90 waren er in de bibliotheekwereld veel bezuinigingen en daardoor was er voor haar geen werk meer. Zij kwam bij OOG-tv in Groningen terecht. Toen ook daar reorganisaties en bezuinigingen kwamen, moest zij opnieuw ander werk vinden. De laatste jaren werkte ze als postbezorgster bij Sandd. Waar ze ook werkte, ze deed het altijd met plezier. Voorafgaand aan haar begrafenis op zaterdag 23 februari, werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Got Tjark.

We lazen enkele verzen in Psalm 139 - de verwondering over het leven, over jouw bestaan voor Gods aangezicht. Levenden en doden worden niet *aan hun lot* over gelaten, zij worden *aan God* overgelaten:

Wij worden aan God overgelaten: deze psalmwoorden zijn voor ons die nog *léven*, die nog een weg te gaan hebben:

*Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
niet denken, dit gaat mij te boven.*

Voor u gelezen:

van Anton de Wit, in Nederlands Dagblad, 16 februari 2019

Ontkerkelijking heeft niet tot minder preken geleid.

‘Hulp bij korter douchen en vegetarisch eten’. Kijk, daar hebben we wat aan, dacht ik meteen. Dat wil ik ook wel. Zelf heb ik namelijk de neiging om de tijd te vergeten wanneer ik ’s ochtends met een nog suf hoofd onder de douche sta. Ik zou er zeer bij gebaat zijn wanneer er dan iemand vriendelijk doch beslist op de badkamerdeur klopt en zegt: ‘Meneer De Wit, u staat er nu al tien minuten onder.’ Ook hulp bij het vegetarisch eten zou ik onmiddellijk accepteren. Gewoon iemand die over mijn schouders meekijkt tijdens het koken en dingen zegt als: ‘Die bonenburger zou ik nu even omdraaien als ik u was, anders brandt-ie aan.’ Ik hoop wel dat het één en dezelfde hulp is, die van alle -milieumarkten thuis is. Anders wordt het zo druk in ons toch al drukke huishouden. En ik hoop dat wij hem of haar zelf mogen uitkiezen, na een grondige sollicitatieprocedure. Je moet zoiemand toch in je keuken en je badkamer dulden. Noem me ouderwets, maar dan moet er toch wel iets van een klik zijn. Ik hoop tot slot ook dat het een type is met wie je over méér dan het milieu kunt praten, anders wordt het zo saai. Je moet tussen alle nuttige adviezen door toch ook over koetjes en kalfjes kunnen keuvelen zonder dat het gesprek steeds weer uitdraait op de CO₂-uitstoot van runderen. U kunt me ouderwets vinden. Enigszins teleurgesteld raakte ik wel, toen ik het artikel onder de belofterijke kop daadwerkelijk begon te lezen. Het is, als ik het goed begrijp, helemaal niet de bedoeling dat ik hulp aan huis krijg. Nee, de voorlichtingsdienst Milieu Centraal begint een campagne en lanceert een website om die hulp te realiseren. Wederom: u kunt me ouderwets vinden, maar ik vind dat hopeloos onpraktisch. Als ik sta te koken denk

ik er helemaal niet aan om naar een website te gaan die mij kan uitleggen hoe ik het beste een bonenburger klaar kan maken. En als ik onder de douche sta, kan het niet eens, want dan wordt m'n laptop nat. Toch ben ik op zichzelf niet sceptisch over nut en noodzaak van zulke campagnes. Sommigen zullen het misschien wat prekerig vinden, al die moralistische duurzaamheidsadviezen om het klimaat te redden en ervoor te zorgen dat onze kinderen niet meer hoeven te spijbelen. Maar ik laat nu eenmaal graag tegen mij preken, en ik vermoed dat ik daar niet alleen in sta. Niet alleen kerkgaande christenen laten zich graag bepreken. **De ontkerkelijking heeft niet tot minder preken geleid**, integendeel - het alleenrecht ligt alleen niet meer bij de kerkelijke ambtsdragers: politici, opiniemakers, filmsterren, popidolen en zelfs bedrijven en organisaties doen er nu even hard aan mee. Secularisering is zo bezien ook de democratisering van de prekerigheid. Het meest krasse voorbeeld: ik las een tijdje terug een interview met een popzangeres die haar fans opriep niet te veel velletjes wc-papier te gebruiken, want dat is slecht voor het milieu. Overigens is dat dan wel weer jammer: het gaat in die seculiere preken wel erg vaak over het milieu, en ook wel over vrede en verdraagzaamheid, maar bar weinig over God. Nou ja, daar kan nog aan gewerkt worden. Maar op zich vind ik het dus geen slechte zaak. Het artikel repte ook van kritiek op de campagne, omdat die de verantwoordelijkheid van het milieuprobleem impliciet bij de individuele burger legt in plaats van bij de overheid en bedrijven. Die kritiek vind ik flauw, zo niet volmaakt misplaatst. Het is juist goed dat er iets aan onze ingebakken neiging wordt gedaan om verantwoordelijkheden af te schuiven op hogere instanties om zelf vervolgens lekker niks te doen. Die neiging doorbreken, dat is nu precies de functie van een goede preek - in zowel zijn kerkelijke als zijn seculiere variant.

Aan de overkant

Mw. Pieke Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.F. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 30 maart.

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)