



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in mei en juni - aanvang 10:00 uur

Mei

5	Ds. N.J. van Rijswijk	
12	Ds. N.J. van Rijswijk	
19	Ds. N.J. van Rijswijk	
26	Ds. L. Schokker uit Gorssel	
30	Ds. N.J. van Rijswijk	Hemelvaartsdag

Juni

2	Ds. N.J. van Rijswijk	
9	Ds. N.J. van Rijswijk	Pinksteren / viering H.A.
16	Ds. N.J. van Rijswijk	Trinitatis
23	Ds. L. Schoonderbeek uit Amersfoort	
30	Ds. D. Kits uit Bovensmilde	

Bij de diensten

Duinkomdienst op Hemelvaartsdag, bij gunstige weersomstandigheden. Gaat u op tijd van huis, ziet u bewegwijzering vanaf de kerk naar de duinkom achter de Reddingsweg: volg die. Ziet u geen bewegwijzering, dan is de dienst in de Got Tjark. 10:00 uur.

Belijdenis doen

In diverse gemeenten in ons land zullen op Pinksterzondag mensen Openbaar Geloofsbelijdenis afleggen. Hiermee nemen ze in het openbaar- in de kring van de gemeenteverantwoordelijkheid om met en in de Gemeente van Christus een christelijke levenswandel te willen leiden. Misschien een beetje plechtig gezegd, maar daar komt het toch op neer: bewust toetreden tot de kring van mensen rondom Jezus Christus.

Tijdens de kerkdienst waarin zij geloofsbelijdenis doen worden aan hen in de regel drie vragen gesteld waarop zij met een duidelijk hoorbaar ‘Ja’ antwoorden. In de tijd vóór deze zondag hebben ze onderwijs gehad in de hooflijnen en hoofdthema’s van het christelijk geloof. Want als het om geloven gaat vinden en voelen mensen van alles en nog wat, maar het gaat primair om KENNIS. Er zijn zaken aan de orde die je moet *weten*, die gekend kunnen worden zodat er bij jou helderheid bestaat over wat wij wel en wat wij beslist niet geloven: Wie wij volgen en waarom, en wie wij beslist niet zullen volgen.

Misschien weten diverse lezers van dit blad zich nog goed te herinneren dat mensen op Palmzondag openbare geloofsbelijdenis deden. Dat was eigenlijk algemeen gebruik, want dan konden ‘de nieuwe leden’ op Goede Vrijdag (de vrijdag na Palmzondag) voor het eerst deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal en *in hun paasbest* naar het Paasfeest.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend als het wel geweest is in de Nederlandse Hervormde Kerk en in de Gereformeerde Kerken in Nederland om rond je 19^e jaar openbaar (in een kerkdienst op zondagmorgen) belijdenis van het Geloof af te leggen. Jongeren van nu lijken soms liever het juiste te dóen dan het juiste te geloven. Dat zou kunnen betekenen dat belijdenis doen soms beter vervangen kan worden door het ondertekenen van een convenant met leefregels. Past belijdenis doen nog wel bij jongeren van deze tijd? Of moet de Protestantse Kerk andere vormen toevoegen?

“Jongeren hebben behoefte aan het grote verhaal”
- Sandra Hermanus-Schröder, theoloog, pabo-docent en medeoprichter van Vegan Church. “Ik merk aan mijn pabo-studenten dat ze heel erg geraakt zijn door het christelijk

geloof maar vaak weinig bagage hebben. Ze weten weinig van de bijbelse verhalen en de bijbelse traditie, terwijl ze wel naar de kerk gaan en bijvoorbeeld de EO-Jongerendag bezoeken. Ik heb een paar jaar catechisatie gegeven in de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Op catechisatie word je toch geacht met het geloof bezig te zijn, maar dat was een strijd. Jongeren vonden praten over het geloof maar saai en moeilijk. Ze kwamen wel graag bij elkaar en waren erg op elkaar betrokken. Discussiëren over actuele maatschappelijke thema's vonden ze wel fijn.

Jongeren verhouden zich tot de generatie van hun ouders en grootouders. Deze generaties worden door jongeren weleens een dubbele moraal verweten. Ze geven bijvoorbeeld geld aan vluchtelingen maar over de oorzaken van de vluchtelingenstromen denken ze onvoldoende na. Of een kerk noemt zich fair trade maar pakt als het gaat om haar standpunt in de klimaatdiscussie niet door. Jongeren zijn gevoelig voor volwassenen die het goede doen maar hebben wel behoefte aan het grote verhaal daarachter.

“Geloof is meer dan een setje leefregels“

Belijdenis doen houdt ook in dat je instemt met wat de kerk der eeuwen heeft beleden. Jij bent de eerste niet, de enige niet en je moet niet net doen of je de laatste bent.

“Het gaat om het geloofsgesprek“

Belijdenis en belijdeniscatechisatie worden hier ook niet standaard kenbaar gemaakt, waarschijnlijk omdat hier maar weinig jongeren zijn en men denkt dat er geen animo voor is. Jongeren worden dan ook niet geprikkeld om erover na te denken. Daar zit volgens mij (Heidi Schröder, jeugdwerker in de Protestantse Gemeente Berkum) de uitdaging voor de kerk: ontdekken hoe je het geloofsgesprek kunt voeren met jonge mensen, of dat nu uitmondt in belijdenis doen of niet. Daar hoort het helpen

vinden van een taal om uiting te geven aan hun geloof en twijfel bij. Jongeren hebben mensen nodig die hen hierin bij kunnen staan. Ik doe mijn best om de kerk voor jongeren een veilige, vertrouwde plek te laten zijn. Ik bouw met hen een vertrouwensband op. Ik praat met hen over dingen die er voor hen toe doen. Belijdenis doen vind ik niet zo interessant, wel het leren verwoorden van wat je gelooft, op wie je vertrouwt. Daar ligt een taak voor mij, voor de kerk.”

Dit artikel verscheen in het aprilnummer van woord&weg. Meer lezen? Neem een gratis abonnement: bel 0341565499 of mail via info@cbb.nl

Over vijf jaar (samenvattend verslag van de gemeenteavond)

Meteen na Pasen, op dinsdag 23 april, waren een goede vijftig mensen naar de Got Tjark gekomen om met elkaar aan de hand van drie kernthema's vijf jaar vooruit te kijken. Van zes gemeenteleden is bericht van verhindering ontvangen, waarvan twee hun gezamenlijke inbreng per brief aan de kerkeraad hebben kenbaar gemaakt. De mensen die gekomen zijn gaven op hartverwarmende wijze uiting aan hun betrokkenheid bij de 'kerk' in onze dorpsgemeenschap. We weten dat het aantal bij de kerk betrokken mensen steeds kleiner wordt met als gevolg dat de besteedbare geldmiddelen daardoor ook teruglopen.

De vraag 'wat vind je belangrijk aan kerkzijn dat je het over vijf jaar in ieder geval zou willen zien, als je je de kerk voorstelt?' werd in vier kleinere groepen besproken.

Tamelijk eensluidend kwam naar voren dat de gemeenteleden de zondagse kerkdienst als een belangrijk centrum zien en willen blijven zien: Die wekelijkse

bijeenkomst, waarin je meegenomen wordt in de Bijbelverhalen, de liederen, de gang van het Jaar en de Christelijke feesten. Brood voor het hart. Als dat wegvalt, wat deel je dan samen?

Onder ogen wordt gezien dat het op den duur misschien niet meer mogelijk zal zijn om een eigen predikant te hebben, waardoor de diensten door gastpredikanten of gemeenteleden geleid moeten worden. De aanwezige gemeenteleden voelen zich ten opzichte van de mensen die op het eiland op vakantie komen verantwoordelijk voor het aanbieden van kerkdiensten. Het is een dienst die je als Gemeente aan mensen wilt aanbieden. Naar aanleiding hiervan werd gesproken over het betrekken van de 'gasten' bij de verdeling van de kosten. Kun je gasten vragen zich meer met ons te verbinden: als voorbeeld werd genoemd de kerkelijke gemeente van Schin op Geul, waar achter in de kerk een papier ligt waarop (m.n. vaste jaarlijks terugkerende) gasten hun naam kunnen invullen en een eenmalige vrijwillige bijdrage toezeggen. Dat blijkt daar heel gewoon. Een voorstel: de burgerlijke gemeente te vragen of deze 'Kerk' wil erkennen als belangrijk voor het eiland en zijn gasten, en daar dan ook een deel van de touristenbelasting voor over heeft....

Het belang van de Cantorij voor de gemeente werd sterk benadrukt. Zingend geloven! Ontmoeting.
Aandacht voor- en Verbondenheid met elkaar.
Over vijf jaar zien we nog steeds een actieve Cantorij.

Naast benoemen van het belang van kerkdienst en cantorij werd gehoopt, respectievelijk dringend gewenst, dat de kerk over vijf jaar weer meer 'een beweging' is geworden, die mensen enthousiasmeert, voedt. Mensen die al of niet vertrouwd zijn met kerk. Als voorbeeld werd genoemd: kom samen rond een thema of tekst. Laat ieder er over

kunnen zeggen wat hij of zij vindt. Dan leer je van elkaar, veronderstellen sommigen. Verder zou de vraag gesteld kunnen worden waarom alle jongeren uit de kerk wegblijven? Waar ligt dat aan? Houden zij ons een spiegel voor? Waarom gaat het daar vanavond niet over? Er moet een doorbraak komen!

Voorzitter S. Dijs vat samen en zegt dat we op deze avond proberen voor te stellen wat wij als (bestaande) gemeente - de hier nu aanwezigen- over vijf jaar zien: Kerkdienst, Cantorij, Kerk in beweging/Kerk in actie.

Door het verdelen van tien plakkertjes per persoon over diverse thema's bij de onderwerpen Kerk, Gemeenteleven, Kerk en Wereld/Werelddiaconaat, gaven de aanwezigen aan wat voor hen belangrijk is voor kerk-zijn over vijf jaar. Hierdoor werd de gespreksuitkomst ook zichtbaar. (Een beetje vergelijkbaar met het werk van onze boekhouder: je kunt zeggen dat het aardig of niet zo aardig gaat, maar mensen willen toch graag de verschillende posten en getallen voor zich ZIEN)

De kerkeraad zal de gezichtspunten die naar voren gebracht zijn in een volgende vergadering bespreken en een voorstel doen aan de gemeenteleden waarmee vervolg gegeven kan worden aan deze (23 april 2019) avond.

N.J. van Rijswijk

Milieu & Klimaat

Wij hebben in dit blad nog nauwelijks woorden gewijd aan de denkers, doeners en pogers, om recht te doen aan de zorg voor de aarde die ons voedt en draagt. Dat willen we met het onderstaande proberen: woorden wijden aan een actuele zaak die ons allemaal aangaat.

Wanneer we in 2030 terugkijken op de nieuwsberichten en politieke verhandelingen in 2019, wat zullen we dan doen denkt u? Lachen? Het klimaatakkoord bevat plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk in te ruilen voor een duurzamer alternatief. Hooglopende discussies over CO₂-beperkende gedragsveranderingen... Het klimaatakkoord wijst vooral een richting: slimme boeren, burgers en zakenlui realiseren zich dat de techniek, markt en samenleving hoe dan ook die kant op bewegen. Omdat investeringen die CO₂ verminderen, óók bijdragen aan een schoner milieu, op de duur óók geld lijken te gaan besparen, óók gemak en comfort opleveren, en ook passen bij het inzicht dat bij veel mensen is gegroeid dat onze handel en wandel blijf moet geven van verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Sjirk Kuijper schreef dit in het ND op 15 maart jl. Ten slotte hebben we mensen nodig die politieke invloed hebben en regels kunnen veranderen. Dat doet bijvoorbeeld de ChristenUnie in haar betrokkenheid bij 'Groen Gelovig'. Rond het thema 'Voedsel' brengt ze op 15 juni boeren, burgers en natuurbeschermers bij elkaar om concrete plannen te maken voor de toekomst. Er zijn initiatieven zoals 'Groene Kerk' en er verscheen een boek Groene Theologie, van de hand van Trees van Montfoort, met medewerking van Erik Borgman, Jasja Nottelman, Heleen Zorgdrager en Irene van Lippe-Biesterveld. 320 bladzijden, uitgegeven bij SkanDalon, en het kost 27, 20 euro.

Naast de woorden *milieu en klimaat* hoor je ook vaak *schepping en natuur*. Voor veel mensen vallen die twee zo goed als samen: de schepping, dat IS de natuur. Waarbij de natuur dan de overweldigende pracht van de sterrenhemel of de indrukwekkende schoonheid van de levende natuur is. De planten en dierenwereld.

De enkele keren dat het woord schepping in de Bijbel voorkomt, maken meteen duidelijk dat het niet zondermeer om de sterrenpracht of de schoonheid van ‘de natuur’ op planeet aarde gaat. Van een godsdienstige aanbidding of verering van ‘de natuur’ is geen sprake, net zomin als van een stil verdragen van ‘de ondoorgrondelijke goddelijke leiding’ van de geschiedenis, dat van de mens verwacht zou worden. Het woord ‘Schepping’ laten samenvallen met ‘de natuur’ leidt tot grote spraakverwarring! Het kan er zelfs toe leiden dat een romantisch heilig ontzag voor het ontwikkelingsproces van ‘de natuur’ ontstaat waarbij ‘de aarde’ of ‘de natuur’ ons zou zeggen wat wij te doen hebben of te laten. Daarvoor zouden u en ik dan klakkeloos moeten buigen. Juist deze zo vriendelijk schijnende ‘natuur-mystiek’ heeft de kiem in zich van gewelddadigheid en onderdrukking.

In het christelijk geloof wordt mij niet gevraagd dat ik in de schepping geloof, maar wordt ik uitgenodigd de Schepper te geloven, fiducia te hebben in het scheppend bezig zijn van deze Schepper. Deze, niet zomaar een schepper in het algemeen, maar *déze*, zoals we hem vindingrijk bezig zien in Oude en Nieuwe Testament.

In het pamflet *Messentrekkers bij de Nachtwacht* doet Koos van Noppen een hartenkreet aan christenen die zich volgens hem nauwelijks onderscheiden van niet-christenen als het gaat om een grondstoffen verkwistende levensstijl.

Terwijl juist christenen zouden moeten beseffen dat de aarde schepping van God is, voorwerp van zijn zorgzame aandacht. Als het ons zó verteld wordt, dan moeten wij ons daardoor toch ook laten gezeggen, dan moet dat toch iets met ons gaan doen. 'Voor ons kan niet goedkoop zijn, wat voor God kostbaar is'. (citaat van D.Bonhoeffer, uit zijn boek *Navolging*)

Dat wij geloven in de Schepper, heeft dat ook gevolg voor je doen en laten? Zorgzaam zijn voor aarde, water, lucht, dieren en planten is toch niet iets dat je naar believen even kunt toevoegen of weglaten uit je leven? In het boek 'Radicaal discipelschap' schrijft John Scott in het vierde van de acht hoofdstukken over 'Zorg dragen voor de schepping' en in het vijfde over 'Een eenvoudige levensstijl'. In de inleiding schrijft hij dat wij meestal niet tot een eenvoudige levensstijl komen omdat we selectief te werk gaan: we kiezen de verplichtingen die ons wel schikken en blijven uit de buurt van alles wat een offer van ons vraagt. Maar, als je erkent dat Jezus onze Heer is, dan heeft Hij het voor het zeggen, en heb ik helemaal het recht niet om kieskeurig te zijn.

Koos Noppen breekt in zijn pamflet een lans voor radicaliteit, eenvoud, doelgerichtheid. Hij kreeg vanwege die radicaliteit ook bergen kritiek over zich heen. . 'Denk je nu echt dat mijn bijdrage iets uithaalt?' 'Moeten we soms terug naar 1850?', 'Laat de politiek / het bedrijfsleven eerst eens....' En: 'Leef jij dan zo consequent?' Een groot aantal mensen zei of schreef hem 'Je hebt een punt', 'je zet me aan het denken' of 'je zet me klem', vaak gevolgd door 'Ik moet hier iets mee' of 'ik ga er mee aan de slag'. Niet om daarmee mooie sier te maken of uit te stralen 'kijk mij eens goed bezig zijn' maar gewoon om een eerste stap te maken in een andere richting omdat we op de ingeslagen weg

eenvoudig niet verder konden gaan.

Wat ik als een serieus probleem heb ervaren in de gesprekken, is dat het milieuprobleem in directe zin in de bijbel niet voorkomt, zoals de theoloog H.W. de Knijff al beschreef. Er bestaat geen bijbelse milieu-ethiek, laat staan dat die in een aantal hapklare brokken is uit te venten in een polariserend debat. Maar de bijbelse leer over de mens is indirect van grote betekenis, aldus De Knijff. 'Bewijsplaatsen' zijn er weinig of geen. Maar de eigenlijke bewijsplaats is zo radicaal en omvattend, dat zij van toepassing is op het totale leven met al zijn aspecten, en dus ook het milieuprobleem. De centrale boodschap van het evangelie, gericht tot de kern van de mens, is deze: Bekeert u en geloof het evangelie! (Markus 1:15). Zo opgevat is de gehele bijbel in verband te brengen met de milieuproblematiek.'

voor de zieken

Het was de bedoeling de winter te breken en een weekje naar de kinderen te gaan. Als gevolg van een herseninfarct zijn we ruim 8 weken van het eiland geweest.

Revalidatie in Anholt (Assen) en de voortdurende steun van Aukje en de kinderen en de vele kaarten die ik mocht ontvangen, zijn van groot belang geweest voor mijn herstel. Ik ben er weer en jullie zullen mij in de komende tijd weer door de streken zien wandelen.

Dank voor jullie steun, het was weer hartverwarmend.

Roel Westerhof

Voor de zieken - vervolg. Dhr. A.Holwerda is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis, wel weer thuis maar in afwachting van verder onderzoek/behandeling., Mw. A. van der Zee is opnieuw aan haar knie geopereerd en weer thuis. Mw. T. Steendam heeft verdrietig makende uitslagen van onderzoeken te horen gekregen, Dhr. J. Mandemaker is opgenomen geweest in het ziekenhuis en de behandeling lijkt gelukt te zijn. Dhr. J. Visser reist regelmatig op en neer naar het ziekenhuis. Mw. J. Folmer staat een oogoperatie te wachten in deze maand. En dan zijn er de mensen die thuis verzorgd worden en zij die proberen om te gaan met het weten van een afzienbaar levenseinde. Ik las onlangs van iemand: 'Ik vraag mij niet heel de tijd af: hoeveel tijd hebben we nog? Ik wil het omdraaien. Ik zou de vraag willen stellen: wat willen we per se nog doen? Welke dingen doen er voor ons nu echt toe?' Je leeft van onderzoek naar onderzoek, misschien van behandeling naar behandeling en van uitslag naar uitslag. Je bent moe van de behandelingen, zenuwachtig over de uitslagen. Dat ritme wordt in de loop van de tijd zwaar. Vergeet niet dat je *misschien* tijd in de toekomst wint, maar ook tijd in het heden verliest. Als je daar bewust voor kiest, omdat de hoop je gaande houdt, moet je dat doen. Een alternatief is dat je drie lijsten maakt voor jezelf. Eén met doelen voor de korte termijn. Wat wil je per se doen als je nog een paar maanden te leven hebt? Een lijst voor de middellange termijn. Wat wil je doen als je nog een aantal maanden te leven hebt? En één voor de lange termijn. Wat zou je willen doen als je nog een aantal jaren had?'

Moed en krachten toegewenst.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Verjaardagen in mei

03 Dhr. S. Heeringa. Kerkelaantje 14

06 Mevr. J.C. Koning-Klapwijk.

De Waadwente / Punter 16

Birdaarderstraatweg 68, 9101 DC Dokkum

14 Mevr. C. Blom-Cuperus. Oosterreeweg 10

20 Mevr. R. Hooghart. Langestreek 92

20 Dhr. T. Klontje. Langestreek 142

22 Mevr. G. Abma-ten Klooster. Burg. vd Bergstraat 11

25 Dhr. J. de Bruijn. Jacobspad 2

30 Mevr. M. Dijkema, Martjeland 12

Hartelijk gelukgewenst met uw verjaardag !

Mensen, bedankt voor de hartelijk bemoedigende kaarten en bloemen en (tuin) planten die ik van u mocht ontvangen bij gelegenheid van mijn verjaardag !

N.J. van Rijswijk

Van de boekhouder

Opbrengst collecten maart

Kerkcollecten	€ 665,99
Biddag voor gewas en arbeid	- 100,90
Diaconie	- 21,40
Collectes 40 dagen tijd	- 825,35

Giften

Ten behoeve van de Paaskaars is een gift ontvangen van € 125,00. Tevens werd een gift ontvangen van € 500 alsmede een gift voor de paascollecte van € 15,00. Hartelijke dank aan de gevers voor dit mooie gebaar.

Met het oog op 4 en 5 mei

De normalisering van met haat vervulde taal - het eerherstel van woorden als 'volks-eigen' en nationaal en vaak nauwverholen bedreigingen met geweld duidt op een sluipende verdwijning van het taboe op grenzen aan wat je zegt en doet. Een liberale democratie is een maatschappijvorm die gekozen wordt door beschaafde samenlevingen, omdat ze in de stabiliteit ervan een belangrijk voordeel zien. De maatschappij is een gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling, niet de oorzaak ervan. Ze vraagt van haar burgers een zeker minimum aan geïnformeerdeheid, aan gemeenschapszin en aan respect voor de spelregels van de beschaafde omgang. Als die regels niet via debatten en campagnes eendrachtig worden veranderd, maar gewoon niet meer als verplichting worden geaccepteert stort het hele spel in elkaar. 'De op vrijheid gerichte orde leeft bij de gratie van culturele en mentale vooronderstellingen die ze zelf niet kan garanderen' (schreef de Zwitserse journalist René Scheu) . Onze vrijheid staat of valt met onze blijvende koestering en bescherming, in denken, willen en doen.

Aan de overkant

Mw. Pieke Roemers- Sliep
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.F. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 25 mei.

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)