



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juni - aanvang 10:00 uur

2	Ds. N.J. van Rijswijk	(koffie na de dienst)
9	Ds. N.J. van Rijswijk	Pinksteren / viering H.A.
16	Ds. N.J. van Rijswijk	Trinitatis
23	Da. L. Schoonderbeek	uit Amersfoort
30	Da. D. Kits	uit Bovensmilde

Bij de diensten

Concert op zondagavond 9 juni

Pinksterfeest-concert met Samoosara in Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog

Een optreden van Samoosara betekent een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en Joodse cultuur. Met af en toe een theatraal uitstapje en een flinke dosis humor. Zondagavond 9 juni staat het veelzijdige muziektrio op het podium van Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog.

Het Pinksterfeest-concert begint om 20.15 uur.

Wie

Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten uit Broek, Lippenhuizen en Hemrik spelen nu acht jaar samen.

Mazzeltof

Met het nieuwe programma Mazzeltof (geluk, of ook wel het goede dat je toevalt) vertolkt de groep 'de lach met de traan'. Tijdens het circa anderhalf uur durende optreden volgen Jiddische en Hebreeuwse muziek,

verhalen, gedichten en witzes (grappen) elkaar op. In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. De muziek raakt je ziel. Samoosara brengt de Jiddische cultuur op levendige wijze, met af en toe een theateraal uitstapje, maar blijft trouw aan haar Friese roots. Het trio nodigt ook het publiek uit mee te zingen.

Springlevend

Samoosara is springlevend. De muzikanten treden veel op in kerkdiensten en culturele centra in Fryslân (en af en toe daarbuiten), stond op festivals als Peije dei en Tsjoch en was een aantal keren te gast bij Omrop Fryslân (Noardewyn Live, Op & Ut, Radio Froskepôle). De playlist van Samoosara is gevarieerd; van religieus tot dansmuziek. ‘We zingen in het Hebreeuws en Jiddisch, maar ook in het Fries om dichterbij de inhoud van de tekst te raken’, vertelt Anje de Jong.

Het trio staat zo’n 25 keer per jaar op de bühne en kiest uit een repertoire van 50 nummers.

Cd & videoclips

In eigen beheer bracht Samoosara in 2014 de eerste cd Mazzel & Broge uit. In 2016 dook de groep de Noorderzon studio van Sytse Broersma (De Kast) in voor opnames van het lied ‘Bern do rinst yn de sinne’. In 2019 volgden de opnames van ‘In nije wrâld’ en ‘Ha do famke’ in de studio van Jan Roorda. Van de nummers zijn videoclips gemaakt die in KlipKar van Omrop Fryslân zijn vertoond.



Over de Vesperviering gehouden op zondagavond 28 april jl. in de Got Tjark.

De vespergroep probeert altijd in de mei vakantie en in de herfstvakantie een vesperdienst te organiseren rond een bepaald thema. Het thema van deze viering was “Groen geloven”. De keuze van de thema’s wordt door de deelnemers zelf per viering bepaald.” Wat spreekt je nu aan, waar ben je nu mee bezig”. Dat er over dit thema wordt gesproken en nagedacht blijkt uit het artikel in het vorige Konvooi en ook verscheen er in diezelfde periode in Trouw een artikel met als titel “pleidooi voor groenere kerken”.

Wij hadden bij deze dienst als uitgangspunt het maartnummer van het blad “open deur” genomen, waarin we woorden lazen, die we herkenden en waarover we tijdens de voorbereiding konden praten en deze soms met onze eigen woorden aanpassen waarna we ze konden lezen tijdens deze viering.

En zo werkt de Vespergroep meestal. We kiezen een thema. We praten er metelkaar over. We zoeken een bijbelgedeelte, waarvan wij vinden dat het past bij dit thema, we kiezen liederen en gedichten, een collectiedoel.

En dat doen we allemaal op een woensdagmiddag van 12.00 - 13.30/14.00 uur bij een van onze deelnemers thuis. We eten dan gelijktijdig een broodje en nemen een kopje soep.

En het zijn elke keer weer inspirerende bijeenkomsten ! In het bijbelgedeelte uit Genesis lazen we dat God niet alleen de mens, maar de gehele schepping heeft gemaakt. De mens heeft de opdracht gekregen om voor al dat geschapene te zorgen , maar ook Christenen hebben daarvoor niet altijd aandacht gehad.

Dat kwam ook omdat veel werd gesproken in de kerk over het rentmeesterschap. Maar dat is in de bijbel een ruim begrip en omvat veel meer dan de economische functie, die er in onze tijd aan wordt gegeven. Als we de aarde strikt zien als materiaal om alleen geld mee te verdienen, doen we de aarde en ook het begrip rentmeesterschap zoals dat in de Bijbel is bedoeld tekort. De rol van de mensen is niet die van heersers over de aarde, al dan niet namens God. Wij mensen zijn onderdeel van het grote geheel van de schepping en leven net als alle levende wezens op Gods adem.

“God heeft alles gemaakt met een ziel. Het uiten van zorg en liefde voor de schepping is een uitdrukking van het eren van God. “

Een van de teksten die we lazen was een lied wat gemaakt is door Andries Govaart in opdracht van kerk in actie in het kader van de klimaatop in Parijs in 2015.

Prachtige woorden met als titel -

“De aarde snakt naar adem”.

Gemaakt uit deze aarde,
Zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters,
De maan, de wind, het land.
Wij gaan over de aarde,
Zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwond’ring
En proeven: het is goed.
Wij leven van de aarde
Die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping,
Staan in voor haar behoud

Toch reiken wij naar sterren
En plukken zonder maat;
ontsluieren geheimen
Herscheppen grond en zaad.
En lopen zo verloren,
Is er een weg terug?
De aarde snakt naar adem
En raakt snel uitgeput.
De witte bergen smelten,
De grond wordt grauw en droog
Geroid worden de wouden
met storm en vloed als oogst

God, schenk opnieuw uw adem,
De geest die wijsheid schenkt,
Die keert verharde harten,
Het dor verstand doordrenkt.
Dan kiezen wij het leven
En delen zee en land
En ieder plukt de vruchten
Van wat zij heeft geplant.

De zon schijnt in het water,
De lucht klaart op, wordt licht.
De zee krioelt van leven.
De schepping uw gedicht.

Deze woorden kunnen worden gezongen, met als refrein
“Zend uw adem, wij komen tot leven”.

Misschien kan het gelegenheidskoor t.b.v. de
vespervieringen, dat bestaat uit leden van de cantorij
aangevuld met mensen die van zingen houden en zich
thuis voelen in deze vieringen, dit lied nog eens gaan
instuderen !

Tijdens deze viering hebben we vierstemmig veel Taize
liederen gezongen. En deze liederen werden van harte
meegezongen door de aanwezigen.

De teksten werden gelezen door mensen van de
vespergroep en door hen die daarbij betrokken zijn.
De piano begeleiding was in handen van Henriette
Pieperiet en het koor stond onder leiding van Annet van
der Meulen. Het collectiedoel was bestemd voor de
Stichting “bijenoase”, een organisatie die er voor zorgt
dat er meer voedsel komt voor bijen, hommels en
vlinders. We hebben van de opbrengst (ruim 80 euro)
vierkante meters gekocht, die worden ingezaaid met
meerjarige, inheemse bloemen, struiken of bomen met
voedzame nectar en stuifmeel.

De dienst werd bijgewoond door ruim 40 mensen.

Hebt u nadat u dit gelezen hebt, zin om mee te werken
aan de voorbereiding en uitvoering van vespers, dan bent
u van harte welkom in onze groep. De groep bestaat uit :
Simone de Boer, Anja Klamer, Harm Lalkens, Garda
Meerdink, Enky Siegersma en Aukje Westerhof. De laatste
heeft een tijdelijke pauze ingelast en de groep is sinds
kort aangevuld door de komst van Ilse van Delden.

We komen pas op woensdag 2 oktober weer bij elkaar. U kunt er nog even over nadenken, maar benader een van de mensen van deze groep als u geïnteresseerd bent en nog vragen hebt. Namens de vespergroep, Simone de Boer. Tel. 531446 of E-mail: simone.de.boer@knid.nl

christen en moslim

De verkiezingen voor het Europese Parlement hebben uitgewezen dat het merendeel van de Nederlandse kiezers *een sterk Europa wil dat kan beschermen wat van waarde is*. Laten we er vanuit gaan dat het merendeel dit wil, beschermen wat wij in Europa van waarde vinden. Beschermen tegen wie of wat?

Tegen 'de Islam en de massa-immigratie'?

In de ontmoeting van christelijke en islamitische mensen is lang niet altijd duidelijk waar christenen eigenlijk in verschillen van moslims. Is christendom eigenlijk Islam met een christelijk sausje? Onlangs was de overgang van een Nederlandse christen naar de Islam nadrukkelijk in het nieuws. Was het een overgang, of was het christelijk van zijn geloof verdampt? Hij bracht de klassieke bezwaren van moslims tegen het Christendom naar voren: hoe kan het dat God een zoon heeft, en dat Jezus moet lijden en sterven, en de drie-eenheid. Dit zijn de hoofdbezwaren.

In dit artikel en in twee volgende wil ik op die *bezwaren tegen het christendom* ingaan, zodat u in voorkomende gevallen beter weet wat u kunt antwoorden op vragen van mensen om u heen. Ik ben hierin bijzonder geholpen door hetgeen mijn vriend Ds.Dr.P.J.Huiser, predikant aan de Vredeskerk in Nijkerk naar voren heeft gebracht.

Staat u wel eens met de mond vol tanden wanneer andere mensen u vragen stellen over uw geloof?

Wij hebben zojuist Hemelvaartsdag gevierd, Jezus verhoogd door God, Jezus Góds Zoon. Hoe is men er toe gekomen dit te mogen geloven?

We komen de betekenis van het begrip “zoon van God” op het spoor wanneer we in het Oude én Nieuwe Testament zien hoe deze term gebruikt wordt.

In het boek Exodus (4: 22, 23) krijgt Mozes van de Heer opdracht om tegen de Farao te zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren...” Deze eerste keer dat er in de bijbel sprake is van “zoon van God” gaat het dus over het volk Israël dat de Heer moet gaan dienen.

Een volgende keer komt dit begrip voor in de Psalmen: in Psalm 2 voert de dichter de Heer sprekend op: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.” Dan gaat het over een koning die de Heer dient. Ook in psalm 82 zien we dat “zoon van de Hoogste” te maken heeft met het dienen van de Heer: het recht doen aan weerlozen en verdrukten.

De evangelist Mattheus legt het verband tussen Jezus als Gods Zoon en Israël als zoon van God in hoofdstuk 2: 15. Mattheus vertelt dat Jozef in een droom gewaarschuwd wordt om met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten en pas weer terug te komen wanneer hij door (de engel van) de Heer geroepen wordt. Mattheus zegt dan: “zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’”

Mattheus verwijst naar het boek van de profeet Hosea. In hoofdstuk 11: 1 zegt God: “Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.”

Wanneer in het Oude Testament wordt gesproken over “zoon van God”, gaat het om het volk Israël of een koning,

of machten die de Heer dienen. Die recht doen aan - weerlozen en verdrukten. “Zoon van God” verwijst in de bijbel dus niet naar een biologisch gebeuren, maar naar een innerlijke en uiterlijke verbondenheid tussen een mens, een volk en God, en naar het leven van deze zoon van God. De *zoon van God* wordt bevrijd uit Egypte. Bevrijd uit een leven in slavernij. En dat begrip slavernij wordt in de bijbel en in het geloof heel breed opgevat. Dat kan bijvoorbeeld ook een leven zijn waarin een hele gemeenschap of een enkele persoon niet tot bloei komt, waarin mensen bang zijn.

In het Nieuwe Testament zegt Paulus over de Galaten (3, 26) “want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen [in het Grieks wordt hier gesproken over ‘zonen’ PJH] van God.” Ook hier gaat het om mensen die zich verbonden hebben met Jezus, met God.

Niet over biologie en DNA en dergelijke.

Natuurlijk vertellen Mattheus en Lucas over de geboorte van Jezus, maar het is opvallend dat er geen details gegeven worden over het hoe en wat. Er wordt gesproken over de Heilige Geest. Meer niet. Maar ook de Heilige Geest, de Geest van de Heilige, de Geest van God, dat zullen we later zien, heeft alles te maken met het doen van gerechtigheid en met bevrijding. Het heeft alles te maken met begrijpen wat de woorden uit de bijbel betekenen, zodat die woorden tot zegen zijn, en zij *Woord van God worden* in ons bestaan.

Wanneer gezegd wordt dat Jezus de Zoon van God is, wordt daar in de bijbel dus vooral mee bedoeld, dat hij voor ons op een unieke manier verbonden is met God. Het woord ‘god’ blijft daarmee niet zomaar in het algemeen ‘god’, een ergens-misschien-ver-weg-wezen, maar alles wat over God te zeggen is heeft gestalte aangenomen in een mensenleven; een heel mensenleven is

totaal, zonder rest, tot openbaring geworden.
De eigenlijke kern van ons heil, van ons levensgeluk is namelijk dat God een ‘menselijk’ God is. God op menselijke wijze. Het is dus niet alleen diepzinnig om over Jezus als Gods zoon te spreken, het is ook ter zake want door Jezus kunnen wij heel gericht over God spreken en ons doen en laten op het Zijne richten.

N.J. van Rijswijk

vacantie Ds. van Rijswijk

In juni heeft ds. van Rijswijk een paar weken vakantie. Het dienstwerk wordt waargenomen door predikanten uit de Ring. Mocht u in die weken bijstand van een predikant verlangen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkeraad, dhr. S. Dijs, telefoon 531579, of via E-mail: sdijsevm@gmail.com. Hij weet welke predikanten dienst hebben. Het betreft in juni: 17 juni t/m 4 juli.

voor de zieken

In de afgelopen weken zijn veel mensen uit ons midden voor behandeling/operatie in ziekenhuizen geweest. Ze zijn inmiddels thuis, of nog niet, in afwachting van uitslag van onderzoek, of van effect van de behandeling. Ook thuis wordt deze en gene die kampt met ziekte, pijn en moeite van het ouder worden, met zorg omgeven. Zorg, verleend door familie, lieve burens en vrienden en al die trouwe helpers van onze Thuiszorg. Dat alle inspanningen van artsen en verzorgenden mogen bijdragen aan een voorspoedig herstel van uw krachten en gezondheid.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Verjaardagen in juni

05 Mevr. M. Hoekstra. Langestreek 28-A

16 Mevr. W.J.M. van der Stoep-Ketting. F. Gasaustraat 20

17 Dhr. G. Bakker. Van Starckenborgstraat 16

24 Mevr. R. Vlasma-de Vries

26 Dhr. J. Kooistra. Langestreek 34

29 Dhr. T. Talsma. Kooipad 1



Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag

Van het College van kerkrentmeesters

Het orgel in onze kerk begint steeds meer mankementen te vertonen, zoals een soort metaalmoetheid, waardoor ingrijpen niet langer kan worden uitgesteld. Een opgestelde begroting gaat in de richting van € 13.000,-!.

De Got Tjark wordt, zoals bekend, niet alleen gebruikt voor de eredienst, maar er vinden ook andere activiteiten plaats. Nu is er bijvoorbeeld de expositie van de eilander schildersclub De Kwast. De kerk functioneert zo als karakteristiek gebouw waarin activiteiten ten behoeve van het eilandgebeuren plaats kunnen vinden.

Om aan dit multifunctionele karakter inhoud te geven zijn ook andere voorzieningen nodig. Zo kunnen bijv. bij begrafenissen eigen cd's ten gehore worden gebracht en is het ook al mogelijk bij een huwelijkssluiting een dvd op te nemen. Ter aanvulling willen we nu ook een beamer met projectiescherm aanschaffen. (voor gebruik bij gemeenteavonden/vergaderingen)

Daarnaast:

In de keuken zijn de mogelijkheden om koffie en thee te zetten nog steeds zeer beperkt. Om hierin verbetering aan te brengen zijn we op zoek naar een voor dit doel geschikt koffiezetapparaat.

Al deze zaken hebben we op een rijtje gezet.

Een tijd geleden hebben we een aanvraag tot toekenning van subsidie bij It Mienskip Fûns, provinciale subsidiepot, ingediend. Hierop kregen we een positieve reactie: 40% subsidie, met onderstreping van het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw.

Een bij de Meindersma- Sybenga Stichting ingediende aanvraag, puur en alleen mogelijk voor de renovatie van het orgel, is inmiddels ook gehonoreerd, wat een bijdrage van rond € 5000,- inhoudt.

En dan is er nog een particuliere toezegging van €1000,-.

Uiteraard zijn giften van het eiland en/of daarbuiten meer dan welkom, want voor de kerk zelf blijft er nog een behoorlijk bedrag ter medefinanciering over.

Daarnaast is besloten de kokosmatten in de hal van de kerk te vervangen door inloopmatten.

Dit zal de komende maand gebeuren, terwijl de aanpak van het orgel in het najaar zal plaatsvinden.

Al met al zijn het verbeteringen die het bredere gebruik van het kerkgebouw te midden van het dorp ten goede komen.

Van de boekhouder

Opbrengst collecten april

Kerkcollecten	€ 855.60
Diaconie	- 28.18
Collectes 40 dagen tijd	- 234,15
Avondmaalcollecte	- 50.00
Zending	- 206,97

Geen collecte, toch een opbrengst...

Hoewel er op Goede Vrijdag niet wordt gecollecteerd hebben mensen trouwhartig geld gelegd op tinnen borden die (nog) achter in de kerk op een tafel stonden.

De opbrengst bedraagt honderd euro en vijftig cent.

Dit bedrag is gevoegd bij het totaal van de Kerkcollecten.

Th. de Vries

Aan de overkant

Mw. Pieke Roemers- Sliep
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.F. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 29 juni.

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)