



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in oktober

De diensten worden gehouden in de Got Tjark en beginnen- wat de ochtenddienst betreft- om 10:00 uur.

- 6 Ds. N.J. van Rijswijk
- 13 Ds. H.J. Meijer uit Roden
- 20 Ds. N.J. van Rijswijk
en om 19:30 uur, Vesper in Got Tjark.
- 27 Ds. N.J. van Rijswijk (Begin Wintertijd)

Bij de diensten

In de Vesper op 20 oktober zal een deel van de Cantorij medewerking verlenen en in de viering 'Herdenken' op 24 november de gehele Cantorij.

Denkt u om het begin van de wintertijd, 26/27 oktober- de klok een uur terug zetten.

Wij vermelden hier vast dat op woensdag 6 november de Dankstond voor Gewas en Arbeid wordt gehouden, om 19:30 uur in de Got Tjark.

In de aansluitende gemeenteavond is een gast aanwezig die ons zal vertellen over het werk van de Rudolphstichting. De opbrengst van de collectes die wij dit jaar tijdens de Avondmaalsvieringen houden is bestemd voor de Rudolphstichting.

Gemeentezondag/Startzondag - 22 september 2019

Voor de Starzondag hadden Garda Meerdink, Jappie Poortinga en Renze Visser een mooi programma samengesteld. Samen naar de Balg. Jappie en Petra, en hun zoons Daniël en Maikel konden er helaas niet bij zijn vanwege het overlijden van Petra's vader.

Samen reizen als beeld voor gemeente-zijn, als beeld voor het leven, kwam tijdens dit uitstapje letterlijk *in beeld*.

Lothar Bracht, wonend aan de Langestreek (niet alleen architect maar ook pottenbakker, uitvinder, vormgever en levenskunstenaar), was op weg naar De Balg ergens uit de tractor gestapt. En terwijl wij op de Balg om ons heen keken, de door Greet meegebrachte koffie deelden met medereizigers van elders, liederen zongen onder accordeonbegeleiding van Henriëtte, had Lothar een verrassing voorbereid die we op de terugweg op het strand zagen. In het natte zand, niet ver van de vloedlijn, had hij een Labyrint 'getekend' met een doorsnee van ongeveer dertig meter naar het voorbeeld van het beroemde 13^e eeuwse Labyrint in de kathedraal van Chartres. Daar is het in het schip van de kerk ingelegd met donkere stenen in de lichter gekleurde vloerplaten. Lothar zei: 'Een labyrinth is geen 'doolhof'. In een doolhof kun je verdwalen, maar in een labyrint leg je één duidelijk vóór je liggende weg af, die je vast en zeker tot het binnenste voert . Door het pad van het labyrint langzaam te lopen kun je je bewust worden van je levensweg, je realiseren dat die weg- hoezeer die soms ook lijkt op één grote omweg, toch vast en zeker naar een doel leidt- een doel dat wel omschreven is met beelden als 'De Heilige Stad', of het Paradijs, het Hemels Jeruzalem. In ieder geval eindigt de reis niet, zoals in veel Grieks-Romeinse verhalen over labyrinthen, in de dood, maar in het leven. Het labyrint van Chartres is teken van jouw/onze weg ten léven.

Een hulpmiddel om je bewust te worden van je mens-zijn. De gemeenteleden en de medereizigers van elders liepen het pad, en die ervaring is toch wezenlijk anders dan het labrynt alleen bekijken... In dat opzicht is het net het echte leven. Dat kun je ook niet als toeschouwer bekijken, je moet het léven. Met vallen en opstaan zelf jouw weg gaan, om te ontdekken 'wat kan IK, HIER op deze plaats DOEN'. Waarvoor ben ik er, of, voor WIE kan ik er zijn?



We waren later dan gepland in de kerk, waar enkele mensen heel geduldig op ons hadden gewacht om een korte viering mee te maken. Hierin stond Garda stil bij de start van het nieuwe seizoen en verbond die met de bron van het gemeentelieven, *liefhebben van elkaar omdat wij liefgehad worden door God*. Om dit liefhebben te oefenen kunnen we I Corinthe 13 niet genoeg lezen.

De gemeente is *zoutend zout*. Waar deugt zout voor als het niet meer zou doen wat het moet doen... In die woorden legt de Heer zijn vertrouwen en appèl.

Garda Meerdink had voor ons Nanne Kalma en Ankie van der Meer uitgenodigd, die prachtige liederen zongen, begeleid op bandoleon, gitaar en schalmei.

Nanne en Ankie zijn op het eiland bekend omdat zij zangweekends verzorgen *I am the Singer, I am the Song*. (op 28, 29 februari en 1 maart 2020 voor de tiende keer!)

Na de lunch zongen we tot besluit de vier verzen van het lied dat Henriette had uitgekozen, en begeleidde, ‘Gij die alle sterren houdt’.

Een indruk van een deelnemer aan de Startzondag,
22 september jl.

Toen ik op diezelfde dag 's middags om een uur of vier over de Badweg liep met de hond en Dick Benedictus trof, die een weekend was wezen vissen op het eiland, vertelde ik hem, wat wij daar deden in die Balgexpres die hem voorbij reed, terwijl hij met zijn hengels in zee stond! Ik vertelde hem over alles: het prachtige weer, en het mooie uitzicht vanuit de Balgexpres. De koffie die op de Balg werd ingeschonken vanaf een klaptafeltje, en die werd geserveerd met een heerlijke boterkoek.

De gezellige en waardevolle gesprekken in en bij de bus. De liederen, die we zongen met begeleiding van Henriette Pieperiet en die varieerden van “Wij willen Gode zingen” tot het eilander volkslied. De verrassende stop bij het

Willemsduin, waar een groot labyrint was getekend, wat we konden lopen en waarover we uitleg kregen van Lothar Bracht. De aankomst in het COS, met mooie woorden en liederen, die we zelf zongen en die ook werden gezongen door Ankie en Nanne, terwijl wij soep en brood aten aan prachtig gedekte tafels met herfststakken !
Toen mijn verhaal uit was, zei Dick Benedictus bewonderend : “wat een prachtig programma, dat vergeet je niet gauw weer”. Ik was het volledig met hem eens.

Simone de Boer

Tentoonstellingen

“Huidhonger”, Huidhonger ontstaat bij gemis aan aanraking. En aanraken, aangeraakt worden wil een mens vanaf het allereerste begin van zijn leven tot en met het allerlaatste moment. Prachtige tentoonstelling in het Karmelklooster te Drachten. 28 september t/m 26 januari 2020 do t/m zo 13:00 uur- 17:00 uur. Tijdens de duur van de tentoonstelling zijn er concerten en voorstellingen die met het thema te maken hebben. Zie www.karmelklooster.nl

Op de gemeenteavond in november 2018 hadden wij Henk Pietersma te gast die vertelde over zijn ‘geschilderde Psalmen’. Nu heeft hij met dertien andere kunstenaars een tentoonstelling in de St. Joriskerk in Amersfoort: ‘Zachte Krachten’ (tegenover conflicten die vaak met harde hand worden beslecht) Tot en met 26 oktober te zien: di. t/m za. 11:00-17:00 uur, zo. 14:30 - 17:00 uur.

OPROEP

Sinds jaar en dag is er een beperkt aantal dames dat er voor zorgt dat het er in de kerk piekfijn uitziet. Een van die vrijwilligsters was jarenlang Alie van der Zee. Zeer tot haar en onze spijt moest zij aangeven dat zij dit werk voortaan niet meer kan doen. Daarom doen we hierbij een dringende oproep tot de noodzakelijke aanvulling. Immers: meerdere handen maken het werk lichter. Graag nodigen we diegenen (m en v) die zich voor dit werk voor de kerk willen c.q. kunnen inzetten uit om dit door te geven aan Carel Brandt, 531441.

Het College van Kerkrentmeesters

Van de boekhouder

Opbrengst collecten

augustus	
kerkcollecten	€ 810,37
diaconie	- 79,25
Avondmaalscollecte voor de Rudolphstichting	- 181,79
Werelddiaconaat	- 142,78

Begrotingen 2020

Hieronder treft u een populaire versie aan van de begrotingen van de kerk en de diaconie voor het jaar 2020. De cijfers spreken voor zich. Voor de begroting van de kerk is een tekort geraamd van € 35.400,00.

Indien U een uitgewerkte begroting wilt ontvangen dan kunt u deze aanvragen bij de boekhouder.

(telefoon 0519-531417 of via t.devries50@outlook.com).

Begroting Kerk 2020

Omschrijving	Bedrag
Inkomsten	
Inkomsten kerkgebouwen	6.000,00
Terugontvangst kosten COS	3.000,00
Rente spaargelden	5.600,00
Bijdragen gemeenteleden	32.000,00
Collecten	9.000,00
Giften	500,00
Bloemenfonds	800,00
Overige ontvangsten (o.a. Fancy fair)	1.500,00
Doorzendcollecten	800,00
Bijdragen andere organen	8.800,00
Tekort	35.400,00
Totaal	103.400,00

Uitgaven

Onderhoud kerkgebouw (incl. energie belastingen, verzekeringen en orgel)	6.150,00
Kosten Pastorie	2.100,00
Kosten COS	3.000,00
Pastoraat incl. preekvoorziening	81.850,00
Kosten kerkdiensten	3.150,00
Verplichtingen andere organen	3.350,00
Overige kosten	3.000,00
Doorzendcollecten	800,00
Totaal	103.400,00

Diaconie 2020

Inkomsten

Bijdragen gemeenteleden	1.500,00
Collecten	700,00
Doorzendcollecten	2.400,00
Totaal	4.600,00

Uitgaven

Lasten kerkdiensten	400,00
Verplichtingen andere organen	300,00
Administratie/bankkosten	75,00
Diaconaal werk plaatselijk	1.000,00
Diaconaal werk prov/landelijk	600,00
Diaconaal wereldwijd	2.200,00
Batig saldo	25,00
Totaal	4.600,00

Deze winter

In de herfst en winter kunt u deelnemen aan gesprekken over geloven, film en boeken. Over elk van deze onderwerpen volgt hieronder meer.

Huiskamergesprekken ‘Rondhangen in het Woord’

Huiskamergesprekken noemden we eerder ook wel ‘groothuisbezoek’ maar dat woord is niet meer van toepassing.

We stellen ons een gesprek voor waarbij we *rondhangen* bij het bekende Bijbelverhaal van Marcus 6 vers 30 - 40. We raken in gesprek met de tekst en met elkaar.

Rondhangen in het Woord, verblijven, huizen, wonen, rondhangen, gaat om het ontdekken wat de tekst mij/ons op dit moment zegt. Alle stemmen worden gehoord en zijn even belangrijk.

De bijeenkomst is als volgt opgezet:

Na de begroeting lezen we de Bijbeltekst.

Hierna zeggen of zingen we ‘Van ver, van oudsher aangereikt, een woord dat toch niet van ons wijkt’.

(Gezang 326) Dan iets over ‘rondhangen’ . Een moment stilte. We lezen het Bijbelgedeelte nog eens, waarna ieder voor zichzelf een paar minuten kijkt naar welke woorden of gedachten in de tekst zijn/haar aandacht hebben getrokken. Wie dat wil kan die met de andere deelnemers uitwisselen. Tot slot wordt het gedeelte nog een keer gelezen en kijken we welke vragen of opmerkingen er nog liggen. Tot besluit zingen we Gezang 970, ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht, Licht van Jezus Christus.

Het is mogelijk om deel te nemen aan een gesprek op een avond en ook op een middag.

De data die voorgesteld worden zijn

dinsdagmiddag 22 oktober 15:30 uur

dinsdagavond 22 oktober 20:00 uur

woensdagmiddag 23 oktober 15:30 uur

woensdagavond 23 oktober 20:00 uur

woensdagmiddag 15 januari 15:00 uur

woensdagavond 15 januari 20:00 uur

Het laatste blad van dit Konvooi is tevens uw aanmeldingsbriefje. Vul het in, knip het los van de andere bladzijden en bezorg of laat het bezorgen vóór 15 oktober bij één van de kerkeeraadsleden of in de brievenbus Middenstreek 53.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de plaats bepaald worden waar we samen komen.

Leiding van de bijeenkomst: N. J. van Rijswijk

Film

Er bestaat bij een kleine groep mensen belangstelling om samen een film te bekijken en er na afloop over te kunnen praten. Kijk gerust een keer mee.

We kunnen al vast twee data melden en twee filmtitels. Maandag 7 oktober 19:30 uur in de Oude School aan de Badweg 'Shoplifters'. En maandag 18 november 'Becoming Astrid'. Eveneens 19:30 uur, in de oude school.

'Shoplifters', *Winkeldieven* (filmduur 116 min.) is gemaakt door de japanse regisseur Hirokazu Koreeda, die ook de prachtige film 'Zo vader, zo zoon' maakte, en 'Ons kleine zusje'. De film Shoplifters zou je een film kunnen noemen over de interessante vraag 'wanneer vormen

mensen een gezin? Wat smeedt hen samen? Biologische banden, lot, keuze, bescherming, de betekenis die men elkaar geeft?' Het is een innemend en tragisch verhaal. Warm, vol begrip.

"Becoming Astrid", *Astrid worden*. (Filmduur 123 min.) In *Becoming Astrid* krijgt de vrouw achter de beroemde jeugdboekenauteur Astrid Lindgren de aandacht die ze verdient. De film begint halverwege de jaren twintig, in het dorp waar Astrid een zorgeloze jeugd beleeft, lang voordat ze Lindgren als achternaam krijgt. Maar ze heeft wel al de fantasie en eigenzinnigheid die haar later op het spoor van Pippi Langkous en Ronja de roversdochter zullen brengen.

Dan **"Ramen Shop"** een japanse film over de zoektocht van een ramenchef. (Ramen is een japanse noedel soep) In de hartverwarmende culinaire film *Ramen Shop* reist de jonge Japanse ramenchef Masato na de dood van zijn vader naar Singapore om zijn familieoorsprong te onderzoeken. Zijn moeder, die al overleed toen Masato pas tien jaar oud was, kwam namelijk uit Singapore, maar sprak nooit over haar thuisland. Het enige dat ze Masato naliet, is een notitieboek vol met recepten. (Filmduur 90 min.) Voor de film **"Werk ohne Autor"** moeten de kijkers even tijd nemen: "Een drie uur lang epos over drie decennia duitse geschiedenis, en geen moment verveelt". De regisseur filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck liet zich voor *Werk ohne Autor* inspireren door het bewogen leven van de kunstenaar Gerhard Richter. Von Donnersmarck maakte eerder "Das Leben der Anderen"

Welkom Yn de Aude Schúele
Simone de Boer
Nico van Rijswijk

Lezen

Al heel wat jaren bestaat een leeskring- in wisselende samenstelling- van mensen die graag met elkaar een boek lezen en bespreken dat raakt aan maatschappelijke, culturele, filosofische, theologische en politieke vragen. In het vorige winterseizoen lazen we *Wat op het spel staat*, van de schrijver Philipp Blom, en *Groter denken kleiner doen*, van Herman Tjeenk Willink, en *Het klopt wel, maar het deugt niet*, van Stevo Akkerman.

Onlangs verscheen van de schrijver Mark van Ostaijen het boek “Wij zijn ons” -Een kleine sociologie van grote denkers.

Om u even te laten proeven waar het over gaat: Waarom dragen we geen zwarte kleding meer bij een uitvaart? Is voetbal een nieuwe religie? Waar komt de populariteit van babyshowers en vrijgezellenfeesten vandaan? Hoe moeten we terrorisme begrijpen? Waarom is de discussie over Zwarte Piet heilzaam? Waar komt de Boze Witte Nederlander ineens vandaan? En waarom dienen we internet en smartphones te wantrouwen?

In *Wij zijn ons* verzamelt bestuurssocioloog Mark van Ostaijen verschillende alledaagse thema's en behandelt ze in het licht van klassiek sociologische inzichten. Met behulp van grote denkers maakt hij daarmee de wereld om ons heen verrassend inzichtelijk. Er komt een breed scala en onderwerpen aan bod, die persoonlijk en luchtig benaderd worden.

Afhankelijk van het aantal deelnemers dat de eerste keer aanwezig is wordt bekeken of de groepsgrootte een verdeling nodig maakt.

Eerste bijeenkomst Donderdagmorgen 17 oktober 10:30 uur -
12:00 uur aan de Middenstreek 53 Lezen: Bladzijde 1 t/m 32.

De deelnemers schaffen zelf het boek aan.

Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ontmoetingen
in huiskamer, Oude School en Pastorie.

Zieken

Jan Mandemaker en Klaas Boersma zullen bij verschijnen van
dit blad een operatie hebben ondergaan en een tijd moeten
revalideren. Jan in Maartenshof in Groningen. Klaas
waarschijnlijk thuis. Mevr. H. de Vries doet dat ook heel
dapper, in Haren. Thom Vlasma, en Ineke Veenje waren even in
het ziekenhuis en zijn inmiddels weer thuis. Naast dezen ook
voor Tineke Steendam en Mannie Hogervorst een hartelijke
groet en moed toegewenst !

Verhuisd

Johannes Kooistra is verhuisd naar Veenwouden.
U vindt zijn nieuwe adres in de rubriek 'Aan de overkant'.
We wensen voor hem, dat hij zich er spoedig 'thuis' mag
voelen, mede door zijn vriendelijkheid en tevredenheid, die wij
hier van hem kennen.

Jarigen in Oktober

04 Mevr. G. Schut van Eerten Nieuwestreek 2
13 Dhr. F. Hoekstra Langestreek 28
17 Mevr. B. Holwerda Derlage Ds. Hasperstraat 15
23 Dhr. S. Schut Nieuwestreek 2
21 Dhr. S. Blom Middenstreek 14
28 Mevr. R. Visser Langestreek odn 11

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. H. de Vries- Terpstra
Beatrixoord Afdeling B0, kamer 34
Dilgtweg 5 9751 ND Haren
Postbus 30.002, 9750 RA Haren
Bezoektijden van 15:30 - 16:30 en van 18:30 - 19:30.

Dhr. Joh. Kooistra
't Hofke - kamer 7
Talma Hûs
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 26 oktober .

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)

Huiskamergesprek

Voor deelname aan een huiskamergesprek kunt u zich met dit blad aanmelden

Uw naam:

Uw telefoonnummer of e-mailadres:

Hieronder het rondje voor de datum van uw keuze inkleuren en indien mogelijk een tweede keuze aangeven.

- dinsdagmiddag 22 oktober 15:30 uur
- dinsdagavond 22 oktober 20:00 uur
- woensdagmiddag 23 oktober 15:30 uur
- woensdagavond 23 oktober 20:00 uur
- woensdagmiddag 15 januari 15:00 uur
- woensdagavond 15 januari 20:00 uur

Het gesprek mag in mijn/onze huiskamer plaatsvinden

Alstublieft bezorgen of laten bezorgen voor 15 oktober_bij één van de kerkeradsleden of in de brievenbus aan de Middenstreek 53.