



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in november - aanvang 10:00 uur

- 3 Ds. N.J. van Rijswijk
- 6 Ds. N.J. van Rijswijk. 19:30 u. Dankstond Gewas en arbeid, in de foyer van het COS.
Aansluitend najaarsgemeenteavond.
- 10 Ds. E.J.M. Peersmann uit Kollum
- 17 Ds. N.J. van Rijswijk
- 24 10:00 uur Ds. N.J. van Rijswijk.
Laatste Zondag van het kerkelijk jaar.
19:30 uur “Herdenken” m.m.v. De Cantorij.

Bij de diensten

Kerkdiensten worden de komende weken gehouden **in het COS** tot de orgelrestauratie in de Got Tjark voltooid is.

Op woensdag 6 november wordt de **dankstond voor arbeid en gewas** gehouden in de foyer van het COS.

Tijdens de **gemeenteavond** komt de begroting 2020 aan de orde en kijken we nog eens naar de prioriteiten voor het gemeentelieven, in vervolg op eerder gehouden gemeentevonden. Iemand van De Rudolphstichting komt vertellen over het werk daarvan. Dit jaar gaat de opbrengst van de Avondmaalscollecten naar deze Stichting.

Herdenken. De vespergroep bereidt een viering voor die gehouden wordt op zondagavond 24 november, waarin de mensen worden herdacht die tussen advent vorig jaar en advent dit jaar zijn overleden. Eilanders en mensen die zich met het eiland en de eilander gemenschap verbonden hebben gevoeld. De Cantorij verleent medewerking aan deze viering. Deze dienst wordt wél in de Got Tjark gehouden.

Allerzielen

De Roomse kerk heeft onder haar vele feest- en gedenkdagen óók in de herfst, 2 november: 'Allerzielen'. Dan worden alle gelovigen opgeroepen om in hun gebeden de gestorvenen te gedenken en verder alle, alle mensen, zonder uitzondering. Ik voor mij, ik geloof dat hier voor ons iets te leren valt. Natuurlijk niet van het uiterlijke van de veelszins bijgelovige plechtigheden, maar de innigheid van het gedenken. Als u loopt door de dwarrelende herfstbladeren en u beseft de vergankelijkheid van het leven, dan wordt door uw weemoed een hartelijk denken wakker aan wat u nog hebt. En als u een bezoek hebt gebracht aan het geduldig wachtende kerkhof, dan keert u naar uw huis terug om uw huisgenoten beter en inniger lief te hebben. Des te warmer wenden we ons naar het leven; we denken: 'de doden zijn weg'. Hoe mooi zou het nu zijn als we in de herfst gingen geloven en voelen: 'dat is niet waar; de vorm is weg, het wezen bleef, de zielen wachten op Gods tijd'. Onze geliefden zijn niet ver; als wij onze gedachten samentrekken is het alsof ze om ons heen zijn. Gods verbond is niet gebonden. Zijn trouw is een eeuwige trouw. Levenden en doden zijn niet zo gescheiden als het schijnt voor de uiterlijke waarneming. Wat éénmaal onstoffelijk leefde en verlangde naar God, dat is er nog, dat leeft nu nog een eigen leven boven de tijd. Laat ons, als de winden waaien om ons huis, in ons hart een 'Allerzielen'-gedenkuur houden. Vader en moeder, al onze geliefden, voelen we weer nabij; hun hart sloeg met een eigen slag, die wij nooit willen vergeten en misschien eenmaal herkennen. Echt, 'Allerzielen' zal een goed uur zijn. Maar dan breiden we onze gedachten uit, en omvatten in onze gebeden alle zielen, ver en nabij; allen, die worstelen in het leed van deze tijd, die hun God kwijt zijn; wij verenigen ons in de

geest met de talloze onbekenden en maken ons tot een mond voor hun verlangen. Dit is zeker: wie zo'n uur in zichzelf viert, die zal zèlf bevrijdt worden van velerlei kwaal. Een wijd hart is altijd dichterbij God dan een nauw hart. En onze ziel, bezig met z'n geliefden, voelt dat God bezig is met haar. Dat is een heilig feest. Zo draagt uw herfststemming vrucht.

Uit: '...Als een die dient - volledige uitgave van 'het Gemeenteblaadje Cortgene' door Dr. K.H. Miskotte.

Twaalf preken tijdens de Tiendaagse Veldtocht.

Je moet het maar meemaken wanneer je pas op 11 oktober bent begonnen als kandidaat in een gemeente. Weinig ervaring met het maken van een preek, geen "oude preken" in voorraad en geen mogelijkheden voor kanselruil op het eiland.

Toch moeten er in die periode van de zgn. tiendaagse veldtocht in 1959 een reeks van preken worden gehouden. De Kerstdagen en jaarwisseling vielen midden in de week. Op de zondagen daaraan voorafgaande en daarna werden twee preken per zondag verwacht. Als er die periode ook twee begrafenissen zijn is het hard werken om alles tijdig gereed te hebben. Het was een ervaring van ds. J.A.A. de Boer die op 11 oktober 1959 als kandidaat in de Geref. Kerk van Schiermonnikoog werd bevestigd.

Op zondag 13 oktober j.l. is in een dienst van de Remonstrantse Broederschap in de Waalse kerk te Leeuwarden aan haar zestigjarig ambtsjubileum aandacht besteed. De jubilaresse zelf ging in deze dienst voor. De preek naar aanleiding van psalm 8 deed ons denken aan de periode (tot 8 september 1963) die zij op het eiland doorbracht. Haar stem was ongebroken, haar uitleg en toepassing nog even helder en duidelijk.

Aan het einde van de dienst waren er toespraken door haar vriendin en een vertegenwoordiger van de kerkenraad, gepaard met bloemen en een boek. Verrassend was de aanwezigheid van Jannie Kooistra en haar partner uit Ettingen, bij Basel in Zwitserland. Na de dienst was er koffie met een traktatie van de predikant. Door een beperkt gezelschap werd op uitnodiging van ds de Boer nog geluncht in een gelegenheid aan de Nieuwestad, waar verschillende herinneringen aan haar verblijf op Schiermonnikoog werden opgehaald.

Tom Klontje
Pieter Fokkes Visser

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Om het gebruik van ons kerkgebouw meer bij de tijd te brengen hebben we maanden geleden voor een 3-tal zaken bij een 3-tal. fondsen een aanvraag tot subsidiëring ingediend. Twee fondsen hebben onze aanvraag gehonoreerd. Het betreft de volgende 3 zaken:

- Het kerkorgel is absoluut toe aan een stevige renovatie, o.a. vanwege metaalmoetheid. Vanaf 4 november worden deze herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
- Het - kapotte - koffiezetapparaat wordt vervangen door een nieuw, waardoor er meer liters in één keer gezet kunnen worden.
- We krijgen de beschikking over een beamer + een los scherm.

Daarnaast:

In december komt er in de hal van de kerk een bakje te hangen met daarin *gastenformulieren*.

De bedoeling hiervan is dat geïnteresseerde kerkgangers iets over de huidige situatie binnen onze kerk lezen en we

hen de mogelijkheid bieden de kerk financieel te ondersteunen.

Fancy-Fair: De Fancy-Fair staat gepland op de woensdag in de voorjaarsvacantie, 19 februari 2020. Wilt u deze middag vast reserveren. Wij mogen ons hopen we ook dit keer verheugen over mensen die willen breien, bakken en borduren, om met de verkoop van hun werk op een gezellige manier geld bijeen te brengen voor de Kerk. In een volgend Konvooi kunnen we u meedelen bij wie u uw spullen mag brengen en wanneer.

Gift

Mevrouw Mulder heeft kerstballen gebreid en met de verkoop daarvan in de afgelopen zomer € 580.- verdiend. Voor de kerk op Schiermonnikoog! Zij wil het er eigenlijk niet over hebben, maar bij dezen: Hartelijk Dank !!

Bijbelse miniaturen -

Een boek over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus
Schrijver: Carel ter Linden.

Hoe de Bijbel ons dagelijks leven raakt - en wat we daarmee kunnen doen. Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan veel mensen beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving. In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen boodschappen zien van deze oude verhalen, die hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben.

U kunt het boek zelf lezen, en als u het met een paar mensen samen zou willen lezen en bespreken, bied ik u daarbij mijn diensten aan. U kunt zich aanmelden voor deelname vóór woensdag 13 november. In overleg met degenen die zich aanmelden zal een datum bepaald worden voor een eerste bijeenkomst.

Aanmelden per E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

of per telefoon: 531269.

Film

Er bestaat bij een kleine groep mensen belangstelling om samen een film te bekijken en er na afloop over te kunnen praten. Kijk gerust een keer mee.

We kunnen al vast twee data melden en drie filmtitels. Maandag 18 november 'Becoming Astrid'. 19:30 uur, in De Oude School aan de Badweg. En maandag 9 december 'Ramen shop' eveneens 19:30 uur in De Oude School.

"Becoming Astrid", Astrid worden. (Filmduur 123 min.) In Becoming Astrid krijgt de vrouw achter de beroemde jeugdboekenauteur Astrid Lindgren de aandacht die ze verdient. De film begint halverwege de jaren twintig, in het dorp waar Astrid een zorgeloze jeugd beleeft, lang voordat ze Lindgren als achternaam krijgt. Maar ze heeft wel al de fantasie en eigenzinnigheid die haar later op het spoor van Pippi Langkous en Ronja de roversdochter zullen brengen.

Dan "Ramen Shop" een japanse film over de zoektocht van een ramenchef.

(Ramen is een japanse noedel soep)

In de hartverwarmende culinaire film Ramen Shop reist de jonge Japanse ramenchef Masato na de dood van zijn vader naar Singapore om zijn familieoorsprong te onderzoeken. Zijn moeder, die al overleed toen Masato

pas tien jaar oud was, kwam namelijk uit Singapore, maar sprak nooit over haar thuisland. Het enige dat ze Masato naliet, is een notitieboek vol met recepten. (Filmduur 90 min.) Voor de film "Werk ohne Autor" moeten de kijkers even tijd nemen: "Een drie uur lang epos over drie decennia duitse geschiedenis, en geen moment verveelt". De regisseur filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck liet zich voor Werk ohne Autor inspireren door het bewogen leven van de kunstenaar Gerhard Richter. Von Donnersmarck maakte eerder "Das Leben der Anderen" De datum voor deze film wordt later bekend gemaakt.

Welkom Yn de Aude Schúele
Simone de Boer
Nico van Rijswijk

Jarigen in november

15 Mevr. H. Berends-Hulsegge, Badweg 14
19 Mevr. T. Steendam, Van Starckenborgstraat 13
25 Mevr. W. Kolstein-Hepping, Middenstreek 29
29 Mevr. A.F. Taekema, Langestreek 36

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



Zieken

Wachten op resultaten van een onderzoek, wachten op tekenen van genezing en herstel, wachten op iemand die je in bed wil helpen of eruit, wachten op bezoek, wachten op het eten, wachten op het einde, wachten. Hoe houden mensen het vol die weken, maanden, jarenlang ziek zijn. Wie gezond is heeft er geen erg in. De last van het wachten valt zwaar. Zou het lukken los te laten wat je voelt en wilt, en helemaal hier en nu te zijn, nergens anders aan denkend dan aan wie of wat er nu is....

En, enkele woorden die we misschien zelf op een dag niet meer kunnen vinden:

Als ik zo oud geworden ben, dat ik geen mens meer herken
en niet eens je naam meer weet,
pak dan mijn hand nog even beet
en zeg me zo gedag,
laat me voelen dat je me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken
dat ik voor iemand, iemand ben.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Aan de overkant

Mw. P. Roemers

Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk

De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma

Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles

Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving

per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. H. de Vries- Terpstra

Beatrixoord Afdeling B0, kamer 34
Dilgtweg 5 9751 ND Haren
Postbus 30.002, 9750 RA Haren
Bezoektijden van 15:30 - 16:30 en van 18:30 - 19:30.

Dhr. Joh. Kooistra

't Hofke - kamer 7
Talma Hûs
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

Dhr. Jan Mandemaker

'Maartenshof' / Revalidatieafdeling Kamer 40
Schaaksport 100
9728 PG Groningen

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster
Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op vrijdag 22 november

Afbeelding op de voorzijde: Got Tjark
Pentekening door: R. ter Veer. (Haren Gr.)