

Jaargang 39 - nummer 11 - december 2019/januari 2020



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in december en januari

De ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur, met uitzondering van de dienst op nieuwjaarsmorgen. Op de eerste zondag van de maand is gelegenheid elkaar te ontmoeten na de dienst en een kopje koffie te drinken. U bent daarbij hartelijk welkom!

December

- 1 Ds. N.J. van Rijswijk 1e advent
- 8 Drs. J.B. Mulder 2e advent
- 15 Ds. N.J. van Rijswijk 3e advent - Viering H.A.
- 22 Ds. N.J. van Rijswijk 4e advent
- 22 Volkskerstzang 20:00 uur in COS
- 24 Ds. N.J. van Rijswijk Kerstavond 19:30 uur in COS
- 25 Ds. N.J. van Rijswijk 1e kerstdag 10:00 uur in COS
- 26 Kinderkerstfeest 2e kerstdag
- 29 Ds. N.J. van Rijswijk
- 31 Ds. N.J. van Rijswijk 19:30 Got Tjark
Oudejaarsavonddienst

Januari

- 1 11:00 uur Ds. N.J. van Rijswijk
Ochtendgebed en Nieuwjaarsontmoeting
- 5 Da. R. Veenstra uit Almere
- 12 Ds. N.J. van Rijswijk
- 19 Ds. N.J. van Rijswijk
- 26 Ds. N.J. van Rijswijk

Bij de diensten

Aanstaande zondag is de eerste van vier adventszondagen. De zondagen en de weken daartussen zijn er om voor het eerst of weer opnieuw te horen wat Kerstfeest ons zegt: In de Schriftlezingen horen wij Wie er naar ons toegekomen is van Godswege, en wat dat voor ons betekent.



De Kerstmiddag voor ouderen zal dit jaar worden gehouden op donderdag 19 december.
Plaats: in de foyer van het COS, aanvang 15:00 uur.

De Volkskerstzang - op 22 december - wordt dit jaar gehouden in De Stag. Er zal o.a. aan worden meegewerkt door de Fanfare, Us Ferdivendaesje, Steeuwsaun, trompettisten e.a. Er zullen veel bekende kerstliederen worden gezongen en zo gaan we zingend het kerstfeest tegemoet ! Aanvang **20:00 uur**

S. de Boer

Gemeenteavond

Op 6 november werd de najaarsgemeenteavond gehouden. Dhr. S. Dijs, voorzitter van de kerkeraad, vertelde wat de kerkeraad bezighoudt. Ter informatie voor de gemeenteleden, die niet op de gemeenteavond tijdens de dankdag voor gewas- en arbeid aanwezig konden zijn volgt onderstaand de tijdens die avond gedane mededelingen.

In het najaar van 2018 en in het voorjaar van 2019 hebben we tijdens de Gemeenteavonden met elkaar gesprekken gevoerd waarin gezocht werd naar prioriteiten voor het gemeentelieven.

Mede ingegeven door de financiële situatie van onze gemeente was bezinning noodzakelijk op de verhouding tussen de inkomsten uit Vrijwillige Bijdragen en de kosten van het pastoraat predikantstraktement.

Uit de analyse van de gesprekken tijdens de laatstelijk gehouden gemeenteavond werd duidelijk dat de prioriteit voor de gemeenteleden ligt op het zo lang mogelijk in stand houden van de zondagse kerkdiensten het pastoraal bezoek en de Cantorij.

De kerkrentmeesters hebben gelet op het gekrompen ledental en de daarmee gepaard gaande afnemings van de financiële middelen gesproken met de adviseur van het Regionaal College voor de Behandeling Beheerszaken (RCBB) en op basis van door de PKN gehanteerde vuistregels een voorstel gedaan om de predikantsplaats terug te brengen tot 50%.

De kerkenraad neemt zich voor om de predikantsplaats die nu 80 % bedraagt metertijd met dertig procent terug te brengen tot halve werktijd. Het meest voor de hand liggende moment hiervoor is wanneer een predikantsvacature ontstaat. (Het verkleinen of vergroten van de predikantsbezetting is overigens geen besluit van een plaatselijke kerkeraad, maar van de Classis. Na overleg met de kerkeraad en het RCBB)

Het beleid zal de komende vijf jaar voornamelijk gericht zijn op de instandhouding van de kerkdiensten. Daarnaast blijven kerkenraad en gemeenteleden alert op het openen van mogelijkheden voor ontmoeting, het stichten van verbondenheid tussen mensen in de samenleving waarin wij als gemeente gesteld zijn.

Dhr. B. van Helden vertelde, vlot, informatief, over het werk van de Rudolphstichting en het kinderdorp De Glind. Hier wordt aan kinderen een veilige plek geboden: professionele kleinschalige 24-uurs opvang in een gezinsverband. Voor uithuisgeplaatste kinderen met een complexe zorg- of opvoedvraag. De getoonde beelden droegen ertoe bij dat we letterlijk en figuurlijk een beeld kregen van het werk dat wij ondersteunen met onze Avondmaalscollecten. Een artikel in een plaatselijke krant berichtte dat de Gemeente Barneveld enkele dagen geleden een structurele jaarlijkse bijdrage van 40.000 euro zal leveren om het zwembad (buitenbad) in De Glind open te kunnen houden. Het bad is een welkome voorziening in het dorp, niet in het minst voor al de kinderen van de Rudolphstichting. Voor degenen die kunnen beschikken over Internet en meer over de Stichting zouden willen lezen, is het adres:

www.rudolphstichting.nl

De dankstondcollecte bracht € 234,10 op.

Fancy-Fair: De Fancy-Fair staat gepland op de woensdag in de voorjaarsvacantie, 19 februari 2020. Wilt u deze middag vast reserveren. Wij mogen ons hopen we ook dit keer verheugen over mensen die willen breien, bakken en borduren, om met de verkoop van hun werk op een gezellige manier geld bijeen te brengen voor de Kerk. In een volgend Konvooi kunnen we u meedelen bij wie u uw spullen mag brengen en wanneer.

Van de boekhouder

Overzicht collecten in september

Kerk	€ 558,30
Diaconie	- 175,00
Missionair werk	- 91,70
Jeugdwerk	- 110,36
Werelddiaconaat	- 114,40

oktober

Kerk	€ 846,25
Diaconie	- 91,80
Kerk en Israël	- 113,41
Werelddiaconaat	- 115,55

Vrijwillige bijdragen

Momenteel (eind oktober) is ongeveer 2/3 deel van de toegezegde bijdragen ontvangen.

Mag ik degenen die de vrijwillige bijdragen nog niet voldaan hebben, verzoeken om dit **voor 15 december** te doen in verband met de tijdige afsluiting van de jaarrekening.

Giften

Er is een gift ontvangen van Euro 100,00.

Hiervoor hartelijk dank.

T. de Vries

Orgelrestauratie

Wanneer deze woorden geschreven worden is de restauratie van het orgel in de Got Tjark vermoedelijk bijna voltooid. Zonder dat aan de grote klok te hangen wordt door mensen in natura of met geld bijgedragen om deze restauratie mogelijk te maken. Wanneer u het ook fijn vindt dat de Got Tjark een fraai klinkend orgel heeft en u hebt daar tien, twintig euro of een veelvoud voor over dan kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van: Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening: NL90RABO0346122953
Onder vermelding van 'Orgel Got Tjark'.
N.J.v.R.

Film

Er bestaat bij een kleine groep mensen belangstelling om samen een film te bekijken en er na afloop over te kunnen praten. Kijk gerust een keer mee.

Maandag 9 december 'Ramen shop' eveneens 19:30 uur in De Oude School.

"Ramen Shop" een japanse film over de zoektocht van een ramenchef. (Ramen is een japanse noedel soep)
In de hartverwarmende culinaire film Ramen Shop reist de jonge Japanse ramenchef Masato na de dood van zijn vader naar Singapore om zijn familieoorsprong te onderzoeken. Zijn moeder, die al overleed toen Masato pas tien jaar oud was, kwam namelijk uit Singapore, maar sprak nooit over haar thuisland. Het enige dat ze Masato naliet, is een notitieboek vol met recepten. (Filmduur 90 min.)

Op maandag 13 januari, de film "Werk ohne Autor".
Een drie uur lang epos over drie decennia duitse geschiedenis, dat geen moment verveelt". De regisseur filmmaker Florian Henckel von Donnersmarck liet zich voor Werk ohne Autor inspireren door het bewogen leven van de kunstenaar Gerhard Richter. Von Donnersmarck maakte eerder "Das Leben der Anderen".

Welkom Yn de Aude Schúele
Simone de Boer
Nico van Rijswijk

Bijbelse miniaturen -

Een boek over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus
Schrijver: Carel ter Linden.

Hoe de Bijbel ons dagelijks leven raakt - en wat we daarmee kunnen doen. Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan veel mensen beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving. In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen boodschappen zien van deze oude verhalen, die hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben.

U kunt het boek zelf lezen, en als u het met een paar mensen samen zou willen lezen en bespreken, bied ik u daarbij mijn diensten aan. U kunt zich aanmelden voor deelname vóór woensdag 11 december. In overleg met degenen die zich aanmelden zal een datum bepaald worden voor een eerste bijeenkomst.

Aanmelden per E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl
of per telefoon: 531269.

Kerstverhaal: ‘Kerstfeest in Scheveningen’

De voorbereidingen voor de viering van de Bevrijding en het einde van de bezetting 75 jaar geleden zijn in volle gang. Het nu volgende verhaal verbindt Kerst toen en nu.

‘Ja, er moet ook vergeten worden, want wie kan leven, die niet kan vergeten? Maar zo nu en dan moet er één zijn, die gedenkt’. En zo zijn er enkele dingen die wij niet mogen vergeten, omdat zij behoren tot Gods ‘weldaden’ (Psalm 103). Het kerstverhaal van Philip de Beaufort is zo’n weldaad van God. De kerstromantiek ontbreekt. Er is geen kerstboom en er zijn geen kaarsen. Het is een sober en kaal verhaal, sober als de eerste zeven verzen van Lucas 2, kaal als de stal van Bethlehem. Maar in de soberheid en kaalheid getuigt het van de draagwijdte van het geloof in de levende nabijheid van Christus in onze strijd met onze levensproblemen. Om ons heen zijn de levens van hen die ons voorgingen als een wolk van getuigen, die ons oproepen, met volharding onze weg te gaan, het oog gericht op Christus, de leidsman en voleinder van het geloof.

Binnert Philip de Beaufort werd op 19 augustus 1919 in Arnhem geboren. Toen de Duitse legers ons land bezetten, was hij twintig jaar. Geen ogenblik heeft hij gearzeld: zijn plaats was in het verzet. In november 1940 ontving hij de opdracht om belangrijke papieren en foto’s naar Engeland te brengen. In Brussel werd hij gearresteerd - verraden - en overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen. Het beruchte Oranjehotel. Verzwakt en uitgeput door zesendertig verhoren moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis, waaruit hij door verzetsvrienden ontvoerd werd. Hij dook onder in Amsterdam, maar niets doen lag hem niet. Een half jaar later is hij weer opgenomen in een sabotagegroep als

dokter Jan Nijhuis. De verzetsvrienden noemen hem Lange Jan. Als hij in de Kalverstraat wordt herkend door iemand van de geheime politie (SD) en probeert te vluchten wordt hij aangeschoten, valt gewond door een dakraam en wordt dood gevonden. Geïdentificeerd als 'onbekende, aangeschoten in Kalverstraat'. Toen hij in de Scheveningse gevangenis zat bracht hij daar de kerstdagen van 1943 door. De belevenissen van die dagen zette hij op papier en tegen kerst 1944 verscheen 'Kerstmis in Scheveningen' als illegale uitgave. Na de bevrijding gaf 'De Bezige Bij' in Amsterdam een herdruk hiervan. Op 20 januari 1947 werd deze uitgave aangeboden aan Binnert's moeder in tegenwoordigheid van koningin Wilhelmina.

Op 23 december werd De Beaufort de cel in getrapt. Alles was koud. 'Een hel was het, een duivelse rothel...wat hebben wij mensen toch van de wereld een verdomde rotwereld gemaakt'. De Beaufort probeert uit het geloof van thuis, dat hij vroeger 'vaag gezwets' had genoemd, kracht te putten. 'Ik voelde iets heel vreemds en moois tegelijk: ik was door God aangenomen, meer wist ik eigenlijk niet'. Wat maakte het uit, dat hij nog jong was? 'Een ouderdom van 25 of 75 jaar was vrijwel hetzelfde, vergeleken bij de eeuwigheid. Hij hoort op de gang het schelden op de joden, die 'zielig gedwee aan 't dweilen sloegen'. 'Verdomde rassentheorie! O blinde mensheid, ellendige nazischurken'. Op 24 december krijgt hij een celgenoot, een Rotterdamse fabrieksarbeider, een zekere Dirk. 'Nooit zal ik het geluk vergeten van deze ontmoeting, want Dirk was een fanatieke en welbewuste strijder'. Laat op de avond pakt Binnert de Bijbel en zoekt naar Lucas 2. Zal ik het voorlezen, Dirk, vroeg hij een beetje jongensachtig verlegen. Graag, zei Dirk, dat deden ze thuis ook. 'Het leek me moeilijk, maar ik voelde, alsof ik nu Gods woord mocht spreken. Ik ...jonge bengel. In stilte bad ik en begon te lezen, eerst hakkelend: 'En het

geschiedde in die dagen, dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat de gehele wereld ingeschreven zou worden....' Hárder, klonk opeens een stem uit cel 550. Heb je een Bijbel naar binnen gekregen, vroeg een andere stem, lees dan voor ons allen voor. Ja, ja, riepen weer anderen. Het was alsof mijn hart even stil stond, maar Dirk pakte vlug een krukje en zette het voor de deur. Ga daarop staan, zei hij, en spreek door het luchtrooster! En daar staande tussen hemel en aarde, in het halfduister, begon ik opnieuw. Het was of mijn binnenste brandend was van Goddelijke bezieling en vol vuur begon ik nu zo luid ik kon opnieuw... Het jubelde door mij heen, dat dit de waarheid was, dat dit de levende kracht, de redding en de bron was van het ware leven. Hier in het verhaal van de geboorte, school voor mij alles en alles, wat ik in de laatste dagen aanvoelde, tastend en zoekend in het labyrint van vragen over leven en dood, plicht en geweten, ellende en zaligheid. Ik had God gebeden om mij als spreekbuis, als werktuig in zijn handen te gebruiken en nu, nu mocht ik spreken en, vreemd, ik kon spreken. Ik begon te vertellen over de wonderbare kracht van het gebed, de hoop op genade, die wij wisten bij onze hemelse Vader en dat wij ons in zijn handen veilig konden geven. Alles loslaten, alleen die éne band nooit loslaten, die liep van ons leven naar onze Middelaar, wiens geboorte wij ons te binnen brachten. Niets kon ons deren, als God voor ons was. Niets. Wie zou ons beschuldigen, soms dat klein kliekje op het Binnenhof, als God ons zou rechtvaardigen? Wie zou ons veroordelen? ... Het was muisstil in de gang en ik wist, dat een ieder met spanning luisterde. Ik wist ook dat ik de waarheid gesproken had en dat we nu kerstmis vierden met die enig levende kracht, die het begin en einde is van alles, midden, in en door ons heen. Vrees niet, klonk het door mij heen, ook hier niet. 'Ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel valt'. Dus ook hier, ja, juist ook

hier. Dit was een blij feest en de vreugde doordrong mij en maakte me zielsgelukkig. Ik bad tenslotte het Onze Vader en hoorde hoe Dirk, en de mensen in de andere cellen halffluid mijn woorden herhaalden. Tot slot sprak ik de zegenbede uit: genade, vrede en barmhartigheid, zij u rijkelijk geschonken van God onze Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest... Of ik het recht had dat te zeggen wist ik niet, maar het moest eruit. Het was nog even stil op de gang en, vreemd, zelfs het dronken gebral van de wacht had opgehouden. Terwijl ik van het krukje afsprong begon opeens een stem schor en kennelijk ongewoon te zingen: Stille nacht, heilige nacht...En alsof een orgel met machtige accoorden het voorspel had ingezet, zong een hondertal stemmen mee. Eerst zachtjes maar tenslotte uit volle borst. Het was aangrijpend en een spontane uiting van saamhorigheid in deze kerker. Katholieken, Joden en Protestanten, alles zong en het was alsof een golf van ware levende blijdschap ging over de verzamelplaats van menselijke ellende. In de verte hoorden we, hoe gang B- de vrouwegang- ons gezang overnam: de hoge vrouwenstemmen klonken door heel het gebouw. Het was laat geworden. Cel 554 had nog een mooi kerstverhaal verteld en met de hand aan 't oor, dicht bij de deur, hadden we geluisterd naar de geschiedenis van een kruisridder, die de vlam van zijn kaars brandend moest houden... de kaars die hij ontstoken had bij 't Gods altaar van het veroverde Jeruzalem. Pracht verhaal en een beeld dat we ons hier voor ogen moesten houden. De kaars aanhouden, nu en na de oorlog. Zouden ze het buiten begrijpen? Zouden wij die kaars, ondanks alles, aan kunnen houden? Het was een zeldzame avond geworden. Mooier dan Dirk en ik ooit hadden kunnen denken. En toen ik in mijn bed lag te kijken naar die hoog twinkelende sterren en de oneindige verten van de nacht, klonk het moedig en aangrijpend door mij heen:

‘Als God, mijn God, maar voor mij is ,
wie is er dan mij tegen?’

Kerstmis in Scheveningen: alles loslaten, alleen die ene
band nooit loslaten, die loopt van ons naar Christus!
Kan Kerstmis voor ons ooit iets anders betekenen?



Geboorte

Tjeerd en Isabel Boersma maakten de geboorte bekend
van hun zoon Ruben Tjeerd. Hij werd op 29 oktober
geboren. Ouders en wederzijdse grootouders van harte
geluk gewenst met de komst van Ruben in jullie midden.

Aan alle lezers van dit blad,

*Gezegende Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst !*

Jarigen in december en januari

December

02 Mevr. S. de Boer- de Vries Badweg 3
11 Dhr. T. Vlasma F. Gasastraat 17
23 Dhr. K. de Vries Van Starckenborgstraat 10
30 Mevr. G. Ritzema- van Haften Langestreek 116

Januari

26 Mevr. T. Blom-Faber Middenstreek 14



**Hartelijk gefeliciteerd
met uw verjaardag !**

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Zieken

J. Klontje is opgenomen in het ziekenhuis in Leeuwarden. Eerst om aan te sterken. U vindt zijn voorlopig adres in de rubriek 'Aan de overkant'.

Aan de overkant

Mw. P. Roemers

Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk

De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma

Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles

Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving

per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. H. de Vries- Terpstra

Beatrixoord Afdeling B0, kamer 34
Dilgtweg 5 9751 ND Haren
Postbus 30.002, 9750 RA Haren
Bezoektijden van 15:30 - 16:30 en van 18:30 - 19:30.

Dhr. Joh. Kooistra

’t Hofke - kamer 7
Talma Hûs
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

Dhr. Jan Mandemaker

‘Maartenshof’ / Revalidatieafdeling Kamer 40
Schaaksport 100
9728 PG Groningen

Dhr. J. Klontje

MCL Leeuwarden / Geriatrie kamer 9
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op vrijdag 24 januari 2020