



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in februari

De ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur.

- 2 Ds. J.A.A. de Boer uit Workum
- 9 Ds. N.J. van Rijswijk - Bevestiging Ambtsdragers
- 16 Ds. N.J. van Rijswijk
- 23 Ds. D.Steenks uit Wemeldinge

Bij de diensten

Op zondag 9 februari zal de heer Marius van Delden worden bevestigd in het ambt van ouderling, en de heer Harm Lalkens zal worden bevestigd in het ambt van diaken. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand te geven en 'zegen en alle goeds' te wensen bij hun werk. Het 'koffiedrinken' na de dienst, dat anders op de eerste zondag van de maand wordt gehouden, wordt dit keer op de tweede zondag, 9 februari, gehouden.

Fancy-Fair: De Fancy-Fair staat gepland op de woensdag in de voorjaarsvakantie, 19 februari 2020. Wilt u deze middag vast reserveren. Wij mogen ons, hopen we, ook dit keer verheugen over mensen die willen breien, bakken en borduren, om met de verkoop van hun werk op een gezellige manier geld bijeen te brengen voor de Kerk. U kunt met Renze Visser overleggen waar en wanneer u spullen kunt brengen. De opbrengst zal worden bestemd voor het orgelfonds. Een mooie bestemming, en welkom ook, nu het orgel in de Got Tjark onlangs een flinke restauratie heeft ondergaan. Wij zijn niet alleen de orgelbouwers maar zeker ook T. Klontje dankbaar voor zijn bevlogen volgen en begeleiden van de restauratie en voor de gastvrije ontvangst van de orgelbouwers!

Inspiratiebeurs Dokkum 2020

Op 24 februari 2020 organiseren we weer een **Inspiratiebeurs** voor de regio Dokkum. Samengesteld met workshops en onderlinge ontmoeting voor ambtsdragers en anderen die actief zijn in het kerkenwerk. We organiseren workshops over de volgende onderwerpen:

- Andere vormen van pastoraat
- Spiritualiteit
- Leiding geven aan een groep
- Getting things done
- Pastoraat & Landbouw
- Kerkrentmeesterschap
- Jeugdwerk

Op **maandag 24 februari 2020** van 19.15 tot 21.45 uur in Kerkelijk Centrum “De Herberg”

Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Deze beurs wordt georganiseerd door de

Werkgemeenschap van Predikanten en Kerkelijk Werkers in de Regio Dokkum

Film in De Oude School

Er bestaat bij een kleine groep mensen belangstelling om samen een film te bekijken en er na afloop over te kunnen praten. Kijk gerust een keer mee.

Na een Japanse en een Duitse film nu nog twee Amerikaanse films. **Maandag 10 februari: *Moonlight***. Het verhaal speelt zich af in een ruige wijk in Miami en volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die zich afvraagt wie hij is, wie hij kan/wil/mag zijn in deze wereld.

De film is gebaseerd op het toneelstuk 'In moonlight black boys look bleu' van Tarell Alvin McCrane. De film werd in diverse Nederlandse kranten geprezen als 'een schitterend ingehouden meesterwerk'. Zowel voor het filmwerk, als voor het script, als voor het overtuigende spel van de hoofdrolspeler kreeg de film Academy Awards. Hoofdrollen worden vertolkt door Mahershala Ali, Trevante Rhodes, André Holland en Naomie Harris.

En op maandag 9 maart : *The Biggest Little Farm* is een inspirerend verhaal over het verwezenlijken van je dromen. Een absolute eye-opener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven. Het begon allemaal met een belofte aan hun hond Todd... In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly hun werk en het stadsleven achter zich om hun droom te realiseren. Dat gaat niet zonder slag of stoot; elke dag dient zich wel een nieuwe uitdaging aan en ze worden geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen. Maar John en Molly ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt. Last van luizen? Dat los je zonder bestrijdingsmiddelen op met lieveheersbeestjes. Worden de bomen kaalgevreten door slakken? Geen probleem, slakken zijn het favoriete hapje van de eend. Elk beestje of plantje heeft zijn doel in de natuurlijke orde. De film toont een eerlijk, hoopvol en bijzonder aandoenlijk beeld van deze zoektocht naar harmonie, die ook nog eens adembenemend gefilmd is en bol staat van de kleurrijke karakters, zij het harig, wollig, kakelend, knorrend, vliegend of kruipend.

Welkom Yn de Aude Schúele aan de Badweg. **19:30 uur.**
Simone de Boer
Nico van Rijswijk

Kerkeraad en Gemeente

Ambtsdragers. Wij zijn bijzonder blij dat Marius van Delden en Harm Lalkens de gemeente willen bijstaan in haar leven en werk. De een als ouderling, de ander als diaken. Bij deze danken wij Diaken Renze Visser voor zijn trouwe steun aan de gemeente en de samenwerking in moderamen en kerkeraad. Hij is hierbij ook allerlei hand en spandiensten niet uit de weg gegaan!

In onze gemeente wordt achter de schermen heel wat werk verzet. Gelukkig heeft de oproep om zich als vrijwilliger te melden voor het **schoonmaken van de Got Tjark** acht mensen opgeleverd. In onderling overleg worden de momenten van schoonmaak afgesproken en een twee of drietal gevormd: 'de witte tornado's', zeg maar.

De financiële administratie, die al vele jaren door Theo de Vries wordt verzorgd vergde dat hij nieuwe- in de landelijke kerk ingevoerde- boekhoudprogramma's eigen maakte, en daar cursus voor heeft gevolgd. Ten dienste van ons allemaal.

De ledenadministratie van de landelijke kerk en de ledenadministratie van onze gemeente worden op elkaar afgestemd. Thom Vlasma, Sjoek en Ineke Abma hebben deze taak op zich genomen. Sjoek en Ineke hebben er voor deelgenomen aan een cursus in Utrecht!

De landelijke ledenadministratie bleek nog allerlei namen op papier te hebben van mensen die hier woonden, maar al lang verhuisd zijn, of van mensen die als lid van de kerk geregistreerd staan, maar het waarschijnlijk zelf niet eens weten. Om de plaatselijke ledenadministratie en de landelijke administratie gelijk te krijgen is het nodig dat

een aantal mensen bezocht wordt om hen te vragen of ze weten dat ze als lid ingeschreven staan; of ze dat zo willen laten of veranderen. Wij moeten dit persoonlijk aan u komen vragen, want als we uit zouden gaan van de plaatselijke lijst met namen en alle andere namen zonder meer 'uitschrijven' dan zou u op een dag een brief van de landelijke kerk kunnen krijgen waar in staat dat u bent uitgeschreven. En als dat helemaal niet uw bedoeling is, dan schrik je daar van. Om dat, voor zover als ons mogelijk is, te voorkomen, worden bezoeken afgelegd. N. van Rijswijk begint hiermee een dezer dagen.

Wat ook tot stand gebracht is door de kerkrentmeesters is een **bijzonder fraaie brochure 'Gasten Formulier'**. Deze is te vinden in een houder, in de hal van de kerk, links van de buitendeur van de Got Tjark. Regelmatig vragen bezoekers of zij op een of andere manier bij kunnen dragen aan de kosten van het gemeentelieven hier. Zij hebben allerlei verschillende redenen waarom ze dat willen, maar de hoofdreden is dat ze deze gemeente een warm hart toedragen. Ze zien het belang van een kerkgemeenschap in deze dorpsamenleving en voor de vakantiegasten. Voor meer informatie: College van Kerkrentmeesters

S. Dijs	531579
C.F. Brandt	531441
S. Abma	531689

Zieken

Er zijn veel mensen in onze dorpsgemeenschap die kampen met ziekte of 'bezwaren' van de ouderdom. Enkele worden verpleegd in het ziekenhuis, anderen herstellen en revalideren thuis. Moge de goedheid van God en mensen u omgeven.

Bedankt!

Graag wil ik iedereen uit de gemeente heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, brieven, lekkernijen, die ik tijdens mijn verblijf in het U.M.C.G en Beatrixoord heb ontvangen. Ook dat er veel voor mij gebeden werd, was ontroerend. Ik ben 12 december jl. weer thuis gekomen, na een afwezigheid van een half jaar.
Nogmaals mijn grote dank.

Henny de Vries

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Overleden

Theo Tiggelaar werd op 19 september 1964 geboren in Midwolda en overleed op 16 december 2019 in Groningen aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij werd 55 jaar. Theo was getrouwd met Heleen Faber.

Tijdens de dienst die op zaterdag 21 december werd gehouden in De Stag, voorafgaand aan zijn begrafenis, luisterden wij naar een opname van het Pelgrimsgebed van de Zuid-Afrikaanse zangeres Amanda Strydom. In dankbare nagedachtenis aan Theo en in verbondenheid met Heleen, met haar moeder, zussen, zwagers en tantezeggers geven wij hier de Afrikaanse tekst en de Nederlandse vertaling graag aan u door.

Pelgrimsgebed - Amanda Strydom

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
Elke swerwer kom weer tuis

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.

Pelgrimsgebed - Nederlandse vertaling

Vader God, U kent mijn naam
Mijn innerlijk en mijn uiterlijk
Mijn grootspraak en mijn klein verdriet
Mijn houvast aan alles, wat verschiet

U kent mijn angsten en mijn hoop
Het pad dat ik blootsvoets bewandel
Dat pad heeft U al lang voorbereid
Elke zwerver komt weer thuis

Alle pelgrims keren weer naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad
Zoekend naar Uw gastvrij-huis.

Moeder God U kent mijn waan
Mijn ego en mijn rechtop staan
De draak waartegen ik blijf vechten
U wees mij altijd weer de weg

U heeft mij met Uw licht gezegend
Dat licht strooi ik op iedereen
Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien
Ik heb niets, U maakt mij rijk

Alle pelgrims keren weer naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad
Zoekend naar uw gastvrij-huis.

Voor u gelezen - door S. Dijs.

Bron: Nederlands Dagblad. Schrijver : Jacob Melse

“Gebruik je verstand”

Ik was een jaar of achttien toen iemand tijdens catechisatie de vraag stelde: ‘Als God ons al heeft uitgekozen voordat we geboren waren, hoe kunnen we dan ooit nog zelf een keus maken om te geloven?’ De dominee antwoordde: ‘Sommige dingen kunnen we nu eenmaal niet begrijpen, die moet je gewoon aannemen.’ Het antwoord van die dominee bleef schuren. Met de jaren werd me duidelijk waarom. De impliciete boodschap van mijn predikant was: geloven is soms stoppen met logisch nadenken. En stoppen met logisch nadenken, daar houd ik nog steeds niet van.

God lijkt voor velen van ons slechts acceptabel als Hij past binnen onze menselijke logica. Maar als dat echt onze mening is, dan trekken we God natuurlijk naar beneden, onze denkwereld in. Op een of andere manier moet Hij dan toch in ons hoofd passen. *Dan maken we van God een, weliswaar perfect, mens.* En dan is God verdwenen. God is nu eenmaal te groot voor ons verstand.

De predikant uit mijn jeugd lijkt onbewust hetzelfde te hebben gedaan. God ondergeschikt maken aan onze logica, onze volgordelijkheid in tijd. Want waarom zou het voor God problematisch zijn om tegelijkertijd aanwezig te zijn in mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst?

Waarom zou het voor hem niet zowel 2002 als 2019 kunnen zijn? De schepper van de tijd voor de mens zal toch niet zelf onderworpen zijn aan zijn eigen schepping?

C.S. Lewis zette mij jaren terug in zijn boekje *De Beeldhouwer* en zijn beeld op dat spoor. Hij geeft als voorbeeld een auteur die een boek schrijft over Mary. De auteur kan dat boek naar believen wegleggen en weer oppakken. Mary merkt daar in haar boekenleven niets van. Lewis verduidelijkt zo dat God eeuwig de tijd heeft voor elke seconde van ons leven. *God staat buiten de tijdelijkheid.*

Lewis schrijft daarover: ‘Wanneer men de tijd voorstelt als een lange rechte lijn, waarlangs ons leven zich voortbeweegt, dan moet men God voorstellen als de ganse bladzijde waarop die lijn is getrokken.’ *God omvat onze tijd, Hij staat boven onze tijd, Hij overziet het geheel.*

Mijn voorstelling daarvan is dat voor Hem onze volledige werkelijkheid, ons complete verleden, ons heden en onze toekomst één immens, tijdloos, oneindig ‘moment’ is. Een eeuwig moment waarin ons hele bestaan, van begin tot eind, actueel is, zich tegelijkertijd voltrekt, ontstaat, vergaat, samenvalt. Schepping en vernietiging, geboorte, leven en dood. Voor God, de Alpha en Omega, voltrekt zich dat alles tegelijkertijd zonder dat al die momenten voorbijgaan, zo stel ik mij voor. **En dan stel ik me voor dat het moment waarop God mij uitkiest, voor hem samenvalt met het moment waarop ik de vrije keuze maak om Hem te aanvaarden als mijn Heer.**

75 jaar Bevrijding De Februaristaking

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en die zich later uitbreidde tot enige andere plaatsen (Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum) in Noord-Holland en Utrecht met directe omgeving. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland.

In februari begon de WA (weerstandsafdeling van de NSB) geholpen door Duitse soldaten, joodse Amsterdammers te molesteren. Op 19 februari deed een Duitse politiepatrouille een overval op de ijssalon van een Amsterdamse jood; deze verdedigde zich met ammoniakgas. Als represaille reden op zaterdagmiddag 22 februari 600 'Ordnungspolizisten' de Amsterdamse Jodenhoek in en voerden honderden joodse mannen en jongens weg; op zondagmorgen volgde een tweede razzia. Dit was de directe aanleiding tot de Februaristaking, die door de leiding van de communistische Partij (sinds juli 1940 illegaal) voor 25 en 26 februari werd uitgeroepen.

De Duitsers braken de staking met geweld, intimidatie en meedogenloos ingrijpen. Hierbij vielen negen doden en 24 zwaargewonden en talloze stakers werden gevangengenomen. Na twee dagen was de staking ten einde. Dit was een gevolg van de combinatie van enkele factoren: het Duitse ingrijpen, de stakingsparolen van de CPN (de staking mocht slechts twee dagen duren) en de druk van het Amsterdamse gemeentebestuur om het werk te hervatten. De steden die meegedaan hadden aan de staking kregen van de Duitsers hoge boetes opgelegd. Amsterdam moest 15 miljoen betalen, Zaandam een half miljoen en Hilversum 2,5 miljoen.

Op 30 januari 1933 kwam het nationaal-socialisme van Hitler aan de macht. Ds. Miskotte, in ons land, schrijft op 17 maart 1933 in zijn dagboek: ‘professoren, artsen, en assistenten van joodschen bloede worden in de Berlijnse ziekenhuizen allen op staande voet ontslagen. Geruchten doen de ronde over nieuwe folteringen... Er zijn zeker vijf miljoen Nederlanders, die hiervan niets of maar een sikkepit geloven! Ze geloven heus dat dit ‘demo liberale’ of joodse propaganda is: óók vele christenen, die zo ‘princiepelijk’ denken. Zij verstaan niet, dat uit deze nazi-principes noodzakelijk al deze gruwelen volgen. Zie K.H. Miskotte , Uit de dagboeken 1930-1934 Verzameld Werk, deel 5A Blz.304.

In de mei en de juli/augustus aflevering van Konvooi zullen wij opnieuw aandacht besteden aan de bevrijding - om toch vooral te binnen te brengen waarvân wij bevrijd werden en hoe het van belang is juist in vredestijd een geestelijke weerbaarheid, een houding te trainen die een mens helpt vrij te blijven.

Dat vraagt oplettend luisteren en lezen: “In november reageerde een politicus op een foto van een groep gesluisde allochtone mensen bij een Groningse bushalte. Ene ‘Peet’ had die foto gepubliceerd met de zin: ‘Als ik naar buiten kijk lijkt het wel of ik in Syrië ben.’ De politicus stuurde de foto terug met zinnen als ‘dat CDA en VVD Turkse vliegtuigen vol IS’ers naar Nederland laten komen’. Maar het Groningse nieuwsblog Sikkom onthulde de feiten: het gaat niet eens om moslims, maar om christenen uit Eritrea. En dat is, schreef het Nieuwsblad van het Noorden, een religieuze minderheid: ‘Het Afrikaanse land staat op nummer 7 (van de 50) in de Ranglijst Christenvervolging van de christelijke non-profit organisatie Open Doors.”

Van de boekhouder

December

Kerkcollecten	1223,31
Diaconie	84,30
Avondmaalscollecte voor de	
Rudolphstichting	89,60
Kinderen in de Knel	223,10

Giften

Er is aan giften ontvangen een bedrag van 1470,00, waarvan 1270 bestemd is voor de renovatie van het orgel.

Alle gevers hartelijk dank !!

T. de Vries

Jarigen

- 04 Mevr. C. Visser-de Moes. Gratia Susannastraat 1
- 05 Mevr. M. Hogervorst-van Egmond. Karrepad 9a
- 05 Mevr. A. Faber-Kooistra. Middenstreek 10
- 10 Dhr. A. Pieperiet. Reddingsweg 5
- 11 Mevr. H. Pieperiet-van Bon. Reddingsweg 5
- 11 Mevr. A. van der Zee- van Wijk. W. Dijkstraat 1
- 13 Mevr. M. Talsma-Batelaan. Kooipad 1
- 13 Mevr. J. Visser-Klontje. Gratia Susannastraat 4
- 18 Dhr. M. Leeverink. F. Gasaustraat 17
- 19 Dhr. A. Talsma. Middenstreek 57
- 20 Dhr. T. Nijdam. Aisterbun 25
- 22 Dhr. J. Holwerda. Gratia Susannastraat 6
- 25 Dhr. K. W. van der Geest. Bouwes Tieuwn 1
- 27 Mevr. J. Meinen-Holwerda. Van Starckenborgstraat 15

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag!

Aan de overkant

Mw. P. Roemers

Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk

De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma

Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles

Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving

per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Dhr. Joh. Kooistra

't Hofke - kamer 7
Talma Hûs
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

Dhr. J. Klontje

De Twaalf Hoven
Kamer 3 ‘Visvliet’
Meeden 1
9951 HZ Winsum

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk
Middenstreek 53 - Telefoon 531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331
Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op vrijdag 21 februari.

