



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in mei

In mei zullen wij nog niet samen komen voor een kerkdienst in de kerk. Zelfs op Hemelvaartsdag 21 mei, en Pinksteren 31 mei, niet. Wij moeten de verspreiding van het coronavirus proberen te voorkomen, voor zover wij daaraan iets kunnen doen. Daar hoort naast regelmatig handen wassen, afstand van elkaar bewaren, ook bij dat er geen samenkomsten zijn. In plaats van een kerkdienst in gebruikelijke zin is er een *meditatief moment* op zondagmorgen om 10:00 uur, uitgezonden via Schiermonnikoog-TV.

Op televisie - Schiermonnikoog TV

Wij zijn het team van Schiermonnikoog TV dankbaar voor het aanbod om *meditatieve momenten* te verzorgen op zondagmorgen, vanuit de raadzaal van het gemeentehuis. Daar zijn camera en geluidsapparatuur aanwezig, waarmee de Raadsvergadering rechtstreeks worden uitgezonden. De gemeenteraad heeft bij monde van Burgemeester van Gent toestemming gegeven om gebruik te maken van die apparatuur en voor de inwoners van ons dorp een ‘meditatief moment’ uit te zenden. Daarvoor DANK!

Internet

Wie over een computer en internet beschikt heeft een ruime keus uit online vieringen. - De website <https://kerkdienstgemist.nl/> biedt opnames van vieringen van gemeentes van allerlei pluimage, oude en nieuwe opnames van diensten, alleen geluid of ook met beeld.

De landelijke televisie en Omrop Fryslân zenden op zondagmorgen ook aangepaste kerkdiensten uit.

De kerkeraadsleden en wijkcontactpersonen wensen en bidden u veerkracht van geest toe, geduld, vriendelijkheid en zelfdiscipline (omwille van de veiligheid van jezelf én die van anderen). Deze kwaliteiten kunnen wij nu goed gebruiken. Ieder kan ze beoefenen door te beginnen met het luidop herhalen van die woorden. Vooral op een moment dat je geduld of je vriendelijkheid je dreigt te begeven. Stel jezelf de vraag: wat heb ik nodig om nu geduldig te kunnen zijn? Wat heb ik nodig om nu zelfbeheersing te vinden? Breng je veerkracht van geest, geduld, vriendelijkheid, zelfdiscipline opnieuw in praktijk.

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Gezang 416:2 (Liedboek 2013)

Misschien hebt u **de kerkklok** afgelopen woensdagavond wel gehoord. De kerkenraad heeft besloten mee te doen aan een landelijk initiatief van de Raad van Kerken om op woensdag van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden, als teken van bemoediging, hoop en troost in deze onzekere tijd.

- Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten
- Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen;
- Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.klokkenvanhoop.nl

Dodenherdenking 4 mei 2020

Dorpsgenoten,

Het was u al duidelijk dat een dodenherdenking op 4 mei zoals we die gewend waren, geen plaats kan vinden, om mogelijke besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daarom zullen alleen de Burgemeester en de Kinderburgemeester namens de hele gemeenschap van jong en oud dit jaar de kransen leggen. Zowel bij de Got Tjark als op Vredenhof.

Er is op 4 mei geen bijeenkomst in de Got Tjark, geen stille tocht naar Vredenhof en geen herdenking op die begraafplaats.

Degenen van wie de namen op de plaquette staan, en zij van wie de graven op Vredenhof liggen, zijn omgekomen in het gevecht dat Europa bevrijding van het nationaal-socialisme heeft gebracht, een vrijheid waarin het ons tot nu toe vergund is elke nieuwe dag te mogen ademen.

Een vrijheid die door ons onderhouden wil worden. Het is gepast, en méér dan dat, dat wij daarbij stil staan.

Het 4-mei comité doet aan u allen de suggestie om op 4 mei de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Dit kan de gehele dag.

Te weten, dat onze Burgemeester en onze Kinderburgemeester, óók nu wij zelf geen deel kunnen nemen, namens ons op 4 mei de kransen leggen, zal ons op die dag verbinden en dankbaar stemmen.

De leden van het 4-mei comité

Mensen nodig

Ik geloof
dat God uit alles,
zelfs uit het ergste kwaad
iets goeds kan en wil laten ontstaan.
Daarvoor heeft Hij mensen nodig
die zich van alle dingen
op de best mogelijke manier bedienen

Ik geloof
dat God ons in elke noodsituatie
zoveel weerstandsvermogen wil geven
als we nodig hebben.
Maar Hij geeft dat niet bij voorbaat,
opdat we ons niet op onszelf
maar alleen op Hem zullen verlaten.

uit : *Door goede machten trouw en stil omgeven*
van: Dietrich Bonhoeffer.

75 jaar vrij

*Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben w'in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.*

*De winter leek voorgoed voorbij
en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
was rakelings nabij.*

*Maar winters werd het in dit land;
't is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.*

*O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.*

*Vergeef het ons, - raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan,
God, laat ons niet vergaan!*

Verjaardagen in mei

03 Dhr. S. Heeringa. Kerkelaantje 14

06 Mevr. J.C. Koning-Klapwijk.

De Waadwente / Punter 16

Birdaarderstraatweg 68, 9101 DC Dokkum

14 Mevr. C. Blom-Cuperus. Oosterreeweg 10

17 Dhr. J. Visser. Langestreek 90

20 Mevr. R. Hooghart. Langestreek 92

20 Dhr. T. Klontje. Langestreek 142

22 Mevr. G. Abma-ten Klooster. Burg. vd Bergstraat 11

25 Dhr. J. de Bruijn. Jacobspad 2

30 Mevr. M. Dijkema, Martjeland 12

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



*In de haast om terug te keren
naar normaal,
benut de tijd
om te overwegen
welke stukken van normaal
het waard zijn om
naar terug te haasten*

Dave Hollis

Op 26 april kwam de **uitzending van het Meditatief Moment** op Schiermonnikoog TV heel zacht door. Diverse mensen appten tijdens de uitzending naar Henk Hockelmann, maar zelfs hij kon er op dat moment niets aan veranderen. De toen uitgesproken woorden zijn het overdenken waard in deze dagen tussen pasen en Pinksteren.

De Schriftlezing: in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes , hoofdstuk 21

Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, *zoon* van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen?

Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd.

Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.

Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer:

Simon, *zoon* van Jona, hebt u Mij lief?

Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd.

Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, *zoon* van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij?

En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd.

Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou.

En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

Meditatie

In een relatie kan het gebeuren dat door te harde woorden het vertrouwen van de een in de ander beschadigd raakt. Om vertrouwen te beschadigen hoef je niet vreemd te gaan, al is dat meestal een teken dat het vertrouwen tussen twee mensen al beschadigd is.... Toch willen mensen hun relatie daarom niet opgeven. Een gemakkelijke weg is dat niet, want degene die teleurgesteld is vraagt met of zonder woorden heel de tijd: houd jij wel van mij? Houd jij wel echt van mij?

Dat is een begrijpelijke en een pijnlijke vraag tegelijk. Wij horen die in onze tekst vanmorgen ook. Jezus wil het van Petrus meer dan één keer horen. Of, kun je ook zeggen: Jezus vindt het van belang dat Petrus het *zichzelf* drie keer hoort zeggen... Naast de teleurstelling in zichzelf, de schaamte, het zelfverwijt dat hij Jezus verraden heeft moet, mag, hij drie keer uitspreken wat dieper, groter, sterker is... Kort geleden las ik een verhaal over een jonge man die in Afghanistan in instellingen voor gehandicapte kinderen had gewerkt. (In: Visie. Voor Pasen) Zijn vrouw en hun drie kinderen waren al terug naar Nederland gereisd. Hij zou nog wat afronden en dan naar Nederland gaan. Op de weg naar het vliegveld in Afghanistan wordt de auto klemgereden en worden hij en zijn chauffeur meegenomen. Later bleek het om een boevenbende te gaan, die losgeld wilde innen in ruil voor hun vrijlating. Op een gegeven moment zet één van de ontvoerders de Nederlander een mes op de keel en zegt: ben jij moslim of ben je christen? Peter hoopte altijd dat zijn antwoord anders zou zijn dan dat van Petrus. Dat hij zou zeggen: ik hoor bij Jezus. Inmiddels weet hij beter.

Hij kan Petrus de hand schudden. Dat hij de islamitische geloofsbelijdenis van buiten had geleerd heeft hem gered.

Peter was natuurlijk blij weer bij zijn vrouw en kinderen te zijn maar werd alsmear geplaagd door zelfverwijt, schaamte, teleurstelling in zichzelf... Je kunt zeggen: man, wat geeft het wat je tegen die boeven hebt gezegd, jij weet zelf wel beter... Of: wat heeft je vrouw aan een dode man, en hebben je kinderen aan een dode vader. Ik weet niet of je die twee situaties wel kunt vergelijken: Petrus die zegt Jezus niet te kennen en Peter die zegt moslim te zijn terwijl hij christen is.... Dat Peter er onder gebukt ging, of misschien nog wel gaat, is een feit.

Wordt de stem van zijn geweten de stem van Jezus... Tot drie keer toe hoort Petrus duidelijk dat Jezus tegen hem zegt: Houd jij van mij? Jezus zegt niet: geloof jij dat ik dood was en nu weer leef? Hij vraagt geen diepe spijtbetuiging van Petrus en verlangt ook geen plechtige gelofte met het oog op de toekomst . Enkel drie keer die vraag: Houd jij van mij?

Van de Boeddha of van de profeet Mohammed 'houden' mensen niet. Daar hebben ze hoge achting voor, diep respect. Maar dit is iets anders. Deze vraag van Jezus gaat recht op het hart aan. De bekende Zwitserse theoloog Karl Barth vroeg eens, zomaar, tijdens een van zijn colleges aan zijn studenten: *houden* jullie van Jezus? Grote verlegenheid. Tussen deze God en mensen gaat het om *liefhebben*. Dat vormt zou je kunnen zeggen de binnenkant van alles wat je doet. En als die er niet is verdampt de betekenis

van geloven voor de buitenwereld en verliest het zijn betekenis totaal.

Hij dwingt niemand. Je kunt zijn liefde voor jou aanvaarden of niet aanvaarden. Je kunt je vertrouwen op deze God bouwen of je kunt het niet doen.

Hij dwingt niet.

Het is zijn herhaalde indringende vraag: Houd jij van mij? Zullen wij ons die vraag ook eens stellen.

Niet aan volkomen heiligen maar aan zwakke, ontrouwe en zondige mensen, die van de Heer houden, wordt het ambt toevertrouwd om de kudde van de goede herder te leiden.... Geloven is je leven *léven* als *geliefde* kinderen van God. Wat we in de Bijbeltekst hoorden en zagen is samen te vatten met die ene regel die we verrukt nu *als nieuw* horen klinken:
jullie hebben *mij* niet gekozen, *ik* heb *jullie* gekozen.

collecteren in corona tijd

Tijdens de kerkdienst wordt gecollecteerd. Dat is geen bijzaak. Het is kenmerk van een christelijke gemeente dat zij inzamelt om daarvan te delen met anderen. Nu wij niet in de kerk kunnen samenkomen kunt u toch deelnemen aan de collecten die in deze maand op ons programma staan.

3 mei 75 jaar Vrij, een collecte om traumahulp voor de slachtoffers van het misdadige *Boko Haram* in Nigeria mee te ondersteunen.

10 mei, een inzameling voor het Landelijk Jeugdwerk van onze Kerk om projecten te ontwikkelen 'Jong en oud leren van elkaar'.

24 mei, 'Wezenzondag', een inzameling om de hulp aan straatkinderen in Oeganda te ondersteunen, zodat deze zwervers, ouderloze kinderen, kansen krijgen 'goed terecht te komen'.

31 mei, Pinksteren, een collecte voor het Werelddiaconaat: steun aan een jonge kerk in Marokko. Alle volken en alle talen horen de grote daden van God.

U kunt op de website van kerkinactie.nl/collecte meer lezen over deze projecten.

Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL77RABO0346157331 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schiermonnikoog, al of niet met vermelding van specifieke doelen die u wilt ondersteunen met uw bijdrage.

Voor het plaatselijk kerkewerk- dat ook nu in aangepaste vorm doorgaat- kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0346122953 t.n.v Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.

zieken

Wij noemen hier met name Mannie Hogervorst en haar gezin. Jan Visser die een flinke val maakte waarvoor hij naar het ziekenhuis is geweest. En Arie Holwerda en Alie van der Zee die onder medische behandeling zijn.

Wij wensen elk van u toe, dat u in moeite of pijn, in goede hoop en verwachtingen én in teleurstelling, een lied hoort, of een woord, een bemoedigende gedachte of vriendelijk gebaar, als een zonnestraal over deze dag.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. C.L. Elles
Lindestede afd. De Striepe
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Telefoon 0561-728816

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12 9123 JZ Metslawier

Dhr. Joh. Kooistra
Talma Hûs' / t Hofke - kamer 7
Juliusstrjitte 44 9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

Dhr. J. Klontje
De Twaalf Hoven
Kamer 3 ‘Visvliet’
Meeden 1 9951 HZ Winsum

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op 29 mei

