



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juni

In juni en juli zullen wij nog niet samen komen voor een kerkdienst in de kerk. In plaats van een kerkdienst in gebruikelijke zin is er een *meditatief moment* op zondagmorgen om 10:00 uur, uitgezonden via Schiermonnikoog-TV.

Ik hoor van verschillende mensen dat zij de uitzendingen van dit Meditatief Moment op zondagmorgen niet kunnen ontvangen op hun televisie, hoewel zij Kabel Noord als leverancier hebben. Dit kan er mee te maken hebben dat een elektronisch kaartje ontbreekt, waarmee u toegang krijgt tot onder andere Schiermonnikoog-TV. En, uw televisie moet digitale signalen kunnen ontvangen. Als dat niet gaat is er een module beschikbaar die het analoge signaal omzet in een digitaal signaal. De aanschaf van zo'n kaart kost 15 euro, en het is afhankelijk van uw televisietoestel of er een module van 80 euro aan verbonden moet worden. Installatiebedrijf Vlasma kan u daarover desgewenst informeren.

Op televisie - Schiermonnikoog TV

Wij zijn het team van Schiermonnikoog TV dankbaar voor het aanbod om *meditatieve momenten* te verzorgen op zondagmorgen, vanuit de raadzaal van het gemeentehuis.

Internet

Wie over een computer en internet beschikt heeft een ruime keus uit online vieringen. - Bijvoorbeeld op de website <https://kerkdienstgemist.nl> De landelijke televisie en Omrop Fryslân zenden op zondagmorgen ook aangepaste kerkdiensten uit.

De kerkeraad

Op 9 juni vergadert de kerkeraad. Op de agenda staat onder andere het wel of niet houden van kerkdiensten na 1 juli. Bij de ingekomen post zijn lijsten met voorschriften en bepalingen waaraan moet worden voldaan wil een gemeente een dienst kunnen houden. Op die manier is de 'aardigheid' er wel af. We zullen de gedachten er eens over laten gaan.

*In de haast om terug te keren
naar normaal,
benut de tijd
om te overwegen
welke stukken van normaal
het waard zijn om
naar terug te haasten*

Dave Hollis

collecteren in coronatijd

Tijdens de kerkdienst wordt gecollecteerd. Dat is geen bijzaak. Het is kenmerk van een christelijke gemeente dat zij inzamelt om daarvan te delen met anderen. Nu wij niet in de kerk kunnen samenkomen kunt u toch deel-nemen aan de collecten die in deze maand op ons programma staan.

In juni wordt gecollecteerd voor 'Dorpskerken'.

Dorpskerken zijn van betekenis.

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we

het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?' Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-enleefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

En er wordt gecollecteerd voor **de opvang van-en hulp aan ontheemden in Columbia** . Op 21 juni is het Wereldvluchtelingendag. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's. Draag ook bij om dit mogelijk te maken.

U kunt op de website van kerkinactie.nl/collecte meer lezen over deze projecten.

Uw bijdragen kunt u over maken op rekeningnummer NL77RABO0346157331 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schiermonnikoog, al of niet met vermelding van specifieke doelen die u wilt ondersteunen met uw bijdrage.

Voor het plaatselijk kerkewerk- dat ook nu in aangepaste vorm doorgaat- kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0346122953 t.n.v Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.

zieken

K. Boersma, is enige tijd opgenomen geweest in het UMCG en het is onduidelijk of hij met Pinksteren naar huis kan.

A. van der Stoep is in afwachting van uitslagen op verschillende onderzoeken in het ziekenhuis

A. Holwerda zal na Pinksteren om de drie weken één van totaal zes chemokuren krijgen in het MCL.

En M. Hogervorst- van Egmond is ernstig ziek thuis.

Met een hartelijke groet voor u geven wij met enkele woorden uit de Eerste brief aan Korinthe, hoofdstuk 12 uiting aan onze verbondenheid:

“Wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.”

En

“Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.”

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Verjaardagen in juni

05 Mevr. M. Hoekstra. Langestreek 28-A

16 Mevr. W.J.M. van der Stoep-Ketting. F. Gasastraat 20

17 Dhr. G. Bakker. Van Starckenborgstraat 16

24 Mevr. R. Vlasma-de Vries. F. Gassastraat 19

26 Dhr. J. Kooistra. 't Hofke - kamer 7

Talma Hûs

Juliusstrjitte 44

9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

29 Dhr. T. Talsma. Kooipad 1

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



Overleden

Mevrouw Charlotte Frederika Elles overleed op 8 mei in 'Lindestede' te Wolvega. zij werd 90 jaar. Geboren op Schiermonnikoog, met zus Martha en moeder Aaltje naar Amsterdam en Haarlem verhuisd om dichterbij de Amsterdamse haven te zijn waar haar vader Gerrit met zijn schip zo nu en dan aanlegde. Op zeker moment verhuisde Charlotte met moeder weer naar het eiland. Vader was overleden, en moeder wilde dichterbij de familie zijn. Charlotte heeft voor haar moeder gezorgd, die 98 jaar werd. 'Lotta' woonde de laatste twee en een half jaar in Lindestede. Wij gedachten haar leven op 12 mei, voorafgaand aan haar begrafenis bij de Got Tjark. "De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets." Bij het uitdragen van mevrouw Elles speelde Tom Klontje de melodie van het voor deze tijd toepasselijke 'Coronalied' van Annelies van de Molen, een lied geschreven naar Psalm 23.

Voor u gelezen

Té genuanceerd

Waarschijnlijk beschouw je het als een compliment wanneer een ander jou als een genuanceerd iemand beschouwt, iemand die een zaak van alle kanten bekijkt. Misschien krijg je de kriebels als je leest over actievoerders die zich gepassioneerd inzetten voor een of ander heus wel eerbiedwaardig doel. Maar pas in dat geval toch maar op. Want het kan zijn dat je dan ook tekortschiet in bezieling in kwesties die er echt toe doen. Misschien hecht je dan wel zo sterk aan objectiviteit, dat het je structureel aan subjectieve inzet ontbreekt. Ik maak die opmerking in verband met het recente doodschietsen van een zwarte jogger in het Amerikaanse

Georgia. Ik kwam toen terecht bij de befaamde brief van Martin Luther King van april 1963 uit de gevangenis van Birmingham. Tijdens een protestmars tegen rassendiscriminatie was hij gearresteerd. In zijn cel ontving hij een als meelevend en advies bedoelde brief van acht christelijke en joodse leiders. Die acht waren 'gematigd sympathiek', constateerde King. Ze hadden begrip voor zijn woede en het verdriet. Maar ze waren ook genuanceerd. Laat de strijd tegen wat onrecht is toch over aan de rechtbanken, zeiden ze. Ga niet met sitdown demonstraties de straat op. Heb niet te veel religieuze haast. King beschikte niet over schrijfpapier. Daarom pende hij zijn reactie in de kantlijnen van een krant. Die notities werden later gepubliceerd als zijn Letter from Birmingham Jail.

niet gevoelde pijn

Is er iets mis met matiging en nuance? Dat weet je pas als je onrecht concreet maakt. Waarom spraken de toespraken van Arnon Grunberg en Willem-Alexander op 4 mei zo aan? Omdat ze niet werkten met statistieken en grote aantallen, maar de verschrikking van die ene Jood dichtbij lieten komen. Ze riepen ons op te proberen in de schoenen van het slachtoffer te gaan staan. Dat was precies wat King wilde dat die acht sympathisanten vanuit hun veilige bureaustoel zouden doen. 'U voelt de pijn niet van de zwarte man of vrouw in Alabama', zei hij. 'U ervaart het lijden niet van de louter om zijn huidskleur als minderwaardig beschouwde medemens, gewoerd uit 'blanke' scholen en restaurants. U proeft de belediging niet van de zwarte Amerikaan die anders dan de eerste de beste blanke boerenkinkel geen stemrecht heeft. Niemand van wie u houdt, wordt gelyncht door de Ku Klux Klan. U lijdt aan een tragisch misverstaan van de tijd. U mist gevoel van urgentie. Met het verstrijken van de tijd komt

niet alles goed. Vooruitgang komt door onvermoeibare inzet.'

liefdesgebod

Heeft King het ook tegen ons? Uiteraard sympathiseren we met asielzoekers op Lesbos. We hebben het hart op de goede plaats voor in verdrukking geraakte Palestijnen. We beklagen Papoea's van wie het land wordt gestolen en homo's die de dupe worden van haatacties. En o ja, we hebben begrip voor actievoerders die zich bezielde tegen dit of dat onrecht verzetten. Natuurlijk, want we zijn nette burgers, keurige christenen misschien. Maar we hechten wel aan nuance. Nietwaar? Op Lesbos zitten ook gelukzoekers. Er zijn ook Palestijnen die Israël van de kaart willen vegen, ook Papoea's die niet wars zijn van geweld. En wordt er bij gayparades in Amsterdam niet enorm geprovoceerd? En dus adviseren we actievoerders iets gematigder te zijn. Ik las ergens dat de Deense filosoof Søren Kierkegaard zich (in zijn Vrees en Beven) onder de indruk toont van aartsvader Abraham. Waarom? Omdat Abraham bij zijn zware gang met zoon Isaak de berg Moria op, een diepere waarheid bleek te kennen dan het verbod een kinderoffer te brengen. Wat ik daarmee wil zeggen? Dat ik zo genuanceerd kan zijn dat ik nergens meer warm voor loop, niet weet wat heilige woede is en vooral: achter alle voors en tegens van mijn overwegingen niet de diepste waarheid van het grote liefdesgebod zie. Zo kan ik met al mijn matiging het slachtoffer laten vallen.

Aad Kamsteeg in ND 18 mei 2020

Lectio divina:

Zoals zo vaak zijn de kloosters bewaarplaatsen geweest voor oude wijsheid.

En vandaag, in een tijd dat mensen liever plaatjes van zichzelf maken dan in de spiegel kijken, is de meditatieve omgang met bijbelteksten, het heel aandachtig luisteren naar wat Gods Woord doet in jou, een dwarse daad.

Met behulp van enkele aanwijzingen luisteren de aanwezigen naar een vers uit de Bijbel en laten dit in zich omgaan. Wij zijn er blij mee dat Broeder Paulus van het Klooster Schiermonnikoog deze bijeenkomsten leidt en/of begeleidt.

U bent welkom in de Got Tjark elke 1e zaterdag van de maand.

Aanvangstijd: 9.00 uur

Met in achtneming van de voorzichtigheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Data: 6 JUNI, 4 JULI, 1 AUG., 5 SEPT. en 3 OKT. (onder voorbehoud)

Kosten: vrijwillige bijdrage

tel. info Garda Meerdink 06 53477050

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A. Koning-Klapwijk
De Waadwente / Punter 16
Birdaarderstraatweg 68 9101 DC Dokkum

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Dhr. Joh. Kooistra
't Hofke - kamer 7
Talma Hûs
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden / Feanwâlden

Dhr. J. Klontje
De Twaalf Hoven
Tichelborg kamer I 4
Meeden 1 9951 HZ Winsum

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op vrijdag 26 juni