

Jaargang 40 - nummer 7 - september 2020



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in september

Het risico van verspreiding, en besmetting met het coronavirus willen wij-voor zover wij daar iets aan kunnen doen- voorkomen. Daarom komen wij tot nader bericht niet bij elkaar. Met een uitzondering op 13 september. Maar daarover leest u meer op bladzijde 3.

Henk Hockelmann bood aan om uitzendingen te verzorgen voor de kerk via Schiermonnikoog TV. Op zondagochtend om 10:00 uur. Te zien op kanaal 22, en bij enkelen op kanaal 24. De uitzendingen zijn op de computer op elk ander tijdstip ook terug te zien via de link www.schiermonnikoogtv.nl/kerk.html

- 6 Ds. N.J. van Rijswijk
- 13 Ds. N.J. van Rijswijk, besloten dienst in COS
- 20 Ds. CH. Schokker uit Gorssel
- 27 Ds. J.A. De Boer uit Winkel

Vacantie ds. van Rijswijk, 14 september tot en met 4 oktober. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met dhr. S. Dijs, telefoon: 531579.

Schiermonnikoog, Augustus 2020

Beste mede-gemeenteleden,

op 13 september bent u hartelijk welkom in het COS !
Om 10:00 uur ontvangst met koffie.

Een lezing, overdenking en gebed.

Thom Klontje zal de melodieën van enkele psalmen of gezangen voor ons spelen.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn de mogelijkheden om een kerkdienst te houden lange tijd beperkt geweest. De regelmaat die zo vanzelfsprekend deel was van ons leven, om van zondag tot zondag te leven, viel ineens weg. De behoefte om weer samen te zijn is groot.

Daarom een 'besloten' bijeenkomst op 13 september. Daarbij kan voor zover nu bekend is niet met elkaar gezongen worden. De stoelen zijn op anderhalve meter afstand van elkaar geplaatst. Bij binnenkomst neemt u een kopje koffie en hetgeen erbij is mee naar uw plaats. De lege kopjes worden later opgehaald.

Wilt u bij het naar binnen en naar buiten gaan voldoende afstand van elkaar bewaren. Als het u een gerust gevoel geeft kunt u een mondkapje dragen.

Bij binnenkomst kunt u de handen desinfecteren.

Wilt u het gebruik van de toiletten zo mogelijk vermijden.

Het gaat om een voorlopig eenmalige gebeurtenis.

Of kerkdiensten in de ware zin van het woord weer gehouden kunnen worden, binnen afzienbare tijd, zal afhangen van versoepeling van de beperkende regels.

Wij zien uit naar ons weerzien !

De kerkeraad

Lectio divina:

Zoals zo vaak zijn de kloosters bewaarplaatsen geweest voor oude wijsheid. En vandaag, in een tijd dat mensen liever plaatjes van zichzelf maken dan in de spiegel kijken, is de meditatieve omgang met bijbelteksten, het heel aandachtig luisteren naar wat Gods Woord doet in jou, een dwarse daad.

Met behulp van enkele aanwijzingen luisteren de aanwezigen naar een vers uit de Bijbel en laten dit in zich omgaan. Wij zijn er blij mee dat Broeder Paulus van het Klooster Schiermonnikoog deze bijeenkomsten leidt en/of begeleidt.

U bent welkom in de Got Tjark elke 1e zaterdag van de maand. Aanvangstijd: 9.00 uur

Met inachtneming van de voorzichtigheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Data: 5 september, en 3 oktober onder voorbehoud.

Kosten: vrijwillige bijdrage
tel. info Garda Meerdink 06 53477050

*Zeg niet dat God zwijgt
als jij jouw Bijbel dicht laat*

Overleden

Mannie Hogervorst-van Egmond overleed op 27 juni in de leeftijd van 81 jaren. Zij werd geboren op 5 februari 1939. De begrafenis heeft op 2 juli plaatsgevonden na een afscheidsdienst in de Got Tjark. Wij gedachten haar leven, onder andere uitgaand van het Bijbelvers waarin Jezus zegt; “Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen.” Geschreven in het Evangelie naar Johannes 8: 12. Mannie hield van licht. De lichtval, letterlijk. En van licht, overdrachtelijk: Licht dat over je leven kan vallen door een goed woord, een gebaar. Mannie hield van regenbogen. Van een zachtroze watertoren bij zonsondergang. Van het horen van de zee bij windstil weer. Van de eerste zwaluwen, de broedende mezen en de kleine fazantjes. Ze genoot van een kaartje, een lach, een zoen en een warm gebaar. Ze gaf potjes bramenjam aan een ieder waarvan zij dacht dat die er wel van zal kunnen genieten. Gewoon. Om anderen te laten genieten. Kleine stukjes liefde slingerde zij steeds de wereld in. En die stukjes leven voort in alle mensen die zij moet achterlaten. In de ochtend van 27 juni, nadat zij was overleden, verscheen er bij het ochtendgloren een prachtige regenboog... Daarachter, verder dan de horizon, daar waar rust en vrede, begrip en liefde heerst, daar is zij heengegaan. Heerlijk het licht tegemoet.

Op 5 augustus overleed **Jan Klontje**. Hij werd op 30 juli 1931 geboren op Schiermonnikoog en overleed in Winsum. Jan werd 89 jaar. De dienst voorafgaand aan de begrafenis werd op dinsdag 10 augustus gehouden in ‘De Stag’ Wij gedachten zijn leven met woorden ter gedachtenis, gesproken door zijn kinderen en kleinkinderen en enkele woorden naar aanleiding van Johannes 15: 12 - 17 Waarin Jezus zegt: *“Ik noem u niet*

meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb". Wij hebben in het leven van Jan Klontje de vruchten geproefd die voortkomen uit de vriendschap die Jezus met ons sluit: de vriendelijkheid en zorg, de fijngevoeligheid en de vreugde met kinderen en kleinkinderen, de betrokkenheid bij het welzijn van alle mensen, waarbij we denken aan zijn inzet voor muziek en zangvereniging, schoolbestuur, brandweer, en natuurlijk denken we daarbij aan zijn orgelspel waarmee hij ons tot *zingen* bracht. Ook zijn werk in de bakkerij en bij de post, het ontmoeten en huisvesten van talrijke gasten thuis, is niet denkbaar zonder die voor hem levensbelangrijke vriendschap waardoor al wat wij zijn, al wat wij doen, *onzichtbaar stil voortdurend* gevoed wordt en tot bloei, tot 'vrucht' komt. Het zijn vruchten die blijdschap teweeg brengen bij anderen, vruchten die je even iets laten ruiken en proeven van het leven zoals het bedoeld is.

Mevrouw Annie Koning-Klapwijk is in De Waadwente, in Dokkum, overleden op 23 augustus jl. Zij was de weduwe van Henk Koning. Annie Koning is 88 jaar geworden. De begrafenis heeft op vrijdag 28 augustus plaatsgevonden op Schiermonnikoog, voorafgegaan door een dienst in de Got Tjark. Na afloop van de dienst stonden veel dorpsgenoten langs de route naar het kerkhof om Annie Koning hun eerbiedige laatste groet te brengen. In de kerkdienst spraken de kinderen en kleinkinderen woorden ter gedachtenis en we luisterden naar muziek. Wanneer wij op het eiland over mevrouw Koning spreken is dat met hartelijke, warme woorden. Met grote genegenheid. Ik denk dat we wel mogen zeggen dat zij ook voor veel anderen als een Moeder is geweest.

Wij herinneren ons de blijmoedigheid en gastvrijheid die zoveel mensen, heel verschillende mensen, bij haar hebben gevonden, hier op de Nieuwe Streek en later aan de tafel in de Waadwente evengoed. Je was welkom. Denkend aan haar zie je haar open oogopslag en open 'mind' en denk je aan wat er vanuit haar handen allemaal is uitgegaan naar mensen in het dorp: in het vrijwilligerswerk, in het bezoeken van nieuw ingekomenen, in de Hervormde Vrouwendienst en haar rol in de regiobijeenkomsten daarvan, in Diaconie en kosterschap. Zij genoot van het zingen in koor en kerk en zanguurtje. Zij genoot van het samenzijn met mensen. Ik kan mij niet herinneren dat ik haar ooit iets ten nadele van een ander heb horen zeggen. Eerder gaf ze aan een verhaal, waarin iemand eens niet zo gunstig naar voren kwam, een verzachtende draai, of ze glimlachte een keer en zweeg. We lazen het psalmvers, "Zing mijn ziel voor God uw Here, zing die u het leven geeft ! Psalm 146 (berijmd) en besloten met

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Wij wensen alle rouwdragenden sterkte en troost toe.

overpeinzing aan de gedachtenistafel

Eén dezer dagen kwam ik weer in de kerk om de naam van een overleden gemeentelid op de gedachtenistafel bij te schrijven . Kijkend naar de namen van die mensen die ons zijn ontvallen bekwam mij een vreemd gevoel . Mensen die jarenlang je buien zijn geweest mensen met wie je elke week weer een leuke biljart middag had, mensen met wie je een leuk gesprek had tijdens het koffiedrinken na de dienst, vrienden waar je van tijd tot tijd binnen liep. En juist van hen konden wij in deze coronatijd geen afscheid nemen zoals we gewend waren. Het is alsof ze met de laatste trein vertrokken zijn vanaf een leeg station. De kerk rondkijkend stonden dertig stoelen keurig netjes *in begrafenis-stand* op 1.5 meter afstand: zo *afstandelijk*. Een gevoel van leegte. In mijn gedachten zag ik een bord op het front van het orgel , met de tekst “*Even niet* “ was getekend “CORONA”. Ik verliet een lege kerk draaide de deur in het slot en onderweg naar huis moest ik denken aan een uitspraak van iemand kort geleden .“*Alleen in het donker kun je de sterren zien*” .

Jan Holwerda.



Zieken

Mevrouw Nettie Visser-Klontje is na een verblijf in Noorderbreedte (Leeuwarden) weer thuis.

Mevrouw Remkje Visser is voor revalidatie opgenomen in De Maartenshof. Haar adres vindt u in de rubriek 'aan de overkant'. Mevrouw Reina Bakker-Steendam verblijft in het Martiniziekenhuis in Groningen voor revalidatie na een heupoperatie. Door een bijkomende infectie is het herstel vertraagd. Zij gaat binnenkort voor verdere revalidatie een paar weken naar de Maartenshof. Om zeker te weten dat uw kaarten en brieven haar bereiken kunt u die het beste in de brievenbus doen op haar woonadres, dan neemt haar man, Eddie Bakker, deze mee als hij haar bezoekt. Als u mevrouw Bakker wilt bezoeken kunt u een afspraak maken met haar man. U kunt niet zomaar naar De Maartenshof om bij haar op bezoek te gaan. De heer Sieger Rozendal is enkele dagen opgenomen geweest in het UMCG (Groningen) en hem staan verdere onderzoeken te wachten. De heer Sam Dijs staat voor een heupoperatie, en de heer Marius van Delden staat een operatie aan een hartklep te wachten op 1 september. Moge de kunde van de artsen en het gebruik van de middelen tot zegen zijn.

Jarigen in september

23 Mevr. J. Kok-Graaf. Middenstreek 51

11 Dhr. A.J. Maris. Middenstreek 17

16 Mevr. A.M. Reitsma-Bergsma. Middenstreek 30

24 Mevr. A. Tammes. Voorstreek 12

27 Dhr. A. van der Stoep. F. Gasaustraat 20

Gefeliciteerd met uw verjaardag !

Dominee Deunk met emeritaat

Op 13 september aanstaande neemt dominee D.J. Deunk afscheid van de gemeenten Malden, Heumen, Molenbroek, Mook, Nederasselt en Overasselt. Hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ter gelegenheid van dit afscheid wordt een dienst gehouden in een tent aan de Papenbergseweg 38 te Mook. De dienst begint om 10:00 uur en de daarop volgende gebeurtenissen zullen zich tot in de middag uitstrekken, tot omstreeks 15:00 uur. Uw komst dient u aan te melden. Telefonisch of per e-mail bij de scriba: scriba@pknheumen.nl of 06 20183388.

Dominee Deunk heeft eerder de gemeente Schiermonnikoog gediend van 9 december 1990 tot en met 27 april 1997.

van de boekhouder

Kerkcollecten

Aan kerkcollecten is aan incidentele bijdragen een bedrag ingekomen van euro 170,00. afkomstig van 5 gemeenteleden.

Diaconie

Aan diaconiecollecten (zonder specifiek doel) is een bedrag van euro 310,00 ontvangen van 8 gemeenteleden. Voor het 40-dagen project is een bedrag ontvangen van euro 280,00 van 4 gemeenteleden. De bedragen zijn een mooi gemiddelde. Het aantal deelnemers is teleurstellend. **Gemeente, dit kunt u beter!**

Doe mee met de collecten in september.

Mocht u geld overmaken lastig vinden, dan kunt u uw bijdrage op 13 september in de collectezak doen.

6 september: Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

13 september: De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een heel concrete manier om te delen met mensen dichtbij en ver weg. Uw collecten maken het werk van de kerk mogelijk. U steunt daarmee onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat, het ontwikkelen van werkvormen voor jeugdwerk, handreikingen voor pastorale zorg en ondersteuning voor pioniersplekken die zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.

20 september : De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn

verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

27 september : Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Bij een gift voor diaconale doelen kunt u een specifiek doel kiezen en dat vermelden bij het overboeken van het bedrag. U kunt ook een bedrag aan de diaconie overmaken en de verdeling van de gelden overlaten aan de diakenen.

Het banknummer van de Diaconie is NL77RABO0346157331

Voor het plaatselijk kerkewerk- dat ook nu in aangepaste vorm doorgaat- kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0346122953
t.n.v Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.

Voor u gelezen.

Gert Jan Segers in Nederlands Dagblad, 18 augustus jl.
over corona en complotten, en fatsoen of het gebrek daaraan.

Maak geen vuist

Er gaat nu op sociale media een foto van een beeldscherm rond van een bericht van de Farmers Defence Force (FDF) - de actiegroep van agrariërs- waarin ze aankondigen deze week thuis bij Kamerleden van de coalitie verhaal te halen. Ik maak bijna dagelijks mee dat mensen mij op straat of in de trein aanspreken op mijn werk. Dat gaat altijd beleefd en vriendelijk. Het hoort ook bij mijn werk als volksvertegenwoordiger om me te verantwoorden. Wat niet bij mijn werk hoort, is het binnentreden van de leefruimte van mijn vrouw en kinderen. Dat de boeren daar nu mee dreigen - en ze hebben al eerder bij collega's laten zien dat ze de daad bij het woord kunnen voegen - laat iets zien van hun gebrek aan fatsoen. Zoals ze dat al eerder hebben getoond in de digitale, uiterst geweldadige dreigementen richting Kamerleden en bewindslieden. Beeld van overheid als vijand. De FDF-boeren leven met een beeld waarin de overheid de vijand is. Met het beeld dat politici het vooropgezette plan hebben om op basis van leugens boeren dwars te zitten. Dat beeld komt aardig overeen met het wereldbeeld van aanhangers van Viruswaanzin. In hun werkelijkheid spannen journalisten met politici samen om de waarheid te verdoezelen en het volk te misleiden en te onderdrukken. Hierachter zitten weer duistere machten - 'een geheime regering' - die iets te maken zouden hebben met Bill Gates, de Wereldgezondheidsorganisatie, 5G, een verzonden virus en een chip in een vaccin. Als ontvanger van veel mail en andere digitale berichten kan ik u vertellen dat ook intelligente en goed opgevoede mensen hier vatbaar voor zijn. Uit recent onderzoek blijkt maar

liefst tien procent van onze bevolking - heel wat meer dan er mensen op me stemmen - hier vatbaar voor te zijn. Een op de tien Nederlanders die krabt aan de kin en zegt: waar rook is, is vuur. Het erge is dat de werkelijkheid soms ook echt olie op dit onheilige vuur gooit. Het debacle van de Belastingdienst waarbij duizenden ouders ten onrechte van fraude zijn beschuldigd, laat zien dat de overheid soms als een stoomwals over burgers heen kan denderen. Als je dan al gelooft dat de machthebbers van kwade wil zijn, dan is zo'n drama genoeg om heel hard 'zie je wel!' te roepen. Ook veel christenen zijn vatbaar voor samenzweringstheorieën. De bijbel schetst een scenario voor de eindtijd waarin kwade machten samenspannen tegen de kinderen van God. Duisternis tegenover licht en leugen tegenover de waarheid. Als je gelooft dat die bijbelse schets van de eindtijd ook bewaarheid zal worden, dan kun je zomaar aangesproken worden door de retoriek van strijdbare FDF'ers en Viruswaaninnigen. Dan is de Coronawet opeens een apocalyptische machtsgreep van de overheid. wens om het kwaad een gezicht te geven Er is een diepe wens om het kwaad een gezicht te geven, aan te kunnen wijzen. Maar het is een misvatting om te denken dat gebrekkige mensen überhaupt in staat zijn vrijwel onzichtbare, wereldwijde complotten te smeden. Complotdenken is doorgaans ook een miskennis van het goede dat bij anderen aanwezig is en van het slechte dat ook in je eigen hart huist. Er is een verschil tussen goed en kwaad. Maar die scheiding loopt niet tussen de ene groep kwaadaardige mensen en een andere groep onschuldige heiligen. Die scheiding loopt dwars door ons eigen hart. En in het licht van het evangelie is het ook onbestaanbaar dat christenen zich inlaten met intimidatie en bedreiging. Mijn moeder zou over dat soort praktijken zeggen: 'Daar rust geen zegen op.' In de laatste uitzending van Zomergasten liet

Carola Schouten in haar hoofd en hart kijken. Ze koos ervoor om die uitzending te eindigen met het lied Yahweh van U2. En ook als je niet van U2 houdt, zou het mooi zijn als we dit gebed allemaal op onze eigen plek zachtjes zouden meezingen: Take these hands, Teach them what to carry, Take these hands, Don't make a fist, no. Take this mouth. So quick to criticize. Take this mouth. Give it a kiss. ('Neem deze handen, Leer ze wat te dragen, Neem deze handen. Maak geen vuist. Neem deze mond. Zo snel vol kritiek. Neem deze mond. Geef hem een kus.')

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis "Blauw Borgje"
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12, 9123 JZ Metslawier

Mw. R. Visser
Maartenshof / revalidatie
Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen

Mw. R. Bakker- Steendam
Maartenshof / revalidatie 4 - 116
Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op 26 september