



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in december en januari

December

- 6 Ds. N.J. van Rijswijk 2^e advent Viering H.A.
- 13 Ds. N.J. van Rijswijk 3^e Advent
- 20 Ds. A. Zweers uit Zwolle 4^e Advent
- 25 Ds. N.J. van Rijswijk **9:30 uur / 11:00 uur**
- 27 Ds. H. Van Noord uit Assen
- 31 Ds. N.J. van Rijswijk
19:30 uur Oudejaarsdienst in Got Tjark

Januari

- 3 Ds. N.J. van Rijswijk
- 10 Da. H. van Noord uit Assen
- 17 Ds. J.A. de Boer uit Winkel
- 24 Ds. N.J. van Rijswijk
- 31 Ds. N.J. van Rijswijk

kerkdienst bijwonen - Welkom !

Een kerkdienst kunnen bijwonen is niet meer zo vanzelfsprekend als dit wel was.

Omdat het toegestane aantal aanwezigen is vastgesteld op 30 willen wij u de gelegenheid geven om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst.

Zeker met het oog op de te verwachten belangstelling voor Kerstmorgen en Oudejaarsavond is aanmelden aan te bevelen. U voorkomt hiermee dat u bij aankomst te horen krijgt dat u weer naar huis mag gaan omdat het aantal van 30 bezoekers al is bereikt.

De dienst op kerstmorgen wordt gehouden in de Got Tjark
om **9:30 uur**

Let op: dit is een half uur eerder dan de gebruikelijke
aanvangstijd.

Daarnaast wordt een tweede dienst gehouden
om **11:00 uur**.

De dienst op oudejaarsavond, wordt gehouden in de Got
Tjark en begint om **19:30 uur**.

In de diensten gaat ds. N. J. van Rijswijk voor.

U kunt zich aanmelden bij N. van Rijswijk,
per telefoon 0519531269
en bij voorkeur per email: n.vanrijswijk@knid.nl
U ontvangt een reactie op uw aanmelding.

Kies de dienst waarvoor u zich aanmeldt:

- 0 Kerstmorgen 9:30 uur
- 0 Kerstmorgen 11:00 uur
- 0 Oudejaarsavond 19:30 uur

Vermeld uw naam en een telefoonnummer of e-mailadres
waarop u bereikbaar bent.

Een van beide diensten op kerstmorgen wordt uitgezonden
op Schiermonnikoog-TV.

N.B. Vanaf 1 december is het dragen van een mond- en
neus bedekkend kapje in alle publieke binnenruimten
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel
niet naleeft riskeert een boete van 95 euro. Wij willen als
kerk geen uitzondering op deze regel vormen.

Kinderkerstfeest op tweede Kerstdag

Er wordt op dit moment nog druk overlegd over de mogelijkheid om een online-kinderkerstfeest te kunnen vieren op 26 december, met een uitzending op Schiermonnikoog-TV om 16:00 uur. Nadere berichtgeving volgt op de website van de kerk en op de activiteitenkalender (online) van het VVV

Viering Heilig Avondmaal op 6 december

Bij binnenkomst staan op een tafel papieren tasjes met daarin twee potjes. In het ene potje zit een stukje brood. In het andere zit wijn. U neemt één tasje van de tafel mee naar uw plaats. Wanneer in de dienst het moment is aangebroken dat het brood gebroken wordt, neemt u het brood. Allen nuttigen tegelijk het brood. Hetzelfde geldt voor de nuttiging van de wijn.

Na afloop van de dienst neemt u bij het weggaan het tasje mee om het bij de uitgang neer te zetten.

Onze zusterkerk in Lioessens danken wij voor de suggestie om de Avondmaalsviering in 'coronatijd' op deze wijze toch te kunnen houden, en danken we voor het delen van de adressen om de benodigde spullen te kunnen bestellen.



'Licht is zo ongeveer het enige ter wereld dat er in overvloed is. Het licht in andermans ogen komt niet in mindering op het licht in de mijne. Er is ruimte onder de zon voor iedereen.'

'De herders in de velden van Bethlehem waren vast niet bang in het donker. Maar ze zijn wel bang voor het grote licht, dat ze ervaren in de kerstnacht. Hoe komt dat? Waarom zou je bang zijn voor het licht?'



Op het Kerstfeest verwonderen wij ons-, nee, schrikken wij van Gods geschenk aan deze wereld: Jezus.

“Hij heeft geen macht begeerd, geen aanzien als een god, heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd, maar zich ontdaan van zijn bezit. Zo is hij mens geworden, een gerechte; beeld en gelijkenis van Hem die leeft en liefde is. Hem noemen wij: Heer, mensenzoon van God, leidzman en lotgenoot, Jezus Messias.”

Ik kan mij voorstellen dat we dit jaar in de adventsweken een voorschot willen nemen en alvast vier weken kerstsfeer om ons heen maken. Waarom op iets wachten als je het ook meteen kunt krijgen? Er zijn dingen die je meteen kunt hebben, maar aan de meeste dingen van waarde gaat een tijd van voorbereiden vooraf die je niet had willen overslaan: je erop instellen, ervoor trainen, overleg, verwachten.

Het is in onze streken op de achtergrond geraakt, maar op veel plaatsen doen mensen in die vier weken dingen niet-of anders dan ze gewoon zijn te doen.

Er zijn mensen die in deze periode geen alcoholhoudende drank gebruiken, geen vlees eten, geen zoetigheid. Ze lezen elke dag een paar verzen in de Bijbel, of in de adventsliederen. Of ze gebruiken een adventskalender, of adventskrans met vier kaarsen, waarvan op elk van de adventszondagen een volgende wordt aangestoken. Of, als ze een kerststal hebben, vullen ze die dag voor dag aan met nieuwe figuren en tenslotte, op kerstavond, wordt het kerstkindje in de kribbe gelegd. Ze willen met meer aandacht dan gewoonlijk stilstaan bij elke stap. Niet over de dagen heen springen, maar ze met zorgzame aandacht voor mensen en momenten doorleven.

Alle Lezers, **Gezegende Kerstdagen** toegewenst
en mogen de dagen
van het nieuwe jaar
voor u
góede dagen zijn!

Jarigen in December en Januari

December

02 Mevr. S. de Boer- de Vries	Badweg 3
11 Dhr. T. Vlasma.	F. Gasaustraat 17
23 Dhr. K. de Vries.	Van Starckenborgstraat 10
30 Mevr. G. Ritzema- van Haften.	Langestreek 116

Januari

26 Mevr. T. Blom-Faber.	Middenstreek 14
-------------------------	-----------------

*Hartelijk gefeliciteerd met uw
verjaardag !*



Voor jong en oud





woordzoeker



Woorden die je moet zoeken:

december, engel, ezel, feestdagen, gezellig, herders, jesus, jozef, kaarsen, kameel, kerstboom, kerstkaart, kerstliedje, kerstman, kerstmis, koningen, krans, lichtjes, maria, os, rendier, schaaap, ster, vrede.



Huis om stil te zijn

Uit de straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht:
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtucht.

Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartenlust.

Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent;
een stem die spreekt van dieper zin.

Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mijzelf een waar gezicht;
terwijl - geopend- handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.

Ik voel me als herdacht, herboren -
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.

Eppie Dam

In *Huis om stil te zijn* staat Eppie Dam stil bij de betekenis van het kerkgebouw voor de ziel. Het gaat ook op als je je voorstelt dat je in het Evangelie een schaapskooi hebt bezocht, 'niet om zomaar weg te dromen maar om stil te zijn naar hartenlust / zich daar als herdacht, herboren te voelen, de ziel opnieuw doorbloed, weer mens, als ooit tevoren, de wereld anders tegemoet.



Voor u gelezen *Adopteer mij*

Ik rijd richting huis als ik op de radio weer een discussie hoor over eenzaamheid onder ouderen. Een gesprek tussen drie mensen; een bejaarde dame, een hulpverleenster en een interviewster. Terwijl twee van hen proberen aan te geven hoe belangrijk het is dat er ruimte komt voor creatieve initiatieven in de wijken, hoor ik de breekbare, trillende stem van de bejaarde dame die vooral niet afhankelijk en behoeftig wil overkomen. Ze vertelt dat ze veel onderneemt om de eenzaamheid te bestrijden en dat ze het best heel gezellig kan hebben met haarzelf. 'Ik ben echt niet zielig, hoor.' En toch ... Natuurlijk, je bent zelfredzaam genoeg, je doet je best om niet tot last te zijn. Na 22 jaar in Nederland geweest te zijn, weet ik hoe zelfredzaamheid een belangrijk deel is van de Nederlandse volksidentiteit. oma in Iran Ik denk gelijk terug aan mijn oma in Iran. Ik weet nog goed, die ene keer dat mijn tante gefrustreerd over haar man en kinderen en alles eromheen, bij oma aanklopte. Ze zat zo vol dat ze overliep. Ze kon niet stoppen met vertellen hoe stom alles was. Oma luisterde geduldig, ze bracht mijn

tante thee en wat dadels. Als ze begint te eten, wordt ze rustiger. Dan komt oma met een grote ronde stapel wol, legt die over haar handen en zegt: “Beweeg niet. Ik ga een bolletje wol maken voor mijn breiwerk.” Tante zit stil, oma gaat met haar handen over die van haar en draait het draad in de vorm van een bol. Ondertussen vertelt ze over vroeger, eerst een paar grappige verhalen over tantes kindertijd. Daarna over hoe sterk tante altijd was en hoe ze altijd een weg vond om zichzelf uit de problemen te helpen. Tante begint het zich te herinneren en bevestigt de verhalen. Als ze ongeveer drie kwartier zo zitten, is oma klaar. Ze zegt: “Kind, het komt helemaal goed.” Je ziet het aan het gezicht van tante dat ze het nu ook gelooft. Oma’s therapie had gewerkt. Of die keer dat mijn vader vol zorg over de financiële situatie van zijn fabriek naar zijn vader ging. Opa was al boven de 80 en kon niet meer lopen. Maar hij luisterde geduldig naar mijn vader. Hij vroeg of mijn vader hem naar de tuin kon brengen. Hij liet eerst mijn pa de hogere takken van de klimop snoeien, terwijl hij vertelde. Daarna moest hij de tuin sproeien en vervolgens gingen ze samen op de tuinbank zitten. Ik zag door het raam dat zijn hand op mijn vaders schouder lag, en dat hij zachtjes met hem praatte. Na een tijdje bracht mijn vader opa naar binnen. Het gezicht van vader was veel rustiger. Opa werd op zijn stoel neergezet. Terwijl hij zat, zei hij tegen mijn vader: “Bedankt zoon, zonder jou zou ik het niet kunnen doen.” Zelf denk ik: zonder opa had mijn vader het ook niet kunnen doen. Hij was zeker overspannen geworden. Zonder oma had mijn tante het ook niet gekund. Ze had zich zo eenzaam en machteloos gevoeld in haar frustratie. ik ben de eenzame oudere van de toekomst Opeens voel ik hoezeer ik dit mis. Buiten alle hobby’s, vrienden en zorgsystemen die mij horen te ondersteunen, mis ik de aanwezigheid van iemand die mijn wortels en mijn gebruiksaanwijzing kent. Iemand die levenservaring heeft.

En uit ervaring kan zeggen dat het goed komt. Ik ben de eenzame oudere van de toekomst. En ik zie nu al jongeren die niet beseffen dat ze de levenswijsheid van ouderen nodig hebben. Ze lopen gestrest rond, op de rand van burn-out, en hebben ervaren mensen nodig die hen herinneren aan waar het om gaat in het leven. Sinds ik in Nederland ben, heb ik sterk de behoefte gehad om een advertentie te plaatsen: ‘Wie wil mij, nieuwkomer, adopteren? Moet nog alles ontdekken en van nul opbouwen. Heb behoefte aan een hand op mijn schouder en iemand die zegt: “Kind, het komt goed met je”. Ik ben bereid om boodschappen te doen, koffie te zetten, hond uit te laten. Als ik maar eens in de zoveel tijd op de bank mag ploffen en mezelf niet hoeft uit te leggen.” Ik denk dat het probleem van eenzaamheid ligt in het feit dat we naar ouderen kijken als degenen die zorg moeten krijgen, en niet naar elkaar kijken als een kans op wederzijdse verrijking.

Sara van der Toorn-Mohi, in ND 11.11.2020

‘Wie is er voor jou als een ster die je pad verlicht?’

‘Een kind ons geboren,
teken van kwetsbaar leven,
licht in onze donkere tijd.

Chris Fictoor

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 30 januari