

Jaargang 41 - nummer 1 - februari 2021



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in februari

Wij zijn tot eind februari aangewezen op Meditatieve Momenten. Deze worden op zondagmorgen om 10:00 uur uitgezonden door Schiermonnikoog-TV. De gastpredikanten werden afgezegd om reizen te beperken. Het coronavirus verplaats zich niet vanzelf, maar dankzij mensen die niet op hun plaats blijven. Op 21 febr. staat een dienst gepland die wordt voorbereid door gemeenteleden. Ook die zal online worden uitgezonden. Deze dienst is één van de vier ochtenddiensten die dit jaar zonder (gast)voorganger worden gehouden.

Veertigdagentijd

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Deze periode duurt tot het Paasfeest, dat dit jaar op 4 april gevierd wordt. In de joodse, christelijke en islamitische traditie heeft veertig een speciale betekenis. In de Bijbel komt het getal veertig veelvuldig voor; **veertig heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten en boetedoening, of zuivering** ("quarantaine"). De zondvloed duurde veertig dagen en nachten (Genesis 7:12) en Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende (Genesis 8:6). Mozes verbleef veertig dagen en nachten op de Sinaïberg om er de Tien geboden te ontvangen. De Israëlieten trokken veertig jaar onder leiding van Mozes door de Sinaïwoestijn. Goliath daagde de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem ging bevechten (1 Samuël 17:16). Elia ging door de kracht van de spijs die de engel hem gaf 40 dagen en nachten tot aan de berg Gods, Horeb (1 Koningen 19). Jona preekte in Ninive dat de stad over veertig dagen verwoest zou worden (Jona 3:4).

Na zijn doop vastte Jezus veertig dagen in de woestijn en werd toen verzocht door de duivel daarna begon Zijn prediking met de Bergrede (Matteüs 4:2) (de hiervan afgeleide vastentijd betreft de periode voorafgaande aan het Paasfeest) Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen aan zijn discipelen alvorens naar de hemel op te varen (Handelingen 1:3). De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt daarom veertig dagen.

In de veertigdagentijd kun je je aandacht en activiteiten, met meer nadruk dan anders, proberen te richten op Christus, de mens die lijdt aan de wereld, aan de mensen, én aan een zwijgende God...

De Diakenen en leden van de Zendingscommissie nodigen ons uit om in deze periode mee te denken, mee te leven, mede-te-delen in het project 40 dagentijd 2021: IK BEN ER VOOR JOU. In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Zijn levenswijze en zijn sterven inspireert ons. Hij werd opgewekt uit de dood, voor ons het teken dat zijn leven sterker is dan alle doodsmachten. Dit geeft ons hoop en de moed om in zijn spoor barmhartig te zijn en goed te doen.

OPEN SCHAAL COLLECTES:

- 21-febr Kerk in actie Werelddiaconaat Moldavië
- 28-febr Prot. kerk Missionairwerk Nederland
- 07-mrt Kerk in actie Zending Libanon
- 14-mrt Kerk in actie Diaconaat Nederland
- 21-mrt Kerk in actie Werelddiaconaat Indonesië
- 28-mrt Prot. kerk / Jong Protestant
- 04-apr Kerk in actie Werelddiaconaat Zuid Afrika.

Samen zijn we kerk in actie, Greet Schut

HUISPAASKAARSEN - DIACONIE EN ZENDING

In deze periode van corona zijn we aan huis gebonden. Voor in de Paastijd kunnen we een huispaaskaars aanschaffen.

25 cm € 20,50 / 30 cm 30,00

40 cm 39,95 / 60 cm 65,00

Doorsnee van de kaarsen is 8 cm.

Een kandelaar met pin kan ook worden besteld.

Bent U geïnteresseerd, geef het door, zodat we er 1 bestelling van kunnen maken.

Greet Schut, telefoon: 531852

HEILIG AVONDMAAL PROJECT 2021

De opbrengst van de Diaconiecollecten, die in 2021 tijdens de Avondmaalsvieringen worden gehouden, wordt bestemd voor Aanloophuis "Oer de Brêge" Heerenveen.

Een Stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het Aanloophuis werkt met vrijwilligers, het is voor iedereen laagdrempelig, mensen kunnen elkaar ontmoeten en voelen zich er thuis. Er wordt van alles georganiseerd. De Stichting is interkerkelijk en heeft als grondslag "de Bijbel als Gods woord" Dit is leidend in alle werken in het huis, in het bijzonder vanuit de uitgangspunten: Naastenliefde Gerechtigheid en Barmhartigheid. We hopen dat wij met elkaar dit Aanloophuis door onze bijdrage kunnen steunen.

Namens Diaconie & Zending, Greet Schut.

Bedankt

Tity Visser is, na jaren vele jaren als wijkcontactpersoon werkzaam geweest te zijn in wijk 2, gestopt met dit werk. Haar inzet, nauwkeurigheid en enthousiasme, de bezoeken, haar kaarten met een gedichtje in de brievenbus, iets ‘uit eigen bakkerij’, de bos bloemen en/of toepasselijke woorden, zijn erg gewaardeerd in de wijk. Tity, we zijn je dankbaar voor jouw verbindend werk in ons midden!

Over verbinding gesproken App-groep van de PGS

Steeds vaker maken we in het kerkenwerk gebruik van Whatsapp (voor de niet-kenners: een gratis berichtendienst voor de mobiele telefoon). Het is een makkelijke manier om mensen snel te bereiken. Daarom willen we een app-groep aanmaken van onze gemeente.

Als u wilt worden toegevoegd aan de App vragen we u om uw mobiele telefoonnummer door te geven aan Greet Schut. Zij behartigt de uitvoering. U wordt niet toegevoegd zonder uw toestemming.

En voor de mensen die niet aan die telefoon-dingen doen en zich ongerust afvragen of ze nu van alles gaan missen: geen zorgen, alle belangrijke dingen **zullen ook langs andere wegen worden gecommuniceerd.**

U kunt uw mobiele telefoonnummer doorgeven per e-mail aan Greet Schut: greeschut@hotmail.com
of per telefoon 531852
Vermeld in uw e-mail: toestemming toevoegen App

Jarigen in Februari

- 04 Mevr. C. Visser-de Moes. Gratia Susannastraat 10
05 Mevr. A. Faber-Kooistra. Middenstreek 10
10 Dhr. A. Pieperiet. Reddingsweg 5
11 Mevr. H. Pieperiet-van Bon. Reddingsweg 5
11 Mevr. A. van der Zee- van Wijk. W. Dijkstraat 1
13 Mevr. M. Talsma-Batelaan. Kooipad 1
13 Mevr. J. Visser-Klontje. Gratia Susannastraat 4
18 Dhr. M. Leeverink. F. Gasaustraat 17
19 Dhr. A. Talsma. Middenstreek 57
20 Dhr. T. Nijdam. Aisterbun 25
22 Dhr. J. Holwerda. Gratia Susannastraat 6
25 Dhr. K. W. van der Geest. Bouwes Tieuwn 1
27 Mevr. J. Meinen-Holwerda. Van Starckenborgstraat 15

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



Overleden

Sieger Rozendal werd geboren op 21 juli 1937 in Oosternijkerk en overleed op 7 januari 2021 op Schiermonnikoog in de leeftijd van 83 jaren. Hij is 55 jaar getrouwd geweest met Riekje Stavasius. Voorafgaand aan de begrafenis vond op 12 januari een kerkdienst plaats in de Got Tjark, waarin wij Siegers leven herdachten. Oomzegger Ella en voormalig buurman Bart spraken met dankbaarheid over hetgeen Sieger voor hen betekende, en Riekje nog betekent. Sieger was een man van weinig woorden. Hij dacht eerst na over wat in een bepaalde situatie belangrijk was en dan over hoe hij dat rustig, beheerst en duidelijk kon zeggen. Zonder dat er een onvertogen woord hoefde te vallen. Betrouwbaarheid, sociale bewogenheid en een dosis mooie onderkoelde humor tekenden hem. Bij hun huwelijk kregen Riekje en Sieger als trouwtekst een vers uit Psalm 32 mee: 'mijn oog zal op u zijn...' Zij hebben die paar woorden zó verstaan, dat God in allerlei omstandigheden bemoedigend tegen hen zei 'Mijn oog is op jullie'. Wij zagen twee mensen voor ons die hun ogen op God gericht hielden, in de wekelijkse kerkgang, in het dagelijks Bijbellezen, in het denken en bidden, en óók in het door de jaren gedeelde en samen gedragen verdriet van de kinderloosheid. Toen de vacature chef-chauffeur voor de FRAM op Schiermonnikoog vrij kwam heeft hij gesolliciteerd en verhuisden Riekje en Sieger van Moddergat naar het eiland en zijn daar gebleven. Sieger heeft zich hier in de plaatselijke politiek begeven, woonde de fractievergaderingen en raadsvergaderingen met grote belangstelling bij, en was lid van een adviescommissie voor Hûs en Hiem, en vervulde diverse keren kerkeraadfuncties. Wij wensen Riekje troost en sterkte toe.

Klooster Schiermonnikoog

Op zondag 28 februari zou het Klooster aan de Knuppeldam worden geopend. Deze feestelijke gebeurtenis is afgelast vanwege de ‘corona-beperkingen’. Zelfs een besloten viering hoort niet tot de mogelijkheden. Dat spijt ons voor de broeders, die in de voorbije jaren naar dit moment hebben toegeleefd.

“Vrede voor uw huis!” roepen wij u toe, broeders. Moge het u en allen die er als gasten in en uitgaan gastvrij onderdak bieden en moge Christus, ons aller Gastheer, het met Zijn aanwezigheid zegenen.

Volgende maand - Tweedekamerverkiezingen

In deze maand kunnen wij de gedachten al vast eens laten gaan over de aanstaande verkiezingen. Politiek is niet alles, maar wel heel veel. Het welzijn in een land hangt voor een belangrijk deel af van degenen die gekozen worden om daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Het bepalen van de stemkeuze kan daarom geen zaak van gewoonte zijn.

Om het denken te stimuleren volgt nu een gedeelte uit het artikel dat Sjirk Kuijper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, op 7 januari schreef.

...‘We maken (opnieuw) een lange periode door waarin de verschillen sociaal en economisch sterk toenemen. Want niet alles en iedereen lijdt onder de lockdown; er zijn ook sectoren die nu bij wijze van spreken cashen. Neem de supermarkten: hoe meer ‘niet-essentiële’ winkels sluiten, hoe drukker het wordt bij wat open blijft.

Ook alle handel die al thuisbezorgde, of daar lenig op insprong, draait nu als een tierelier. Inclusief producten en diensten voor woninginrichting (nieuwe gordijnen zijn niet aan te slepen): de lockdown brengt een huiselijkheids-hausse teweeg.

De sociale en economische ongelijkheid die nu verder toeneemt, doet op de langere termijn een groot beroep op onze solidariteit. Hoe helpen degenen die nu gezegend en gespaard worden, straks degenen die aangeslagen, chronisch ziek, werkloos en failliet uit de coronacrisis komen? De verleiding bestaat om Kamerdebatten in het heden ('waarom faalt Hugo de Jonge als vaccinatie-minister?!') straks tot inzet van de verkiezingen te maken. Maar dan stemmen we in maart over de strategie voor een oorlog die hopelijk weldra voorbij is. Terwijl de inzet zou moeten zijn: hoe herstellen we de schade, hoe bouwen we de samenleving weer op. En graag met behoud van wat we nu aan het leren zijn. Minder mobiliteit bijvoorbeeld, en andere gedragsveranderingen die nodig zijn om die andere, wereldomvattende en langdurige crises (armoede, gevolgen klimaatverandering, opname van vluchtelingen) te bestrijden.'

'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee'

Onder deze titel schreef Mark de Jager, theoloog en proponent in de Protestantse Kerk in Nederland, een artikel over de wereldwijd toenemende vervolging van christenen. Niet zozeer- en niet alleen christenen, maar mensen staan in een veld van verhardende tegenstellingen. Dit gaat óns aan.

"De jaarlijkse Ranglijst Christenvolging van Open Doors is weer verschenen. Zolang ik me kan herinneren hangt die ranglijst op het prikbord van de kerk, en thuis op de koelkast. Verre landen, harde cijfers.

Soms ben ik geschokt, als er weer een verhaal klinkt van een tienermeisje dat wordt verkracht, een jongen die door zijn familie wordt gelyncht, brandende kerken en mensen in strafkampen. Die geschoktheid blijft een paar dagen hangen, tot andere drukte het weer naar de achtergrond brengt.

Want wat kun je doen? Netjes je geld overmaken naar Open Doors en Stichting De Ondergrondse Kerk, bidden met de gebedskalender. En de volgende dag even vlug goedkope spullen kopen bij AliExpress.

AliExpress, waarvan de oprichter al een paar maanden vermist wordt, nadat hij zich te kritisch had uitgesproken. AliExpress, waarvan bekend is dat gevangen Oeigoeren de goedkope spullen maken die wij achteloos weggooien.

Volgens secularisatieprofessor Herman Paul is secularisatie niet zozeer dat je actief ontkerkelijkt, maar dat je koopgedrag en bezit belangrijker worden dan je geloof. Christenen die voor het goedkoopste product gaan, zonder te denken aan recht, zijn volop seculier.

Een andere westerse reactie op vervolging, is denken dat wij het zelf óók erg zwaar hebben. Dat geldt voor de Capitoolbestormers in Washington, die 'Jesus Saves'-vlaggen dragen en stellen dat er een oorlog tegen het christelijk geloof gaande is in de VS. Maar ook in Nederland wordt het woord vervolging gebruikt, bijvoorbeeld toen de gemeente Kampen de gebedsmanifestatie 'Laat ons aanbidden' verbood vanwege de veiligheid.

eindtijd

Dat past bij een patroon dat ik als kind al meekreeg: ook hier ligt vervolging op de loer. De ranglijst op de koelkast herinnerde daaraan. Die gedachte werd aangevuurd door de bestsellers uit De Laatste Bazuin-boekenreeks, in

preken over de eindtijd, in commentaar op het nieuws. Soms noemen christenen D66 in één adem met Kim Jong-un. Het zijn deze sentimenten die maken dat sommige christenen instemmen met het partijprogramma van de PVV, waarin de vrijheid van godsdienst wordt opgegeven om de islam te verbieden.

De Capitoolbestorming is een krachtig beeld van waar zo'n absurde slachtofferpositie toe kan leiden. De paradox van westers christendom is dat je jezelf in één adem in de slachtofferpositie zet, en met de volgende adem de verdrukking van je broeders ondersteunt door regimes in stand te houden.

Ik denk aan Paulus' gevleugelde 'als één lid lijdt, lijden alle leden mee'. Dat is een tekst die je makkelijk vergeestelijkt, door hem zo te lezen dat je netjes bidt voor de vervolgte kerk. Maar lijden kan ook harder: door je daar te laten raken waar we in het Westen het meest aan hechten, onze portemonnee en ons eergevoel. Een christen vermijdt goedkope Chinese producten, elke aankoop is een kleine steun aan *mensvijandigheid* en vervolging. Een christen roept niet te snel dat hij vervolgd wordt, hij zoekt hoe hij liefdevol blijft tegenover overheden, bidt voor zijn vijanden en haters zegent."

Twee wolven

In ieder mens huizen twee wolven, zei opa tegen zijn kleinzoon. Een wolf die woedend, jaloers, hebzuchtig is, die liegt en bedriegt, die achteloos het leven van anderen verwoest als het hem uitkomt.

En de andere, die weet wat zelfbeheersing is, die blij kan zijn, zorgzaam is en zich probeert te verplaatsen in een ander. Die twee wolven vechten met elkaar. 'Wie van die twee gaat het winnen, opa? Opa glimlacht en antwoordt: 'Degene die jij voedt.'

Open brief aan onze Synode

Een aantal mensen schreven een Open Brief aan onze Synode en de inhoud ervan is belangrijk genoeg om door leden en niet leden van de Kerk gelezen en overwogen te worden. Bij dezen

Ameide/Amersfoort, 25 januari 2021

Geachte preses, geachte synodeleden,
De toekomst open tegemoet, is de titel van een belangrijk document op uw agenda, deze week. We zitten midden in de problemen van de corona-crisis, maar dat is natuurlijk kinderspel vergeleken bij de problemen die er aankomen. In de toekomst. Vermoedelijk weten de meesten van ons over twintig jaar amper nog wat corona is, maar ervaren dan wel aan den lijve de gevolgen van de massale sterfte van de insecten, de kanaries in onze kolenmijn. De voorboden van wat ons, mensen, te wachten staat. Het bekende rijtje van verdere rampen hoeft hier niet opgenoemd te worden. 'It's like doomsday' zei een brandweerman in California na de hevige bosbranden van het afgelopen jaar. We zullen de apocalyptische beelden van het laatste Bijbelboek Openbaring nog nodig hebben. De toekomst open tegemoet, moet de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland helpen om ideeën en idealen om te zetten in concreet beleid. Het gaat over missie en focus en kernwaarden. Over programmalijnen en randvoorwaardelijke aspecten. Maar het gaat niet over duurzaamheid, over klimaatverandering, over biodiversiteit, over consumentisme, over levensstijl, over keuzes die gemaakt moeten worden. Ja, de dienstenorganisatie in Utrecht probeert zelf duurzaam te zijn.

En, ja toch nog, één zinnetje in de 32 pagina's gaat erover, in het kader van vluchtelingen en armoedebestrijding: 'We gaan onderzoeken op welke manier "duurzaamheid en de zorg voor de schepping" hieraan kan worden toegevoegd'.

Beste mensen van de synode, voor onderzoek is het te laat. Rond dat woord 'onderzoeken' hangt een nicotinelucht. De sigarettenindustrie heeft ook lang van alles onderzocht, heel grondig, ook toen het niet meer nodig was en het voor iedereen duidelijk was dat je van sigaretten kanker krijgt.

Er is al van alles onderzocht over klimaatverandering, over stikstofuitstoot, over achteruitgaande biodiversiteit, over zeespiegelstijging, over vluchtelingenstromen. Onderzoek moet doorgaan, maar we weten genoeg om te handelen. Nu. Hier en nu, om met Martin Luther King te spreken. Ook onderzoek naar de manier om duurzaamheid in de kerk aan de orde te stellen is te laat. Het moet op de agenda staan. Bovenaan. Wat duurzaamheid betreft getuigt dit stuk van - nog een keer King - do-nothingism and standstillism.

De tijd is voorbij dat de kerk het beleid bepaalde in het land en dat is maar goed ook. Maar ze kan wel wat doen. Ze kan spreken. Ze kan oproepen tot de daadwerkelijke gehoorzaamheid waar Bonhoeffer het over had. Ze kan bij haar leden verwijzen naar het evangelie van Jezus Christus waarin het gaat om delen en dienen. Waarin het offer niet ontweken wordt. En dan moet de kerk dat spreken vervolgens omzetten in beleid. Een ouder beleidsstuk van de PKN heeft de mooie titel Geloven in delen - delen in geloof. Daarin komt het begrip duurzaamheid wel voor, maar dan gekoppeld aan het werk van Kerk in Actie. Welke projecten kunnen we opzetten

om de slachtoffers van de klimaatverandering te helpen? Dat is goed, dat is prachtig, maar het is te weinig. Het is niet radicaal genoeg. Dat gaat over ver weg. Het vraagt ons om af en toe onze portemonnee te trekken. En dat willen we best. We zijn de beroerdesten niet. Maar dat is niet waar het evangelie op mikt. Daarin gaat het er niet alleen om dat er in het leven van de ander iets verandert, maar dat er in mijn leven, in ons leven, een radicale omzetting plaats vindt. Laten we het maar met de ouderwetse bekeringsterminologie zeggen, want om minder gaat het niet. Het gaat erom los te komen van het consumentisme dat ons aangepraat wordt, van het 'bedrog van de rijkdom' waar de Bijbel het over heeft. Om het eenvoudige leven te ontdekken als het goede leven. De schoonheid van de kleine dingen te ervaren, de krokus in de tuin, het veulen in de wei, de kleurenpracht van een ondergaande zon. De kerk is niet de zoveelste milieuclub. Ze leeft uit de genade van de Heer die ze verkondigt, maar als ze die genade niet weet te verbinden met het appèl om zuinig te zijn op aarde, lucht en water, is het goedkope genade.

Daar spreekt onze kerk te weinig over. In haar bladen (Petrus, Woord en Weg) gaat het zelden of nooit over deze radicale keuzes voor een andere manier van leven. Waarom niet? Een blinde vlek bij de beleidsmakers? Leeft het niet bij de lezers? Moet het dan juist niet aan de orde komen? Moet het daarover niet gaan in de beleidsstukken? Of we het nog redden op deze planeet? Volgens sommigen is het al te laat. Het mag ons niet in de armen van het consumentisme jagen. Wie de armoede en de voosheid daarvan ontdekt heeft, kan niet meer terug.

Mensen kunnen het Koninkrijk van God niet maken.
Maar zoals een oude Joodse wijze, rabbi Tarfon, bijna tweeduizend jaar geleden al zei over de opdracht om het beloofde land te bereiken:

'Het is niet aan jou om de taak te volbrengen, maar je hebt ook niet het recht om ermee te stoppen'.

We wensen u wijsheid bij uw beraadslagingen,
Met vriendelijke groet,

Sam Janse, Ameide. Margriet van der Kooi, Driebergen. Bert de Leede, Amersfoort. Wilma de Leede-de Kruijf, Amersfoort.
Trees van Montfoort, Utrecht. Koos van Noppen, Amersfoort.
Matthias Olthaar, Beilen. Jacques Schenderling, Ingen.
Paul Schenderling, Amersfoort. Eva van Urk-Coster, Dordrecht.

Van de boekhouder.

Collecteopbrengsten

Oktober

Kerk	200,35
Diaconie	30,85
Kerk en Israël	111,50
Werelddiaconaat	58,00

November

Kerk	556,30
Diaconie	20,20
Kerk in Actie	88,90
(project Indonesië)	
Pastoraat	68,30
Jeugdwerk	55,10
Kerk in Actie	57,85
(project Oekraïne)	

December

Kerk	556,30
Avondmaalcollecte	92,00
Kinderen in de Knel	46,65
Missionair werk.	

Collecten tijdens de diensten

Door de beperkingen van de coronapandemie is de opbrengst van de collecten tijdens de kerkdiensten aanzienlijk teruggelopen. Op een oproep om een bijdrage over te maken voor deze collecten hebben verschillende gemeenteleden gereageerd.

Zo is voor de diaconie aan extra bijdragen ontvangen een bedrag van 320 Euro. Hieruit zijn bijdragen toegekend aan het project kinderen in de Knel en Kerk in Actie. Voor de gewone kerkcollecten zijn bijdragen ontvangen tot een bedrag van 320 Euro. Tevens werden enkele giften ontvangen ten bedrage van 200 Euro.

Tenslotte is het fijn om te constateren dat enkele gastleden regelmatig een steentje bijdragen voor het werk van onze gemeente. Deze opbrengsten worden verantwoord op de post “vrijwillige bijdragen” van de jaarrekening.

Alle gevers hartelijk dank.

Collecte kinderkerstfeest

Het kinderkerstfeest van 26 december lijkt op dit moment heel lang gelden. Toch nog even uw aandacht graag. Wij konden op die dag niet bij elkaar komen in de kerk, maar we hebben naar een uitzending kunnen kijken op de televisie. Daarom bedanken we hier alle mensen die dit

programma voor ons hebben gemaakt: de mensen die alles georganiseerd hebben, Christy Hagen, de mensen die het met camera's hebben opgenomen, en zij die het uitzonden, de kinderen en de ouders die hebben meegewerkt, en mensen die op een andere wijze iets gegeven hebben dat bijdroeg aan de feestelijkheid.

De collecteopbrengst is aan de lage kant gebleven. Dat kan verschillende oorzaken hebben, waar we nu niet naar gissen. In eerste instantie is het bedrag van zestig euro aangevuld tot een meer acceptabel bedrag, maar als u denkt, - 'het is me helemaal ontgaan' dan kunt u alsnog een fijne bijdrage overmaken en het werk van Nocht en Wille Zorg BV ondersteunen:

Het rekeningnummer is: NL18 RABO 0172 4452 64
t.n.v. Nocht en Wille Zorg

Nocht en Wille Zorg wil een bijzondere beleving bieden aan ieder mens die aan onze zorg is toevertrouwd. We doen dat door het bieden van uitstekende zorg, passende activiteiten en een liefdevolle warme sfeer op onze locaties.

Nocht en Wille Zorg is gespecialiseerd in het bieden van zorg aan mensen met een zeer ernstige (meervoudige) beperking.

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking tot hun recht kunnen komen in een omgeving die veilig voor hen is. Ondersteund, verzorgd en begeleid door mensen die daar voor opgeleid zijn en een passie voor hun werk hebben.

Inspiratie voor de veertig dagen

“Wijs van hart’ geschreven door Doede Wiersma.
Dietrich Bonhoeffers nieuwe visie op Jesaja 53 als bron en
model van mens en gemeente zijn de kern van de
bundel ‘Wijs van hart’. Het boek biedt ook twee nieuwe
liederen bij Jesaja 53.

80 bladzijden. Stevig kaft en kleurendruk €16.-

Vanaf 5 exemplaren ook met slap kaft leverbaar voor €12.-

Bestel voor 16 euro op www.pinne.nl

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

E. F. Valster. Langestreek 108 - Telefoon 531286

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 27 februari