



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juni

De diensten worden gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

6 Ds. Ch. Schokker uit Gorssel

13 Ds. H.J. Meijer uit Roden

20 Ds. D.J. Deunk uit Malden

27 Ds. N.J. van Rijswijk

Bij binnenkomst worden uw naam en telefoonnummer opgeschreven om als er toch een besmetting geconstateerd wordt u snel te kunnen bereiken.

Opgave voor deelname is niet nodig omdat de dienst in eerste instantie is bedoeld voor leden van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog tot het getal van dertig aanwezigen is bereikt. Vanaf 5 juni is verruiming, maar de afstand ten opzichte van elkaar blijft 1,5 meter, waardoor de verandering voor ons eerst niet groot zal zijn. Dit wordt anders zodra wij in de zomermaanden gebruik maken van De Stag.

Beroep ds. van Rijswijk

Op 7 mei heeft de Protestantse Gemeente Stede Broec een beroep uitgebracht op ds. N.J. van Rijswijk, te Schiermonnikoog. Hij heeft dat beroep aanvaard, en zal eind oktober van dit jaar zijn werkzaamheden hier beëindigen. De gemeente Stede Broec wordt gevormd door een combinatie van drie dorpen ten westen van Enkhuizen, en telt ongeveer 200 adressen. De aanstelling is voor 80% van de volledige werktijd.

Afwezigheid ds. van Rijswijk Van 1 tot en met 20 juni is ds. van Rijswijk afwezig. Voor bijstand van een predikant kunt u contact opnemen met dhr. Dijs, telefoon 531579 of per e-mail: sdijsevm@gmail.com S.Dijs of een ander kerkeraadslid zal dan voor u contact leggen met een van de dienstdoende predikanten in N.O. Friesland.

Kerkeraad

Mevrouw Corrie Boersma-Wapsenkamp heeft haar werkzaamheden als diaken in ons midden beëindigd. Tot haar en onze spijt. Wij danken haar voor haar enthousiaste betrokkenheid en samenwerking, en wensen haar toe dat deze verlichting van taken haar veel goed zal doen.

Redactie Het Konvooi

Ernst Valster heeft sinds 2002 deelgenomen aan de redactie van Het Konvooi en heeft nu te kennen gegeven daarmee te willen stoppen, mede vanwege langere perioden van verblijf elders. Begrijpelijk. Betrokken, accuraat, is hij mede verantwoordelijk geweest voor de fraaie uitgave van ons kerkblad, en daarvoor danken wij hem van harte! In oktober zal Nico van Rijswijk voor de laatste keer de redactie van Het Konvooi verzorgen vanwege vertrek naar Stede Broec. Inmiddels is Ilse van Delden-Veening betrokken bij de redactie, en daar zijn we erg blij mee. We zoeken naar nog iemand die samen met haar de volgende werkzaamheden op zich wil nemen. Deze werkzaamheden concentreren zich 1 x per maand, om de uitgave van Het Konvooi samen te stellen. In de maanden december/januari, en in juli/augustus wordt een Konvooi voor twee maanden tegelijk uitgebracht.

Vaardigheid met tekstverwerkers en internet is onmisbaar.

De redactie werkzaamheden bestaan uit:

- nagaan of er kopij is aangeleverd op het e-mailadres van Het Konvooi en die post beantwoorden.
- samenstellen van het blad, waarbij een paar vaste rubrieken steeds terugkomen
- overnemen van de kerkdiensten voor die maand uit het preekrooster
- overnemen van de namen van jarigen (70+) in die maand uit een overzicht dat aan het begin van het jaar aan de redactie wordt toegestuurd door Th. Vlasma.
- artikelen opnemen die betrekking hebben op de kerkelijke feestdagen in de maand van de betreffende aflevering van Het Konvooi.
- de tekst in PDF-bestand tijdig aanleveren bij de drukker, op de maandag vóór de eerste zondag van de nieuwe maand.
- doorsturen van de slotversie aan E. Augusteijn, die voor publicatie op de Website van onze gemeente zorgt.

Van de boekhouder

Open schaalcollecte.

Elk jaar wordt er, voorafgaande aan Pasen, een open schaalcollecte gehouden in het kader van de 40-dagen tijd. Dit jaar waren er in deze periode geen diensten. Gelukkig bood Schiermonnikoog t.v. uitkomst. Er kon evenwel niet worden gecollecteerd. Gelukkig hebben een aantal gemeenteleden een bedrag overgemaakt bestemd voor de openschaal collecte. Totaal werd een bedrag ontvangen van € 640,00.

De diaconie heeft besloten om dit bedrag gelijkelijk te verdelen over de volgende projecten van Kerk in Actie:

- Werelddiaconaat
- Noodhulp voor Ethiopië
- Kwetsbare mensen in Moldavië
- Missionair werk
- Zending in Columbia
- Ontwikkelingsprojecten voor boeren in Ghana
- Binnenlandsdiaconaat in arme regio's
- Project Javaanse boeren van het Werelddiaconaat
- Pastoraat voor jongeren om te ontdekken wat Pasen is
- Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Overige giften

Aan overige giften voor het gebruikelijke werk van de diaconie is een bedrag ontvangen van € 291,00.

Giften voor de kerk

Voor het algemene werk van de kerk is in de afgelopen periode aan giften ontvangen een bedrag van € 550,00. Alle gevers hartelijk dank.

Th. de Vries

Verjaardagen in juni

05 Mevr. H. De Vries-Terpstra. Bouwes Tieuwn 12

05 Mevr. M. Hoekstra. Langestreek 28-A

16 Mevr. W.J.M. van der Stoep-Ketting. F. Gasaustraat 20

17 Dhr. G. Bakker. Van Starckenborgstraat 16

24 Mevr. R. Vlasma-de Vries. F. Gasaustraat 19

29 Dhr. T. Talsma. Kooipad 1

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat **Grietinus Ziengs** op 1 mei in Zwolle heel onverwacht is overleden. Hij werd 78 jaar. De afscheidsbijeenkomst heeft op 8 mei in Zwolle plaats gehad. Grietinus en John waren graag geziene gasten in ons midden: zij leefden hartelijk mee met het wel en wee van het eiland en dat van onze gemeente. Wij wensen John troost en sterkte toe.

Op zaterdag 15 mei overleed **Karel Willem van der Geest** in de leeftijd van 92 jaren. De dienst voorafgaand aan de begrafenis werd gehouden op donderdag 20 mei in de Ontmoetingskerk. Door de coronamaatregelen konden niet allen die dat hadden gewild de dienst bijwonen en zag men daarom in het dorp op diverse plaatsen de eilander vlag halfstok hangen als een eerbetoon aan deze geboren en getogen eilander. In het boek *Schiermannenoog* is over Karels leven te lezen. In de dienst lazen wij het Bijbelge-deelte dat tussen Hemelvaart en Pinksteren doorgaans gelezen wordt: 'Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb', het 26e vers uit het 14e hoofdstuk van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes.

Uit het slotgebed deze regels: 'Wij denken aan Nettie, aan de vriendenkring, aan mensen die alweer afscheid moeten nemen van iemand met wie ze nauw verbonden waren geraakt door banden van vriendschap en grote genegenheid: Dat ze niet ontgoocheld of verbitterd raken maar dat de een voor de ander telkens weer iets van goedheid weet te leggen in de dagen die zij samen zijn.'

God,
ze zeggen dat uw naam de naam is
van de allerhoogste,
de man die de touwtjes in handen houdt.
Ze zeggen dat u altijd naast de mensen staat,
dat u de persoon bent die je draagt.

Ik weet het niet!
Ik vind u zo onbegrijpelijk.
Wat moet ik met u?
Kunt u wel iets met mij?

Want dat wil ik nog zeggen:
ik wil best iets doen,
maar in allerlei dingen geloven
die ik niet begrijp,
daar voel ik niet zo veel voor.

Ze zeggen dat u naast de armste mensen staat.
Weten die mensen dat ook wel?

Of rekent u erop dat ik iets doe?

Anne Pieters, 14 jaar
Bidden door jongeren uit de hele wereld
uitgegeven bij Kok/Lannoo

Voor u gelezen, ter overweging

Hoe is het gekomen

Hoe is het gekomen dat zoveel mensen vervreemd zijn van de kerk? Mensen hebben niet de indruk dat in de kerk de beslissingen vallen. Ze denken dat die vallen in wat het 'echte leven' wordt genoemd. En als dit zo is, hoe zal dan een protestantse eredienst op den duur stand houden? Waar is de ontkerkelijking begonnen? Is het niet in de harten van honderden die er bij waren zonder er bij te zijn. De vervreemde mens heeft niet de indruk dat in de Eredienst iets van onvervangbare waarde gebeurt en dat het door de dienaren, de voorgangers, met volstreekte ernst gebeurt, een ernst bijvoorbeeld waarmee een kunstenaar een kunstwerk uitvoert, of de ernst waarmee een voorman de werknemersvergadering toespreekt.

De kerkgang heeft dikwijls iets van een sympathie verklaring. We gaan weer eens een keer uit sympathie voor de voorganger. En dan wordt kerkgang natuurlijk iets willekeurig en onregelmatigs.

Hiermee zal ook wel samenhangen dat er een vaag verlangen naar verandering rondwaart in de gemeente, waarbij een kleinigheid in de aankleding van de dienst, die 'pakt', al als een sensatie werkt. Om de mensen tegemoet te komen? Om de mensen te behouden?

Waar komen toch al die geforceerde opfrissingsmethoden telkens vandaan, het nu eens ánders, modern, nieuw, met kunst en vliegwerk boeiend te maken- hoe kan het toch dat veel mensen, jongeren maar evengoed ouderen die tot de stamgasten gerekend worden zulke eisen gaan stellen?

Van ‘uit het leven gegrepen’, en ‘afwisseling’ waarbij mensen die dat willen vooral zichzelf als ‘modern’ en ‘jong’ zien en niet als van God vervreemde!

Hoe komt het toch dat we totaal kwijt zijn, vergeten of wat ook, maar kwijt, dat God Gód is en het Wóórd zijn privilege dat door jong en oud moet worden afgewacht, ingewacht, afgebeden, zodat het in dit leven kan ingaan in de vorm van de eenvoudigste prediking. (Niet in kunst en vliegwerk!) Zonder dit besef, zonder dat de mensen die samenkomen enige ernst maken met hun eigen leven en het delen in de moeite om in deze tijd te moeten préken, komt het tot geforceerde opfrissingsmethoden, zonder dat daardoor het tij werkelijk zal keren.

Het komt toch omdat we vergeten hebben, dat God Gòd is en het Wóórd Zijn voorrecht is, en dat het *kan* gebeuren, dat de Heilige Geest het mensenwoord gebruikt, en dat wij met die mogelijkheid te rekenen hebben. Wie méér wil dan dit komt de vrijheid van de Geest te na.

Dr. K.H. Miskotte
in: Om het levende woord
Tweede druk / Uitg. J.H. Kok 1975
Blz 269 vv.

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen

Mw. M. Hooghart
Verpleeghuis Coornhert State
Vogelwijk 20, 8446 KE Heerenveen

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

E-mail adres schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 26 juni.