

Jaargang 41 - nummer 6 - juli en augustus 2021



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juli en augustus

De diensten worden in de maanden juli en augustus gehouden in Cultureel Ontmoetingscentrum De Stag en beginnen om 10 uur.

4 Ds. N.J. van Rijswijk
11 Ds. N.J. van Rijswijk
18 Da. H. van Noord uit Assen
25 Ds. N.J. van Rijswijk

1 Da. D. Kits uit Bovensmilde
8 Ds. N.J. van Rijswijk
15 Ds. N.J. van Rijswijk
22 Ds. N.J. van Rijswijk
29 Ds. S.J. Dingemanse uit Noordwijk

Verdere versoepeling Coronamaatregelen

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de regering verdere verruimingën aangekondigd. Zoals bekend worden vrijwel alle maatregelen losgelaten.

Samengevat komt de uitkomst op het volgende neer:

- Er geldt geen maximum aantal bezoekers voor kerkdiensten meer.

Wel dient de 1,5 meter maatregel nog steeds gehanteerd te worden.

- Ook wat het zingen betreft worden de restricties opgeheven. Iedereen mag zingen, zonder beperkingen. Wel wordt gewezen op het belang van goed blijven ventileren. Zeker in de zomerperiode zijn daarvoor voldoende mogelijkheden.

Dit Konvooi.

Deze aflevering van Het Konvooi heeft betrekking op de maanden juli en augustus. In deze zomermaanden hebben veel mensen gelegenheid om kortere of langere tijd vrij te zijn van hun dagelijkse bezigheden en zich te ontspannen. Voor anderen betekenen deze maanden juist veel meer werk en inspanning. De toeloop op het eiland is enorm. In deze aflevering zijn gedichten opgenomen van Adriaan Deurloo, geschreven op- of na een van de bezoeken aan Schiermonnikoog. Zomerse gedichten, met een speelse en tot nadenken stemmende toets.

Kerkeraad

In november wordt de predikantsplaats Schiermonnikoog vacant. Of en voor hoeveel procent de predikantsplaats vervuld kan worden is de vraag? Een derde van de volledige werktijd? Er zal overleg gevoerd worden met de classicale commissie behartiging beheerszaken en met de classispredikant, ds. W. Beekman.

Er moet een profiel van de gemeente geschreven worden, zodat de toekomstige predikant een idee heeft wat hij of zij hier kan verwachten, en er moet een profiel voor de toekomstige predikant geschreven worden waaruit blijkt wat hier van hem of haar verwacht wordt. Dat een reëel profiel meer is dan een verlanglijstje zal duidelijk zijn. Te zijner tijd wordt een beroepingscommissie ingesteld. Kortom, een tijd van bezinning breekt aan voor gemeente en kerkeraad.

ONTVALLEN SCHIER

naar Montale

De ochtendwandeling langs zee,
afwezig luisterend naar de golven,
het meeuwgekrijs van herejee,
't geknerp van schelpen opgedolven,

maar nu onder jouw voet vertrapt,
terwijl jij speurt naar wat wellicht
de nachtelijke vloed je bracht
aan waarde, weelde of gewicht.

De plasticflessen, stukken hout,
je slaat het al taxerend gade,
want wat je kiest, je weet, je sjuowt
het met je mee tot winst of schade.

Zo juttend langs de vloedlijn gaan
om plotseling pijnlijk te verstaan
dat heel je leven tot nu toe
je nooit iets anders hebt gedaan,
hopend op wat zich voor zou doen.

Dichter: Adriaan Deurloo
Uit: Ontvallen Schier



Verjaardagen in juli en augustus

Juli

- 07 Mevr. M. Leeverink-Vlaming. F. Gasaustraat 17
09 Mevr. J. M. Folmer. Reddingsweg 7
20 Mevr. A. Westerhof-Pompstra. Burg. vd Bergstr. 3
27 Dhr. A. Holwerda. Ds. Hasperstraat 15
29 Mevr. D. Holwerda-Colenbrander. G.Susannastraat 6
30 Mevr. G. Kremer- Haayer. Reeweg 13

Augustus

- 01 Mevr. S. Heeringa- Braaksma. Kerkelaantje 14
05 Mevr. R. Rozendal-Stavasius. Ds. Hasperstraat 2
08 Mevr. D. Visser- Bouman. Langestreek 90
10 Mevr. G. de Pater- Hooghart. Reddingsweg 11
15 Dhr. R.P. Visser. Willemshof 9
16 Dhr. M. Kok. Middenstreek 51
19 Dhr. R. Westerhof. Burg. vd Bergstraat 3
28 Dhr. C. Hogervorst. Karrepad 9A

Hartelijk gefeliciteerd



Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Zieken

De mensen die ziek zijn, in hoop en afwachting op resultaten van behandeling, of die langdurig ziek zijn en daarmee proberen te leven, de mensen die het eigen levenseind of dat van een van hun naasten onder ogen zien: moed en kracht toegewenst voor deze dag !

BEKENTENIS

Mijn komst naar hier toe is een vlucht.
De simpele overzichtelijkheid,
dat kleine ook, dat geeft mij lucht.
Uit de verwarring van de tijd
word ik hier teruggebracht tot rust.
Juist die vergankelijkheid hier is
verzoening met geschiedenis.
Een moeder die je vragen sust,
je in haar armen neemt, jij kind
en drenkeling, bang, klein, bedroefd,
dat weet dat 't zelf de weg niet vindt.
Iets dat nu even niet zo hoeft.

Dichter: Adriaan Deurloo
Uit: ONTVALLLEN SCHIER

LECTIO DIVINA

elke eerste zaterdag van de maand in juni, juli, augustus en september. Zoals zo vaak zijn de kloosters bewaarplaatsen geweest voor oude wijsheid. En vandaag, in een tijd dat mensen liever plaatjes van zichzelf maken dan in de spiegel kijken, is de meditatieve omgang met bijbelteksten, het heel aandachtig luisteren naar wat Gods Woord doet in jou, een dwarse daad. Met behulp van enkele aanwijzingen van Broeder Paulus (Cisterciënzer monnik op Schiermonnikoog) luisteren de aanwezigen naar een vers uit de Bijbel en laten dit in zich omgaan.

U bent welkom in de Got Tjark

Aanvangstijd: 10.00 uur

ORGANISATIE:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kosten: vrijwillige bijdrage

tel. info Garda Meerdink 06 53477050

wees open om te leren
ontleer en herleer



Van de boekhouder

Opbrengst van de **collectes** in de maand mei

Kerkcollecten	€ 587,65
Diaconie	- 14,00
Jeugdwerk	- 161,00
Kerk in Actie Noodhulp Syrië	- 58,75
Kerk in Actie Zending	- 50,60
Avondmaalscollecte	- 101,00

Alle gevers hartelijk dank

Th. de Vries

Voor u gelezen, ter overweging

In de toewijding van de buurtmoeders herken ik het werk van de Ene

Zij kennen blindelings de weg in hun buurt. Niet alleen in de straten, maar ook in de manieren van doen van hun omgeving. Wie met een leuk project op de proppen komt in dit deel van Amsterdam Nieuw-West kan niet zonder mensen als zij. Twee buurtmoeders, powervrouwen die zich vrijwillig volle bak inzetten voor de buurt, man en kinderen doen mee. Zonder hen ben je als theoloog of kunstenaar, als pionier of stadsmaker met leuke ideeën, aan de goden overgeleverd. En met de goden bedoel ik dan niet die ene van Abraham, Isaak en Jakob, maar die andere van het noodlot, het geluk, de toeval, de pech of het fortuin. Al jaren verbind ik burens door middel van kabelbanen tussen balkons onder de noemer Mind The Gap. Een enkeling denkt als ik langskom per kabelbaan zelf heen en weer te kunnen zwieren, maar het gaat om

eten of drinken, briefjes, plantjes of wat je dan ook maar per mand naar je overbuur kunt sturen.

Het was een echt PopUpWerk-initiatief. Conceptueel, creatief, verbeeldend en tijdelijk. Ik heb de afgelopen jaren moeten leren dat dergelijke initiatieven onwijs waardevol zijn als je ze weet te verbinden aan mensen die al heel lang op die plek werken. Je kunt jezelf niet ergens in parachuteren. De twee buurtmoeders nemen me, met mijn kabelbanen en manden, met de mobiele bakkerij en steldansers, aan de hand en leggen uit hoe het in de buurt werkt. Wanneer wel, wanneer niet, hoe de buurtkinderen kunnen helpen en of je nou een representant van de gemeente Amsterdam moet uitnodigen of van de wooncorporatie of niet. Zij kennen het klappen van de zweep.

Het is niet de kunst om iets nieuws te bedenken, dat komt gratis aanwaaien. De kunst is om aan te sluiten, mee te bouwen, te luisteren, te leren en ter beschikking te staan. De Eeuwige bemoeit zich allang met de wereld, voordat wij ook maar verwekt worden. Ons verhaal begint niet bij ons en het eindigt ook niet bij ons, deel worden van een geheel en welk geheel dan. Daar zit ergens de crux. Als ik ze beter leer kennen, vertellen ze over hun kinderen. Dat sommigen van hun kinderen zo eindeloos worden getreiterd dat therapie voor moeder en kind noodzakelijk was. Ze vertellen niet veel over die ene jongerengroep die soms echt overlast veroorzaakt. Ze zeggen dat er voor hen ook niets is, dat het lieve jongens zijn maar dat ze in deze buurt soms toch het slechte pad kiezen. Een moederhart breekt als het een filmpje krijgt toegestuurd van haar kind dat in elkaar geslagen wordt. Ze klagen niet, het zijn de feiten. Ze leggen geen schuld bij gemeente, zichzelf en zelfs niet bij de jongeren.

Het doet hun pijn tot diep in hun ziel én geen haar op hun hoofd die eraan denkt om zich door zoiets minder in te zetten voor hun buurt. Integendeel. Pijn en toewijding gaan hand in hand. Na een week van Goede Vrijdag, Pasen en kabelbanen herken ik in hun toewijding het werk van de Ene. Onmiskenbaar.

Rikko Voorberg, in Nederlands Dagblad 10.04.2021

EILANDER

Een handvol zand, zegt men.
Dat is het dan. Maar 't is
jouw zand. Grond die je kent
en die - vin'j' 't gek? - je mist.
Het duin, het strand, de plaat,
het dorp op zand gebouwd,
is wat je leven laat,
zo weids, zo warm, vertrouwd.
Het zand waarin je bijt,
dat door je handen glijdt,
als alles wat je plant,
want 't hangt zo aan elkaar;
waarin je - als bekend -
je kop steekt - al te waar.
Je hoop. Strooi je daarmee
jezelf iets in de ogen?
Zo talrijk als bij zee ---
o, daaraan denken mogen.

Ja, zand. Maar altijd meer.
Jij in het zand. Woestijn.
Toch elke keer steeds weer
belofte. Er mogen zijn.

Dichter: Adriaan Deurloo
Uit: ONTVALLLEN SCHIER



Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol . Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 J N Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen

Mw. M. Hooghart
Verpleeghuis Coornhert State
Vogelwijk 20, 8446 KE Heerenveen

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

N. J. van Rijswijk

Middenstreek 53 - Telefoon 531269

I. van Delden-Veening

Reddingsweg 9 - Telefoon 252285

E-mail adres: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI'

€16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite:

www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer

Bij de redactie, vóór of op zaterdag 28 augustus.