



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in november

De diensten worden gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

7 Ds. L.J.T.Heuvelman, uit Naarden.

14 Ds. S.J.Dingemanse, uit Noordwijk.

21 *Geen ochtenddienst*, herdenkingsbijeenkomst.

28 Drs. J.Mulder, uit Hilversum.

Koffie drinken na de dienst: Op 7 november is er geen koffie drinken na de dienst, omdat we dit de zondag daarvoor hebben gedaan, bij het afscheid van onze predikant.

21 november HERDENKEN

De kerkeraad besloot, op voorstel van de vespergroep, die dag geen ochtenddienst te houden maar de herdenkingsbijeenkomst te laten gelden als 'de' dienst voor die dag. Aanvang **16.00 uur**.

Vergeet niet hoe wij heten

Zij raken niet vergeten
Die over zijn gegaan naar U,
Want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Lied 731:2

Overlijden

Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van onze voormalige predikant, Engelbert Jacobus Alberts. Hij werd geboren op 1 april 1931 en overleed te Groningen op 24 oktober 2021.

Schiermonnikoog was voor dominee Alberts de eerste gemeente die hij diende. Van november 1961 tot augustus 1966.

De bijzondere band met het eiland is voor hem en zijn vrouw sindsdien onverminderd gebleven.

Voor Bert was God licht, liefde, leven.

'De Eeuwige heeft mij gezien, en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen' staat boven de rouwkaart.

Op vrijdag 29 oktober om 13:30 uur is de afscheidsdienst in de kerk van Peize, Kerkstraat 2.

Wij wensen zijn vrouw en de beide zonen en hun gezinnen sterkte en troost toe.

Correspondentieadres : Berkenlaan 41, 9321 GT Peize

De Gemeenteavond van 13 oktober jl.

Wij bekeken en bespraken onder andere de uitkomst van de enquête die onlangs werd gehouden. Van de 173 mensen in de leeftijd tussen 18 en 100 reageerden maar liefst 92 gemeenteleden. Onze voorzitter heeft samen met Garda en Marius de antwoorden op een rij gezet. We werden door Theo de Vries bijgepraat over de financiën van onze gemeente, waarbij hij ook berekeningen voor de langere termijn heeft betrokken.

De avond werd bijgewoond door 21 gemeenteleden.

Tijdens de startdienst op 5 september werden ons drie vragen meegegeven om over na te denken.

- Wat ziet u als de kerntaak van de kerk?
- Wat betekent het concreet voor u dat Jezus belooft met ons te zijn?
- Hoe bepaalt uw verwachting voor de toekomst uw leven vandaag?

Uit een gesprek dat twee gemeenteleden met elkaar hadden kwam deze reactie op die vragen: ‘Kerk’ is geen doel op zich. Je zou de uitspraak van Kennedy hierop van toepassing kunnen maken, die zei: “Vraag je niet af, wat heeft een land voor mij, maar wat kan ik doen voor dit land.” Zo ook, niet wat doet de kerk voor mij, maar wat kan ik doen voor de kerk. De kerk werd vergeleken met een benzinstation: zoals je naar een benzinstation gaat om te tanken, ga je naar de kerk, en als je getankt hebt blijf je niet staan, maar ga je rijden! Er werd opgemerkt dat we ons als kerk, als kerkgemeenschap moeten realiseren dat wij met onze tijdgenoten in de greep zijn van het neoliberalisme/kapitalisme en dat het onze opgave, onze roeping is, daaruit wég te trekken, voortrekkers te zijn van een ander samenleven. Ook als enkeling kun je daarin een teken voor anderen worden: zoek iemand op die eenzaam is, kijk hoe je met tijd en geld kinderen kunt ondersteunen die nooit met vakantie kunnen... enz.

Een gesprek van twee andere gemeenteleden kwam er op uit, dat de kerntaak van de gemeente wel eens zou kunnen liggen in het overbruggen van de afstand tussen ouderen en jongeren; het vinden van gelegenheden om samen iets te ondernemen dat verbindt, het vinden van zinvolle woorden voor God en geloven, en opnieuw met elkaar in gesprek te komen of te blijven.

Een van de aanwezigen had niet zozeer een antwoord op elk van de drie vragen maar deelde de gedachte met ons dat het, bij wat voor taak van de kerk ook, zal moeten gaan om een ontvankelijke houding bij de gelovigen, en het besef van 'het heilige'. Als vanuit die houding geleefd wordt zal dat op zich iets zeggen/mensen aan het denken zetten of bemoedigen. Misschien kun je zelfs zeggen dat 'bemoedigen' een kerntaak van de kerk is: het doet mensen goed wanneer anderen met gebed, een goed woord, een vriendelijk gebaar om hen heen staan.

Na de startdienst kregen mensen gelegenheid om een kaart uit de collectezak te nemen waarop de naam van een gemeentelid stond, met de bedoeling diegene te bezoeken.

Hoeveel mensen van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt weten we niet, maar het idee werd voor herhaling vatbaar gevonden.

NJvR

Voorlichting over de uitkomsten van de onder de leden van de gemeente gehouden enquête

De kerkenraad vindt het belangrijk om de gemeente goed te informeren over allerlei zaken die in de gemeente spelen. Actueel op dit moment zijn de zaken die verband houden met de invulling van de vacature voor predikant. De opkomst voor de op 13 oktober gehouden gemeenteavond was matig, omdat een aantal gemeenteleden, die graag de gemeenteavond hadden willen bijwonen dringende andere afspraken hadden.

Ook hebben enkele oudere gemeenteleden laten weten 's avonds de deur niet meer uit te kunnen maar overdag wel. Bovenstaande is reden voor de kerkenraad om een extra voorlichtingsbijeenkomst te houden in de Got Tjark op donderdagmiddag 18 november aanstaande om 15.00 uur. Graag nodigen wij u daarvoor uit.

Van de kerkrentmeesters

In de laatste vergadering van de kerkrentmeesters d.d.12/10 stond natuurlijk het vertrek van onze predikant en daarmee het leegkomen van de pastorie op de agenda. Dit betekende dat we een aantal maatregelen moeten treffen, zoals:

- De voortzetting van de contracten voor: gas, water, licht, telefoon en wifi;
- Het overbrengen van de inventaris-in-opslag medio november;
- Opdracht tot isolering van de spouwmuur aan de zuidzijde, de overige muren hebben geen spouw.
- Aanvraag voor een offerte voor de vervanging van de ramen, die zitten er nl. al 45 jaar in.
- Voor de isolatie van het platte dak hebben we eerst meer informatie nodig.

De kerkenraad heeft er mee ingestemd de pastorie m.i.v. 1 december tijdelijk te verhuren aan Cor en Tity Visser die wegens een verbouwing elders onderdak zochten.

In de regeling voor het verschaffen van verblijfsruimte vanwege de preekvoorziening verandert vooralsnog niets. Uit onderzoek van de archivaris is gebleken dat naar alle waarschijnlijkheid de muren van de Got Tjark geen spouw hebben.

Wat het onderhoud van de kerk aangaat: we hebben er bij de betrokkenen weer aangedrongen op uitvoering van het werk: het voegen van een bepaald gedeelte van de kerkmuur, behandelen van de muurankers en het legen van de dakgoten.

In de komende zomerperiode moet het houtwerk van de ramen weer worden geschilderd.

Als de 3 nog ontbrekende foto's van de predikanten Brinkman, Dingemanse en Engelage binnen zijn, lijsten we ze allemaal in eenzelfde lijst in.

Van de boekhouder

Begrotingen 2022.

Hieronder treft U de samenvattingen van de begrotingen van de Kerk en de Diaconie voor het jaar 2022.

De begrotingen zijn opgesteld door het College van Kerkrentmeesters en het College van diakenen en vastgesteld door de kerkenraad. Indien U een uitgewerkte versie van de begrotingen wilt hebben kunt u deze opvragen bij de boekhouder (tel. 0519-501417) of via t.devries50@outlook.com

Toelichting:

Bij het opstellen van de begroting voor de kerk is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. Bij de bezetting van de predikantsplaats wordt uitgegaan van een dienstverband van 40%.
2. Het budget voor de preekvoorziening wordt verdubbeld.

3. Als gevolg van een verwachte terugloop van het aantal leden wordt uitgegaan van een vermindering van de inkomsten van gemiddeld 4.5% per jaar voor de komende jaren. Het gaat hierbij om de vrijwillige bijdragen en collecten.
4. Als gevolg van ontwikkelingen op de rentemarkt loopt ook de opbrengsten van de rente terug.
5. Voor de uitgaven wordt rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de kosten van 1.5 % per jaar.

Onderhoud gebouwen

De kosten van het extra onderhoud aan de pastorie en de kerk komen niet ten laste van de exploitatie. Hiervoor zullen de reserves moeten worden aangesproken.

Begroting diaconie

De begroting van de diaconie vertoont geen grote verschillen met voorgaande jaren. Ook hier zal met terugloop van de inkomsten in de komende jaren rekening moeten worden gehouden.

Met hartelijke groet aan U allen.

Theo de Vries

Populaire begroting 2022 (Kerk)		
Inkomsten	2022	2021
Verhuur kerk	5000	5000
Terugontvangst verzekering en belasting STAG	2670	2500
Huur pastorie	7770	7900
Rente belegde gelden	2890	4200
Vrijwillige bijdragen	29925	31000
Collecten	8820	9000
Giften	1000	1000
Doorzendcollecten		800
Overige inkomsten zoals bloemenfonds e.d.	2300	2300
Geraamd tekort	8299	40385
	Totaal	68674
		104085
Uitgaven		
Onderhoud kerkgebouw (incl. water, Elektra, gas verzekeringen, bel.)	6940	6700
Belasting en verzekering STAG	2550	2500
Kosten pastorie	2095	2050
Pastoraat	48634	82710
Kosten kerkdiensten	1480	2650
Verplichtingen andere organen	2720	3300
Overige kosten	4255	3375
Doorzendcollecten		800
	Totaal	68674
		104085

Begroting Diaconie 2022

Inkomsten

	2022	2021
Vrijwillige bijdragen	1450	1500
Collecten	800	800
Doorzendcollecten	2385	2500
Totaal	4635	4800

Uitgaven

	2022	2021
Kosten kerkelijke activiteiten	400	450
Verplichtingen aan andere organen	300	300
Bankkosten	75	75
Plaatselijk diaconaal werk	885	950
Landelijk diaconaal werk	575	600
Diaconaal werk wereldwijd	200	200
Afdrachten door te zenden collecten	2065	2200
Batig saldo	135	25
Totaal	4635	4800

Afscheid

Schiermonnikoog klinkt voor veel mensen als een idylle, en het heeft er soms iets van, maar meestal is het hier, de grote wereld in het klein. Met al het hartverwarmende en teleurstellende van de echte wereld. En zoals het in de wereld is, zitten mensen ook hier verlegen om een goed woord en vriendelijk gebaar.

In deze Protestantse Gemeente raakte ik onder de indruk van de vanzelfsprekende aandacht waarmee mensen in de gemeente, stil, haast onopgemerkt, andere mensen weten te bezoeken, die verlegen zijn om zo'n goed woord en vriendelijk gebaar.

Of ze nu lid zijn van de kerk of niet.

Geloven heeft hier niet veel te maken met 'leren' en wel veel met 'doen'.

Daarin schuilt een heel eigen kracht. Dat hebt u mij laten zien.

Voor mij waren de ontmoetingen in de Bijbelkring, de lees- en gesprekskringen bij mij aan huis, of in de bibliotheek, en de gespreks- en filmavonden bij David en Simone in De Oude School, verkwikkend. Echte opkickers. Samen lezen, leren, doordenken, overleggen, uitwisselen, is voedsel voor de geest en cement voor een gemeenschap.

Het zijn vaardigheden die telkens geoefend moeten worden om niet verloren te gaan.

Door het overlijden van gemeenteleden werd het aantal eilanders dat de kerkdiensten bezoekt door de jaren heen kleiner. Maar wij mochten ons verheugen in een grote kring van vrienden en vriendinnen, die vanuit het hele land, vanuit Duitsland, Zwitserland en België de diensten met ons mee wilden maken, als ze voor kortere of langere

tijd op het eiland waren. Thom Klontje, onze organist, met wie ik verreweg de meeste diensten mocht samenwerken, had aan een half woord genoeg als het ging om een verandering in de opzet van de dienst of de inzet van een gezang. Mensen van elders gaven bij het verlaten regelmatig aan dat ze de krachtige gemeentezang hier iets vinden om weer naar uit te zien! En zo is het.

Naast de wekelijkse zondagsdiensten waren er in de kerst- en zomertijd andere vieringen, waaraan een voorbereiding vooraf ging, zoals met leerkrachten van basisschool Yn'e Mande, of met de oecumenische werkgroep, ter voorbereiding van de Bijzondere Zomeravondvieringen.

Voor die laatsten kwamen we steevast bijeen in de serre bij Simone. De zomeravondvieringen werden afwisselend voorgegaan met de pastores, paters/priesters uit diverse plaatsen in ons land. Die vijf zondagavonden in de zomer zijn voor veel mensen toch een baken in hun vakanties hier geweest. Dat hebt u als gemeente hen gegeven.

Ik denk met grote waardering aan Henk Hockelmann en de samenwerking met hem toen de kerkdiensten in maart 2020 niet meer gehouden konden worden ten gevolge van de coronamaatregelen, en hij als initiatiefnemer met grote toewijding veel uitzendingen verzorgde op Schiermonnikoog-TV. Dit gaf juist in die tijd steun, het verbond dorpsgenoten en mensen van elders in een 'Meditatief moment'.

Het redactiewerk voor Het Konvooi, het werk in Morra-Lioessens, en in de Werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers Dokkum/Holwerd, waren voor mij een welkome afwisseling in het leven op het eiland. Daarmee zeg ik niet dat het leven hier zonder afwisseling is geweest. Integendeel. Dat geldt voor u als gemeente en voor mij persoonlijk. Ik hoef u daarover niets te zeggen.

Ik ben dankbaar dat juist hier, Pauline en ik op elkaars weg zijn gekomen, en dat wij onze weg nu samen vervolgen. En ik ben u dankbaar voor alle gunnende steun en bemoediging die wij op welke wijze ook van u mochten ontvangen in de voorbije jaren.

Bladerend in de vele bladzijden met aantekeningen die ik van bezoeken, of gesprekken in SPAR of Streek maakte, raak ik onder de indruk van hetgeen mensen verduren, van de veerkracht van geest, van de kracht van Geloof, van liefde, van hoop.

Omdat u mij de ruimte en het vertrouwen gaf kon ik achttien jaar uw predikant zijn, en daarvoor dank ik u. Er zijn mensen met wie ik maar een paar woorden heb gewisseld, en bij wie ik nooit in huis ben geweest, maar als we elkaar zagen of groetten lag daarin wederkerige herkenning, al onze hartelijkheid, het gunnende ten opzichte van elkaar.

Een aardig woord, een glimlach kan wederkerig een diep gevoel van blijdschap geven dat je helemaal doordringt. Het geeft energie. Het is eenvoudig en iedereen kan het. Het brengt warmte en licht. Het opent je wereld even voor anderen.

Niet met iedereen is het tot een hartelijk- of zelfs maar tot 'contact' gekomen, sommige contacten zijn stilzwijgend verlopen, of verbroken. En daarin zijn we ten opzichte van elkaar tekort gekomen, en hebben we Christus bedroefd. Ook dat zien wij onder ogen. En dit is enkel uit te houden, te dragen, omdat het staat in het teken van Gods barmhartigheid, die maakt dat wij dit onder ogen durven, en kunnen en willen zien.

Lieve mensen, degenen die blijven en degenen die vertrekken hebben gemeen dat zij behoren tot een 'trekkend volk' in deze wereld: wij zijn allen op weg naar Gods Rijk.

Met het oog op 31 oktober (Hervormingsdag) , en 1 en 2 november (Allerheiligen en Allerzielen) besluit ik daarom met de woorden van gezang 728

De heiligen, ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan 't einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in 't beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om 't land van God te zoeken.
Zij zijn gestorven in zijn naam
en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam
mij niet uw God te heten.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Ik beveel u allen in Gods trouwe hoede !
Nico van Rijswijk



Verhuisd

Mevr. N.E.Laniga is komen wonen aan Torenstreek 20b 9166LK Schiermonnikoog. Zij is ingeschreven als dooplid van onze Kerk.

Welkom in deze gemeente!

Dank

We hebben genoten van de zangdienst voorbereid door de Vespergroep en gemeenteleden op zondag 26 september. Hartelijk dank voor de bloemen die we meekregen ter ere van ons 60 jarig huwelijks jubileum.

Diny en Jan Holwerda.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Jarigen in November

15 Mevr. H. Berends-Hulsegge, Badweg 14

19 Mevr. T. Steendam, van Starckenborgstraat 13

25 Mevr. W. Kolstein-Hepping, Middenstreek 29

29 Mevr. A.F. Taekema, Langestreek 36

*Een hartelijke gelukwens met
uw verjaardag !*

Aan de overkant

Mw. P. Roemers
Verpleeghuis “Blauw Borgje”
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen.

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma
Zorgcentrum de Pol. Kamer 536
Vetkamp 85, 3862 JN Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier.

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100, 9728 PG Groningen.

Mw. M. Hooghart
Verpleeghuis Coornhert State
Vogelwijk 20, 8446 KE Heerenveen.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening
Reddingsweg 9 - Telefoon 252285
E-mail: ilsecv55@gmail.com

K. van de Kamp-Malestein
Voorstreek 18
E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij:
schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:
Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331
Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer
Bij de redactie, vóór of op zaterdag 27 november.

