



# Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

## Kerkdiensten in december

De diensten worden gehouden in de Got Tjark en beginnen, tenzij anders vermeld, om 10 uur.

05 Ds. M. Veenstra-Oving, uit Wijhe, viering HA

12 Ds. J.T. Vos-Butijn, uit Bilthoven

19 Ds. A.H. Zweers, uit Zwolle

24 Kerstavond, aanvang 19.30 uur

Ds. Y. de Groot, uit Groningen

25 1<sup>e</sup> kerstdag, Ds. Y. de Groot, uit Groningen

26 2<sup>e</sup> kerstdag, Kinderkerstfeest, 16.00 uur

31 Oudejaarsavond, aanvang 19.30 uur

Ds. M. Schoonderbeek, uit Amersfoort

Omdat we weer extra voorzichtig moeten zijn, drinken we na afloop van de dienst op zondag 5 december **geen** koffie met elkaar. Laten we wel naar elkaar omzien op andere manieren.

## Kerkdiensten in januari

01 geen dienst

02 Ds. M. Schoonderbeek, uit Amersfoort

09

16 Ds. R. Onderstal, uit Houten

23 Ds. A.H. Zweers, uit Zwolle

30

Voor de zondagen waar geen predikant genoemd staat, wordt de invulling later bekend gemaakt op de website.

We hopen dat we na de dienst van 2 januari weer samen koffie kunnen drinken.

## Afscheid en Welkom

Met een goed gevulde kerk hebben we op 31 oktober afscheid genomen van ds. N. van Rijswijk. Het was een mooie dienst, waarbij een tastbare herinnering werd meegegeven in de vorm van een boek vol met herinneringen, gedichten en andere bijdragen van onze gemeenteleden.

Ook ontving hij, als blijvend aandenken aan het eiland, een prachtige aquarel van Stella van Acker. Beiden werden door hem in dank aanvaard.

Op 28 november werd ds. van Rijswijk verbonden met de gemeente van Stede Broec. Uit de liturgie van zijn intrededienst nemen we de volgende woorden graag ter opwekking voor u over in dit kerkblad.

### **‘Vol verwachting klopt ons hart’**

Mooi dat ‘Sinterklaas’ in de periode van advent valt, de vier weken voor kerst. Jammer, al die mensen die het geloof in hem hebben verloren! Sinterklaas lijkt meer op de Ene dan op alle andere goden; en dat zijn er veel, ook al noemen moderne mensen ze niet meer zó.

Het bijzondere van de Ene, temidden van al die goden, is dat men Hem bezingt en dat men Hem verwacht.

Dat is op zich al vreemd, want wie verwacht er in deze dagen eigenlijk nog iets dat toekomst opent? Van wie?

Mensen hebben God soms afgeschafte omdat ze vinden dat God te vaak ‘nee’ verkoopt. Hij had de uitroeiing van de Joden in Europa moeten voorkomen, en die stakkers in Noord-Korea al lang moeten bevrijden, en in het persoonlijk leven erge ziekten en ongelukken moeten voorkomen.

Misschien kunnen de adventsweken je helpen om op het spoor te komen wat je van deze God wel-, en wat je van deze God niet kunt verwachten.

U kunt daarvoor de vieringen bezoeken en een eerste verwijzing naar een spoor geef ik u bij dezen. In Psalm 85 vragen mensen

zich af, of God ons niet weer 'levend' zou maken zodat ze zich over hem kunnen verblijden. Ze leven wel, maar 't is eigenlijk geen leven.

De bezieling is eruit. De spirit ontbreekt eraan.

Het antwoord is: VREDE, sjaloom, welzijn voor alles en iedereen! Het grote, bezielende visioen!

En daarop volgt: maar laten de mensen dan niet tot dwaasheid vervallen. Dwaasheid is het tegenovergestelde van vrede.

Dwaasheid is een mogelijkheid die mensen hebben. Vrede hoort bij God. Door dwaasheid van mensen ontstaan rampen, roepen ze niet zelden problemen over zichzelf af. In het boek Spreuken- het Basisonderwijs van de Bijbel- kun je lezen:

'De dwaasheid van een mens vervormt zijn levensweg, en dan is zijn hart nog woedend op de HEER ook!'

Wij roepen God ter verantwoording over wat op aarde gebeurt, maar Hij roept even hard ons. Ook dat klinkt in de advent en op het Kerstfeest. Niet tégen ons, maar vóór ons; niet om het feest te bederven, maar om het zijn glans te geven!

N. van Rijswijk



## Kerkeraad

### Consulent

Door het werkverband van Predikanten en Kerkelijk werkers in Noord-Oost Friesland is Ds. Geert van Wieren uit Ooster Nijkerk aangewezen als consulent.

De kerkenraad heeft Ds. van Wieren uitgenodigd voor zijn vergadering en met hem kennis gemaakt.

Het is de taak van de consulent om het beroepingswerk te begeleiden. Met name gaat het er daarbij om, dat de procedure volgens de regels verloopt. Verder is hij beschikbaar voor vragen. Vroeger verzorgde de consulent ook de pastorale rol. Dit is echter niet meer zo.

De consulent wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over wat er inmiddels al is gedaan met betrekking tot de vacature voor een nieuwe predikant.

### Vacature predikant

Op basis van een meerjarenraming voor 10 jaar is gebleken, dat een predikant in deeltijd voor 40% haalbaar is.

### Beroepingsprocedure

Alvorens de beroepingsprocedure kan worden gestart is het nodig:

1. dat het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) een zogenaamde solvabiliteitverklaring afgeeft. Het verzoek om afgifte is ingediend en inmiddels is de solvabiliteitverklaring ontvangen.
2. Onder overlegging van de solvabiliteitverklaring is aan het Breed Moderamen van de Classis Fryslân toestemming gevraagd om een predikant te kunnen beroepen. Alvorens echter die toestemming wordt verleend heeft er nog een zogenaamd vacaturegesprek plaats, waarin wordt nagegaan of er samenwerking mogelijk is met andere gemeenten. Dit gesprek vindt in de maand december plaats.

### Evaluatie gemeente avond

Er waren weinig mensen op de gemeente avond. Het verslag van de avond is opgenomen in het Konvooi. Gebleken is onder meer, dat het belangrijk is om nog duidelijker te communiceren via bijvoorbeeld een kort verslag van de kerkenraadsvergadering in het Konvooi. Daarnaast is het belangrijk om van de gemeenteavond notulen te maken.

### Kerkrentmeesters

Er is € 50.000,- gereserveerd voor het verduurzamen van de pastorie. Tevens dient de pastorie geschilderd te worden. Tevens moeten de muurankers van het kerkgebouw vervangen worden.

### Diaconie

De collecte voor Kerk in actie is bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland  
16 december wordt de kerstmiddag voor ouderen gehouden. Hiervoor worden alle ouderen ouder dan 75 jaar uitgenodigd.

### **Vanuit de gemeente**

Herdenken.

Voor mij, als redelijk nieuwe eilandbewoner, was het een bijzondere ervaring, om een steentje, als koorkid, bij te dragen, aan de herdenkingsdienst van 21 november, waarin 20 mensen, die het afgelopen jaar overleden zijn, herdacht werden. Er was tevens bijzonder mooie muziek uitgekozen, aan het begin en tijdens de dienst.

Door het noemen van hun naam, het aansteken van een kaars, het voorlezen van een gedicht of alleen door stilte, waren zij weer even aanwezig.

Het koor zong prachtige toepasselijke liederen, waarin recht werd gedaan aan de nagedachtenis, en waar ook hoop en blijde verwachting voor de toekomst uit sprak.

De Vespergroep heeft het heel mooi en ingetogen voorbereid en uitgevoerd.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
ik ben het lied dat fluistert door de bomen  
ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan  
ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben ik de hand, die al je tranen wist.





## Kerstverhaal

De voorzitter van de vrouwenvereniging vroeg 2 jaar geleden of ik een kerstverhaal wilde vertellen. Natuurlijk wilde ik dat wel, het is leuk en... het leek me een makkie. Er is zoveel te vinden op internet, in de bibliotheek, bij de boekhandel, of op de eigen boekenplank.

Nou dat heb ik geweten, ik heb alle kerstboeken van de bibliotheek gereserveerd en in huis gehaald. Ik heb wel 130 verhalen gelezen, ze gewogen, te licht, te zwaar of te lang bevonden.

En... iedere keer stond ik voor hetzelfde dilemma. Het dilemma dat wel vaker speelt bij onze vereniging. Want wat ga je vertellen: ga je het Bijbelse verhaal vertellen? Over het kindje Jezus in de kribbe in Bethlehem, over de herders die het engelenkoor hoorden en op zoek gingen naar het kind in de stal, of over de Wijzen uit het Oosten, die hun geschenken kwamen brengen.

Of... vertel je een seculier, maar spannend verhaal, dat zich afspeelt rond de kerstdagen, over sneeuwstormen, over ongelukken, over saamhorigheid of over de opvang van vluchtelingen, heel actueel vandaag. U begrijpt het dilemma... Zo las ik een prachtig verhaal over 4 wijzen uit het oosten. Zij hadden, toen ze een bijzondere ster hadden ontdekt, afgesproken elkaar halverwege te ontmoeten en dan gezamenlijk verder te reizen.

Maar de 4<sup>e</sup> wijze werd onderweg opgehouden.

Toen hij halverwege was lag er een gewonde man langs de kant van de weg, die hij niet kon laten liggen en hem dus een paar



dagen verzorgde.

En toen hij weer verder reisde smeekte een man hem te stoppen. Hij had wel gezien dat hij rijk was en hij zei: Heer mijn vrouw is ernstig ziek en ik heb geen geld om medicijnen te kopen. Ook met deze man ging hij mee om hem te helpen. Uiteindelijk kwam hij te laat voor zijn afspraak met de andere 3 Wijzen, maar had hij niet het gebod van Jezus al gevolgd om zijn naaste te helpen...

En zo las ik ook het ontroerende verhaal van twee jonge kinderen. Zij waren naar de mis geweest met hun ouders en keken naar de enorme kerststal in de kerk. Hun oma richtte elk jaar de kerststal in maar zij was dit jaar opgenomen in het verpleegtehuis en nu had de koster de stal ingericht.

Hij had enorm zijn best gedaan maar 't haalde niet bij andere jaren.

Oma deed het veel mooier.

De beelden stonden schots en scheef, het kindje Jezus lag scheef in het kribje en Jozef miste zelfs een hand en er ontbrak ook nog een ezel.

De kinderen in het verhaal gaan dan in het donker op zoek naar oma, zonder dat hun ouders het merken, want oma moet toch dit jaar de kerststal weer goed maken. Spannend, onroerend en het loopt allemaal goed af.

Maar ook dit was het niet, Nee, ik was niet van plan deze verhalen te vertellen.

Want..., niet zo lang geleden kreeg ik deze brief onder ogen en deze wil ik graag met jullie delen.

'Geliefden,

Zoals je weet zijn we al dicht bij Mijn verjaardag.

Elk jaar wordt deze verjaardag door jullie gevierd.

Gedurende deze tijd geven jullie elkaar cadeautjes, is er muziek ter ere van Mij en is het eten uitstekend! Het is fijn te weten dat er in ieder geval mensen zijn die Mijn verjaardag niet vergeten zijn.

Vroeger wist iedereen ook de reden van Mijn Feest en waren ze

dankbaar voor alles wat ik voor ze deed. Maar in deze tijd weet bijna niemand dat meer.

Families en vrienden komen bij elkaar en hebben gewoon een fijne tijd samen. Niks mis mee.

Ik kan me vorig jaar nog herinneren.

Het was groot feest met mooi gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten, chocolade, gebak en natuurlijk de nodige drankjes. Ook de versieringen en de kerstboom maakten het extra feestelijk.

Maar weet je, ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de eregast, maar men was vergeten Mij een uitnodiging te sturen! Terwijl ik er zo graag bij geweest zou zijn!

Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het me niet, want al de vorige jaren vond ik de deur ook gesloten. Omdat ik niet was uitgenodigd, besloot ik toch stilletjes naar binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken. Iedereen leek blij, ze vertelden elkaar de laatste roddeltjes, er werd serieus gepraat en er werd met de kinderen kerstliederen gezongen.

Ze hadden het geweldig!

's Middags gingen ze wandelen om weer ruimte in hun buik te krijgen en daarna kwamen er nog meer gasten en iedereen werd gekust en omhelsd. Ik stak mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen, maar niemand dacht eraan. Niemand had aandacht voor mij.

Hoe zou jij je voelen als je jarig was en de aandacht ging naar iedereen behalve naar jou, de jarige? Toen begreep ik dat ik niet welkom was en ging stilletjes weg.

Wat zou ik het fijn vinden als je de komende Kerst Mij mee liet vieren. Dat ik mee mocht delen in het feit dat ik meer dan 2000 jaar geleden geboren werd, om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens voor kerst is: dat jij dit gelooft met heel je hart.

Ik zal je wat vertellen... ik ben zelf een feest aan het voorbereiden, een feest zoals geen mens kan bedenken.

Ik ben al bezig met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij.

Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek. Allen die in dat boek staan mogen binnen komen en meefeesten. Diegene die Mijn uitnodiging niet aanneemt, laat ik buiten staan.

Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het Feest. Ik houd van je, Jezus.'



### **‘Weetjes uit de Bijbel’**

Wist je dat de Bijbel nergens vermeldt, dat er maar drie wijzen waren die het kindje Jezus gingen zien. Het zouden er veel meer kunnen zijn dan drie. De schrift vertelt ons niet, hoeveel er gingen, alleen dat er drie geschenken werden gegeven.

De geboorte van Jezus is mogelijk pas in de tweede eeuw toegevoegd aan de Bijbel. Dat dit in een stal gebeurde staat niet in de Bijbel vermeld. Wel dat ze het kindje in een voerbak van de dieren legden. De wijzen vinden Jozef, Maria en het kind in een huis. Matt. 2 : 10. In die tijd was het gebruikelijk dat dieren in een gedeelte van het huis werden gehouden.

# 2021-2022

De Heer zij voor u  
om u de juiste weg te wijzen.  
De Heer zij naast u  
om u in de armen te sluiten en  
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.  
De Heer zij achter u  
om u te bewaren voor gemene  
aanvallen van anderen.  
De Heer zij onder u  
om u op te vangen als u dreigt te vallen  
De Heer zij in u  
om u te troosten als u verdrietig bent.  
De Heer zij om u heen  
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.  
De Heer zij boven u  
om u te zegenen.  
Moge God zich over u ontfermen.  
nu en in het nieuwe jaar.

(naar: 'de zegen van St. Patrick')

## Ontvangen

De kerk heeft het Grootletterliedboek via mevrouw Nettie-Visser en de heer T. Klontje ontvangen.  
Dit boek gebruikte de heer Karel vd Geest met medewerking van de heer P. Visser elke kerkdienst.  
Het ligt achter in de Gottjark om door slechtzienden gebruikt te kunnen worden.

## Van de boekhouder

### Opbrengst collecten oktober

Kerkcollecten	€ 1039,20
Diaconie	- 64,30
Kerk en Israël	- 87,40
Jong Protestant	- 85,70
Aanloophuis Heerenveen (Avondmaalscollecte)	- 155,95
Werelddiaconaat	- 67,30

### Vaste bijdragen

Nog steeds zijn er gemeenteleden die hun vrijwillige bijdragen niet hebben voldaan ondanks hun toezeggingen via Kerkbalans. Ze krijgen binnenkort nog een persoonlijke herinnering in de bus.

Dit is dan mijn laatste poging.

Theo de Vries

### Redactie

Sinds een maand bestaat de redactie van Het Konvooi uit: Ilse van Delden en Klasien van de Kamp.

Ook onze digitale ondersteuner en websitebeheerder, Eric Augusteijn, willen wij hier niet ongenoemd laten.

Voorlopig zullen we de bijdragen van een eigen predikant missen, maar de bijdragen van de kerkeraad, de kerkrentmeesters en de vaste rubrieken blijven bestaan.

Wij gaan ons best doen de juiste informatie en boeiende artikelen uit kerk en samenleving in Het Konvooi te publiceren

Toch willen wij graag ook ú in de toekomst de gelegenheid bieden om een bijdrage te leveren aan Het Konvooi.

Voorals er thema's, zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart of anderszins in het vooruitzicht liggen, zien wij uw bijdragen graag tegemoet.

Dit kan variëren van een gedicht, een anekdote of een bijzondere visie op een Bijbelverhaal of een, voor u en onze gemeenschap, belangrijk geloofs-issuë. Wij zullen de kopij zorgvuldig bekijken en plaatsen als dat past binnen de kaders die we hebben.

U kunt uw bijdrage mailen naar één van de redactieleden.

## Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u - of namens u een ander- dit doorgeven aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

## Jarigen in December en Januari

### December

02 Mevr. S. de Boer- de Vries	Badweg 3
09 Mevr. M. Dijks - de Jong	Aisterbun 7
11 Dhr. T. Vlasma	F. Gasastraat 17
23 Dhr. K. de Vries	Bouwes Tieuwn 12
30 Mevr. G. Ritzema- van Haften	Langestreek 116

### Januari

26 Mevr. T. Blom-Faber.	Middenstreek 14
-------------------------	-----------------

*Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !*

## Aan de overkant

Mw. P. Roemers  
Verpleeghuis “Blauw Borgje”  
Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen.

Mw. A.M. Reitsma-Bergsma  
Zorgcentrum de Pol. Kamer 536  
Vetkamp 85, 3862 JN Nijkerk.

Mw. J.H. de Jong-Hoving  
per adres: De Skûle  
Stationswei 12  
9123 JZ Metslawier.

Mw. R.A.C. Visser  
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7  
Schaaksport 100, 9728 PG Groningen.

Mw. M. Hooghart  
Verpleeghuis Coornhert State  
Vogelwijk 20, 8446 KE Heerenveen.



## COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening  
Reddingsweg 9 - Telefoon 252285  
E-mail: [ilsecv55@gmail.com](mailto:ilsecv55@gmail.com)

K. van de Kamp-Malestein  
Voorstreek 18  
E-mail: [tiga@live.nl](mailto:tiga@live.nl)

E-mail adres voor kopij:  
[schiermonnikoogkonvooi@gmail.com](mailto:schiermonnikoogkonvooi@gmail.com)

Coördinatie bezorging:  
Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. [info@rekladruk.nl](mailto:info@rekladruk.nl)

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)  
Bankrekening NL80RABO0346186668  
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'  
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:  
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog  
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953  
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331  
Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: [www.kerkschiermonnikoog.nl](http://www.kerkschiermonnikoog.nl)

Kopij volgend nummer bij de redactie,  
vóór of op zaterdag 29 januari.