



# Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

## **Kerkdiensten in februari**

De diensten worden gehouden in de Got Tjark en beginnen, tenzij anders vermeld, om 10 uur.

06 ds. H. van Noord uit Assen.

13 ds. A. Zweers uit Zwolle, viering HA

20 ds. W. Veltman uit Ee.

27 geen dienst

## **Koffie drinken na de dienst**

Na de dienst op zondag 6 februari kunnen we voor het eerst sinds lange tijd weer samen koffie drinken. Van harte uitgenodigd.

## **Kerkeraad**

### Vacature predikant

#### Start van het beroepingswerk

Van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân is de toestemming ontvangen om met het beroepingswerk te mogen starten. Hiermee heeft de kerkeraad in zijn vergadering van 10 januari jl. een start gemaakt en, met in achtneming van de uitkomst van de onlangs onder de gemeenteleden gehouden enquête, een concept/profiel schets voor de aan te trekken predikant(e) opgesteld. Deze treft u onderstaand aan. Indien u daarop inhoudelijke opmerkingen hebt, stellen wij u in de gelegenheid om vóór 15 februari a.s. schriftelijk per brief of e-mail te reageren.

### Beroepingscommissie

Overeenkomstig de richtlijnen voor het beroepingswerk van de PKN stellen wij de gemeente in de gelegenheid kandidaten voor te dragen voor benoeming in de beroepingscommissie die zal worden ingesteld. Wij streven ernaar om bij de samenstelling van de commissie een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie samen te stellen die daadkrachtig kan werken. Wij gaan vooralsnog uit van een commissie bestaande uit maximaal 5 leden.

### Voordragen van namen van beroepbare predikanten

Gemeenteleden worden eveneens overeenkomstig de richtlijnen voor het beroepingswerk van de PKN in de gelegenheid gesteld om aan de kerkenraad namen door te geven van beroepbare predikanten. Eventuele namen kunt u mondeling of schriftelijk doorgeven aan de kerkenraad.

## **(Concept-profielschets)**

### **Protestantse Gemeente Schiermonnikoog**

De Protestantse Gemeente Schiermonnikoog is een veelkleurige, krimpende, maar niet in kramp verkerende gemeente, die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden inwoner en badgast een thuis, waar je verbondenheid voelt en waar je met je levensvragen terecht kunt.

**Ter vervulling van onze vacature zoeken wij een predikant(e) 0,4 Fte**

\*Die de Bijbelse boodschap predikt en vertaalt, zodat deze betekenis krijgt voor het dagelijkse leven en aansprekend is voor jong en oud.

\*Die vanuit zijn of haar persoonlijk geloof in Jezus Christus de gemeente wil toerusten, verbinden en opbouwen op een eigentijdse manier.

\*Die in zijn/haar exegese van de Schrift en in zijn/haar werken, blijk geeft van een genuanceerde benadering van de gemeente, ruimte gevend aan de verschillen in de gemeente.

\*Die grote waarde hecht aan het pastoraat.

\*Die oecumenisch is ingesteld en bereid om, in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, mee te werken aan bijzondere diensten, waaronder de zomeravonddiensten, zoals die in de zomervakantie op het eiland worden gehouden.

\*Die open staat voor vernieuwende opvattingen ten aanzien van de viering van de eredienst en voor de inbreng tijdens de dienst van gemeenteleden middels het verzorgen van bijvoorbeeld lezingen en muzikale bijdragen in de vorm van zang en muziek.

\*Die goed kan luisteren, een bruggenbouwer is en het vermogen heeft verbindend te zijn. Hij/zij vindt daarbij de veelkleurigheid/diversiteit binnen de gemeente een uitdaging.

\*Die bereid is op Schiermonnikoog te komen wonen. Een pastorie is beschikbaar.

## Kerkdiensten

Wij doen als kerkeraad ons uiterste best om de zondagse kerkdiensten doorgang te laten vinden. Het lukt ons echter niet om voor elke zondag een voorganger te vinden of op ander wijze invulling te geven aan de kerkdienst. Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten attenderen wij u op de kerkledenapp, de website [kerkschiermonnikoog.nl](http://kerkschiermonnikoog.nl) en het mededelingenbord bij de kerk. Verder roepen wij de gemeenteleden op via het 'hoort zegt het voort' principe elkaar te informeren.

## Corona

Wij volgen de richtlijnen uit de coronabrief van de Classis Fryslân.

## Diaconie

Heilig Avondmaal project 2022.

Ook in het jaar 2022 is ons project 'het Aanloophuis' in Heerenveen.

'Het Aanloophuis' staat open voor allen die eenzaam zijn, hun weg in de maatschappij niet goed vinden.

'Oer de Brêge' is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te bieden voor deze groep mensen.

De stichting is interkerkelijk en heeft als grondslag: "de Bijbel als Gods woord".

Dit is leidend in al het werk in 'het Aanloophuis'.

Naastentliefde, gerechtigheid en barmhartigheid.

Dit wordt veelal door vrijwilligers gerund.

Wij hopen dat wij met elkaar dit project weer kunnen steunen door onze H. A. collecte.

## Huispaaskaarsen

In de 40-dagen tijd is het mogelijk om een huispaaskaars te gebruiken. U kunt kiezen uit:

een kaars, lengte van 25 cm (doorsnee 6 cm) prijs: €22,50,

een kaars, lengte van 30 cm (doorsnee 8 cm) prijs: €29,50.

Beide kaarsen hebben een gotisch model en zijn versierd met het motief van de kaars die wij ook in de kerk gebruiken.

U kunt ze bestellen bij G. Schut 0519-531852 vóór 5 maart 2022.



## Oproep

Na de eerste succesvolle zangdienst, houdt de Vespersgroep op zondag 27 maart de tweede zangdienst. Wij vinden het fijn als u, als gemeenteleden, enkele favoriete liederen aan ons door zou willen geven. U kunt deze op papier inleveren in de doos die op de tafel in de kerk staat, of doorgeven aan één van de Vespersgroepleden tot en met zondag 27 februari. Wij hopen weer op veel favoriete liederen van u en zien u graag op 27 maart.

Christine, Enky, Garda, Ilse en Harm



## Bericht vanuit Stede Broec

In dit Konvooi willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid bij het afscheid, voor uw hartelijke woorden en geschenken ten aandenken.

In het Liber Amicorum (het Vriendenboek) lazen we geroerd wat u in ons geraakt en geholpen heeft, en wat u ons toewenst. De één schreef een verhaal, de ander een anekdote, enkele lieve woorden, weer een ander een gedicht, of een tekening/schildering van eigen hand. Tot grote verrassing lazen we zelfs een paar woorden fanuut heigere sferen van Karel van der Geest! Het boek is een mooi aandenken, waarvan de woorden, die Simone de Boer bij het afscheid sprak, helemaal opgaan: 'Als jullie dit boek lezen, denk dan nog eens aan ons: dit zijn WIJ !' Heel hartelijk dank voor hetgeen elk van u ons met haar of zijn bijdrage heeft gegeven. En dank aan de samenstellers van het boek! De aquarel van de hand van Stella van Acker die ons geschonken werd heeft een mooie plaats gevonden in ons huis. We hebben het idee dat wij die plaats niet hebben bedacht, maar dat de aquarel zelf even heeft gezocht naar de meest geschikte plaats.

In de beslotenheid van het huis opent het schilderij verten die een geheimenis doen vermoeden, zoals Schiermonnikoog zèlf voor veel mensen een plaats is geworden die hen aantrekt, en soms onvermoede nieuwe perspectieven voor hun leven laat zien.

Alle goeds voor u

Hartelijke groet uit Stede Broec

Nico van Rijswijk

Pauline Kouwenhoven

## Vanuit de gemeente

Voor u gelezen: 'Open Doors'

300 miljoen. Zoveel christenen lijden op dit moment wereldwijd onder vervolging. In landen als Noord-Korea, India, Burkina Faso, Iran en de Malediven zitten mensen gevangen, lijden ze honger, worden ze mishandeld of door hun familie met de nek aangekeken. En waarom? Omdat ze geloven in Jezus Christus.

Open Doors komt al 65 jaar op voor vervolgte en bedreigde christenen. De organisatie verspreidt Bijbels, biedt opleidingen en traumazorg aan, geeft praktische hulp waar nodig en moedigt christenen wereldwijd aan om voor elkaar te bidden.

Open Doors gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26). Bidden voor vervolgte christenen is een belangrijke manier om als kerk uitdrukking te geven aan die verbondenheid. Hen helpen en bemoedigen door een gift te geven, is een andere manier.

Het maakt een groot verschil in het Lichaam van Christus als wij als gemeente naast onze vervolgte broeders en zusters gaan staan. Wil je meer weten of ons gratis magazine aanvragen? [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl)



## Overvloedige Genade

Soms vind ik het moeilijk om naar God te gaan. Dit gevoel heb ik vooral tijdens periodes waarin ik het geloof, of beter gezegd, God, op een laag pitje heb staan. Ik ben altijd wel stabiel in mijn geloof, begrijp me niet verkeerd, maar er zijn soms weken waarin het allemaal wat minder vanzelf gaat. Ik lees minder in de bijbel, ik moet mezelf er écht toe zetten om te bidden en in gesprek te gaan met God, de keuzes die ik maak zijn meer gebaseerd op mijn eigen inzichten dan op Gods wijsheid en de livestream kijken van de kerkdienst op zondag is meer een uitzondering op de regel dan een vast ritme. Tijdens dit soort periodes heb ik het juist zo nodig om naar God te gaan en om opnieuw met Hem te beginnen. Om alles voor Hem neer te leggen en even bij de Vader te zijn. Waarom is het dan juist in deze periodes het moeilijkst om naar God te gaan?

### Strever

Van mijzelf ben ik een strever. (...) Zo betrap ik mezelf er wel eens op dat ik in mijn relatie met God ook een strever ben. Ik wil alles goed doen voor Hem. Het liefst lees ik elke dag uit de Bijbel, bid ik elke dag voor alle mensen om mij heen, ga ik elke zondag naar de kerk, lees ik elke week een boek over het christelijk geloof en geef ik alles wat ik heb aan goede doelen. Graag zeg ik dat ik dit allemaal wil doen omdat ik zo veel van God hou en alles voor Hem over heb, maar ik weet dat dat niet het hele verhaal is. Diep in mijn hart weet ik namelijk dat ik dit gedrag vertoon omdat ik, ergens diep in mij, het gevoel heb dat ik de liefde van God kan, of zelfs moet verdienen.

### Verdienen?

Uit angst dat ik niet goed genoeg ben, probeer ik een zo goed mogelijke christen te zijn, zodat ik, mocht het nodig zijn, iets kan aanhalen als bewijs dat ik Gods liefde 'verdien'. Ik heb toch elke dag gebeden? Ik ben toch elke week naar de kerk gegaan? Ik heb toch elke maand trouw goede doelen gesteund? Wanneer

ik dan door een periode ga waarin ik al deze dingen minder of niet doe, vind ik het moeilijk om naar God te gaan, omdat ik voor mezelf al heb besloten dat ik Zijn liefde niet verdien. Niet vandaag. Misschien morgen, als ik wél in de bijbel heb gelezen. Of de dag erna, wanneer ik tijdens de aanbidding met mijn handen in de lucht heb gestaan. Maar niet vandaag, een dag waarin ik niet heb gebeden, een dag waarin ik niet in de bijbel heb gelezen en geen preek heb gekeken. Puur omdat ik mezelf niet goed genoeg vind om naar God te gaan, creëer ik afstand. En dat is wel het laatste wat God wil.

### Niets kan mij scheiden

In mijn hoofd weet ik het heel erg goed: er is niets wat mij kan scheiden van de liefde van God (Rom 8:38-39). Ik weet heel goed dat het God niet gaat om wat ik allemaal voor Hem doe. Het gaat Hem om mijn hart. Waarom maak ik dan zelf wel zo'n groot ding van wat ik allemaal 'goed' moet doen voor God? Als God zegt dat ik mag komen zoals ik ben, dat het niet uitmaakt of ik vandaag wel of niet in de bijbel gelezen heb, waarom sta ik mezelf dan in de weg wanneer ik naar God wil gaan?

### Uit het raam

Herken je dit? Dat je jezelf er soms op betrapt dat je Gods liefde probeert te verdienen? Of heb je juist jezelf al veroordeeld, omdat jij het niet zou verdienen om naar God te gaan? Dan heb ik goed nieuws voor jou: er is niets dat ervoor kan zorgen dat Gods liefde groter of kleiner wordt voor jou. Laten we dus vandaag stoppen met het proberen om Zijn liefde te verdienen. Laten we het hele verdienmodel uit het raam gooien, want dat is niet waar het om gaat bij God. Het gaat God om je hart. Hij heeft de weg al vrijgemaakt, zodat wij dat niet meer hoeven te doen. Omdat Jezus ons zo liefhad dat Hij voor ons is gestorven aan het kruis, is het niet meer nodig om Gods liefde te verdienen. We mogen zonder enige aarzeling tot Gods troon naderen, niet om wie wij zijn of om wat wij gedaan hebben, maar om wie Hij is. Hebreeën 4:16 zegt (HTB):

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in de ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.

(..) Hij wacht op ons, in overvloedige genade. Laat niets ons ervan weerhouden om naar God toe te gaan, want er is absoluut niets dat ons kan scheiden van Zijn liefde. We mogen gaan beseffen dat Gods genade iedere dag nieuw is voor ons, en dat we iedere morgen opnieuw bij Hem mogen komen. Hoe we ons ook voelen en wat we wel of juist niet gedaan hebben. Zijn overvloedige genade is er elke dag weer, en dat is waar het om draait.

[www.huisvanbelle.nl](http://www.huisvanbelle.nl)

**Bijbelse zegswijzen onder de loep**

## **‘TEKEN AAN DE WAND’**

Een waarschuwing van naderend onheil, of een aankondiging dat er iets staat te gebeuren wat ons aan het denken moet zetten, noemen we ook wel een teken aan de wand.

Die uitdrukking is ontleend aan Daniël 5. Daar lezen we dat Belsassar, de koning van Babel, tijdens een feestmaal plotseling een hand zag verschijnen die een raadselachtige spreuk op de wand schreef: Menee, menee, tekeel oefarsien (meestal vertaald als: ‘Gewogen, gewogen en te licht bevonden’). Dit was een godsoordeel: De Perzen zouden het rijk veroveren, wat in 539 voor Chr. is gebeurd.

## Van de boekhouder

Opbrengst collecten

### November

Kerkcollecten	€ 290,55
Diaconie	- 16,60
Kerk in Actie voor Guatamala	- 42,50
Kerk in Actie voor Moldavië	- 87,60

### December

Kerkcollecten	€ 119,20
Kerk in Actie Rwanda	- 57,80
Avondmaalscollecte voor 'het Aanloophuis' Heerenveen	- 64,45
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat	- 65,75
Protestants Jongerenwerk	- 62,35

### Vaste bijdragen

Nog steeds zijn er gemeenteleden die hun vrijwillige bijdragen niet hebben voldaan ondanks hun toezeggingen via Kerkbalans.

Dit is dan mijn laatste poging.  
Theo de Vries



## **Mededeling van de redactie**

In het Konvooi van december/januari hebben wij het mooie lied 'Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan' integraal afgedrukt. Daarbij hebben we verzuimd de auteur van dit lied te noemen.

Daarom hierbij onze excuses en de bronvermelding. Het lied is geschreven door dhr. Sytze de Vries en is te vinden in zijn liedbundel: 'Het liefste lied van overzee' of in zijn nieuwe verzamelbundel 'Op vleugels'.

Ook voor de komende uitgaven van het Konvooi zien wij uw bijdragen graag tegemoet.

Dit kan variëren van een gedicht, een anekdote of een bijzondere visie op een Bijbelverhaal of een, voor u en onze gemeenschap, belangrijk geloofs-issue. Wij zullen de kopij zorgvuldig bekijken en plaatsen als dat past binnen de kaders die we hebben.

U kunt uw bijdrage mailen naar één van de redactieleden.

## **Een kaart**

Bij een ziekenhuisopname of ziekte, kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

## Jarigen in februari

- 04 Mevr. C. Visser-de Moes. Gratia Susannastraat 10  
05 Mevr. A. Faber-Kooistra. Middenstreek 10  
10 Dhr. A. Pieperiet. Reddingsweg 5  
11 Mevr. H. Pieperiet-van Bon. Reddingsweg 5  
11 Mevr. A. van der Zee- van Wijk. W. Dijkstraat 1  
13 Mevr. M. Talsma-Batelaan. Kooipad 1  
13 Mevr. J. Visser-Klontje. Gratia Susannastraat 4  
18 Dhr. M. Leeverink. F. Gasaustraat 17  
19 Dhr. A. Talsma. Middenstreek 57  
20 Dhr. T. Nijdam. Aisterbun 25  
22 Dhr. J. Holwerda. Gratia Susannastraat 6  
27 Mevr. J. Meinen-Holwerda. Van Starckenborgstraat 15

*Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !*



## Aan de overkant

Mw. J.H. de Jong-Hoving  
per adres: De Skûle  
Stationswei 12  
9123 JZ Metslawier.

Mw. R.A.C. Visser  
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7  
Schaaksport 100, 9728 PG Groningen.

Mw. M. Hooghart  
Verpleeghuis Coornhert State  
Vogelwijk 20, 8446 KE Heerenveen.



## COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening  
Reddingsweg 9 - telefoon 252285  
E-mail: [ilsecv55@gmail.com](mailto:ilsecv55@gmail.com)

K. van de Kamp-Malestein  
Voorstreek 18 - telefoon 785082  
E-mail: [tiga@live.nl](mailto:tiga@live.nl)

E-mail adres voor kopij:  
[schiermonnikoogkonvooi@gmail.com](mailto:schiermonnikoogkonvooi@gmail.com)

Coördinatie bezorging:  
Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. [info@rekladruk.nl](mailto:info@rekladruk.nl)

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)  
Bankrekening NL80RABO0346186668  
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'  
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:  
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog  
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953  
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331  
Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: [www.kerkschiermonnikoog.nl](http://www.kerkschiermonnikoog.nl)

Kopij volgend nummer bij de redactie,  
vóór of op zaterdag 26 februari.