



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juni

De diensten worden gehouden in de Got Tjark en beginnen, tenzij anders vermeld, om 10 uur.

- 05 **in de Stag! Pinksteren.**
 ds. T. Veenstra uit Diever, Heilig Avondmaal.
- 12 ds. A. Bouman uit Leeuwarden, met medewerking
 van christelijke brassband Euphonia uit Wolvega,
 o.l.v. Froukje Hoekstra.
- 19 ds. H.J. Meijer uit Roden.
- 26 ds. D. Kits uit Bovensmilde.

Koffiedrinken na de dienst

Vanwege Pinksteren en de viering van het Heilig Avondmaal op de eerste zondag in juni, was de koffie na de dienst, op zondag 29 mei.

Diaconie en zending

CONCERT IRMA DEE

Zondag 5juni 2022 eerste Pinksterdag om 16:00 uur geeft Irma Dee (misschien voor eilanders beter bekend als Irma Dam) een mini-concert.

Dit concert zal plaats vinden in Cultureel Centrum De Stag op Schiermonnikoog.

Zij zal geestelijke liederen, maar ook liederen van haar cd's laten horen.

Het is gratis toegankelijk voor jong en oud.

Wel vragen wij na afloop een vrijwillige bijdrage om de onkosten een beetje te dekken.

Zaal open vanaf 15:30 uur, en vol is vol.

Kerkeraad

Voortgang beroepingswerk

Op de vacature voor predikant hebben drie kandidaten gereageerd. Een kandidaat heeft zich na kennisname van de profielschets teruggetrokken.

De beroepingscommissie heeft de beide overblijvende kandidaten getoetst en heeft vervolgens na zorgvuldige afweging een unaniem advies uitgebracht om voor de vervulling van de vacature te kiezen voor Ds. M. de Jong uit Geldrop.

Doorslaggevend voor deze keuze is het gegeven dat Ds. de Jong goed bekend is met het eiland, geen nevenfuncties aan de wal gaat vervullen en, naast dat het om een 40% predikantsplaats gaat, voltijds op het eiland aanwezig en aanspreekbaar zal zijn.

De kerkeraad heeft het advies van de beroepingscommissie, eveneens unaniem, overgenomen. Omdat Ds. de Jong de overstap maakt van de Nederlands Gereformeerde Kerk naar de PKN dient er nog een procedure te worden doorlopen om als predikant te worden toegelaten tot de PKN. Deze procedure is inmiddels in gang gezet.

Alvorens het beroepingsproces kan worden voortgezet dient de uitslag van deze procedure te worden afgewacht.

Van de verdere voortgang van het beroepingsproces houden wij u via de kerkledenapp en Konvooi op de hoogte.

Pastorale zorg

Gemeenteleden die behoefte hebben aan professionele pastorale zorg kunnen dit doorgeven aan de leden van de kerkeraad.

Diaconie en zending

Uitstapje aanloophuis Heerenveen

Zaterdag 21 mei gingen we op bezoek bij het aanloophuis in Heerenveen. Het avondmaal project.

We werden ontvangen met een kopje koffie/thee met oranje gebak.

Door het bestuur werd uitleg gegeven over het reilen en zeilen van het aanloophuis.

Het aanloophuis staat open voor allen die het op een of andere manier moeilijk hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het gaat om mensen die weinig sociale contacten hebben of eenzaam zijn en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het aanloophuis wordt alleen door vrijwilligers gerund, ze krijgen geen subsidie van de overheid en bekostigt alles van giften.

Het bestuur is dankbaar dat wij hen op deze manier willen ondersteunen.

Ook hebben wij nog kennisgemaakt met de mensen die langskomen.

Een goede ervaring dit van dichtbij mee te maken.

Wij willen deze collecten tijdens de avondmaaldiensten dan ook bij u aanbevelen.

U kunt zelf eventueel een gift storten op rekening NL94 RABO 0330710745 t.n.v. Stichting Aanloophuis 'Oer de Brêge' te Heerenveen.

'Oer de Brêge'

PAASKAARS

Elk jaar geven wij de gebruikte Paaskaars aan een gemeentelid.

De kaars heeft 1 jaar gebrand tijdens diensten in de Got Tjark.

Het 2de jaar wordt de kaars gebruikt in de Stag tijdens de diensten.

Dit jaar gaat de Paaskaars naar Harm Lalkens.

GEEF ONS TOCH UW PINKSTERGLOED

Heil'ge Geest doorwaai ons leven
en vervul ons met Uw Geest
dat wij opstaan en nastreven
LIEFDE tot elkaar het meest
laat ons dan van vreugde zingen
met veel blijdschap in ons hart
dat wij anderen omringen
in hun vreugde en hun smart.

Laat Uw Liefde ons omstralen
geef ons toch Uw Pinkstergloed
dat wij mensen overhalen
om te trekken in die stoet
zingend zullen wij getuigen
Jezus ging van d' aarde heen
Hij beloofde ons de Trooster
die met Pinksteren verscheen

Melodie: welk een vriend is onze Jezus.

Pinksteren

Het woord 'Pinksteren' is van Griekse oorsprong. 'Pentèkostè' betekent namelijk vijftig. Pinksteren wordt dan ook op de vijftigste dag na Pasen - of zeven weken erna - gevierd. Zeven is een heilig getal, 7×7 is dus symbolisch

"Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken."

Deze gebeurtenis liet zo'n diepe indruk na dat er die dag wel drieduizend mensen ervoor kozen om zich te laten dopen. Zo ontstond de eerste christelijke gemeente. Je kan dus best stellen dat deze dag het begin van de christelijke kerk markeerde.



Maar wanneer de Heilige Geest
over jullie komt, zullen jullie
krocht ontvangen en van mij getuigen.

— Johannes 14:26

Van de boekhouder

Hieronder volgt de opbrengst van de collecten over de maand april.

Kerkcollecte € 604,45

Diaconie € 56,15

Werelddiaconaat € 210,10

Er is een gift ontvangen van € 100,00, alsmede een gift voor het onderhoud van de kerk ten bedrage van € 200,00.

Alle gevers hartelijk dank.

Jaarrekeningen 2021

De jaarrekeningen van de Diaconie en de Kerk zijn gereed.

Een populaire versie heeft in een vorige Konvooi gestaan.

De jaarrekeningen zijn behandeld in het College van Kerkrentmeesters en in de Diaconie. Tevens heeft de controlecommissie bestaande uit A. van der Stoep en K. Hogervorst de rekeningen gecontroleerd.

De kerkenraad heeft de rekeningen vastgesteld bij besluit van 20 april 2022.

De rekeningen zijn inmiddels goedgekeurd door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Friesland.

Uit de gemeente

Zondagsrust

Bij het houten bruggetje op de kwelder is veel te zien. Bij laag water zie je foeragerende vogels zoals bergeenden en af en toe een lepelaar. Leeuweriken zingen hoog in de lucht hun lied. En ook de wulpen laten van zich horen. Er staat een man met een verrekijker; we raken in gesprek.

Hij blijkt van mijn leeftijd en komt al sedert 1958 op het eiland.

Het gezin huurde indertijd een zomerhuisje aan het Karrepad waarvan ze de sleutel moesten afhalen bij een kruidenierszaak in de Middenstreek. Deze winkel werd gedreven door twee broers. De oudste was meestal in de winkel; de jongste was vaak op pad om boodschappen te brengen naar mensen die slecht ter been waren.

Het halen van de sleutel hield in dat men min of verplicht was om daar de boodschappen te halen.

Dat was geen bezwaar want de winkel was dichtbij en de beide heren waren zeer vriendelijk.

Op een zondag kwam men tot de ontdekking dat het toilet papier op was. Nu was dit niet erg maar wel ongemakkelijk. Zouden de broers bereid zijn om de helpende hand uit te steken ondanks het feit dat alle winkels op zondag gesloten waren? Bij de winkel aangekomen bleek deze inderdaad op slot. De broers zaten aan de koffie met koek en waren niet bereid om de deur te openen. Stel je voor. Het openen van de deur zou de winkelbel in werking stellen die door de hele buurt zou klinken mogelijk tot in de kamer van de predikant.

Was er geen mouw aan te passen? De broers gingen in beraad.

Wat had de predikant deze morgen ook al weer gezegd: nu de kerkdienst was afgelopen was het tijd voor de dienst aan de wereld. Daar viel stellig het helpen van deze gast onder: ze besloten de helpende hand uit te steken maar wel binnen de regels. Onze gast werd gemaand om naar de achterdeur te gaan. Daar werd hem een rol closetpapier gegeven met het verzoek om de volgende dag te komen betalen.

En zo kwam alles toch nog weer goed.

Theo de Vries.

Opdat wij niet vergeten

Als vervolg op de tekst in het meinummer van Konvooi, hier nog een korte terugblik op de onthulling van een plaquette ter nagedachtenis aan de gereformeerde verzetsman Liepke Scheepstra (1918-2002). De plaquette is aan de muur van de voormalig hervormde kerk in Lioessens te vinden, omdat hij in dit dorp geboren is.



De op vrijdag 6 mei 2022 onthulde plaquette.

Aanvullende informatie vindt u in het Friesch Dagblad van 09-05-2022 en op hun website.

Ook op de website van de gereformeerde kerken kunt u een verslag vinden.

<https://gereformeerdekerken.info/2022/05/06/onthulling-plaquette-liepke-scheepstra>

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte, kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Jarigen in juni

05 Mw. H. de Vries-Terpstra	Bouwes Tieuwn 12
05 Mw. M. Hoekstra	Langestreek 28-A
16 Mw. W.J.M vd Stoep-Ketting	Willemshof 11B
24 Mw. R. Vlasma-de Vries	F. Gasastraat 19
17 Dhr. G. Bakker	van Starckenborgstraat 16
29 Dhr. T. Talsma	Kooipad 1

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !



Omzien naar elkaar

U kunt bij de redactie, via mail of telefoon aangeven wie u graag in het kerkblad wilt noemen, maar wij willen dan wel graag dat u aan de betreffende persoon zelf vraagt of hij/zij hier vermeld wil worden. Niemand is gelijk en niet iedereen wil deze aandacht zonder daarover geïnformeerd te zijn.

Voor opgave kunt u mailen naar: tiga@live.nl of bellen 0519-785082

Klasien van de Kamp.

Aan de overkant

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier.

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100, 9728 PG Groningen.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening
Reddingsweg 9 - telefoon 252285
E-mail: ilsecv55@gmail.com

K. van de Kamp-Malestein
Voorstreek 18 - telefoon 785082
E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij:
schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:
Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)
Bankrekening NL80RABO0346186668
T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'
F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953
Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331
Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie,
vóór of op zaterdag 26 juni.