



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in september

De diensten in september worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Gottjark en beginnen om 10 uur.

4 ds. J. Helfferich uit Oude Bildtzijl.

11 ds. R. Alkema uit Almere. **Heilig Avondmaal.**

18 ds. L Schoonderbeek uit Amersfoort

25 ds. J.A. De Boer uit Workum. **Startzondag.**

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 4 september drinken we na afloop van de dienst samen koffie. Van harte welkom.

Ook op zondag 25 september drinken we na de dienst koffie met elkaar. Dit vanwege het kamermuziekfestival op 2 oktober.

Kerkeraad

In de Konvooi editie van juli/augustus spraken wij de verwachting uit dat het toelatingsproces voor Ds. de Jong tot de Protestantse Kerk in september zou zijn afgerond en daarmee het beroepingsproces kon worden hervat.

De kerkelijke bureaucratie werkt echter trager dan we verwachtten. In de maand oktober vindt pas het colloquium gesprek van Ds. de Jong met de kleine synode van de PKN plaats. Dit gesprek kan worden beschouwd als de laatste stap in de toelatingsprocedure.

Wij gaan er zonder meer van uit dat Ds. de Jong de procedure met glans zal doorstaan en zal worden toegelaten als predikant tot de PKN. Wij hebben met hem afgesproken dat wij ervan uitgaan dat hij met ingang van 1 januari 2023 aan de gemeente kan worden verbonden en besloten de beroepingsprocedure te hervatten.

De eerstvolgende stap welke nu in het beroepingsproces moet worden gezet is die van de verkiezing van de kandidaat predikant. Hiertoe nodigen wij de stemgerechtigde leden van de gemeente uit voor een verkiezingsbijeenkomst, te houden op donderdagmiddag 22 september a.s. om 15.00 uur in de Got Tjark.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met Ds. de Jong en wordt, volgend op de kennismaking, de verkiezing gehouden.

Omdat er slechts gekozen kan worden uit één kandidaat dient deze, volgens de kerkorde met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, te worden verkozen.

Stemgerechtigd zijn, alle leden die tot onze Protestantse Gemeente behoren.

Pastorale zorg

Gemeentelieden die behoefte hebben aan professionele pastorale zorg kunnen dit doorgeven aan de leden van de kerkeraad.

In memoriam

Op 6 juli jl. is overleden Jan van de Kamp op de leeftijd van 75 jaar.

Jan werd geboren op 3 oktober 1946 in Soest en groeide op in een hardwerkend, meelevend gereformeerd gezin. Zijn vader kwam te overlijden toen Jan 19 was en dit heeft een grote impact op het gezin gehad.

Hij trouwde op 26 jarige leeftijd met Klasien, waarmee hij 2 kinderen kreeg; ze zouden komend jaar 50 jaar getrouwd zijn.

Na de HBS en HTS voltooid te hebben kreeg hij diverse mooie functies bij Philips.

Maar zijn enorme creativiteit op velerlei gebied kon hij daar niet voldoende ontplooien, dus begon hij op zijn 43e een eigen reclamebureau, dat hij samen met Klasien opgebouwd heeft tot een goed lopend bedrijfje! Ruim 30 jaar gingen zij op vakantie naar Schiermonnikoog en de laatste jaren had hij zich vast voorgenomen: wat zou ik hier graag samen willen wonen en oud worden... Zijn droom is uitgekomen ook al was het helaas maar voor 2 jaar, maar samen waren ze hier zeer gelukkig.

In het volste vertrouwen legde hij de laatste weken van zijn leven zijn bestemming in Gods handen en met dit besef hebben Klasien en zijn kinderen, hoewel met veel verdriet, vrede.

In memoriam

Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van Roelof Westerhof.

Geboren op 19 augustus 1928 en na een vol en actief leven overleden op 30 juli 2022 op de Lytje Pole, na een gelukkig huwelijk (van bijna 65 jaar) met Aukje.

Vertrouwend op zijn Heer en Heiland, heeft hij volhardend uit de Schriften troost geput, hetgeen onder andere tot uitdrukking kwam in zijn laatste levensweken.

Roel heeft in zijn leven getracht om met zoveel mogelijk mensen op goede voet te leven en er voor hen en zijn gezin te zijn. Tot en met mensen in Roemenië schonk hij (samen met Aukje en anderen) aandacht.

Ook in zijn woonplaats was hij actief o.a. binnen de KNRM, het Recreatiewerk en 'Schier Schiet te hulp'.

Ook de kerk heeft hij enkele termijnen als diaken mogen dienen.

Nu mag hij zijn: Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart.

Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust zijn ziel van smart.

Het enige Houvast

*Wanneer je niet meer bidden kunt,
En alles in je hart lijkt dood;
Wanneer je staat op 't dode punt,
En niemand weet iets van je nood,*

*Wanneer je zoekt naar een houvast,
- want God lijkt soms zo eindeloos ver -
Wanneer je moedeloos torst je last,
En aan je hemel blinkt geen ster,*

*Wanneer de liefste mens ontviel,
Wanneer God vroeg je mooist bezit,
Luister dan maar - en wacht - en kniel:
't Is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.*

Voor u gelezen

Mooi en eenzaam werk

Rouwen is een eenzame bezigheid.

Het vindt vooral plaats als niemand kijkt, als niemand luistert, als niemand om je heen is. Dan is het veilig om ten volle te voelen wat er precies gemist wordt, zonder dat iemand er 'iets van vindt' of 'iets over zegt' of 'iets van denkt' en daarmee het moment juist voorbij laat gaan om iets te doorleven wat nog nagevoeld en doorvoeld moet worden om het daarna los te kunnen laten.

Rouwen is ondeelbaar.

Het vindt vooral plaats 'aan de binnenkant van je ogen', in de binnenwereld, in de ziel, waar niemand aan mee kan doen.

Anderen kunnen er hooguit getuige van zijn, als de rouw zich ook uit in woorden of uiterlijkheden, die wel mededeelzaam zijn.

Rouwen is werk.

Ruimte en tijd zijn ervoor nodig, al garandeert dat niet dat je dan sneller klaar bent, alsof het proces dat rouw is ooit helemaal klaar kan zijn.

Het is een klus die je kunt klaren en ook kunt laten liggen, zoals dat gaat met klussen.

Het is iets dat aardig wat rommel en ruis en gedoe kan opleveren, maar als je er goed mee aan de slag gaat, ook veel ruimte en energie opleveren kan.

Rouwen is mooi.

Als je herinneringen opduikt in je binnenste, of als die zich aan je tonen door iets dan hen aanraakte, dan krijg je warme en zachte gevoelens die je dag verlichten en verrijken, omdat de ander die je mist even heel dichtbij is, vanwege dat moment van toen.

Dat is een mooie ervaring, die zich lastig laat uitleggen aan wie nog niet met intense rouw te maken kreeg. De herinnering doet geen pijn, is op geen enkele wijze naar, maar juist heel fijn, al ontvang je haar vaak in tranen.

In zekere zijn het tranen van geluk, omdat je voelt en beseft dat de ander met jou intense momenten gedeeld heeft die zo in je ziel gegrift staan, dat je ze ook nu de ander weg is, nog steeds kunt ervaren alsof je samen bent in dat moment van toen, dat eventjes samenvalt met hier en nu.

Dat zijn parels die je maar al te graag binnen laat komen in de schatkist van je bestaan. Ze maken de andere momenten draaglijker, geven die een lichtere toon en sfeer.

Je weet nu immers weer heel helder dat 'missen' ontstaat doordat je het zo goed en fijn had samen.

een column van Klaske van de Weide (theoloog)
ND 21.1.2022

*Wat je in
je hart bewaart,
raak je nooit
meer kwijt.*
♡

Ingezonden

Getijdengebeden in de St Egbertkapel
Van 25 t/m 30 september 2022

Vieringen met pelgrims uit Utrecht.
De deur van de Egbertkapel aan de Badweg staat open.

Beleef deze diensten mee.

U bent van harte welkom.

Vijf minuten voor aanvang luidt de klok....

Zondag 25-09:

Ochtendgebed 10.30 uur

Maandag 26-09:

Avondgebed 20.00-20.20 uur

Dinsdag 27-09 t/m donderdag 29-09:

Ochtendgebed 08.00-08.20 uur

Avondgebed 20.00-20.20 uur

Vrijdag 30-09:

Ochtendgebed 08.00-08.20 uur



Van de boekhouder

De opbrengsten van de collecten over de afgelopen maanden.

Juni

Kerkcollecten	€584,75
Diaconie	€ 51,90
Avondmaalcollecte	€140,00
Kerk in Actie (zending)	€ 56,80
Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)	€ 86,65

Juli

Kerkcollecten	€992,40
Diaconie	€115,40
Werelddiaconaat	€147,30

Giften

Aan giften, bestemd voor verschillende collectes, is een bedrag binnen gekomen van € 80,00.

Alle gevers hartelijk dank.

Uit de gemeente

Het volgende bericht had geplaatst moeten worden in het Konvooi van juli/augustus. Dat is niet gebeurd en daarom hierbij alsnog, met een excuus van de redactie.

*Lieve mensen,
Een halve eeuw getrouwd,
lets om dankbaar voor te zijn!
Bedankt voor alle lieve reacties!
Jan en Dineke Visser.*

Jarigen in September

23 Mevr. J. Kok-Graaf
11 Dhr. A.J. Maris
24 Mevr. A. Tammes
27 Dhr. A. vd Stoep

Middenstreek 51
Middenstreek 17
Voorstreek 12
Willemshof 11B

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !



Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte, kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Aan de overkant

Mw. J.H. de Jong-Hoving
per adres: De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier.

Mw. R.A.C. Visser
Maartenshof / Woning 4 E kamer 7
Schaaksport 100, 9728 PG Groningen.

Mw. Ety Wiersma
Ebbingepoort Kamer 211
Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen.

Mw. Maaïke van Boven-Klüne
Aasjes Koningshof kamer 122
Spinozaweg 451, 3076 EW Rotterdam.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening

Reddingsweg 9 - telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 - telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij:

schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie,

vóór of op zaterdag 24 september.