



# Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

## **Kerkdiensten in februari**

De diensten in februari worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10.00u.

05 ds. M. de Jong, Heilig Avondmaal

12 ds. H. van Noord uit Assen

19 ds. L. Heuvelman uit Naarden

26 ds. M. de Jong; begin Veertigdagentijd.

## **Koffiedrinken na de dienst**

Zondag 5 februari drinken we na afloop van de dienst koffie, om elkaar te ontmoeten en te spreken.

## **Bij het jaarthema: Aan tafel**

*Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.*

*Onder dit kopje hoop ik wat (meditatieve) gedachten en/of (praktische) ideeën te noemen, die o.a. vanuit het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland worden aangereikt. En ik pak deze keer goed uit, want u krijgt er meteen twee voor één kerkblad.*

### Illustratie bij het thema

Het jaarthema van dit kerkelijke seizoen, 2022-2023 is "Aan tafel, van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding".

In de Bijbel lees je vaak dat mensen aan tafel gaan. Er wordt veel samen gegeten.

Samen eten schept verbondenheid. Want terwijl je met elkaar aan tafel zit, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Een belangrijke maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Vaak werd die maaltijd in de eerste gemeenten verbonden met een liefdemaal. Dat kun je lezen in Handelingen 2, 44-46 en 1 Korintiërs 11, 17-22.

Zo komen de diepte en de breedte van het thema "Aan tafel", de verbinding met de Heer en met elkaar in beeld. De illustratie, die bij het thema gemaakt is en die we ook zullen gaan gebruiken, onderstreept dat. Onder de illustratie staat de toelichting, maar u mag er uiteraard uw eigen gedachten bij hebben. De afbeelding kent vijf kleuren, paars, roze, rood, geel en wit. Die moet u er even bij denken, want het beeld in het kerkblad is helaas enkel zwart-wit.



- Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
- Roze vlakken (onderaan): geopende bijbel, tegelijk tafel
- Witte lijnen: gebroken brood
- De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
- Het paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
- Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.

### **Vasten – uit liefde voor jou**

Op woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd.

Binnen het jaarthema “Aan tafel” krijgt deze periode de ondertitel 'Uit liefde voor jou'. Deze woorden laten zien dat je van betekenis wilt zijn. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht, zijn kracht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen.

Een mooie manier om dat te doen is door te vasten.

De tijd voor Pasen is vanouds een tijd van vasten. Het begint op Aswoensdag. Alleen op de zondagen van de Veertigdagentijd wordt er niet gevast. Vasten kun je op verschillende manieren doen: vasten van vlees, van alcohol, van snoep. Maar ook van sociale media of andere gewoonten die je veel (tijd) kosten. Als je vast zeg je ‘nee’ tegen iets. Dat doe je omdat je ‘ja’ wilt zeggen tegen iets of iemand anders. De tijd die, of het geld dat je overhoudt, gebruik je voor iets of iemand anders: tijd voor bezinning, tijd voor een ander, geld voor een goed doel.

De vastenactie geeft een paar aardige suggesties voor wat we met de tijd en het geld van het vasten kunnen doen.

Er moet niets, maar er kan veel.

- Week 1: bid voor iemand die je rust en vrede toewenst
- Week 2: deze week geen bestellingen via internet  
(de verzendkosten, die je uitspaart, gaan naar het goede doel, project in Moldavië)
- Week 3: thermostaat nog een graadje lager. De besparing gaat naar... u raadt het al, het goede doel.
- Week 4: koop deze week geen etenswaren die je niet echt nodig hebt. De besparing gaat naar...
- Week 5: deze week geen frisdrank of alcoholhoudende dranken, drink alleen water, thee en koffie of echt alleen water. De besparing gaat naar...
- Week 6: nodig iemand uit voor een maaltijd en maak er voor hem/haar/hen een feestje van. Je tijd en aandacht gaat naar de ander.
- Week 7: stuur een kaartje of brief naar iemand die het moeilijk heeft. Je tijd en aandacht gaat naar een ander.

Marten de Jong

## **Uit de pastorie**

*In deze rubriek sta ik vooral stil bij pastorale kant van mijn werk. Ook hier kan de inhoud variëren. Soms zal het een gedicht zijn, dan een korte (!) boekbespreking, of ik deel iets van mijn Bonhoeffer-studie, ik vraag jullie aandacht voor een stukje pastorale praktijk (uiteraard houden we daarbij rekening met de privacywetgeving) of nog iets anders.*

## **Kennismakingsbezoeken**

Ik begin deze rubriek met de kennismakingsbezoeken. Met die bezoeken wil ik in de maand februari beginnen.

Wat gaan we tijdens zo'n bezoek doen?

Het doel is even simpel als eenvoudig.

We hopen elkaar tijdens het bezoek beter te leren kennen.

Wat mij betreft kunnen (er moet niets!) we elkaar daarbij de volgende vragen stellen:

- Wat uit het verleden, is bepalend geweest voor wie u nu bent?
- Welke verwachtingen hebt u, als het gaat om uw toekomst?
- Welk (Bijbel)verhaal, welke (Bijbel)persoon, welk (Bijbel)lied is belangrijk (geweest) in uw (geloofs)leven?
- Waarover hebben we niet gesproken, maar zouden we het wel moeten hebben?

We kunnen het gesprek aan de hand van deze vragen voeren,

maar het moet natuurlijk niet. Ik zeg het nog maar een keer.

Verder ga ik er bij deze gesprekken van uit, dat ze maximaal drie kwartier tot een uur duren (is voor de planning belangrijk).

Mocht het nodig of gewenst zijn dan kunnen we altijd een vervolgesprek afspreken.

Om de kennismakingsgesprekken zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen, stel ik het volgende voor:

- Als u het belangrijk vindt dat dit gesprek op korte termijn plaatsvindt, kunt u mij benaderen voor een afspraak (tel 0591-755048 of e-mail [m.dejong4@knid.nl](mailto:m.dejong4@knid.nl)).
- In het andere geval benader ik u voor een afspraak. U krijgt dan vanzelf een belletje.

Op deze manier hoop ik u allemaal voor de zomer een keer

persoonlijk gesproken te hebben en u wat beter te leren kennen.

Ik verheug me in ieder geval op de nadere kennismaking.

Marten de Jong

## **Diaconie en zending**

Veertigdagentijd: 'UIT LIEFDE VOOR JOU' 2023

### Open schaal collecte:

Uit liefde voor jou is het thema van de Veertigdagentijd campagne van Kerk in actie.

Dit thema kom je ook tegen bij de Passion (KRO-NCRV) en 'Passion 40daagse 2023'.

'Uit liefde voor jou': woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. In de Veertigdagentijd geven wij zijn liefde door: aan mensen ver weg en dichtbij.

De collecteschaal staat dan weer achter in de kerk, Elke zondag krijgen we nog een uitleg door de ouderling van dienst.

26 februari: Zambia

05 maart: Palestina

12 maart: Nederland

19 maart: Nederland

26 maart: Bangladesh

02 april: Nederland

07 april: Moldavië

Door uw giften hopen wij weer op een mooi resultaat.

### Heilig Avondmaal project 2023

Hospice Smelnehaven in Drachten.

De laatste levensfase wil men liever thuis in de vertrouwde omgeving doorbrengen.

Soms is dat door gezins-of woonomstandigheden niet mogelijk of men kiest bewust voor een hospice.

Hospice Smelnehaven biedt een huiselijke en gastvrije omgeving. In dit hospice is de patiënt een welkome gast, en zorgen de vrijwilligers voor een gastvrije ambiance.

Naast Rijksvergoeding en een eigen bijdrage is men afhankelijk van giften en donaties, om op lange termijn de speciale zorg te blijven leveren.

Elke Heilig Avondmaaldienst is de collecte voor dit doel bestemd. Wij hopen en vertrouwen op uw steun.

namens de Diaconie en Zending, Greet Schut.

## **Uit de gemeente**

Op een ongelooflijk natte zondag was het dan zover!

Wij mochten onze nieuwe dominee de Jong, na zijn bevestiging en intrede feliciteren met zijn komst naar de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog!

Het was een blijde dienst waarin dominee Kip uit Geldrop de dienst van bevestiging op zich nam.

Mooi om te zien en te horen was, dat dominee Kip en dominee de Jong elkaar goed kenden en dat er mede daardoor iets moois ontstond op het podium.

De kerk was gevuld met eigen leden en veel gasten en natuurlijk veel familie waaronder een aantal kleinkinderen en hun nichtjes en neefjes. Een van de kleinkinderen begroette luid 'OPA' bij binnenkomst van de predikanten en de kerkeraad.

Officiële gasten, waaronder onze burgemeester Ineke van Gent en de broeders Paulus en Vincentius van het klooster Schiermonnikoog en Arine Brouwer (voorzitter van de Ned. Geref. Kerk uit Eindhoven), werden hartelijk verwelkomd.



De live-stream werd verzorgd door Wim Bos en Eise Dobbinga. Deze is nog te zien: <https://forstomedia.nl/pkn-schiermonnikoog> Het orgel werd bespeeld door Thom Klontje.

Na de presentatie en de opdracht waartoe dienaeren geroepen worden, sprak dominee Kip, dominee de Jong toe, met de volgende woorden: 'Voed jezelf met alle goede woorden die God tot ons spreekt, blijf bidden, verlangen en hopen, en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest'.

Na de gelofte en handoplegging werd bij dominee de Jong de rode (kleur van geest en getuigenis) stola omgehangen. Op de vraag of de gemeente haar nieuwe predikant wil ontvangen, hem omringen met medeleven, hem respecteren in zijn ambt en met hem meewerken in zijn dienst, antwoordde de gemeente: 'Ja, dat willen wij van harte'.

Na het officiële gedeelte van de bevestiging en intrede nam dominee de Jong de dienst over en nodigde hij de kinderen uit om naar voren te komen. De kinderen moesten benoemen welke voorwerpen er nodig zijn om een feestje te maken.



Daarna preekte dominee de Jong over het bruiloftsfeest te Kana, waarin Maria tegen de dienaren zegt: 'Doe wat Jezus zegt!' De dienaren luisteren naar Hem en vullen de stenen vaten tot aan de rand en gaan er dus vol voor! Zij vertrouwen en verwachten dat God je met de gewone dingen het verschil kan laten maken in je woorden, gebaren of handelingen!  
De dienst werd afgesloten met uitspreken van de zegen door beide predikanten.

We dronken na afloop een lekker kopje koffie met een oranjeboek en mogen ons gelukkig prijzen dat we weer een verbindende factor in ons midden hebben.  
Welkom dominee de Jong!



**Wij gedenken** Johanna Maria Folmer

Joke  
geboren 9 juli 1923  
overleden 11 december 2022

Joke Folmer woonde al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw in haar knusse huis aan de Reddingsweg 7. Daar ontving ze gastvrij haar kinderen met partners, pleegkinderen en kleinkinderen en allerlei gasten. Ze voelde zich thuis op het eiland en ze voelde zich daar ook veilig. Dat laatste was voor haar ook belangrijk, want de oorlogsjaren hadden haar leven zwaar gestempeld. Ze had zich als jonge verzetsvrouw vaak in zeer riskante situaties begeven en werd ook gevangen genomen en ter dood veroordeeld.

Ze werd van de ene gevangenis naar de andere vervoerd, eerst in Nederland en toen in Duitsland en haar 'geluk' was – samen met een paar andere jonge verzetsvrouwen die haar vriendinnen werden – dat haar doodvonnis haar steeds achterna reisde zonder op tijd aan te komen: steeds was ze net weer verhuisd naar de volgende gevangenis.

Via haar grote betrokkenheid bij een joodse klasgenoot die haar vriendin werd en opeens was verdwenen, rolde ze in het verzetswerk. Eerst pakketjes wegbrengen en daarna mensen en vele piloten die zich met hun parachute wisten te redden nadat ze waren neergeschoten.

Ze deed dat met grote moed, inzet en nauwkeurigheid. Ze heeft zeer ingrijpende dingen meegemaakt en na de oorlog was ze niet in staat daar gemakkelijk over te spreken.

Pas dankzij een uitnodiging van Canadese piloten en haar scholenbezoeken overal in Nederland kwam ze los en ging ze uitgebreid vertellen. Die bezoeken aan scholen heeft ze tot op hoge leeftijd volgehouden.

Joke was een gelovige vrouw en een betrokken kerklid.

In de tachtiger jaren was ze scriba van de toenmalige hervormde gemeente op Schiermonnikoog.

Ze heeft zich ook altijd als een voortrekker ingezet voor de 4 mei-herdenking op het eiland en daarbij was ze ruimdenkend en zeker niet haatdragend richting de Duitsers. Ook het Duitse volkslied moest kunnen klinken op Vredenhof, vond ze.

Er waren immers ook Duitsers begraven.

In de dienst van gedachtenis en uitvaart op 17 december j.l. in de Got Tjark spraken de kinderen en kleinkinderen warme woorden over haar als moeder en oma en overgrootmoeder, want ze was natuurlijk veel meer dan alleen een verzetsvrouw. Ook spraken nog enkele anderen vanuit hun officiële functie met veel respect en waardering over haar.

Met geloofsliederen en teksten die Joke zelf had verzameld werd het een persoonlijk afscheid en met de woorden van Deuteronomium 25:17-19a en Lucas 10:25-37 stelden we haar leven in het licht van Thora en evangelie.

Na deze dienst heeft op de wal de crematie plaatsgevonden. Dat de nagedachtenis aan deze bijzondere vrouw, Johanna Maria Folmer, velen tot zegen mag zijn.

ds. Simon Dingemane

### **Wij gedenken** Remkje Antje Catharina Visser

Op 23 december 2022 is op 84 jarige leeftijd te Groningen overleden, Remkje Antje Catharina Visser.

Ze werd geboren op Schiermonnikoog.

Na een paar jaar U.L.O., de vroegere dorpshogeschool, ging ze naar 's Gravenhage verhuizen. Remkjes vader was van beroep kapper. Dochter Remkje hielp regelmatig in de kapperszaak.

Ze probeerde zich verder in het kappersvak te bekwamen in de Haagse omgeving. Echter, na ongeveer anderhalf jaar, kwam ze terug op haar geliefde geboortegrond.

Haar vader kreeg vervolgens aan haar een goede hulp. Later nam ze de zaak over. Ze was weer aan haar eiland verbonden...

Helaas gingen kommer en kwel haar niet voorbij. Maar ze bleef standvastig. Haar humor en realiteitszin, maakten problemen oplosbaar. Jammer dat ze de laatste jaren 'oon de waal' moest doorbrengen. Door velen zal ze op 'de Lytje Pole' worden gemist.

Marten Kok

## **Van de boekhouder**

Hieronder staan de opbrengsten van de collecten over de maanden november en december.

### **November**

Kerkcollecten	166,60
Collecte dankdag	137,85
Zending	52,05
Werelddiaconaat	49,00
Kerk in Actie	63,50
Opbrengst zendingsbusje	56,00

### **December**

Kerkcollecten	480,85
Avondmaalscollecte	106,10
Binnenlands diaconaat	57,40
PKN Jeugdwerk	46,55
Kinderen in de Knel	289,75

De opbrengst van de omnikassa bedroeg over de maanden november en december € 72,50.

### **Giften**

Over de maanden november en december zijn enkele mooie giften ontvangen.

Voor de diaconie bedroegen de giften € 270 en voor de kerk € 865.

Alle gevers hartelijk dank.

Theo de Vries

## **Uit de gemeente**

Opvoeding vraagt:  
De kracht van Simson  
De wijsheid van Salomo  
Het geduld van Job  
Het geloof van Abraham  
Het inzicht van Daniël  
en de moed van David

Aukje Faber

## **Jarigen in februari**

04 Mevr. C. Visser-de Moes	Gratia Susannastraat 1
05 Mevr. A. Faber-Kooistra	Middenstreek 10
10 Dhr. A. Pieperiet	Reddingsweg 5
11 Mevr. A. vd Zee-Wijk	W. Dijkstraat 1
11 Mevr. H. Pieperiet-van Bon	Reddingsweg 5
13 Mevr. M. Talsma Batelaan	Kooipad 1
13 Mevr. J. Visser-Klontje	Gratia Susannastraat 4
13 Mevr. K.C. v.d. Kamp-Malestein	Voorstreek 18
18 Dhr. M. Leeverink	F. Gasastraat 17
19 Dhr. B. de Jong	Gratia Susannastraat 3
19 Dhr. A. Talsma	Middenstreek 57
20 Dhr. T. Nijdam	Aisterbun 25
22 Dhr. J. Holwerda	Gratia Susannastraat 6
27 Mevr. J. Meinen-Holwerda	van Starckenborgstr. 15

*Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !*



## Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

## Aan de overkant

Mw. J.H. de Jong-Hoving  
per adres: De Skûle  
Stationswei 12  
9123 JZ Metslawier.

Mw. E. Wiersma  
Ebbingepoort Kamer 211  
Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen.

Mw. M. van Boven-Klüne  
Aasjes Koningshof kamer 122  
Spinozaweg 451, 3076 EW Rotterdam.



## COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening

Reddingsweg 9 - telefoon 252285

E-mail: [ilsecv55@gmail.com](mailto:ilsecv55@gmail.com)

K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 - telefoon 785082

E-mail: [tiga@live.nl](mailto:tiga@live.nl)

E-mail adres voor kopij:

[schiermonnikoogkonvooi@gmail.com](mailto:schiermonnikoogkonvooi@gmail.com)

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk - Giekerk. [info@rekladruk.nl](mailto:info@rekladruk.nl)

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: [www.kerkschiermonnikoog.nl](http://www.kerkschiermonnikoog.nl)

Kopij volgend nummer bij de redactie,  
vóór of op zaterdag 26 februari.