

Jaargang 43 - nummer 3 - april 2023



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in april

De diensten in april worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

- 02 ds. R. Alkema uit Almere
Koffiedrinken na de dienst. Gemeentevergadering
Financiën. U bent van harte welkom.
- 06 *Witte Donderdag* aanvang 19.30 uur.
ds. M. de Jong
Lezingen: Exodus 12, 15-20 en Johannes 13, 1-15
Maaltijd van de Heer
- 07 *Goede Vrijdag* aanvang 19.30 uur
ds. M. de Jong (met medewerking van de cantorij)
Lezingen: Exodus 12, 21-28, Psalm 22 en
Johannes 18,1 – 19, 42
- 09 *Pasen*
ds. M. de Jong (met medewerking van de cantorij)
Lezingen: Exodus 14, 9-14, Johannes 20, 1-18 en
1Petrus 1, 1-12
- 16 ds. H. Procee uit Vledder
- 23 ds. D. Kits uit Bovensmilde
- 30 ds. M. de Jong
Lezingen: 1 Petrus 2 :11-25

Collecten:

Veertigdagentijd: 'UIT LIEFDE VOOR JOU' 2023

Open schaal collecte: 02 april: Nederland

07 april: Moldavië

Heilig Avondmaal project 2023:

Hospice Smelnehaven in Drachten

Paasbloemen

Ook dit jaar stellen wij u als gemeente in de gelegenheid bloemen mee te brengen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag tijdens de avonddienst.

Wij hopen dat de emmers in het portaal goed door u gevuld worden, opdat er op Paasmorgen feestelijke boeketten in de Kerk staan.

PAASKAARS

Paaszondag wordt de nieuwe Paaskaars binnen gebracht. Met het moderne ontwerp op de Paaskaars, VREDE, willen wij de liefde en hoop van de bewoners van de vijf wereldcontinenten uitbeelden voor Eeuwige Vrede.

Een thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is.

Boven het ontwerp is de grijs/gouden PX met Alpha en Omega aangebracht, uiteraard als teken dat Christus daarbij betrokken is.

Diaconie en zending

De opbrengst van het sparen van postzegels en kaarten heeft in 2022 in Nederland € 24.429.00 opgebracht.

Dit mooie bedrag wordt besteed door Kerk in actie aan goede Zendingsdoeleinden.

Dus blijf doorsparen, het is de moeite waard.

Iedereen die door de jaren mee heeft gedaan, heel veel dank, namens de Diaconie en Zending op Schiermonnikoog,
Greet Schut.

Bij het jaarthema: Aan tafel

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding



Genieten van genoeg

Genieten van genoeg. Deze gedachte van ds. Sytze Ypma, las ik afgelopen week bij één van de overdenkingen in de Veertigdagentijd. Die Veertigdagentijd, zo schrijft hij, bepaalt ons bij de vraag wanneer iets genoeg is. Het is een mooie tijd om te gaan oefenen in wat genoeg is. Dat kan ons leven verrijken. Het kan ons verzadigen op een wijze die ons onverwacht goed doet. Zo'n oefening in wat genoeg is, heeft Israël ook gedaan.

Het verhaal staat in Exodus 16. Israël was ontevreden.

Het verlangde terug naar de overvloed van Egypte. Toen waren de vleespotten gevuld en had het volop brood. In de woestijn hadden ze van alles te weinig. Dan komt er brood.

Uit de hemel komt het. Elke dag. Elk huishouden verzamelt voor zichzelf. Eén omer (één kruikje) per persoon. En iedereen verzamelde wat de hemel gaf. De één verzamelde veel, de ander weinig. En dan is interessant wat er in Exodus 16, 18 staat: "Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer

dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl iedereen zoveel had genomen als hij nodig had.”

Die laatste woorden helpen, als het gaat om het oefenen van genoeg. Wat we nodig hebben, brengt ons namelijk dichterbij het genoeg. Het maakt echt verschil of je je laat leiden door wat je nodig hebt, of door je behoefte. In onze Westerse samenleving lijkt behoefte eerder bepalend dan noodzaak. Laten we de laatste weken van de Veertigdagentijd met elkaar oefenen in wat genoeg is en genieten van het genoeg.

Marten de Jong

Kerkenraad

Tijdens de laatstgehouden kerkenraadsvergadering van maart zijn o.a. de volgende thema's besproken: kinderen in de kerk, gemeentevergadering, vrede-project 2023 en de duinkomdienst met Hemelvaart. Daarnaast komen we hieronder nog even terug op twee punten van de kerkenraadsvergadering van februari.

Nieuwe ambtsdragers

We hebben inmiddels een aantal namen uit de gemeente gekregen. De kerkenraad gaat hierover met genoemde kandidaten in gesprek. Mocht u bij nader inzien toch nog iemand willen voordragen dan kan dat tot en met eind april.

Zomeravonddiensten 2023

Een groep van vijf mensen is bereid de zomeravonddiensten van komende zomer voor te bereiden. Het worden vier diensten in juli en augustus, 30 juli, 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus. De diensten beginnen om 19.15u, afwisselend in Got Tjark en Kapel. Voor het thema sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN: Aan tafel. Vier maaltijdverhalen uit de Bijbel

bepalen de invulling van de diensten. Eén van de viering krijgt het karakter van een Taizé-viering.

Kinderen in de kerk

We zien regelmatig kinderen/jongeren van de basisschool in de kerkdiensten. Tot nu toe was daarvoor niet altijd iets geregeld. We hebben daarom het volgende afgesproken. In diensten (vakantiezonagen) waarin veel gasten kunnen komen, zorgt de predikant in samenspraak met een gemeentelid ervoor, dat de kinderen/jongeren in en/of naast de dienst een eigen programma hebben. In andere diensten ligt er dan materiaal voor deze groep in het zaaltje boven. Een gemeentelid gaat, als dat nodig is, met de groep naar boven.

Gemeentevergadering 2 april

Aansluitend aan de kerkdienst van zondag 2 april zal er een korte gemeentevergadering zijn. Daar zal in ieder geval ruimte zijn om vragen te stellen bij rekening en begroting. Ook is er gelegenheid om andere vragen te stellen en zaken te bespreken.

Project "Vrede"

Binnen de gemeente is het idee geboren om als kerk en dorp, in aansluiting bij eerdere initiatieven (strandtekening), iets met het thema vrede te doen. Het zou een gezamenlijk initiatief kunnen worden van kerk en scholen. De start zou dan met 4 mei zijn, de afronding 11 juni. Of het op deze termijn haalbaar is, is nog even de vraag, maar de kerkenraad steunt het initiatief. Het past bij de wens om de relatie tussen kerk en dorp te versterken.

Duinkomdienst Hemelvaart

De kerkenraad heeft gekeken naar de uitvoerbaarheid daarvan en kwam tot de volgende conclusies:

- De duinkom achter het huis van de familie van Delden is (via de Reddingsweg) goed bereikbaar voor mensen die niet zo goed ter been zijn (een rollator nodig hebben).
- Stoelen, geluid en muzikale begeleiding kunnen geregeld worden.

Dat maakt, dat de kerkenraad ruimte ziet voor een duinkomdienst met Hemelvaart. Uiteraard blijft de voorwaarde van droog/goed weer van kracht.

Marten de Jong, scriba

Uit de pastorie

Religieus analfabetisme en kerkelijke verlegenheid

De vorige keer heb ik jullie al deelgenoot gemaakt van de werkzaamheden in het kader van de begeleiding die ik krijg. Ik bespreek met mijn begeleider het boekje “Sporen van God in het dorp”. In ons laatste gesprek hebben we het gehad over religieus analfabetisme en kerkelijke verlegenheid. Het religieus analfabetisme kom je vooral tegen buiten de kerk.

Mensen buiten de kerk hebben vaak geen idee wat ze van de kerken kunnen verwachten. Soms is dat onkunde, men weet zo goed als niets meer van de kerk. Dat merk je bijvoorbeeld als mensen gevraagd wordt wat christenen vieren met Pasen en Pinksteren. Soms spelen ook vooroordelen. Men leeft met een beeld van de kerk uit verhalen van vroeger. Dat religieus analfabetisme versterkt de kerkelijke verlegenheid, de voorzichtigheid van kerken om present te zijn in het publieke domein. Kerkmensen voelen schroom om met anderen over hun geloof en de betekenis daarvan te spreken. Ook zijn veel mensen zo vervreemd van geloofstaal (woorden als genade, zonde, ontferming) dat het voor kerkmensen in deze tijd niet

gemakkelijk meer is om geloofsverhalen verstaanbaar te maken. Verder wil men het geloof niet aan mensen opdringen. We doen niet aan zieltjes winnen.

Dit religieuze analfabetisme en die kerkelijke verlegenheid zorgen er samen voor dat de communicatie tussen kerk en dorp van twee kanten niet altijd gemakkelijk verloopt.

Ik ben benieuwd hoe dat hier op Schiermonnikoog ervaren wordt?

Dus als jullie op dit punt iets te melden hebben, laat het me weten.

Marten de Jong

Van de boekhouder

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de collecten over de maand februari 2023.

februari

kerkcollecten	€464,30
Diaconie	€ 33,60
HA collecte	
Hospice Dokkum	€126,45
Noodhulp Syrië	€254,65
Opbrengst omnikassa bij de deur	€ 35,00

Giften

In de maand februari is aan giften ontvangen voor de diaconie een bedrag van €100,- voor de openschaal collecte, en € 50,- voor noodhulp Syrië. Voor de kerk is een gift ontvangen van € 50,-.

Inspiratiedag Samen Jong

Hierbij de uitnodiging voor de inspiratiedag 'Samen Jong' voor ambtsdragers en gemeenteleden.

op zaterdag 22 april 09:30 - 14.30

in het gebouw van de Protestantse Gemeente de Westereen te Westereen. (Zwaagwesteinde)

Aanmelden graag voor 12 april naar classisfryslan@gmail.com

Marten de Jong, scriba



INSPIRATIEDAG van de Classis Fryslân



locatie: de Protestantse Gemeente De Westereen
Toerstrjitte 1, 9271 BP De Westereen

PROGRAMMA

22 april 09:30 (koffie) – 14:30

OCHTEND

"Nu jongeren ons ontbreken"

"Houd moed - het kàn!"

"3 Kernwaarden van Samen Jong"

inspirerende verhalen (vanaf 10:00 uur)

Wim Beekman, classispredikant

Bernard Terlouw, predikant PG De Westereen

Arnold Wiene, jeugdwerker PG De Westereen

LUNCH MET ONTMOETING & BROODJES EN SOEP

MIDDAG

"Gezinsdiensten: nieuwe energie"

"Er zit muziek in!"

"7 minuten met God – elke dag!"

praktische workshops (vanaf 13:15 uur)

Gerlof Wiersma, kerkelijk werker & Kerk Overstag

Arnold Wiene, jeugdwerker & musicus

Bernard Terlouw, predikant & bijleschoolleeraar

voor ambtsdragers en alle gemeenteleden
GEEF JE OP vóór 12 april: classisfryslan@gmail.com

Jarigen in april

07 Mevr. J.T Steensma	Karrepad 26
09 Mevr. F. de Bruijn-Marinus	Jacobspad 2
20 Dhr. R. Visser	Kooiweg 2
21 Dhr. K.T. Boersma	Willemshof 11A
26 Dhr. P. Visser	Hereweg 2
27 Dhr. A. van Guldener	Bouwes Tieuwn 3
30 Mevr. R. Bakker-Steendam	Van Starckenborgstraat 16

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !



Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Uit de gemeente

Ik bid voor jou

Vier kleine woordjes. Maar wat wordt er veel gezegd.

Al je verdriet, je pijn, je moeite,
wordt voor Gods troon gelegd.

Zolang er mensen voor je bidden, sta je in 't leven niet alleen.

Zij bouwen, met gevouwen handen,
een muur, beschermend om je heen.



Aan de overkant

Mw. J.H. de Jong-Hoving

per adres: De Skûle

Stationswei 12

9123 JZ Metslawier.

Mw. E. Wiersema

Ebbingepoort Kamer 211

Noorderbinnensingel 2

9712 XA Groningen.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie,
vóór of op zaterdag 29 april.