

Jaargang 43 - nummer 4 - mei 2023



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in mei

De diensten in mei worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

07 ds. M. de Jong

Lezingen: 1 Petrus 2, 16-17, 3, 1-13

Collecte: Diaconie

Pl. Kerkenwerk

Koffiedrinken na de dienst. U bent van harte welkom.

14 ds. M. Veenstra uit Wijhe

Collecte: Kerk in actie binnenlands diaconaat

Pl. Kerkenwerk

18 **Hemelvaart**, ds. M. de Jong

Duinkomdienst *

Lezingen: Lucas 24, 49-53 en 1 Petrus 5, 8-11

Collecte: Pl. kerkenwerk

21 ds. T. Veenstra uit Diever

Collecte: Zendingswerk

Pl. Kerkenwerk

28 **Pinksteren**, ds. M. de Jong

Lezingen: Handelingen 2, 1-13 en 1 Petrus 5, 1-14

Collecte: Diaconie

Pl. Kerkenwerk

* Duinkomdienst in het duin, achter het huis van fam. van Delden, Reddingsweg 9. Bij slecht weer (regen en/of temperatuur onder 15 graden) dienst in Got Tjark.

Bij het jaarthema: Aan tafel

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Gedenken

Wie zich bezighoudt met het thema “Aan tafel” ontkomt niet aan aandacht voor de maaltijd van de Heer. In die maaltijd komen heel veel geloofslijnen samen. Eén van die lijnen is gedenken. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, in de gemeente brood eten en wijn drinken, gedenken wij dat Jezus heeft geleefd, heeft geleden, is gekruisigd, is gestorven en is opgestaan uit de dood. Doe dat tot mijn gedachtenis, zegt Jezus zelf.

Voor dat gedenken wil ik nu de aandacht vragen. Gedenken hoort bij geloven. In de bijbel wordt duidelijk hoe belangrijk gedenken is. Om de te blijven gedenken moet Israël monumenten oprichten. Denk maar aan de kring van twaalf stenen uit de Jordaan, Gilgal genaamd, of het feit dat Jericho een ruïne moest blijven. Als ruïne zou het een monument zijn. Verder krijgt Israël de opdracht feestelijke rituelen te organiseren, zoals het Pesachfeest, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. En dan zijn er natuurlijk nog de verhalen die daarbij verteld moeten worden. Dat allemaal om te gedenken.



Ook de christelijke gemeente kan niet zonder gedenken. Daarom hebben we onze christelijke feestdagen. Elk jaar staan we stil bij alles wat God in Jezus Christus voor ons gedaan heeft, Kerst, Pasen, Pinksteren.

We hebben de drie kringen om deze feesten in het kerkelijk jaar, al weer bijna achter de rug. In een geconcentreerde vorm komen deze drie feesten ook terug in de maaltijd van de Heer. Daarin verbindt het gebroken brood ons vooral met het leven, lijden en sterven van Jezus, de beker met wijn laat ons in de eerste plaats iets proeven van de vreugde van de opstanding.

We doen dit allemaal om te gedenken, om niet te vergeten. Zondag aan zondag, feestdag na feestdag, heilig avondmaal na heilig avondmaal staan we stil bij de daden van God, alles wat Hij voor mens en wereld gedaan heeft en nog doet. Niet om herinneringen op te halen, maar om met elkaar te zoeken naar de betekenis daarvan voor ons leven vandaag. En dat doen we niet alleen aan tafel, maar ook als we naar de verhalen over God luisteren en de christelijke feestdagen vieren.

Marten de Jong

Kerkenraad

Tijdens de kerkenraadvergadering van april zijn o.a. de volgende thema's besproken: de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, rooster kinderen in de kerk, Schiermonnikoog voor vrede (2023) en de werkdagen ds. De Jong.

Terugblik op de feestelijke diensten rond Pasen

Het ware mooie diensten, waarbij van verschillende kanten is gehoord dat mensen waren geraakt en/of aangesproken door wat er gespeeld, gezongen of gezegd werd. Ook langs deze weg wil de kerkenraad iedereen

die een bijdrage aan de diensten heeft geleverd nogmaals van harte bedanken.

Rooster Kinderen in de kerk

De onduidelijkheid rond de kindernevendienst tijdens de paasdienst is voor de kerkenraad aanleiding om alsnog te besluiten een rooster op te stellen voor een kindernevendienst. Dat rooster geldt dan alleen voor de bijzondere feestdagen, de vakantieweken van Noord en de zomervakantieweken. De andere zondagen is er ruimte voor kinderen om achterin de kerkzaal of boven in de consistorie iets van een werkje te doen. In de consistorie kan ook een Bijbelverhaal verteld worden. De kerkenraad realiseert zich dat dit programma niet altijd kan aansluiten bij de thema's van de kerkdiensten.

Schiermonnikoog voor Vrede

De initiatiefgroep heeft over de voortgang van het project gerapporteerd. Daarbij is het volgende opgemerkt. In de periode tussen Dodenherdenking, 4 mei, en Bevrijdingsdag van Schiermonnikoog, 11 juni, willen we alle bewoners van Schiermonnikoog vragen "een papieren duif aan te kleden". Dan kan door op de duif een wens, een gedachte, een opdracht, een tekening, schildering, gewoon kleuren, borduurwerk of nog iets anders aan te brengen. Iedereen krijgt de duiven thuis bezorgd. Op bepaalde dagen, de zaterdag 20 en 27 mei en 3 en 10 juni tussen 16.00u en 17.00u, kunnen de duiven ingeleverd worden bij de Got Tjark. Natuurlijk kun je dan ook naar de kerk komen om "duiven aan te kleden". Al deze duiven komen gezamenlijk in een soort vogelvlucht in de kerk te hangen. Samen vormen ze op Bevrijdingsdag (en daarna!) een prachtig symbool van vrede.

De kerk zal deze zomer regelmatig open zijn, zodat iedereen het vredessymbool van Schiermonnikoog kan zien. Daarnaast willen we ook buiten de kerk, aan de Langestreek zeven grote duiven, opgebouwd met witte schelpen, plaatsen. Mocht je mee willen helpen met het zoeken van die schelpen, of al van die schelpen hebben, laat het ons weten. We kijken uit naar een mooi vredesproject.



Werkdagen ds. De Jong

De kerkenraad heeft beloofd aandacht te hebben en te houden voor het feit dat ds. De Jong in deeltijd werkt. Dat een inwerkperiode iets meer tijd vraagt mag duidelijk zijn, maar het is niet de bedoeling dat ds. De Jong na de zomer meer tijd in het gemeentewerk stopt dan zijn aanstelling (0,4fte) groot is. Om op dit punt iets meer duidelijkheid te geven, wordt afgesproken dat de werkdagen van ds. de Jong op maandag, dinsdag en waar nodig op woensdag vallen.

Weekje er tussenuit

Van maandag 8 mei tot en met zondag 14 mei heeft ds. De Jong een weekje vakantie.

Marten de Jong, scriba

Uit de pastorie

Lofliederen vertellen hoe het worden moet

Pas geleden las ik het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis (Handelingen 16, 25). Na de nodige stokslagen, waren ze in een blok vastgezet in de binnenste kerker. En midden in de nacht zongen ze lofliederen voor God. Als je dat leest kun je je ogen bijna niet geloven. Er lijkt geen enkele aanleiding om God op dat moment te prijzen. Dit zegt iets over de kracht van het loflied.

Ik moest terugdenken aan een gesprek over zingen met mensen met Alzheimer. Iemand had het initiatief genomen om met mensen met Alzheimer de Mattheüs Passion van Bach te zingen. En dat lukte wonderwel. Die mensen leefden er letterlijk bij op. In mijn pastorale contact met mensen met Alzheimer had ik soortgelijke positieve ervaringen. Een gesprek ging vaak niet meer, maar als we samen oude psalmen of gezangen gingen zingen ontmoeten we elkaar. Blijkbaar zitten liederen bij ons heel diep. Ze raken iets bij ons dat boven ons denken en spreken uitgaat. Dat geldt zeker voor lofliederen. Want een loflied is nooit een weergave van de toestanden waarin je leeft, maar verwoordt de hoop die je gaande houdt.

Een lofzang komt uit verwachting en belofte, gaat over hoe het worden gaat. Lofliederen vertellen niet over waar het duister is maar ze vertellen waar je licht hebt gezien.

Iedereen heeft zo zijn “favoriete” geloofsliederen. Wat zou het mooi zijn als die favoriete geloofsliederen van de gemeente ook een plaats krijgen in de kerkdiensten. Daarom mijn vraag aan jullie: willen jullie je favoriete lied aan mij doorgeven en als het kan er ook bij vermelden waarom het een favoriet is. De kerkenraad heeft het inmiddels gedaan. Ik ben benieuwd naar jullie psalmen, gezangen en geestelijke liederen en andere lofliederen.

Marten de Jong



Van de boekhouder

Opbrengst van de collecten over de maand maart

Kerk	€ 452,00
Biddag	€ 76,40
Diaconie	€ 54,00
Omnikassa QR-code	€ 45,00
Er is een gift ontvangen van	€ 20,00.

Van de kerkrentmeesters

In januari jl. hebben we weer meegedaan aan de landelijke actie Kerkbalans. Bij alle leden van de kerk zijn toen bezorgd: de folder, de toelichting, de toezeggingskaart en de retourenvelop. Leden van de kerkenraad verzorgden de inzameling van de toezeggingen.

En natuurlijk komt het dan voor dat ze wegens afwezigheid voor een dichte deur komen.

Maar dan komen ze geheid nog een keer en zo nodig proberen ze het nog een derde keer.

Ondanks al deze pogingen is het niet gelukt om van elk lid de envelop binnen te krijgen.

Redenen: na drie keer een gesloten deur, de toezeggingskaart is zoek of we brengen de kaart wel, wat vervolgens niet gebeurt.

Van maar liefst 28 gemeenteleden hebben we nu geen toezeggingskaart. Dat zijn er teveel. Dat is jammer en voor onze boekhouder wel heel erg vervelend.

We weten dat het niet zo is dat al deze gemeenteleden niet meer willen bijdragen. We gaan er dan ook van uit dat ze in elk geval hun bijdragen van 2022 dit jaar gestand doen.

Daarop baseren we onze begroting.

Als College van Kerkrentmeesters zullen we ons er op bezinnen hoe we herhaling van de boven aangegeven situatie kunnen voorkomen.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Jarigen in mei

01 Mevr. G. Meerdink-Visser	Langestreek 100
03 Dhr. S. Heeringa	Kerkelaantje 14
06 Dhr. H. Boersma	Middenstreek 62
12 Dhr. S. Dijns	Aisterbun 7
14 Mevr. C. Blom-Cuperus	Oosterreeweg 10
15 Dhr. P. Huisman	W. Dijkstraat 10
17 Dhr. J. Visser	Langestreek 90
20 Dhr. T. Klontje	Langestreek 142
22 Mevr. G. Abma-ten Klooster	Burg. vd Bergstraat 11
25 Dhr. J. de Bruijn	Jacobspad 2

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !



Aan de overkant

Mw. T. Dijkhuizen-Kremer
De Veldspaat
Afd. Bergkristal, kamer 1.13D
Veldspaatstraat 368
9743 XV Groningen

Mw. J.H. de Jong-Hoving
De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. E. Kramer
Talma Hus
Afd. de Plaets, kamer 9
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden

Mw. E. Wiersema
Ebbingepoort Kamer 211
Noorderbinnensingel 2
9712 XA Groningen.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

I. van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie,

vóór of op vrijdag 26 mei.