



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in juni

De diensten in juni worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

04 juni ds. M. de Jong

Lezingen: Exodus 34, 4-9 en Matheus 28, 16-20

Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk

Koffiedrinken na de dienst. U bent van harte welkom.

11 juni ds. D. Roeters

Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk

18 juni ds. M. de Jong

Lezingen: Jesaja 12, 1-6 en Mattheus 9, 35 - 10, 15

Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk

25 juni ds. D. Kits

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Plaatselijk kerkenwerk

Kindermoment Pinksteren



Bij het jaarthema: Aan tafel

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Verwachten

Het thema “Aan tafel” brengt ons, zo hebben we in het vorige kerkblad al kunnen lezen, als vanzelf bij de maaltijd van de Heer. De vorige maand hebben we (opnieuw) ontdekt dat we bij de viering van het avondmaal achteromkijken. Dat doen we in de vorm van gedenken. Door te gedenken verbinden we geloven met het verleden, met wat de Levende gedaan heeft. Maar we kijken aan de tafel van de Heer niet alleen achterom, we kijken ook vooruit. De maaltijd van de Heer is ook een voorproefje van het koninkrijk der hemelen, de hemel op aarde. Zo worden we aan de tafel bepaald bij wat er van Godswege naar ons toekomt, wat we “van boven” mogen verwachten.



Het avondmaal voedt dus niet alleen het oud vertrouwen, maar houdt ook de hoop onder ons mensen levend. Zo is de viering van de maaltijd van de Heer ook een oefening in verwachten. Deze maaltijd stimuleert het vertrouwen in de toekomst. En dat steuntje in de rug van het geloof kunnen we goed gebruiken, want als je om je heen en naar jezelf kijkt zou je dat

vertrouwen zomaar kunnen verliezen. Er is nog steeds maar weinig van die hemel op aarde te zien. Er verandert wel veel op technologisch gebied en die veranderingen gaan ook snel, maar de wereldvrede, een aarde waarop gerechtigheid woont lijkt nauwelijks dichterbij gekomen.

Er blijft nog veel te verlangen. Het avondmaal wil dat verlangen voeden en ervoor zorgen dat we de smaak van het Rijk Gods te pakken krijgen.

In het volgende kerkblad zal blijken dat er aan de tafel minimaal nog één andere blikrichting is.

Marten de Jong

Kerkenraad

De kerkenraadvergadering van mei wordt door omstandigheden pas in de eerste week van juni gehouden. Daarom kunnen we daarover nu niets schrijven. Wel wil ik de ruimte hiervoor twee “kerkenraadszaken” gebruiken. In de eerste plaats iets over het telefoonnummer, het werknummer, van ds. De Jong en verder wil ik u nog even herinneren aan het project Schiermonnikoog voor vrede.

1. *Telefoonnummer, werknummer ds. De Jong*

In de afgelopen weken is gebleken dat gemeenteleden niet wisten hoe ze mij telefonisch moesten bereiken.

Daarom zal het telefoonnummer voor het werk en het e-mailadres van mij voortaan ook op de achterpagina van Het Konvooi staan. Verder kunt u deze gegevens ook vinden op de website van de kerk. En mocht jullie langs deze weg alsnog geen contact met mij kunnen krijgen en werken rooksignalen ook niet, jullie zijn altijd welkom in

de pastorie. De koffie en thee staan niet standaard klaar, maar worden zeker gezet, als dat op prijs wordt gesteld. Hierbij in ieder geval ook op deze plaats het telefoonnummer en e-mailadres:

telefoon: 0519-755048

email: m.dejong4@knid.nl



2. **Schiermonnikoog voor Vrede**

Alle bewoners van Schiermonnikoog is gevraagd “een papieren duif aan te kleden” Dan kan door op de duif een wens, een gedachte, een opdracht, een tekening, een schildering, gewoon kleuren, borduurwerk of nog iets anders aan te brengen. We zijn benieuwd hoe de duiven “aangekleed” worden. U kunt uw “aangeklede duif in ieder geval nog inleveren op de zaterdagen 3 en 10 juni tussen 16.00u en 17.00u in de Got Tjark. Natuurlijk kun je ook naar de kerk komen om een duif “aan te kleden”. Al deze duiven komen in een soort vogelvlucht in de kerk te hangen. Samen vormen ze op Bevrijdingsdag van

Schiermonnikoog, 11 juni (en daarna!) een prachtig symbool van vrede. De kerk zal deze zomer regelmatig open zijn, zodat iedereen het vredessymbool van Schiermonnikoog kan zien. Daarnaast worden buiten de kerk, aan de Langestreek zeven duiven gevormd met witte schelpen en op de grond gelegd. We kijken uit naar een mooi vredesproject en zijn benieuwd naar de vogelvlucht en de zeven witte-schelpen-duiven aan de Langestreek

Marten de Jong, scriba

Uit de pastorie

Zijn en Hebben

Zijn en hebben. Het zijn meestal de eerste werkwoorden van een vreemde taal die je op school moest leren: être et avoir, haben und sein, to be and to have. En als ik daaraan nu terugdenk, vind ik dat helemaal niet zo gek. Om die twee werkwoorden draait zo ongeveer het hele leven.

Opmerkelijk is dan wel dat de bijbel die twee werkwoorden verbindt met twee manieren van leven (en geloven). Aan de ene kant zie je een leven dat bepaald wordt door wat je hebt. Je hebt veel gepresteerd, je hebt een goede naam, je hebt een goede positie, je hebt schoonheid, je hebt één of meer talenten. Aan het werkwoord hebben moet altijd iets worden toegevoegd. Aan het werkwoord alleen heb je niet genoeg. "Hebben" alleen is niets. Er moet iets bij. Je hebt altijd *iets*.

Hoe anders is dat bij het werkwoord "zijn". Aan "zijn" hoeft niets te worden toegevoegd.

Je kunt gewoon zijn. Er zijn (bij verdriet) is vaak al genoeg.

Diep van binnen weet elk mens dat het in het leven gaat om “zijn” en niet om “hebben”. Toch blijft “hebben” trekken. Nog steeds worden mensen (in onze Westerse cultuur) eerder beoordeeld en gewaardeerd om wat ze hebben dan om wie ze zijn.

In dat licht is het opmerkelijk dat in de bijbel juist de afgoden worden verbonden met “hebben”. Ze hebben namen als Baäl. Dat betekent: bezitter, “hebber”. De Eeuwige, de God en Vader van Jezus Christus, daarentegen heeft zich nadrukkelijk verbonden met het werkwoord zijn: Ik ben..., Hij die is. De twee werkwoorden en de manier waarop je ze in de Bijbel tegenkomt roepen bij mij vragen op als: welk werkwoord zet de toon in mijn eigen leven en hoe kijk ik naar mensen om me heen, waardeer ik ze naar wie ze zijn of naar wat ze hebben...

Marten de Jong

Van de boekhouder

Opbrengst van de collecten over de maand April

| | |
|--------------------|-----------|
| Kerk | € 1208,25 |
| Avondmaalscollecte | € 111,20 |
| Diaconie | € 203,20 |
| Omnikassa QR-code | € 105,00 |

Giften

Van een dankbare toerist ontvingen wij een gift van € 100,00 terwijl voor ‘kerk in actie’ een gift werd ontvangen van € 80,00. Alle gevers hartelijk dank.

Uit de gemeente

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
En je begint mij raad te geven
Dan heb je niet gedaan
Waar ik je om vroeg

Als ik je vraag naar mij te luisteren
En je begint me te zeggen
Waarom ik me niet zo moet voelen,
Dan trap je me op mijn ziel.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
En je hebt het gevoel dat je iets moet doen
om mijn probleem op te lossen,
Dan heb je, hoe vreemd dat ook mag klinken,
mij in de steek gelaten.

Dus wees zo goed en luister.
Wacht maar eventjes een minuutje
tot het jouw beurt is.
Als je iets wil zeggen
zal ik naar je luisteren.

Schrijver onbekend
Vertaling uit het Noors: Jieldouw.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Jarigen in juni

05 Mevr. H. de Vries-Terpstra

Bouwes Tieuwn 12

05 Mevr. M. Hoekstra

Langestreek 28-A

16 Mevr. W.J.M vd Stoep-Ketting

Willemschhof 11B

24 Mevr. R. Vlasma-de Vries

F. Gasaustraat 19

17 Dhr. G. Bakker

Van Starckenborgstraat 16

29 Dhr. T. Talsma

Kooipad 1

Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !



Aan de overkant

Mw. T. Dijkhuizen-Kremer
De Veldspaat
Afd. Bergkristal, kamer 1.13D
Veldspaatstraat 368
9743 XV Groningen

Mw. J.H. de Jong-Hoving
De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. E. Kramer
Talma Hus
Afd. de Plaets, kamer 9
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden

Mw. E. Wiersema
Ebbingepoort Kamer 211
Noorderbinnensingel 2
9712 XA Groningen.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

- Ds. M.de Jong

Middenstreek 53 - telefoon 755048

E-mail: m.dejong4@knid.nl

- van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

- K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie, voor of op vrijdag 23 juni.