

Jaargang 43 - nummer 7 - september 2023



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in september en begin oktober

De diensten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

3 september ds. M. de Jong, viering Heilig Avondmaal
Collecte: Diaconie en plaatselijk kerkenwerk
Koffiedrinken na de dienst.

10 september ds. I. Verburg uit Oldehove
Collecte: Prot. Kerk ; jongeren en kinderen en
plaatselijk kerkenwerk

17 september ds. L. Schoonderbeek uit Amersfoort
Collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat en
plaatselijk kerkenwerk

24 september ds. J.A. De Boer uit Workum
Collecte: Diaconie en plaatselijk kerkenwerk

1 oktober ds. S. Dingemanse uit Noordwijk
Koffiedrinken na de dienst

8 oktober ds. R. Veenstra uit Almere

15 oktober ds. M. de Jong, Startzondag
Lezingen: Numeri 10, 29-36 en Lucas 9, 49-50

Zondag 3 september en 1 oktober drinken we na afloop van de dienst thee of koffie. Van harte welkom.

Bij het jaarthema: Ga Mee

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Deze oproep sluit aan bij de visienota van de Protestantse Kerk in Nederland.

Met dit jaarthema worden we als gemeente uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven. Als gemeente nemen we zo deel aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. We laten ons meenemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming, oftewel "om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden." En dit thema nodigt ons uit om dat over kerkmuren heen te doen.

Het thema laat ruimte voor variatie. We kunnen door het jaar heen de uitnodiging ook anders verwoorden door met werkwoorden te variëren, zoals bid mee, doe mee, of zing mee. Denk bijvoorbeeld aan de week van gebed (bid mee), een gezamenlijke diaconale activiteit (doe mee) of een gezamenlijk meezingconcert (zing mee).



Bij het jaarthema wordt een illustratie gegeven. Zie hiernaast. De kleuren zijn links rood en rechts blauw. De toelichting staat hieronder.

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

Hand: De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Kleur: Bloed (rood) en waterdruppel (blauw) vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop.

Hart: Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Het jaarthema biedt voor ons als gemeente heel veel kansen. Het is uitnodigend, het helpt om even iets verder te kijken en te gaan dan je eigen bubble en je eigen grenzen, het zet in beweging, het vraagt lef (Waarvoor durven we te gaan?), het brengt nieuwe ontmoetingen en wellicht verrassende kennismakingen. Kortom: het zou wel eens een mooi kerkelijk seizoen kunnen worden.

Marten de Jong

Kerkenraad

Hier melden we als kerkenraad de punten van de kerkenraadvergadering van augustus die van belang zijn voor ieder gemeentelid. De volgende aandachtspunten worden genoemd: samenstelling van de kerkenraad, evaluatie zomeravonddiensten, evaluatie “open kerk”, startzondag, vakantie dominee, en als laatste communicatie binnen en buiten de gemeente.

1. Kerkenraadsleden verschietsen van kleur

Er is sinds juni niet veel veranderd. Alle gemeenteleden die genoemd zijn als mogelijke kandidaten voor de kerkenraad, zijn benaderd. Een tweede oproep heeft geen nieuwe

kandidaten opgeleverd.

Dat betekent dat alle vacatures, waarschijnlijk met uitzondering van één, niet vervuld zijn. Dat betekent dat de kerkenraad zich moet bezinnen op een aantal vragen.

- Voldoen we met dit aantal ambtsdragers nog wel aan de wet- en regelgeving van de PKN of zijn we verplicht een “bestuurlijke” fusie aan te gaan met een gemeente op de vaste wal? En als dat niet het geval is kunnen we dan een beroep doen op een uitzonderlijke situatie?
- Is het mogelijk om diakenen van kleur te laten verschieten: één of meer diakenen maken de overstap naar het ouderlingschap. Er zijn er die daartoe bereid zijn. Moeten we denken aan een andere invulling van pastorale en diaconale zorg? Inzet van andere dan ambtelijke vormen van pastorale en diaconale zorg. Minder door ambtsdragers, meer door gemeenteleden onderling.
- Moeten we naar een nieuwe wijkindeling? Ieder gemeentelid die een bijdrage aan dit gesprek, het beantwoorden van bovengenoemde vragen, wil leveren, kan zich bij ondergetekende melden.

2. *Aan tafel, vier maaltijdverhalen*

“Zondag 20 augustus was ik bij jullie in de kapel voor de Taizé-dienst. Een mooie dienst met het ontroerende lied ‘Als alles duister is...’.” Het was één van de vele positieve reacties die we van de deelnemers aan de oecumenische zomeravondvieringen kregen. Het aantal deelnemers varieerde van veertig tot zestig. De vieringen hadden een informeel karakter en waren opgebouwd rond vier maaltijdverhalen die aansloten bij het jaarthema “Aan tafel”. Zowel de werkgroep als de kerkenraad was enthousiast over de invulling en vormgeving van de diensten (o.a. het eilander element, begeleiding, betrokkenheid

werkgroep-leden, voorgangers en gemeenteleden van de Kapel en anderen). Dat betekent dat deze diensten volgend jaar opnieuw georganiseerd gaan worden.

3. *Tweemaal per week een uurtje*

Naast de kerkdiensten was de Got Tjark gedurende de maanden juli en augustus tweemaal per week open om gasten in de gelegenheid te stellen te genieten van de rust en stilte in en de aankleding van het kerkgebouw. Er kwamen gemiddeld ruim twintig gasten per uur. De gastvrijheid werd zeer gewaardeerd. De moeite waard om volgend jaar te herhalen, zo meent de kerkenraad. En misschien kunnen we de openstelling zelfs nog wel iets meer aankleden met een expositie, meditatieve wandeling, muziekkuitvoeringen van gasten enz.

4. *Inspiratiezondag (15 oktober),*

De startzondag is onder andere in verband met de vakantie van ondergetekende dit jaar wat laat, namelijk 15 oktober. Daarom spreken we niet meer van een startzondag maar van een inspiratiezondag. We hebben, als het goed is, de draad van het nieuwe seizoen dan al lang opgepakt. We sluiten die zondag aan bij het jaarthema van de PKN, "Ga mee". Er is een bescheiden programma voor jong en oud, voor binnen en buiten (afhankelijk van leeftijd en/of weer). De kerkenraad nodigt iedereen nog eens van harte uit om mee te komen doen. En wil je nog bijdragen aan de voorbereiding. Laat het ondergetekende of iemand van de kerkenraad even weten.

5. *Vakantie dominee*

Dominee is op vakantie van 8 september tot 30 september. En zijn vrouw gaat mee.

Mocht u een beroep willen doen op een predikant neem dan even contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken. Zij kunnen u verder helpen.

6. Rooksignalen

Het zal niemand ontgaan zijn dat in onze tijd de communicatie niet meer via rooksignalen verloopt. Wel gaan informatie en communicatie langs steeds meer verschillende wegen. We appen, instagrammen, tik-tokken, e-mailen, bezoeken websites, googelen, facebooken, netflixen en we lezen soms ook nog een krant, een tijdschrift of een kerkblad (“Het Konvooi”). En dan kan het zomaar zijn dat de één via een app informatie krijgt, die een andere niet heeft omdat hij/zij niet in de groepsapp zit. Een kerkblad wordt niet goed gelezen. Een website moet steeds weer ge-update worden. Kortom: de kerkenraad wil niet terug naar de rooksignalen, maar wil wel dat alle communicatiekanalen die we gebruiken op dezelfde wijze en op hetzelfde moment, dezelfde informatie communiceren. Dat vraagt bezinning op de communicatie naar binnen en naar buiten. De kerkenraad is benieuwd naar suggesties, die gemeenteleden op dit punt hebben. We laten ons verrassen.

Scriba, Marten de Jong

Uit de pastorie

Voor geloven bestaat geen mal, geen format, wel tien zoekwoorden

Van verschillende kanten is mij gevraagd de preek bij Mattheüs 16, 21-27 een plaats te geven in het kerkblad. Ik heb me beperkt tot de tien zoekwoorden.

In vijf woordparen, tien zoekwoorden, zet Jezus ons op het spoor van geloof.

Het zijn oriëntatiepunten die ons helpen te ontdekken of we op de weg van geloof zitten.

1. Eerste woordpaar: God of mens

Wat is het uitgangspunt bij alles wat je doet? Sluit je bij je keuzes aan bij wat God wil en bij alles waarvoor God staat, liefde, vrede en gerechtigheid? Of laat je je bij alles wat je doet leiden door wat mensen willen? Ben je vooral en in de eerste plaats druk met persoonlijk welzijn, het eigen geluk en eigenbelang?

2. Tweede woordpaar: halen of brengen

Dit woordpaar is verbonden met zelfverloochening. Wat Jezus daarmee bedoelt, kan ik het beste uitleggen met twee werkwoorden: halen en brengen.

Er zijn mensen bij wie het leven in het teken staat van halen. Ze zijn altijd en overal vooral voor zichzelf bezig. Zij moeten aan hun trekken komen. Dat zijn de mensen die in dit leven alleen maar halen.



Aan de andere kant zijn er mensen, die iets brengen, een bijdrage leveren aan de leef- en geloofsgemeenschap. Zij zetten zich met overgave in voor de mensen en zaken die op hun weg komen. Ze zoeken in alles de ander, God en de naaste, en verbinden zich met hen.

Ze zetten zich met alles wat ze zijn in voor de liefde voor God, mensheid en schepping.

3. *Het derde woordpaar: lijdensweg of zegetocht*

Dit woordpaar sluit aan bij kruis dragen. Jezus vraagt je je kruis op te nemen.

De weg van de liefde is geen zegetocht. Wie de weg van liefde, vrede en gerechtigheid gaat, die ontkomt niet aan weerstand. De kleur van de lijdensweg is niet die van lijden als gevolg van natuurrampen, ziekten, ouderdom of menselijk geweld, maar van lijden om Jezus wil.

Je levensweg wordt een lijdensweg omdat je net als Jezus zonder terughoudendheid kiest voor de weg van de liefde voor God en mensen.

4. *Het vierde woordpaar: voorgaan of volgen*

Dit is zo op het oog misschien wel het gemakkelijkste woordpaar. Maar vergis je niet.

Hoe graag willen we niet dat de Heer ons volgt, onze plannen en ideeën zegent.

En hoe vaak denken we niet de Heer te dienen, maar lopen we Hem, onbedoeld, voor de voeten. Hoe lastig is het als je niet je eigen weg kunt gaan, maar moet volgen.

5. *Het vijfde woordpaar: verliezen of vasthouden*

Verliezen, niet in het algemeen, maar iets prijsgeven om Jezus wil. Mensen verliezen niet graag, geven niet gemakkelijk iets op. Het is eerder zo dat mensen vaak krampachtig vasthouden aan wat ze hebben. En dan heeft Jezus het niet over *iets*, maar over *alles* verliezen. Alles, het leven zelf, heel je hebben en houden. Bij geloven staat blijkbaar alles op het spel.

Marten de Jong

Van de boekhouder

Opbrengst van de collecten in de maand juni

Kerkcollecten	€ 796,25
Diaconie	€ 81,20
Werelddiaconaat	€ 117,95
QR-kassa	€ 97,50

Opbrengst van de collecten in de maand juli

Kerk	€ 1526,75
Diaconie	€ 199,90
QR-Kassa	€ 201,50

Opbrengst van de collecten in de maand augustus.

Kerk	€ 726,55
Diaconie	€ 82,75
Kerk in Actie Zending	€ 126,85
Zendingsbusje	€ 11,00
QR-kassa	€ 155,00

Giften

Er is een gift voor de Diaconie ontvangen van € 100,00.

Alle gevers hartelijk dank.



Van boom naar schoolgebouw

Tijdens de zomeravonddiensten hebben we, zoals gebruikelijk, een inzameling gehouden voor een doel, waarmee we ons als eilanders verbonden weten. Dit jaar was dat de stichting Kabira, waaraan de naam van Vera Harthoorn, als initiatiefnemer en medeoprichtster, verbonden is. Zij zag hoe kinderen les kregen onder een boom en dat ze les kregen van een welwillende vrijwilliger. Zo gaat dat in Oeganda. Want alleen als er een schoolgebouw in het dorp staat, komt er een door de staat gefinancierde docent. Zij zag voor zich hoe de boom een lokaal kon worden en heeft de stichting in het leven geroepen. Deze stichting ondersteunt in samenwerking met de lokale gemeenschap kansarme jongeren in Oeganda met name door duurzame ontwikkeling van passend en kwalitatief goed onderwijs. Op dit moment zijn ze bezig met de bouw van een latrinegebouw met 5 latrines, een urinoir en een wasruimte. Deze ruimte bij de al gebouwde klaslokalen is vooral voor meisjes een welkome aanvulling. Om de bouw volledig te financieren was er deze zomer nog 3300,00 euro nodig. Met de inzameling van de vier zomeravonddiensten hebben we 800 euro voor Kabira opgehaald. Wat ons betreft een mooie opbrengst. Maar de stichting kan altijd, ook nog voor het latrinegebouw, geld gebruiken, dus als je alsnog een bijdrage wilt leveren dan kun je geld doneren op: NL 59 RABO 0323 5908 96.

De diaconie

Meer dan een bakkie troost

Vier (leerhuis)momenten over troost

Troost is iets voor heel het leven, niet alleen voor de moeilijke momenten daarin. Dat werd nog weer eens benadrukt door een boekje dat vorig jaar uitkwam, het heeft de titel “VerTROOSTingen”. Daarin zoekt de schrijver, Dirk de Wachter, naar antwoorden op vragen als “Wat doen we wanneer het noodlot ons treft?”, “Hoe zit het met de menselijke behoefte aan troost?” en “Waarin vinden mensen troost?”. Dit boekje is voor mij aanleiding om vier maandagavonden in november, 19.30u-21.00u, aandacht te besteden aan “Troost”, onder andere het belang ervan, de behoefte eraan, de vormen ervan.

En wat wil het eigenlijk zeggen dat de heilige Geest in eerdere Bijbelvertalingen ook wel “Trooster” wordt genoemd.

Ik kies voor de avonden, maar als zou blijken dat er wel belangstelling is, maar dat de avondbijeenkomst een probleem is, dan kunnen we eventueel uitwijken naar de maandagmiddagen, 16.00u-17.30u.

Mocht je mee willen doen, laat me dat dan even weten, **uiterlijk 15 oktober**. Mocht je wel mee willen doen, maar dan liever over een ander onderwerp, laat me dat dan ook even weten.

Marten de Jong

Uit de gemeente

*“Het Licht” is één van de vele geschenken van God.
Ongeacht wat of wie je ook bent,
Neem het mee in de reis van je leven.*

Tekst bij het aansteken van de Paaskaars door Pieter Bonnema

Getijdengebeden

Van 25 t/m 29 september 2023



Vieringen met pelgrims uit Utrecht.
De deur van de Egbertkapel aan de Badweg staat open.
Beleef deze diensten mee.
U bent van harte welkom.
Vijf minuten voor aanvang luidt de klok....

Maandag 25-09

Avondgebed	20.00-20.20 uur
------------	-----------------

Dinsdag 26-09 t/m donderdag 28-09

Ochtendgebed	08.00-08.20 uur
Avondgebed	20.00-20.20 uur

Vrijdag 29-09

Ochtendgebed	08.00-08.20 uur
--------------	-----------------

Jarigen in september en begin oktober

23 Mevr. J. Kok-Graaf

11 Dhr. A.J. Maris

24 Mevr. A.Tammes

27 Dhr. A. vd Stoep

Middenstreek 51

Middenstreek 17

Voorstreek 12

Willems Hof 11B

04 Mevr. G. Schut-van Eerten

06 Mevr. A. Boersma-Prummel

07 Dhr. M.J. van Delden

Nieuwestreek 2

Middenstreek 62

Reddingsweg 9

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



Aan de overkant

Mw. T. Dijkhuizen-Kremer
De Veldspaat
Afd. Bergkristal, kamer
1.13D
Veldspaatstraat 368
9743 XV Groningen

Evert Groendijk
Talma Hus
afd. de Wente-K 07
Juliusstrjitte 44
9269NV Feanwalden

Mw. J.H. de Jong-Hoving
De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. E. Kramer
Talma Hus
Afd. de Plaets, kamer 9
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden

Mw. E. Wiersema
Ebbingepoort Kamer 211
Noorderbinnensingel 2
9712 XA Groningen.



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

- Ds. M.de Jong

Middenstreek 53 - telefoon 755048

E-mail: m.dejong4@knid.nl

- van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

- K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie: zaterdag 30 september.