

Jaargang 43 - nummer 9 - november 2023



Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten in november

De diensten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

5 november ds. A. Zweers uit Zwolle, Dankdienst

Collecte: 1^{ste} Dankdagcollecte

2^{de} Pl. Kerkenwerk

Koffiedrinken na de dienst u bent van harte welkom

12 november ds. M. de Jong

Lezingen: Jesaja 48, 17-21 en Mattheüs 25, 14-30

Collecte: 1^{ste} Kerk in actie Werelddiaconaat

2^{de} Pl. Kerkenwerk

19 november ds. H. van Noord uit Assen

Collecte: 1^{ste} Diaconie

2^{de} Pl. Kerkenwerk

26 november ds. M. de Jong

Lezingen: Daniël 12, 1-4 en Mattheüs 24, 14-35

Collecte: 1^{ste} Diaconie

2^{de} Pl. Kerkenwerk

26 november **Herdenkingsdienst** aanvang **16.00 uur**

(Zie ook aankondiging in dit Konvooi.)

3 december ds. M de Jong 1^e Advent

Viering Heilig Avondmaal

Lezingen: Jesaja 63, 19b-64,8 en Marcus 13, 24-37

Koffiedrinken na de dienst u bent van harte welkom

Meer dan een bakkie troost

Vier (leerhuis)momenten over troost

Onderwerp: in aansluiting bij “VerTROOSTingen”
van Dirk de Wachter

Data: maandag 6, 13, 20 en 27 november

Tijd: 16.00u-17.30u

Plaats: Pastorie

Mocht je alsnog mee willen doen. Het kan nog, maar laat het me wel even weten.

Marten de Jong



Bij het jaarthema: Ga Mee

Het verhaal van de twee wolven

Vorige week kwam, bij de voorbereiding van een preek, het verhaal van de twee wolven weer bij mij



boven. De laatste jaren heb ik het in de lessen op school wel eens gebruikt. Het is een oude legende, naar men zegt van Cherokee-indianen. Het verhaal staat hieronder.

Een oude indiaan en zijn kleinzoon zitten samen op een helling en kijken naar de zonsondergang. De oude man vertelt zijn kleinzoon over de innerlijke strijd die mensen vaak hebben. Die strijd, zo vertelt hij, kun je vergelijken met een gevecht tussen twee wolven die in ons binnenste huizen, een donkere en een lichte wolf.

“De zwarte wolf vertegenwoordigt het kwade. Hij is boos, woedend, ontevreden, jaloers, afgunstig, verdrietig, bang, arrogant en hebzuchtig.

Hij zit vol zelfmedelijden, schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, leugens en valse trots. Hij vertrouwt niemand en heeft geen vrienden.”

“De witte wolf staat voor het goede. Hij doet niemand kwaad en is vriendelijk. Hij geeft vreugde, liefde, vrede, hoop, nederigheid, empathie, waarheid, geloof en medeleven.

Hij is behulpzaam, rechtvaardig en zachtaardig. Hij leeft in harmonie met de wereld om zich heen.”

De oude man zwijgt even zodat de kleinzoon zich een beeld kan vormen van deze twee wolven. Dan zegt hij: “Elk van de twee wolven wil het leven, denken en doen van mensen bepalen.”

De kleinzoon vraagt: “Welke wolf wint er?”

De oude indiaan antwoordt: “De wolf die je het meeste voedt.”

Dit verhaal past bij de preek over focus, focus op de Ene. Waarop leggen wij, als gemeente en gelovigen de focus? Waar gaat onze aandacht naar uit? En als wij anderen uitnodigen om mee te gaan of mee te doen, waarvoor vragen we dan hun aandacht? Laten we ons realiseren dat wat we aandacht geven, waarop we de focus leggen, groeit.

Marten de Jong

Van de kerkenraad

Hier melden we als kerkenraad de punten van de kerkenraadvergadering van oktober die van belang zijn voor ieder gemeentelid. De volgende aandachtspunten worden genoemd: bevestiging nieuwe ambtsdragers, start- en/of inspiratiezondag 15 oktober, de preekvoorziening, begroting 2024 en de procedure welkom nieuwe leden (wie doet wat).

1. Bevestiging nieuw ambtsdragers, zondag 21 januari 2024

De wisseling van de wacht binnen de kerkenraad is op een haar na gevild. Eén van de kandidaat-ambtsdragers wil graag nog een gesprek met de kerkenraad. Dat betekent dat we nog geen namen noemen van aantredende en aftredende ambtsdragers. Wel kunnen we alvast de datum van afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en de bevestiging van de aantredende ambtsdragers noemen. Dat is zondag 21 januari 2024. Verder heeft de kerkenraad kunnen vaststellen dat we ook in de nieuwe situatie binnen de wet- en regelgeving van de PNK blijven. Ook als een diaken ouderling wordt. Wel is, in het laatste geval, een hernieuwde bevestiging noodzakelijk. Verder geldt binnen onze kerkelijke situatie een bijzondere regeling waarop we desnoods ook nog terug kunnen vallen. Kortom de kerkenraad is blij en dankbaar dat er in januari een bevestiging van nieuwe ambtsdragers kan plaatsvinden.

2. Inspiratiezondag (15 oktober),

We sluiten die zondag aan bij het jaarthema van de PKN, “Ga mee”. De inspiratiezondag zal opgebouwd worden rond drie elementen, samen vieren (met jong en oud), samen ontdekken (hoe kunnen we elkaar een handje helpen) en samen eten (een gebakje, een kopje koffie, een glaasje fris, een broodje en een soepje. Een paar gemeenteleden zullen een en ander voorbereiden. Zie voor een terugblik elders in dit kerkblad.

3. Preekvoorziening 2024

De kerkenraad dankt de preekvoorzienner, Jappie Poortinga, voor het preekrooster van 2024. We zijn alle zondagen van het komende jaar weer voorzien van voorgangers in de kerkdiensten.

4. Begroting 2024

De kerkenraad heeft van het college van kerkrentmeesters de begroting van 2024 ontvangen. Een iets minder uitgebreide versie hebben jullie in het Konvooi van oktober kunnen lezen. De kerkenraad is blij met de voorgestelde begroting en stemt daarmee van harte in.

De kerkrentmeesters en in het bijzonder de penningmeester Theo de Vries worden van harte bedankt voor de voorbereidende werkzaamheden.

5. Welkom nieuwe leden

In de afgelopen maand hebben we de melding van twee nieuwe leden gekregen. Naar aanleiding daarvan hebben we kort gesproken over de gang van zaken na een dergelijke melding. Afgesproken is dat de predikant zo spoedig mogelijk na de melding contact zoekt met de nieuwe leden. Daarnaast zullen, na ruggespraak met de predikant, de “bloemendames” een welkomstbloemetje brengen.

Scriba, Marten de Jong

Diaconie en zending

Kerk in actie

“Geef licht, help kinderen in de Oekraïne de oorlog door.”

Kerk in actie collecteert in de periode van 20 tot en met 25 november ook op ons eiland Schiermonnikoog.

Wij hopen dat u een gift aan de collectant wilt geven en daarmee mee helpt bouwen aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen in Oekraïne.

Wilt u ons helpen als collectant? Neem dan contact op met Harm: tel. 0519-531886

Uit de gemeente

We zijn als gemeente in de afgelopen maand een aantal keer opgeschrikt door berichten van ziekte, zorg en ook van overlijden. We beginnen bij het laatste, het bericht van overlijden van Bea Helena Holwerda-Derlagen. Zij is na een korte ziekenhuisopname thuis op 14 oktober overleden en we hebben haar vrijdag 20 oktober op Schiermonnikoog begraven.

Zie hieronder de herinnering aan haar.

Daarnaast kreeg Riekje Rozendal-Stavasiuste horen dat het voor haar niet langer verantwoord was om op zichzelf te blijven wonen. Dat betekende voor haar ook dat ze niet langer op Schiermonnikoog kon blijven. Ze had daarmee grote moeite. Ze heeft nu een plekje gevonden in Surhuisterveen, maar het verdriet om alles waarvan ze afscheid heeft moeten nemen is groot en het gemis blijft.

Dan is er het bericht dat Melle en Corrie Blom hebben gekregen. Bij onderzoek bleek dat Melle kanker heeft, die al uitgezaaid blijkt te zijn. Een behandeling lijkt geen optie. Melle en Corrie hebben nadrukkelijk niet gekozen voor tijd van leven, maar voor kwaliteit van leven. Alles wat daaraan bijdraagt, gaan ze gebruiken.

- ***Een herinnering aan Bea Helena Holwerda-Derlagen***

Bijna 75 jaar is ze deel geweest van haar familie, haar gezin en de gemeente. We hadden haar graag nog langer bij ons willen hebben. Tegelijkertijd zijn we blij dat haar verder lijden bespaard is gebleven. In de dankdienst bij haar afscheid hebben we stil gestaan bij een paar woorden uit Psalm 4. Die woorden zetten haar op een mooie manier in het licht.

Het bijzondere van Bea was dat ze een venstermens is geweest. Een venstermens, mens als venster, onderscheidt zich van een spiegelmens, mens als spiegel.

Spiegel mensen weerkaatsen, wat er om hen heen in de samenleving te zien valt.

Zij brengen niets nieuws. Het is meer van hetzelfde.

Venster mensen daarentegen bieden uitzicht. Ze laten een andere wereld zien, een nieuw landschap. Ze geven een doorkijkje naar alternatieven, nieuwe mogelijkheden. Door venster mensen ontdek je dat dingen ook anders kunnen. Bea was zo'n venster mens. Met haar leven heeft ze iets van de wereld laten zien zoals die God voor ogen staat.

Met Psalm 4, waaruit we tijdens de dankdienst gelezen hebben, kunnen we daaraan woorden geven.

Drie woorden uit deze psalm, zijn als vensters in het leven van Bea: licht, thuis en slaap.

Geluk zit volgens Psalm 4 in het licht van het gelaat van de Heer. Een licht gelaat is een vriendelijk gezicht. Als iemand donker kijkt is hij of zij boos, dan valt er weinig goeds te verwachten. Bea Holwerda was nooit (blijvend) boos. Ze zag altijd het positieve in wat er gedaan werd of gebeurde. Ze zag ook altijd het goede in mensen. Daarmee was ze zelf een licht gelaat, een lichtpuntje. Als venster mens gaf ze in een wereld, waarin negativiteit en duisternis vaak de toon zetten, zicht op het goede in mensen en gebeurtenissen.

Als venster mens liet zij ook zien hoe belangrijk een thuis was. Dat bieden van een vertrouwd en veilig huis begon al in Elim. Daar mocht ze mee een thuis bieden aan bleekneusjes. Samen met Arie is ze 53 jaar een thuis geweest voor haar kinderen en kleinkinderen en voor nog veel meer anderen.

Knutselen met de kleinkinderen, organiseren van het kinderkerstfeest, leiding geven aan de jeugdclub. Niets was te gek.

Altijd stond ze klaar. Bea zag hoe belangrijk een thuis was en zij creëerde dat.

Slaap is het derde woord. Dat lijkt haaks te staan op het leven van Bea. Want wat heeft ze veel gedaan. Veel vrijwilligerswerk. Oprichtster van de drumband. Ze stond aan de basis van de cantorij. De kaaswinkel en bijbehorende excursies en rondleidingen. En nog veel meer.

Ze heeft zoveel vrijwilligerswerk gedaan, dat ze daarvoor geridderd is, ridder in de Orde van Oranje Nassau. Druk, druk, druk, dat was ze. Tegelijk leefde ze in het besef dat het echt niet allemaal van haar afhing. Bij alle inspanning kon ze rust nemen, de slaap vatten.

Als venstermens wist ze: als het er echt op aankomt, dan geeft God het zijn beminden in de slaap. Ja misschien brengt de slaap ons wel meer dan al onze inspanningen.

Zo gedenken we als gemeente samen met de familie wat de HEER ons in Bea Helena Holwerda-Derlagen heeft gegeven. Haar leven stemt dankbaar.

- ***Inspiratiezondag 15 oktober***

Thema: Ga mee

In de preek stond de uitnodiging van Mozes aan Chobab om mee te gaan centraal (Numeri 10). Die uitnodiging was een vraag om in beweging te komen, het leven af te stemmen op de belofte van God en een bijdrage te leveren door je talent in te zetten. Driemaal B: beweging, belofte en bijdrage. Met deze B's gaan we zelf op weg en nodigen we elkaar en anderen uit om komend seizoen mee te gaan.

Veel handen maken licht werk. Dat hebben we zondag 15 oktober opnieuw mogen ontdekken. We hebben, ieder persoonlijk, een handje geholpen door op een nagetekende hand van onszelf te schrijven welke bijdrage we aan de geloofs- en dorpsgemeenschap kunnen leveren, welke talenten we hebben. Die handen blijven voorlopig zichtbaar in de Got Tjark.

Daarnaast konden we met elkaar in gesprek gaan over vier vragen:

- * Wat maakt het voor jou zelf gemakkelijk en/of moeilijk om mee te gaan (in de beweging van Gods rijk, op weg naar zijn toekomst)?
- * Wie zou jij graag willen uitnodigen om mee te gaan? Met wie zou jij graag de verbinding zoeken?
- * Welke talenten zie jij bij anderen? Je kunt in de kring een rondje maken en daarbij iets over de talenten van je linker buurman of buurvrouw vertellen.
- * Wat zouden we als gemeente dit jaar in het kader van het thema “Ga mee” (met en voor de dorpsgemeenschap) kunnen doen?

Het is onmogelijk hier alles uit de gesprekken te noemen, maar een paar wil ik jullie niet onthouden.

- a. Een agapè-viering organiseren
- b. Nieuwe mensen op het eiland verwelkomen
- c. Als kerk vaker van je laten horen met een bloemetje, kaartje enz. (En dat in slechte en in goede tijden.)
- d. We hebben de ruimte en de mensen om gastvrij te zijn.

Marten de Jong.



Ga je mee?
Dan gaan we samen!



Impressie van inspiratie

Impressie van de inspiratiezondag 15 oktober 2023



Het werd inderdaad een zondagse dienst met een inspirerend karakter.

Het waren niet alleen de woorden van ds. Marten de Jong die opriepen tot een nieuwe kijk op dingen, maar ook uit de gesprekken die onderling en in kleine groepen werden gevoerd, kwamen ideeën naar voren waarmee we elkaar inspireerden!

De koffie met oranjekoek, de heerlijke soepen en broodjes, het leidde er allemaal toe dat we geïnspireerd gaan beginnen aan het nieuwe winterseizoen!

Simone de Boer

Van de Vespergroep

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 26 november herdenken we onze overleden gemeenteleden, eilanders en hen die verbonden waren met het eiland Schiermonnikoog.

De Vespergroep verzorgt deze dienst. Medewerking en muzikale omlijsting worden verleend door de Cantorij, Christa van der Wal en Joke Borstlap. De organist is Piet Huisman.

De dienst wordt gehouden in de Got Tjark en begint om 16.00 uur. Namens de Vespergroep heten we u van harte welkom.

Voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig te komen bestaat de mogelijkheid gehaald en gebracht te worden. Wel zouden we dat graag zo snel mogelijk willen horen.

Tevens zouden wij het fijn vinden als er mensen zijn die zich opgeven om te rijden.

U kunt dit aangeven bij: Klasien van de Kamp, tel. 0627165398

Harm Lalkens

*Wat je in
je hart bewaart,
raak je nooit
meer kwijt.*
♡

De mensen van voorbij

Een gedicht, geschreven door Hanna Lam.

Het past bij wat wel heet de Eeuwigheids- of Gedachteniszondag, de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dit jaar 26 november.

De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemen, geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet

De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten,
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij,
zijn in het licht zijn vrij.

Ingezonden door Aukje Faber-Kooistra

Fancy Fair

Na jaren komt onze Fancy Fair weer terug en wel in de voorjaarsvakantie in de Got Tjark.

Heeft u iets voor de markt? Bewaar het voor de Fancy Fair!

Verder zijn er diverse activiteiten zoals:

- het rad van fortuin
- sjoelen
- blik gooien
- grabbelton
- naam raden



Daarnaast hebben we een koffiecorner met wat lekkers.

In het konvooi van december/januari staat meer informatie.

Harm, Jieldouw en Jappie

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

Jarigen in november

15 Mevr. H. Berends-Hulsegge

19 Mevr. T. Steendam

25 Mevr. W. Kolstein-Hepping

29 Mevr. L. de Jong-Faber

29 Mevr. A.F. Teakema

Badweg 14

van Starckenborgstraat 13

Middenstreek 21

Gratia Susannastr. 3

Langestreek 36

Jarigen begin december

02 Mevr. S. de Boer-de Vries

09 Mevr. M. Dijs-de Jong

Badweg 3

Aisterbun 7

Een hartelijke gelukwens met uw verjaardag !



Aan de overkant

Mw. T. Dijkhuizen-Kremer
De Veldspaat afd.
Bergkristal, kamer 1.13D
Veldspaatstraat 368
9743 XV Groningen

Evert Groendijk
Talma Hus
afd. de Wente-K 07
Juliusstrjitte 44
9269NV Feanwalden.

Mw. J.H. de Jong-Hoving
De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier

Mw. E. Kramer
Talma Hus
afd. De Plaets, kamer 9
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden

Mw. R. Rozendaal
't Suyderhuys kamer 128
Zonneweide 1
9231BB Surhuisterveen

Mw. N. Visser-Klontje
Talma Hus
afd. 't Hofke, kamer 11
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden

Mw. E. Wiersema
Ebbingepoort Kamer 211
Noorderbinnensingel 2
9712 XA Groningen



COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

- Ds. M. de Jong

Middenstreek 53 - telefoon 755048

E-mail: m.dejong4@knid.nl

- van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

- K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie: zaterdag 26 november.