



Het Konvooi
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Kerkdiensten rond Pasen

De diensten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

28 maart ds. M. de Jong **Witte Donderdag 19.30u**

Lezingen: Exodus 12, 15-20 en Johannes 14, 15-31

Viering van de maaltijd van de Heer

Collecte: 1^e Hospice in Drachten H.A. project,

2^e plaatselijk kerkenwerk

29 maart ds. M. de Jong **Goede Vrijdag 19.30u**

m.m.v. de cantorij

Lezingen: Exodus 12, 21-28 en uit Johannes 18, 1-19, 42

31 maart ds. M. de Jong **Pasen** m.m.v. de cantorij

Lezingen: Jesaja 25, 6-9 en Johannes 20, 1-9

Collecte: 1^e kinderen in de knel, 2^e plaatselijk kerkenwerk

Cantorij

Op goede vrijdag en Paaszondag zal de Cantorij medewerking verlenen aan de diensten.

Paaskaars

Paaszondag wordt de Paaskaars binnen gebracht.

Het licht van Christus.

Dit jaar hebben we gekozen voor de symbolen, de regenboog met de duif.

De regenboog is het symbool van Gods verbondenheid met mensen en met de aarde.

De duif is het teken van Hoop, Belofte en Vriendschap.

De wonden van de Opgestane

(bij Johannes 20, 24-29)

Tomas is een mens, waarin velen van ons (en misschien wel wij allemaal) zich waarschijnlijk wel kunnen herkennen. Hij laat zich niet gek maken door allerlei mooie verhalen en prachtige idealen. Hij blijft altijd en overal met beide benen op de grond staan. Laten we maar gewoon doen, dan doen we al gek genoeg. De wereld is geen paradijs en zal het ook niet gauw worden. De dood van Jezus heeft dat voor hem weer eens bevestigd. Maar nu heeft Tomas van vrienden gehoord dat ze Jezus weer gezien hebben. En let dan eens op zijn reactie. Eerst zien, dan geloven, Maar wat wil hij dan zien? Je zou verwachten dat hij Jezus wil zien, maar dat is niet wat hij zegt. Tomas wil de wonden van de spijkers in zijn handen zien en met zijn vingers voelen en zijn hand in de zij (waarin de wond van de speer zit) leggen. Vaak is daarom van Tomas een twijfelaar gemaakt. Maar de vraag is of dat terecht is. En als het al terecht is dan valt er in ieder geval meer te zeggen. Want het blijft opmerkelijk dat Tomas vooral de wonden wil zien en aanraken. En Jezus gaat daarin met hem mee.



Als Tomas Jezus ontmoet dan nodigt Jezus hem uit die wonden aan te raken. Tomas is niet op zoek naar een perfecte en verheerlijkte Jezus, maar naar een gewonde. Hij wil in de Opgestane de Gekruisigde (blijven) zien. Hij verbindt Pasen met Goede Vrijdag. Die twee wil hij bij elkaar houden.

Daarmee laat hij ons allemaal zien dat Pasen meer is dan een mooi verhaal of een onbereikbaar ideaal. Juist de wonden van de Opgestane leren hem en ons dat Golgotha niet en nooit vergeten mag worden. Het leven hier en nu, ook als het nieuw leven is, houdt rafelrandjes. We mogen dromen, maar niet zonder dagelijks wakker te worden.

Een vraag naar de wonden

(gelezen bij Tomas Halik, *Raak mijn wonden aan*. Over niet zien en toch geloven.)

Er wordt over St. Maarten verteld dat zijn geloof regelmatig beproefd werd. Het is hem zelfs een keer overkomen dat satan hem in de gedaante van Christus is verschenen. Maar St. Maarten liet zich niet voor de gek houden. Hij stelde hem de vraag: “Waar zijn jouw wonden”? Daarmee ontmaskerde hij de satan. Want satan staat voor alles wat onaantastbaar en onaangestast is. Het ideaalplaatje van deze wereld.

Brood der ellende en bitter kruid

(een paar gebruiken bij een Joodse Pesach-viering)

Het christelijke Pasen is onlosmakelijk verbonden met het Joodse Pesach. Beide feesten markeren een nieuw begin. Bij het Joodse Pesach blijkt dat al bij het tijdstip waarop het gevierd wordt, in de eerste maand van de Joodse kalender. Het eerste Pesach, nog in Egypte, was alles behalve een feestmaal. Op dat moment ontbrak de tijd om alles voor te bereiden. Het lam werd snel gebraden. De broden (matses) werden snel gebakken. Alles moest staande worden gegeten, want nog diezelfde nacht moesten ze vertrekken. Later is de viering wel feestelijker geworden (denk maar aan de wijn, die rijkelijk geschonken wordt), maar ook dan blijft het ingetogen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de bepalende rol die de matses hebben. Matses zijn ongezuurde broden, broden die geen tijd hebben gehad om te rijzen. Het Pesach-feest loopt uit op het feest van de ongezuurde broden. De matses worden wel “brood der ellende” genoemd, want ze herinneren aan de ellende, de angst en de benauwdheid die Israël in Egypte ervaren heeft.



DE SEIDERSCHOTEL

Naast de matses neemt ook de zogenaamde seiderschotel een belangrijke plaats in. Op die schotel liggen vijf dingen. Een botje met wat vlees (herinnering aan het paaslam), een gebakken ei, een bakje met peterselie of radijs, een bakje met zout water of azijn en een bakje met een mengsel van klein gesneden rozijnen, amandelen, appels met wat kaneel, suiker en een beetje wijn (dat heet charoset). Als laatste noem ik de bittere kruiden. Hoofdbestanddeel daarvan is mierikswortel. De wortel zelf smaakt al bitter, het loof ervan is nog minder lekker. Het spreekt voor zich dat ook deze kruiden de bittere tijd van Israël in Egypte in herinnering roepen. Ook de Pesachviering is niet alleen maar jubel over de bevrijding. De ellende van Egypte wordt niet vergeten. Over Pesach, Seideravond en het feest van de ongezuurde broden valt nog veel meer te vertellen, maar voor nu laat ik het hier bij.

Voor een verre reis (III)

(Uit "Nacht die ons zal dagen" van René van Loenen)

Om ons heen regeert de nacht.
Bij het licht dat wordt veracht
houden wij een stille wacht.

Zij wij, Christus, U gelijk?
Schuilplaats en geborgenheid,
handen vol barmhartigheid?

Roep ons steeds om op te staan,
als wij zwijgend dit bestaan
als een noodlot ondergaan.

Zijn wij, Christus, U gelijk?
Met het doodsbestaan in strijd,
woord dat uit de dood bevrijdt?

Christus. Zie de schare aan
als een kring rondom uw naam.
Voed ons dat wij verdergaan.

Zijn wij, Christus, U gelijk?
Weg van liefde, weg die leidt
naar uw komend koninkrijk?



Van de kerkenraad

In het kerkblad van februari ontbraken de belangrijkste onderwerpen uit de kerkenraadsvergadering van februari. Daarom vinden jullie hier een zestal onderwerpen uit de vergaderingen van februari en maart. We beginnen met de verandering van de samenstelling van de kerkenraad en de wijkindeling, dan volgen onze plannen met de website en het kerkblad, het vijfde onderwerp is nieuws uit de classis (= kerkelijk overleg, een soort kerkenraad in het groot) Friesland en we sluiten af met twee aankondigingen.

1. *Een Syro-fenicische vrouw en Nehemia*

In februari hebben we afscheid genomen van twee kerkenraadleden, Garda Meerdink en Sam Dijs. Twee mensen die ieder op eigen wijze hebben bijgedragen aan de opbouw van de gemeente.

Garda was ouderling voor meer dan alleen de kerkgemeenschap, ze was het voor de dorpsgemeenschap. Ze is een mens die zich laat raken door wat er om haar heen gebeurt, door wat mensen elkaar aandoen. Creatief, actief, scheppend is ze en vol ideeën over hoe je als kerk bij de mensen (jonge mensen) en bij de tijd kon blijven. Garda is ook ontregelend. Ze was niet tegen de regels, maar ook niet van de regels. Ze kan de boel lekker opschudden. Ze zoekt de grenzen op, niet om ze te bevestigen,



maar om ze, als dat kan, juist te verleggen. Daarmee roept ze het beeld op van de Syro-fenicische vrouw uit Marcus 7. Ze komt bij Jezus op voor haar dochter die ziek is. Ze daagt Jezus uit met “de kruimels voor de honden”.

Sam is een ander mens. Hij heeft de gemeente als organisator gediend. Van kerkgebouw tot financiën van kerkdienst tot gemeenteavond, van beroepingswerk tot voorzitterschap en nog veel meer. Hij zoekt altijd en overal de ruimte. We doen het volgens de regels, maar de regels moeten niet het laatste woord hebben. Voortvarend is hij ook. Niet lang blijven stil staan bij wat is of is geweest. We moeten verder en we gaan verder.

Een andere mooie eigenschap is zijn vasthoudendheid.

Hij geeft niet op. Hij gaat door totdat duidelijk is wat er wel kan. Zakelijk is hij, maar nooit ten koste van het menselijke. En daarmee lijkt hij sprekend op Nehemia, de mens die zich met heel zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor de wederopbouw van Jeruzalem (zie Bijbelboek Nehemia).

We hebben afscheid genomen van twee fantastische mensen. Ook vanaf deze plaats willen we dat als kerkenraad nog een keer gezegd hebben.

Tegelijk zijn we blij met de nieuwe ambtsdragers, Ilse van Delden en Gert Jan Klontje. En uiteraard zijn we ook blij met Harm Lalkens die het ambt van diaken heeft verwisseld voor dat van ouderling. We wensen hen en ons allen Gods zegen bij de opbouw van de gemeente en de dienst aan het rijk van God.

2. Nieuwe wijkindeling

De nieuwe ambtsdragers zijn meteen aanleiding om nog eens naar de wijkindeling te kijken. Het lijkt erop dat we structureel te weinig ouderlingen hebben. Daarom zullen we van een wijkindeling in vieren, naar een wijkindeling in drie wijken gaan. Zodra de nieuwe wijkindeling bekend is, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.



3. *Inspiratie en informatie*

We hebben als kerkenraad ook over het kerkblad "Het Konvooi" gesproken.

Twee woorden geven precies aan wat een kerkblad moet bieden: inspiratie en informatie. We hebben gemerkt dat in ons kerkblad de nadruk ligt op informatie. Daarnaast zien we dat ook de vormgeving aandacht verdient. De balans tussen verhaal en beeld in ons kerkblad helpt niet om naar het

kerkblad te grijpen en het te gaan lezen.

De kerkenraad heeft daarom besloten de inhoud en vorm van het kerkblad nieuw leven in te blazen.

Dat houdt in, dat we elke maand een kerkblad krijgen waarin de nadruk ligt op informatie (met hier en daar een illustratie). Dat informatieblad bestaat uit maximaal 8-12 pagina's. Eenmaal per kwartaal (rond Pasen, zomer en kerst) zal er dan een inspiratieblad gemaakt worden. De nadruk ligt daarbij op beelden, gedachten, verhalen, gedichten en andere inspirerende inbreng. Dit blad zal uit 12-16 pagina's bestaan. Het is dan ook bedoeld om uit te delen aan gasten en belangstellenden.

Uiteraard blijven we blij met informatie en inspiratie vanuit de gemeente. Het eerste jaar (de eerste jaren?) moeten jullie nog geen wonderen verwachten, maar we gaan ervoor.

4. *Ons gezicht naar buiten*

De website van onze gemeente is ons gezicht en ons verhaal naar buiten. Gasten en belangstellenden zoeken tegenwoordig als eerste naar een website op informatie over onze activiteiten, kerkdiensten en dergelijke te vinden.

Eric Augusteijn is sinds "mensenheugenis" met onze website verbonden. Het ontwerp ervan is zijn werk. Ook het beheer

ervan heeft hij altijd met plezier gedaan. Maar Eric geeft nu zelf aan, dat het gezien zijn leeftijd, verstandig is dat een ander het gaat overnemen. Het lijkt hem verstandig om gebruik te maken van de diensten die de PKN op dit punt aanbiedt. De kerkenraad heeft besloten dat te doen. Dat betekent dat we een nieuwe website krijgen. Voorlopig zullen de oude en nieuwe (zodra die in de lucht) is nog even naast elkaar blijven bestaan. Vanaf deze plaats willen we Eric al vast van harte bedanken voor zijn ontwerp van onze eerste website en zijn trouwe en zorgvuldige beheer ervan.

5. *“Hoog bezoek”*

Het kerkelijk overleg in Friesland (classis) heeft twee nieuwtjes voor ons. het eerste nieuwtje betreft een nieuwsbrief. Die nieuwsbrief komt van de classispredikant en zal min of meer maandelijks verschijnen. De kerkenraad heeft besloten een aantal exemplaren van deze nieuwsbrief *“Minsken fan ‘e wei”* achter in het kerkgebouw te leggen. Dan kan iedereen die dat wil de brief lezen. Mocht er inspiratie of informatie in staan die voor iedereen belangrijk, dan zullen we dat ook in *“Het Konvooi”* plaatsen.

Daarnaast krijgen we hoog bezoek. De classispredikant komt naar Schiermonnikoog. We moeten er nog wel even op wachten. Wij zijn in 2026 aan de beurt.

6. *Oekraïne, New York en Washington*

Maandag, 22 april, 19.30u heeft de kerkenraad een gemeenteavond belegd. Er zijn minstens twee onderwerpen. We krijgen, zoals gebruikelijk, een toelichting bij de financiën van onze gemeente, rekeningen 2023 en begrotingen 2024 van kerk en diaconie. Het tweede onderwerp gaat over een project van jongeren in een zigeunerkamp in Oekraïne. We hopen op een inspirerende avond.

De twee aankondiging betreft mijn afwezigheid. Van 7 april tot en met 18 april hoop ik aan de andere kant van de grote plas te zijn. Met twee zwagers hoop ik New York en Washington aan te doen. Mocht er iets zijn waarvoor u in die tijd een predikant nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de voorzitter van de kerkenraad.

Marten de Jong, scriba

Kerkrentmeesters

In de vergadering van 14 maart jl. is allereerst de rekening 2023 met de boekhouder doorgenomen.

Dit leverde geen specifieke aandachtspunten op.

De WOZ-waarde van de pastorie is flink toegenomen, wat volgens de voorschriften van de PKN resulteert in een hogere huur. Ook de WOZ-waarde van De Stag is verhoogd, maar de gemeentelijke aanslag is niet voor de kerk, maar voor het stichtingsbestuur.

Gezien de stijging van de rentestand zetten we een deel van de banktegoeden op deposito.

De huurvoorwaarden voor de Got Tjark worden bekeken en aangepast op de website.

De distributie door het dorp van de folder van de kerk, heeft op dit moment geresulteerd in een bedrag van € 1900,-

Voor de kerk sluiten we een 2-jarig cv-contract af met de fa.

Vlasma. Het stemmen van orgel en piano wordt besproken en geregeld, dit gaat via dhr. T. Klontje.

Nu alle isolatiewerkzaamheden uitgevoerd zijn, wordt de pastorie de komende maanden geschilderd.

Van de boekhouder.

Hierbij een overzicht van de opbrengst van de collecten over de maand februari 2024.

Kerkcollecten	€ 300,07
Diaconie	€ 22,40
Avondmaalscollecte	€ 116,20
Kerk in Actie Noodhulp	€ 63,45
QR-code	€ 240,00

Actie onderhoud: De teller voor het bedrag dat is binnengekomen voor het onderhoud van de kerk staat nu op € 2000,00.

Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.



Jarigen in april

07 Mevr. J.T Steensma	Karrepad 26
09 Mevr. F. de Bruijn-Marinus	Jacobspad 2
20 Dhr. R. Visser	Kooiweg 2
21 Dhr. K.T. Boersma	Willemshof 11A
26 Dhr. P. Visser	Hereweg 2
27 Dhr. A. van Guldener	Bouwes Tieuwn 3
30 Mevr. R. Bakker-Steendam	Van Starckenborgstraat 16

Aan de overkant

Dhr. Michel AB
Gemmastraat 89
9801VG Zuidhorn

Mw. T. Dijkhuizen-Kremer
De Veldspaat afd.
Bergkristal, kamer 1.13D
Veldspaatstraat 368
9743 XV Groningen

Dhr. Evert Groendijk
Talma Hus
afd. de Wente-K 07
Juliusstrjitte 44
9269NV Feanwalden.

Dhr. Hendrik Kobes
p/a Lentis
Zuiderpaviljoen, kamer 034
Postbus 128
9470AC Zuidlaren

Mw. E. Kramer
Talma Hus
afd. De Plaets, kamer 9
Juliusstrjitte 44.
9269 NV Veenwouden

Mw. R. Rozendaal
Zonnehuis De Marne PG
kamer 5.3
Brouwerij 5
9965 NB Leens

Mw. N. Visser-Klontje
Talma Hus
afd. 't Hofke, kamer 11
Juliusstrjitte 44
9269 NV Veenwouden

Mevr. C. Visser-de Moes
Amber 2.3.5.
Veldspaatstraat 368
9743XV Groningen

Mw. E. Wiersema
Ebbingepoort Kamer 211
Noorderbinnensingel 2
9712 XA Groningen.



Kerkdiensten in april

De diensten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

- 07 april ds. S. Dingemanse uit Noordwijk
Collecte: 1^e Diaconie, 2^e plaatselijk kerkenwerk
Koffie drinken na de dienst, u bent van harte welkom
- 14 april ds. S. Dingemanse uit Noordwijk
Collecte: 1^e Kerk in actie Zendingswerk,
2^e plaatselijk kerkenwerk
- 21 april ds. L. Schoonderbeek uit Amersfoort
Collecte: 1^e Diaconie, 2^e plaatselijk kerkenwerk
- 28 april ds. H. van Noord uit Assen
Collecte: 1^e Diaconie, 2^e plaatselijk kerkenwerk

Gemeenteavond 22 april

Op maandag 22 april, 1930u, wordt er een gemeenteavond gehouden. De avond wordt gehouden in de Got Tjark.

We hebben twee hoofdonderwerpen.

- Toelichting op rekening 2023 en begroting 2024 van zowel de kerk als de diaconie. U kunt die terugvinden in “Het Konvooi” van maart.
- Project van jongeren in een zigeunerkamp in Oekraïne
Hoe kunnen we ons door dit project laten inspireren?

Mocht u het op prijs stellen dat u gehaald wordt, neem dan even contact op met één van de kerkenraadsleden en wij zorgen ervoor dat u niet verhinderd bent.

Marten de Jong, scriba

COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

- Ds. M. de Jong

Middenstreek 53 - telefoon 755048

E-mail: m.dejong4@knid.nl

- van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: ilsecv55@gmail.com

- K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: tiga@live.nl

E-mail adres voor kopij: schiermonnikoogkonvooi@gmail.com

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. info@rekladruk.nl

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: www.kerkschiermonnikoog.nl

Kopij volgend nummer bij de redactie: **vrijdag 26 april 2024.**