

# Het Konvooi

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

## Kerkdiensten in juli

De diensten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10 uur.

7 juli ds. M. Veenstra uit Wyhe

Collecte: 1<sup>e</sup> Pastoraat Preken in gebarentaal

2<sup>e</sup> Plaatselijk kerkenwerk

Beide tijdens de dienst.

*Koffiedrinken na afloop van de dienst. Van harte welkom!*

14 juli ds. M. de Jong

Lezingen: Jesaja 52, 1-6 e Marcus 6, 6b-13

Collecte:1<sup>e</sup> : Diaconie 2<sup>e</sup> Plaatselijk kerkenwerk (uitgang)

21 juli ds. D. J. Deunk uit Milsbeek

Collecte:1<sup>e</sup> : Diaconie 2<sup>e</sup> Plaatselijk kerkenwerk (uitgang)

21 juli Oecumenische Zomeravonddienst in de Got Tjark

Thema: Eeuwndernoois (met Abraham)

Aanvang 19.15u, inloop vanaf 19.00u

Kinderen zijn welkom

28 juli ds. M. de Jong

Lezingen: Jesaja 63, 7-14 en Marcus 6, 45-52

Collecte:1<sup>e</sup> : Diaconie 2<sup>e</sup> Plaatselijk kerkenwerk (uitgang)

28 juli Oecumenische Zomeravonddienst in de St Egbertkapel

Thema: Eeuwndernoois (in de stijl van Taizé)

Aanvang 19.15u, inloop vanaf 19.00u

Kinderen zijn welkom

## Heel gewone mensen

Hieronder staat een gedicht van Greet Brokerhof- van der Waa. Het gedicht geeft woorden aan de betekenis van Pinksteren, wat de Geest met heel gewone mensen kan doen.



*Pinksteren is openstaan  
voor een kracht  
die je boven jezelf uittilt.*

*Is warm lopen  
voor iets wat hoop geeft  
en uitzicht biedt.*

*Is geloven dat  
heel gewone mensen  
iets buitengewoons  
tot stand kunnen brengen  
als ze zich laten inspireren  
door woorden  
van liefde en kracht.*

*Pinksteren is diep ademen  
en alles wat in je is  
openzetten voor een droom  
die lucht geeft.*

*Is je vleugels uitslaan  
en je mee laten nemen  
door die windvlaag van Boven  
die als een frisse bries  
over de aarde waait.*

*Is de kracht van God  
in elkaar herkennen  
en in zijn Geest  
met elkaar verdergaan*

## De aarde zit boordevol hemel

Soms blijft een woord of gedachte haken. Dat overkwam mij bij het lezen van een gedicht van Elizabeth Barrett Browning. Ik las dat gedicht een paar weken terug in een tv-gids. Het gedicht is al bijna tweehonderd jaar oud. Want Elizabeth Barrett Browning leefde van 1806 tot 1861. Ze leefde een groot deel van die tijd in Engeland en Italië.

Het gedicht dat ik las heeft weinig woorden, maar is wat mij betreft veelzeggend. De eerste regel bleef direct al haken: de aarde zit boordevol hemel. Wat een mooie manier om naar de wereld te kijken. Het roept meteen de vraag op naar mijn eigen kijk op de wereld. Hoe kijk ik naar de wereld van vandaag? En hoe praat ik daarover? Is het voor mij een puinhoop, een chaos, een woestijn? Eerder oorlogsgebied dan vreedrijk? Heb ik er voldoende oog voor, dat de aarde boordevol hemel zit? Herken ik iets van de hemel om mij heen?

En dat is nog maar de eerste regel. Het vervolg is misschien nog wel sprekender. Het brengt onder woorden hoe verschillend wij mensen kunnen reageren op wat we meemaken. De één doet zijn schoenen uit. De ander plukt gewoon bramen.

### ***Brandend braambos***

*De aarde zit boordevol hemel  
en elke struik, hoe gewoon ook,  
staat in lichterlaaie van God.  
Maar enkel hij die het ziet  
doet zijn schoenen uit.  
De rest zit er omheen  
en plukt bramen.*



## Alle seinen staan op groen

Vanaf Pinksteren begint in de kerkelijke vieringen een nieuwe periode. In de eerste helft van het kerkelijke jaar, van Advent tot en met Pinksteren, hebben we de grote daden van God met elkaar gevierd. Eerst de menswording (Kerst). In Jezus komt God zijn schepping tegemoet, ons mensen nabij. Dan de opstanding (Pasen). Het kwaad wordt de kop ingedrukt. Het onmogelijke, opstaan in een nieuw leven, blijkt mogelijk. God sluit zijn werk af met de uitstorting van de Geest van Jezus (Pinksteren). Schepping en mensheid krijgen nieuwe adem. De eerste tekenen van de hemel op aarde kunnen zichtbaar worden.

Zo hebben we in de eerste helft van het kerkelijke jaar opnieuw ontdekt en gevierd wat God ons in dit leven allemaal meegeeft, In de tweede helft mogen we daarvan de vruchten plukken.

Als kerk gaan we na de drie grote feesten een lange groene periode in. Groen is de kleur van het leven. We worden het komende half jaar steeds

weer uitgenodigd om volop te leven, te leven met lef. Die oproep blijkt steeds weer nodig. Blijkbaar kan ons leven zomaar onder de maat blijven. En dat is zonde. Letterlijk zonde.

Groen is ook de kleur van de hoop. Alles wat God gedaan heeft maakt dat we met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.

De hemel op aarde komt er. Daarop mogen wij inspelen.

Onrecht maakt plaats voor recht, oorlog en geweld voor vrede en gerechtigheid, wanhoop voor hoop. Alle seinen, alle zondagen, staan op groen. We hebben de wind mee.





Daarom hoeft een ander zich niet aan mij, aan ons als gemeente aan te passen en op ons gaan lijken. Integendeel: iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan de gemeente en aan de samenleving. We komen elkaar daarin tegemoet. In de wereld van de Geest is er openheid voor de ander. Daar is alle ruimte voor het verhaal en de taal van de ander. Mensen hebben niet in de eerste plaats een boodschap *voor* elkaar, maar boodschap *aan* elkaar. De wereld van de Geest is niet grijs, maar kent alle kleuren van de regenboog.

Dat is vaak best wel spannend. En al die verschillen in de gemeente (en in de samenleving) roepen ook steeds weer spanningen op. Eerst worden er grenzen getrokken, dan worden grenzen gesloten en uiteindelijk worden mensen buitengesloten. De gemeente en ook de samenleving worden als Babel. Laat er onder ons een andere wind waaien en laten wij een ander vuurtje opstoken, de wind en het vuur van de Geest. Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

## *Fancy Fair 2024 op 17 augustus*

### **Attentie**

Vanwege het feest op het strand op 10 augustus, hebben wij besloten om de Fancy Fair te gaan houden op **zaterdag 17 augustus** van 11.00 tot 15.00 uur.

Er zijn al gemeenteleden die wat hebben voor de boeken- en rommelmarkt, voor de grabbelton en iets gaan bakken voor de thee-en koffiehoek. Heeft u ook iets voor de Fancy Fair neem dan contact met ons op.

Wie iets heeft, of gaat maken voor de Fancy Fair, kan contact opnemen met:

Jieldouw Steensma 06 48727477

Jappie Poortinga 06 15486831

Harm Lalkens 06 21491133

Wij hopen jullie te mogen begroeten op zaterdag 17 augustus.

Vriendelijke groet Harm Lalken

## Voor de kinderen

### Talen zoeken

Door de Heilige Geest hoorden mensen de leerlingen van Jezus in hun eigen taal.

In de zinnen hieronder zit een taal verstopt. Kan jij de talen vinden?

1. Kijk uit! Er komt een wesp aan Sanne!
2. Die blauwe jurk staat Maud uitstekend!
3. Noor staat achter de kassa bij Albert Heijn.
4. De dirigent speelt zelf elf instrumenten.
5. Wil jij sinas of cola Tijn?
6. De Zuidpool staat bekend als een grote ijsvlakte.
7. Er liggen veel ijschotsen in de zee.
8. Deze kapper verkoopt wel verschillende soorten shampoos maar geen gels.
9. Hier staat de melk en daar staat de suiker.
10. Afgelopen zondag gaf Rik aan Simon een voetbal voor zijn verjaardag.

### Woordzoeker

#### Pinksteren

D	E	H	M	E	L	A	Z	U	R	E	J	T
L	N	E	I	L	G	P	E	T	R	U	S	I
G	E	V	E	G	N	E	R	E	K	E	B	E
E	L	M	U	S	I	T	V	N	E	L	E	K
N	E	L	E	U	T	E	E	F	R	T	V	A
E	P	W	A	H	R	P	R	N	O	N	E	A
R	I	A	S	A	O	E	B	E	J	E	R	R
E	C	A	Z	D	T	U	A	V	S	B	V	P
D	S	I	E	S	S	T	A	O	E	R	U	S
N	I	E	K	K	T	E	S	L	N	N	L	E
O	D	N	E	Z	I	U	D	E	I	R	D	O
W	I	G	E	L	U	I	D	G	E	E	S	T
P	E	N	.	W	I	N	D	V	L	A	A	G

BEKEREN  
DISCIPELEN  
DOPEN  
DRIEDUIZEND  
GEEST  
GELOVEN  
GELUID  
HEMEL  
JERUZALEM  
PETRUS  
PINKSTERFEEST  
TAAL  
TOESPRAAK  
UITSTORTING  
VERBAASD  
VERVULD  
VUUR  
WAAIEN  
WINDVLAAG  
WONDEREN





Kleurplaat met wedstrijd

De kleurplaat op de bladzijde hiervoor mag je kleuren en kan je dan in de brievenbus doen van Middenstreek, nummer 53.

Vul je hieronder je naam, leeftijd en telefoonnummer in?

Superleuk als je meedoet.

naam	leeftijd	telefoonnummer

## Verwondering

### Om erin te komen

*Elke dag nieuw zijn!*

*Nieuw ben je als je elke morgen  
verwonderd kunt zijn  
en dankbaar voor het licht van de dag*

*Als je juicht omdat je ogen zien  
je benen lopen  
je handen tasten  
als je zingt, omdat je hart klopt!*

*Nieuw ben je als je weet dat je leeft,  
als je beseft dat vandaag de eerste dag begint  
van de rest van je leven!*

*Nieuw ben je als je 'n verse kijk hebt  
op mensen en dingen  
als je nog lachen kunt  
en genieten van de kleinste dingen  
en de gewoonste bloemen op je levensweg!*

Als je over niets meer verwonderd bent,  
maak je nooit een wonder mee.

**Phil Bosmans**

# Gaat u mee op reis?

Ik neem u graag mee op reis naar Oeganda. Naar het district Nakasongola om precies te zijn, waar basisschool Kabira onderwijs verzorgt aan honderden kinderen uit Munami en de omliggende dorpen.

Wat in 2017 startte met een groepje kinderen dat samenkwam onder een grote boom aan de rand van het dorp om de basis van het lezen en rekenen te leren van gemotiveerde dorpsbewoners, is uitgegroeid tot een prachtige school waar onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staat. Een school waar iedereen een kans op onderwijs krijgt, ook de kansarmste kinderen uit de samenleving.



Nu alle groepen van de school, van de peuters tot de tieners, een eigen lokaal hebben en les krijgen van een gekwalificeerde leerkracht, doet Stichting Kabira er alles aan om de school en haar leerlingen verder te helpen ontwikkelen. Zo konden we in het afgelopen jaar, mede dankzij de gulle giften tijdens de zomeravonddiensten, een latrinegebouw met maar liefst 5 latrines, een urinoir én een wasruimte bouwen. Dit gebouw is bovendien draineerbaar, wat betekent dat het geleegd kan worden wanneer het vol zit. Duur, maar duurzaam. En ontzettend belangrijk voor de bevordering van de veiligheid en hygiëne op school. Daarnaast zorgt het ervoor dat meisjes en vrouwen nu ook tijdens hun menstruatie naar school kunnen gaan, wat schoolverzuim en het vroegtijdig stoppen met school tegengaat.



De afgelopen jaren werden ouders tevens geïnformeerd over het belang van goede voeding en schoolmaaltijden om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Na een proces van jaren krijgen de kinderen nu dagelijks één à twee maaltijden per dag, afhankelijk van de groep en lengte van de schooldag. De schoolmaaltijden worden in een tijdelijke keuken bereid. Echter, tijdens het koken staat de keuken blauw van de rook waardoor de koks er nog regelmatig voor kiezen om deels buiten te koken en nooit lang achter elkaar in de keuken kunnen zijn. Bovendien kan er bij slecht weer niet gekookt worden. Na het opdoen van inspiratie bij andere scholen, streeft Stichting Kabira ernaar een schoolkeuken te bouwen waarin hygiëne, duurzaamheid en een gezonde werkomgeving voorop staan. Deze schoolkeuken zal bovendien gebruikt kunnen worden voor lessen over het belang van gevarieerde voeding en de bereiding hiervan en een veilige opslagplaats bieden voor ingrediënten.



Voor de bouw van de schoolkeuken met bijbehorende opslagruimte is ongeveer 7.800 euro nodig. We zijn enorm verheugd te horen dat u deze reis opnieuw met ons aangaat en de opbrengst van de zomeravonddiensten wederom aan onze stichting en dit mooie project schenkt.

Hartelijk dank daarvoor, Mwebale nyo!

Vera Linn Harthoorn

## Een kaart

Bij een ziekenhuisopname of ziekte kunt u dit doorgeven (of laten doorgeven) aan mw. Reina Bakker-Steendam, tel. 531402. Zij kan dan een kaart met bemoedigende groet sturen, uit naam van de eilander kerkgemeenschap.

## Jarig in juli en augustus

### Juli

07 Mevr. M. Leeverink-Vlaming	F. Gasaustraat 17
27 Dhr. A. Holwerda	Ds Hasperstraat 15
29 Mevr. D. Holwerda-Colenbrander	Gratia Susannastraat 6
30 Mevr. G. Kremer-Haayer	Reeweg 13

### Augustus

01 Mevr. S. Heeringa-Braaksma	Kerkelaantje 14
09 Mevr. E. Siegersma	Noorderstreek 36
10 Mevr. G. de Pater-Hooghart	Reddingsweg 11
15 Dhr. R.P. Visser	Willemshof 9
16 Dhr. M. Kok	Middenstreek 51
22 Mevr. D. Visser-Bouman	Langestreek 90
28 Dhr. C. Hogervorst	Karrepad 9A

*Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag !*



*En alle lezers een goede zomer.*

## Aan de overkant

Dhr. Michel AB  
Gemmastraat 89  
9801VG Zuidhorn

Mw. T. Dijkhuizen-Kremer  
De Veldspaat afd.  
Bergkristal, kamer 1.13D  
Veldspaatstraat 368  
9743 XV Groningen

Dhr. Evert Groendijk  
Talma Hus  
afd. de Wente-K 07  
Juliusstrjitte 44  
9269NV Feanwalden.

Mw. E. Kramer  
Talma Hus  
afd. De Plaets, kamer 9  
Juliusstrjitte 44.  
9269 NV Veenwouden

Mw. N. Visser-Klontje  
Talma Hus  
afd. 't Hofke, kamer 11  
Juliusstrjitte 44  
9269 NV Veenwouden

Mevr. C. Visser-de Moes  
Amber 2.3.5.  
Veldspaatstraat 368  
9743XV Groningen

Dhr. R. Visser (Kooiweg)  
Swanneblom Strjitte 15  
9288AB Kootstertille

Mw. E. Wiersema  
Ebbingepoort Kamer 211  
Noorderbinnensingel 2  
9712 XA Groningen



## Kerkdiensten in augustus

- 4 augustus ds. M. de Jong  
Lezingen: Deuteronomium 10, 12-21 en  
Marcus 7, 1-23  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie 2<sup>e</sup> plaatselijk kerkenwerk  
*Koffiedrinken na afloop van de dienst. Van harte welkom!*
- 4 augustus Oecumenische Zomeravonddienst in de Got Tjark  
Thema: Eeuwndernoois (met Izaäk)  
Aanvang 19.15u, inloop vanaf 19.00u  
Kinderen zijn welkom
- 11 augustus ds. J. Mulder uit Hilversum  
Collecte: 1<sup>e</sup> Kerk in actie Zendingsdoeleinden  
2<sup>e</sup> plaatselijk kerkenwerk (uitgang)
- 11 augustus Oecumenische Zomeravonddienst in de St. Egbert  
Kapel. Thema: Eeuwndernoois (in de stijl van Taizé)  
Aanvang 19.15u, inloop vanaf 19.00u  
Kinderen zijn welkom
- 18 augustus ds. M. de Jong  
Lezingen: Jesaja 35, 1-10 en Marcus 7, 31-37  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie 2<sup>e</sup> plaatselijk kerkenwerk
- 18 augustus Oecumenische Zomeravonddienst in de Got Tjark  
Thema: Eeuwndernoois (met Jakob)  
Aanvang 19.15u, inloop vanaf 19.00  
Kinderen zijn welkom
- 25 augustus Ds. J. Stander uit Kollum  
Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie 2<sup>e</sup> plaatselijk kerkenwerk

## COLOFON: HET KONVOOI

Redactie:

- Ds. M. de Jong

Middenstreek 53 - telefoon 755048

E-mail: [m.dejong4@knid.nl](mailto:m.dejong4@knid.nl)

- van Delden-Veening

Reddingsweg 9 – telefoon 252285

E-mail: [ilsecv55@gmail.com](mailto:ilsecv55@gmail.com)

- K. van de Kamp-Malestein

Voorstreek 18 – telefoon 785082

E-mail: [tiga@live.nl](mailto:tiga@live.nl)

**E-mail adres voor kopij:** [schiermonnikoogkonvooi@gmail.com](mailto:schiermonnikoogkonvooi@gmail.com)

Coördinatie bezorging:

Th. Vlasma, F.H. Gasaustraat 19 - Telefoon 531164

Druk: Rekladruk – Giekerk. [info@rekladruk.nl](mailto:info@rekladruk.nl)

Abonnement 'het KONVOOI' €16,00 (per post €18,00)

Bankrekening NL80RABO0346186668

T.n.v. 'Konvooi' Gez. Kerken'

F. H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Rekening nummer van de kerk:

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog

Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953

Bankrekening Diaconie: NL77RABO0346157331

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 76412458

Internetsite: [www.kerkschiermonnikoog.nl](http://www.kerkschiermonnikoog.nl)

Kopij volgend nummer bij de redactie: **vrijdag 27 augustus.**